

UNDER DANNEBROG

MARINEFORENINGENS MEDLEMSBLAD

ORGAN FOR SØVÆRN OG SØFART

6. AARGANG

REDAKTØR: KAPTAJN H. EWALD

HÆFTE III

AARSABONNEMENT 3 KR.

UDGIVER: MARINEFORENINGEN
EKSPEDITION: FORENINGENS KONTOR
MØNTERGADE 22, MEZZANINEN, TELEFON: BYEN 3448
ANNONCEEKSPEDITION: DR. DAGMARS ALLÉ 22
VALBY — KØBENHAVN, TELEFON: VALBY 828 x

ENKELTE NUMRE 25 ØRE

FORENINGSMEDDELELSER M. M.

VED E. W. MARSTON, VALDEMAR SCHOU og AXEL IUEL

INDSAMLINGEN

TIL

MINDESMÆRKE PAA OLFERT FISCHERS GRAV

BRINGES I ERINDRING

ALLE MEDLEMMER AF MARINEFORENINGEN BØR FØLE DET SOM EN KÆR PLIGT AT TILSTILLE
KONTORET ET BIDRAG, STORT ELLER LILLE EFTER HVER ENKELTS EVNE

TIL KAMMERATER AF AARGANG 1894

Vor Aargang, der i Aar kan fejre sit 25 Aars Jubilæum, afholder i den Anledning en Festlighed Fredag den 2. Maj.

Der mødes Kl. 1 pr. ved Værftsbroen, Prinsessegade, for efter forventet Tilladelse at bese Orlogsværftet. Kl. 6 Eftm. er der Fællesspisning paa Den kgl. Skydebane. Program vil blive tilsendt alle af Aargang 1894, forsaavidt deres Adresse er os bekendt. Alle Henvendelser besvares paa Marineforeningens Kontor, Møntergade 22, K. Tlf. Byen 3448.

FESTUDVALGET FOR AARGANGEN 1894

Redaktionen har modtaget nedenstaaende med Anmodning om Optagelse:

MARINEUNDEROFFICERERNES IDRÆTSFORENING

afholder i Odd-Fellow Palæets store Sal den 16. April Kl. 7½ Eftm. præcis en **Opvisning i Gymnastik og Vaabenøvelse** m. m. og paafølgende Bal.

I Opvisningen deltager Underofficerer og Konstabler fra Konstabelskolen. Et Marineorkester paa 20 Mand vil musicere under Opvisningen. Da det sikkert vil være af Interesse for Marineforeningens

Medlemmer at kunne overvære ovennævnte Opvisning af vor Marineungdom, vil et Antal Billetter blive reserveret i dette Øjemed.

Bestillinger kan sendes til Foreningens Kontor, Hjertensfrydsgade 16, 1. Sal, Telefon Palæ 1618 x. — Da der paa Grund af den store Efterspørgsel kun haves et meget **begrænset** Antal Billetter, bedes man henvende sig inden 15. April.

„Paa Marineunderofficerernes Idrætsforening“s Vegne

ERNST HANSEN,
Formand for „M.I.“



INDTÆGTER

KØBENHAVN-KREDSSENS REGNSKAB FOR AARET 1918

UDGIFTER

	Kr.	Øre		Kr.	Øre
Kassebeholdning d. 1. Januar 1918	525	59	Kontorhold	596	00
Bankbeholdning d. 1. Januar 1918	3 419	87	Tryksager	291	76
Bankrente	196	37	Porto	147	51
Kontingent	3 737	00	Selskabelige Sammenkomster	495	25
			Diverse	553	68
			Bankbeholdning d. 31. December 1918	5 643	35
			Kassebeholdning d. 31. December 1918	151	28
	7 878	83		7 878	83

AKTIVA

BALANCE DEN 31. JANUAR 1919

PASSIVA

	Kr.	Øre		Kr.	Øre
Kassebeholdning	151	28	Kapitalkonto d. 1. Januar 1918	2 413	53
Bankbeholdning	5 643	35	Overskud f. A. 1918	1 123	10
Kontingentrestancer	227	50		3 536	63
			Fondet d. 1. Januar 1918	1 915	43
			10% af Kontingentet	373	70
			Bankrente	196	37
	6 022	13		2 485	50
				6 022	13

Revideret. Kassebeholdningen eftersat og befundet rigtig.

C. NATH

L. TILLY

Kassereren

KØBENHAVN-KREDSSENS GENERALFORSAMLING

DEN 17. MARTS 1919

Det blev en af de Aftener, som i Medlemmernes Erindring og Foreningens Annaler mærkes med et stort Kryds, — en af de smukkeste forløbne og stemningsrigeste, vi endnu har oplevet, ikke fordi særlige Arrangementer var truffet, — men slet og ret fordi vor Kreds fik direkte Kontakt med de store Begivenheder, som i disse Dage optager Sindene hos os alle, nemlig vore sønderjydske Landsmænds Ankomst. Det blev ikke Generalforsamlingen som saadan, der dannede Aftenens Midtpunkt, men derimod Ankomsten af en Del unge Sønderjyder, som vor initiativrige Formand havde opfordret til at afslutte Dagen hos os efter Besøget paa Nationalmuseet paa Frederiksborg.

Men vi maa begynde med Begyndelsen og indlede med Formandens, Overretssagfører *Schoustrups* Velkommen til den talrige Forsamling, som ganske fyldte Studenteforeningens lille Sal. Man valgte først Fabrikant *A. Steenstrup* til Dirigent, og denne gav derpaa Ordet til Formanden, som efter at have meddelt en Aarsoversigt, hvoraf bl. a. fremgik, at der i Efteraaret var ydet Bidrag til Enkerne efter to af de ved Minesprængningen i Drogden omkomne Fiskere, og efter at have omtalt det stedse glædeligt stigende Medlemsantal, ved Udgangen af 1918 ca. 1450, særlig dvalende ved de med andre københavnske Foreninger af samme Art som vor førte Forhandlinger om Byggesagen, som ventelig i 1919 vil føre os et godt Skridt frem. Ogsaa Flagfesten ved Dannebrog's 700-Aars Jubilæum i Juni iaar og Foreningens Deltagelse heri blev omtalt og de truffene Dispositioner billigede af Forsamlingen.

Formanden mindede de i 1918 ved Døden afgaaede Kammerater, medens Alle rejste sig.

Kassereren, Skolebestyrer *J. Teisen*, aflagde det reviderede Regnskab, som stod smukt med ca. 1100 Kroners Overskud og stærkt formindskede Kontingentrestancer, og Kassereren modtog ved Forsamlingens kraftige Bifald en velfortjent Tak for sit Arbejde. Der gaves enstemmig Decharge.

Til Revisorer genvalgte Grosserer *Tilly* og Bankfuldmægtig *Nath*. Til Revisorsuppleant valgtes Kommandør *Kiær*.

Man skred derpaa til Nyvalg af Bestyrelse, hvis samtlige Medlemmer iflg. Lovene skulde afgaa, men efter Henstilling af Kommandør *H. Kiær* enstemmig genvalgte, hvorefter Formanden bragte Generalforsamlingen Bestyrelsens Tak for den Tillid, som vistest den og som skulde være den en Spore til energisk fremtidigt Arbejde til Foreningens Gavn.

Da der ikke var fremkommet særlige Forslag til Bestyrelsen til Forelæggelse for Generalforsamlingen var Dagsordenen udtømt og Dirigenten kunde hæve Mødet.

Næstformanden bragte Formanden en Tak fra Bestyrelsens Medlemmer for hans vaagne Energi til vor Forenings Fremme og for godt Samarbejde, og Medlemmerne sluttede sig hertil ved et kraftigt Leve. Ogsaa til Dirigenten bragte Næstformanden en Tak for hans elskværdige og rolige Ledelse af Forhandlingerne.

En Interpellation angaaende Bladets Udkommen — en Sag, hvorom der har været ført lange Forhandlinger, sidst paa Hovedforeningens Generalforsamling ifjor — besvaredes paa Redaktionens Vegne af Næstformanden, som redegjorde for de Forhold, hvorunder Bladet bliver til og kan udkomme.

Allerede under Mødets sidste Del var et Par af vore sønderjydske

Gæster komne og blevne budt Velkommen, og tilsidst ankom Aftenens Foredragsholder, Pastor *Storm*, med endnu en lille Flok af hjemvendte fra Besøget paa Frederiksborg, og da Gæsterne var bragt til Sæde paa de forreste Rækker tog Pastor *Storm* Ordet, og tog — kan vi sige — med det samme hele Forsamlingen ved den udmærkede Maade, hvorpaa han stilfærdigt og gribende gav os sine Indtryk fra England og Frankrig i Krigens frygtelige Aar som Tekst til Lysbillederne fra „Vestfronten“, nu og da talende ved direkte Henvendelse til de tilstedeværende Sønderjyder, som jo kendte det alt sammen af egen bitter Erfaring, men ogsaa erindrede den gode Behandling, som Englænderne havde givet dem i Felthamlejren.

Saa gik man tilbords i den store Sal, som til Ære for vore Gæster havde faaet sin vanlige Flagpynt forøget — og for første Gang i vor 6-aarige Foreningstid gik vort Splitflag til Vejrs hejst af en ung Sønderjyde, *Asmussen* fra Hjortshøj, som blev taget til Fange for 3 Aar siden ved St. Quintin. Det bliver næppe sidste Gang en af de hjemvendte kommer til at hejse den røde Dug i Marineforeningen, — det var sikkert et ejendommeligt og bevæget Øjeblik for ham, — for os var det! Saa lød „Kong Christian“ af fuldt Bryst, og man faldt paa Skaffebakkerne. Kort efter tog Formanden Ordet for i hjertelige Ord at henvende sig til Sønderjyderne, og den Storm af Bifald, som sluttede sig til hans Tale, behøver ingen Udtydning, — den viste, som saa ofte før i disse Dage, vore Følelser for disse unge Landsmænd, at vi gerne vil give dem et Minde med paa Vejen om disse Følelser, — Medfølelse med, hvad de har gaaet igennem, maa det vel snarest kaldes, og vort Haab om, at det skilte atter snart maa bøje sig sammen, og deres egen tavse Lykke over atter at være frie Mænd give sig fuldt Udslag.

Ogsaa til Pastor *Storm* bragte Formanden en Tak for hans Foredrag og til denne knyttede senere Kontorchef *Biering-Petersen* i en smuk Tale en Tak fra Sømændene for Pastorens smukke Virksomhed som Sømandspræst i England. Pastor *Storm* takkede og udtalte bl. a., hvor stor en Glæde han havde haft af sin Gerning blandt Søens Mænd i det Fremmede, — sine Landsmænd, de danske Søfolk, havde han altid kunnet kende, inden Sproget sagde det, paa den Pyntelighed, som var over dem, naar de gik „ashore“.

Fra Kaptajn *Ewald* og Grosserer *Schou*, som var i Aarhus, indløb telegrafisk Hilsen.

Blandt de mange Taler maa nævnes Skolebestyrer *Teisen's* for de sønderjydske Kvinder og Kammerjunker *Lindholms* om Minderne fra 1864 — og Forhaabningerne til 1919.

Der blev god Brug for Sangbogen, — ind mellem Talerne tonede „Slesvig“ og Fædrelandssangene, „Ship ohoj“ og „Landlov“, og tilsidst „Kongernes Konge“ med Hr. *Holleuffer* som Forsanger; — og medens Lysene slukkedes tog vi Afsked med vore sønderjydske Gæster.

Det var Mænd af faa Ord, — men paa deres Tak kunde vi mærke, at var vi en smuk Oplevelse rigere, saa var de det ikke mindre. Vi tager det som et godt Varsel for, hvad Aaret vil bringe dem og os.

E. W. MARSTON

Godsejer *Schou*, Palsgaard, beder os oplyse, at det ad flere Veje fremkomne Forlydende om, at han agter at afhænde Fregatten „Jylland“ til Marineforeningen, er urigtigt.

Godsejeren ønsker selv fremdeles at beholde den gamle Fregat, som han i sin Tid bevarede for Danmark.

KØBENHAVN-KREDSSENS SKYTTELAVS FASTELAVNSFEST

DEN 3. MARTS

Det hæderværdige Skyttelav, hvis Livskraft giver sig saa mange Udslag, takket været Styrelsens Energi og Evner til at skabe Kammeratskab, havde indbudt til Fastelavnsfest i „Harmonien“s Lokaler Mandagen den 3. Marts, og Medlemmerne svigtede ikke, men mødte over 100 Mand stærke, ikke blot for at „hive Loddet“, men ogsaa for forud at prøve Kræfterne i Keglespil og Køllesving paa Tønden.

Straks ved Ankomsten i den store Kældersal saa man, at det vanlige Arrangementstalent heller ikke denne Gang havde svigtet, — ikke fordi man iøvrigt havde haft nogen Grund til at tro, at det vilde svigte, naar D'hr. *Julius Petersen* og *Elwarth* var Arrangører, bistaaede af Hr. *Soderlund-Nielsen* og andre, som lægger Tid og Arbejde til, naar det gælder „Lavsbrødrene“s Fornøjelse. Salen var smykket med Papirguirlander og en pompøs Tønde var anbragt under Loftet. I Forstuen residerede Hr. *Soderlund-Nielsen* ved en Disk, hvis Varer snart forlenede samtlige Tilstedeværende med Huer, Hatte og Næser af det mest fantastiske og lattervækkende Udseende — og dermed ved Stemningen straks tilstede og holdt sig usvækket Aftenen igennem. Da Præmie-Keglespillet og Skydningen var afsluttet tog man fat paa Tøndeslagningen — og det var ikke rart at være Tønde! Trods indvendig ekstra Afstivning tog det ikke mere end ca. 1/2 Time at faa Tønden pulveriseret, men det var ogsaa solide Slag der faldt, og under almindelig Jubel satte *Julius Petersen* den gyldne Krone paa Kattekongens hvide og ærværdige Hoved; det var vistnok Lavets ældste Medlem som blev „Konge for en Dag“.

I Salen ovenpaa var Bordene nydeligt dækkede, og efter vel tilendebragt Arbejde gik man i Lag med den fortrinlige Skildpadde efter at *Julius Petersen* havde hilst Velkommen, — og under storartet Humør blev Loddet hevet mere end een Gang. Under Forsamlingens Opmærksomhed og forsynet med den store Søstjærns gyldne Halskæde uddelte derpaa *Julius Petersen* de mange Præmier, som bestod af særdeles velkomne vaade Varer og ægte Tobakker og flere andre Genstande. Og Sange var der ingen Mangel paa, — ikke mindre end 4 Gange slog Lavsbrødrene Harpen til Lavets Pris — og de kunde gøre det med god Samvittighed, thi der var den fornøjeligste Stemning som vel tænkelig og den rette Sangbund for Viserne.

Og medens den blaa Røg fra *Elwarth*s gode Cigarer bølgede mod Loftet sendte man en venlig Tanke til Lavets Bestyrelse, som arbejder saa energisk — og som har Glæde deraf; — den fortjener det. Tak for den 3. Marts.

E. M.

AARHUS-KREDS DANNET

Paa et Møde den 17. Marts i Haandværkerforeningen af gamle Marinere dannedes en Lokalkreds af Marineforeningen for Aarhus; ialt indmeldtes ca. 60 nye Medlemmer. Det menes, at Medlemmerne af Marineforeningen i Aarhus Amt vil gaa ind under den nystiftede Afdeling af Landsforeningen.

Til Bestyrelse for den ny Lokalkreds valgtes Grosserer *Henriksen*, Toldinspektør *Bang*, Overtoldrørsbetjent *Jensen*, Konsul *Anthon C. Nielsen*, Direktør *Buchtrup*, Lods *Holm* og Skibshandler *Johansen*.

Efter Generalforsamlingen holdt Kommandør *Topsøe-Jensen* et Foredrag om Søhelten *Olfert Fischer*.

Foredraget overværedes af Officerer, Underofficerer og Menige fra 6 Undervandsbaade, der Dagen iforvejen under Kommandør *Topsøe-Jensens* Kommando var løbet ind i Sydhavnen.

RIBE-KREDS DANNET

Ved et Møde den 19. Februar i Industriforeningen i Ribe stiftedes en Lokalkreds af Marineforeningen for Ribe og Omegn. Ca. 30 Indmeldelser fandt straks Sted og til Bestyrelse valgtes: Restauratør *Mikkelsen*, Formand, Smedemester *Berg*, Næstformand, Postbud *Schade*, Kasserer, Belysningsassistent *Windfeldt-Hansen*, Sekretær, og Mejeribestyrer *Jochumsen*. Til Suppleanter valgtes *Ebbe Brorsen* og *Fisker M. Mikkelsen*.

Det vellykkede Møde sluttedes med Leveraab for Foreningens Fremtid.

THURØ-KREDS DANNET

Ifølge Indbydelse af en Del Medlemmer paa Thurø, som hidtil har tilhørt Svendborg-Kredsen, afholdtes et Møde paa Thurø Kro Lørdag Aften den 15. Marts for at søge dannet en Lokalkreds paa Øen.

Som Foredragsholder var indbudt Chefen for Undervandsbaads- og Flyvebaadsdelingen Kommandør *Topsøe-Jensen* og som Repræsentant for Hovedforeningen var mødt Formanden for Odense-Kredsen, Telefonmester *Buchgreitz*.

Kl. 8^{1/2} samledes man i den for sit gode Ry bekendte Thurø Kro, hvis smukke Sal var nydelig dekoreret af Indehaveren, vor Kammerat *Richard Nielsen*.

Skibsmægler *Soph. Hansen* jun. bød Deltagerne Velkommen og rettede en Tak til de to Gæster, der var mødt for at assistere; han udtalte, at man nu vilde søge dannet en Kreds for Øen alene, og at denne skulde dannes paa den mest brede og folkelige Basis, saaledes at alle kunde være Medlemmer og ingen føle sig fremmed eller

overset. Han aabnede Mødet med et smukt motiveret Leve for Hans Majestæt Kongen, hvilket fik en kraftig Tilslutning med et ni-foldigt Hurra. Derefter gaves Ordet til Kommandør *Topsøe-Jensen*.

Kommandøren modtoges med Klapsalver og holdt derefter et ualmindeligt fint tilrettelagt og udtænkt Foredrag om Søhelten *Olfert Fischer* og skildrede heri Heltens Liv fra Fødsel til Død, samt omtalte den Tid, i hvilken *Olfert Fischer* levede, og de Heltegegninger, som han udøvede, og fremhævede den Tak, som det danske Folk skyldte Søhelten; han forklarede hvor tilbageholdent *Olfert Fischers* Levnet havde været udenfor hans Tjenestegerning, og paaviste, hvorledes det stemmede saa godt overens med Heltens Tankegang, at han var bleven begravet saa ubemærket som mulig, og at ikke en Gang en rigtig Mindesten var bleven sat paa hans Grav. I Bevidstheden om, at den danske Marine skylder Helten, at hans Minde bevares for Efterslægten, har Sølojtnantselskabet tænkt, at søge Midler iblandt interesserede Institutioner for at rejse en Mindesten paa Søhelten's Grav, hvorfor man i den Anledning ogsaa har henvendt sig til Marineforeningen. Kommandørens Foredrag lønnes med stort Bifald og Tak fra Forsamlingen.

Derefter holdt Telefonmester *Buchgreitz* et kort Foredrag om Marineforeningen og dens Formaal, hvori han paaviste, at Krigen havde været en mægtig Agitator for Marineforeningen, idet den har aabnet mange Menneskers Øjne for, hvad den danske Orlogs- og Kofardi-Marine har været og er for vort Land, og at netop de Danskere, som har deres Erhverv paa Søen, har gjort de største Indsatser for Landet under disse mørke og tunge Tider, som Krigen har medført, Indsatser, som har kostet hundredvis af Menneskeliv ved Udførelsen af en Pligt til Gavn for Landet. Han var vis paa, at Marineforeningen ogsaa havde sin store Mission at udføre ved at varetage sit Formaal. Til Slut anmodede han de tilstedeværende om at tegne sig som Medlemmer. Taleren hilstes med Klapsalver og Medlemstegningen tog sin Begyndelse.

Der tegnedes ialt 62 nye Medlemmer foruden de, som tilhører Svendborg-Kredsen og nu bliver overført til den nye Kreds; denne vil da begynde med ca. 100 Medlemmer. Naar man tager i Betragtning, at de søfarende Beboere paa Øen allerede er sejlet ud, er det et stort Antal Medlemmer, som den nye Kreds begynder med, og den vil inden ret længe vokse til at blive en af de største og stærkeste Kredse her i Landet, derfor borger ogsaa det Udvalg, som blev nedsat til at forberede den stiftende Generalforsamling, nemlig d'hr. Skibsmægler *Soph. Hansen* jun., Formand, Kaptajn *Severin Andreasen*, Gaardejer *P. Andersen*, Kaptajn *Henr. Bom*, Smedemester *Huusfeldt*, Kaptajn *N. Nielsen* og Fiskeeksportør *Th. Nielsen*.

Efter Mødet samledes man om dækkede Kaffeborde, hvor Taler og Sange afløste hinanden til Lukketid.

Ved Kaffebordet indløb Lykønskningstelegram fra Faaborgkredsens Formand, Fabrikant *C. C. Jensen*; dette modtoges med Bifald og Klapsalver. Der holdtes Taler for den nye Marinekreds, for Danmark, for Dannebrog og for en tilstedeværende Deltager i Helgolandslaget, Skibsmægler *Hansen* sen. samt for de to Gæster, Kommandør *Topsøe-Jensen* og Telefonmester *Buchgreitz*. Tiden gik saa hurtigt og hyggeligt, at man knap kunde tro Formanden for den nye Kreds, da han oplyste, at Klokken var 11 og ønskede Velbekomme, idet han takkede for den udmærkede Tilslutning og den gode Stemning, som havde været herskende hele Aftenen.

C. B.

SAXKJØBING-KREDSSEN

holdt 7. Marts ordinær Generalforsamling. Formanden, Bagermester *Chr. Møller*, bød velkommen og mindedes i faa Ord de 3 Medlemmer — Bankbestyrer *Grundtvig*, Lods *Grønvold Hansen* og Postbud *Ferd. Nielsen* som i det forløbne Aar var afgaaet ved Døden. Derefter gik man over til Dagsordenen og genvalgte Bager *Møller* og Maskinmester *Petersen*, Sukkerfabrikken. Nyvalgt blev Blikkenslagermester *Hakon Lund*, og i Stedet for Kassereren, som er bortrejst, blev valgt Købmand *Herman Jacobsen*. Tømrer *Fr. Jacobsen* blev valgt til Fanebærer og Revisorerne genvalgt. Derefter havde man et lille gemytligt Samvær og skiltes først, da Værten paa Hotel *Saxkjøbing* meldte Lukketid. Nogle nye Medlemmer blev indmeldt i Foreningen.

FREDERIKSVÆRK-KREDSSEN

afholdt Søndagen den 16. Februar Generalforsamling paa Hotel Frederiksværk.

Formanden, Fabriksbestyrer *Dittmer*, Ølsted bød velkommen og aflagde Beretning. Lærer *Møller*, Frederiksværk valgtes til Dirigent og Maskinfabrikant *Weimann*, Frederiksværk, fremlagde det reviderede Regnskab der enstemmigt godkendtes.

Til Bestyrelsesmedlemmer genvalgtes Bestyrer *Dittmer*, Grd. *P. V. Petersen*, Skæringe, Branddirektør *Brendstrup*, Fabrikant *Weimann*, begge af Frederiksværk, Fisker *Jens Andersen*, Liseleje og Havnefoged *Petersen*, Fisker *Jens Nielsen-Larsen* og Fisker *Chr. Petersen* alle af Hundested samt Købmand *H. L. Petersen*, Lynæs.

Til Revisorer valgtes Lærer *Møller* og Telefonformand *Hansen*, begge af Frederiksværk.

Til Sendemænd valgtes *Dittmer*, *P. V. Petersen* og *Brendstrup* med Telefonbestyrer *Rasmussen*, Hundested, som Suppleant. — Under

eventuelt, blev der rettet en Opfordring til Bestyrelsen om at arbejde for Anskaffelsen af Flag til Foreningen.

Generalforsamlingen afsluttedes med et Leve for Foreningen. —

Efter Generalforsamlingen afholdtes selskabelig Sammenkomst. Formanden aabnede Mødet ved at hejse Flaget til Baadsmands-pibens Lyd, hvorefter Grosserer *Vald. Schou* holdt Foredrag om en Rejse til Indien. Foredraget ledsagedes af talrige Lysbilleder. Hr. *Schou's* Foredrag blev hilst med livligt Bifald.

Derefter pebes til Skafning og Forsamlingen begav sig derfor til Spisesalen, som var pyntet i rødt og hvidt med forskellige Skibsgrejer som Aarer, Aaregaffler, Kompas m. m. samt en stor Skibsklokke.

Formanden bød velkommen og udbragte en Skaal for Kongen. Gdr. *A. V. Petersersen*, Mellose, talte for Flaget og Branddirektør *Brendstrup* for Gæsterne af Aarg. 1888, af hvilke vi havde Fornøjelsen at have flere som Gæster. Efter Bordet og Kaffen dansedes til Kl. 1 og gamle og unge Marinere svang Deres Damer baade i gamle og moderne Danse. Ved Afslutningen udbragtes et Leve for Gross. *Schou* som den egentlige Ophavsmand til Frederiksværkkredsen. Kl. 1 pebes klar ved Flaget, hvorefter dette blev strøget under Forsamlingens Honnør. — Der raadede under hele Festen den lyste-ligste og mest kammeratlige Stemning og et Humør, som varselede godt for Marineforeningens fremtidige Eksistens. — De tilstedeværende var alle enige om at have tilbragt en fornøjelig Aften.

Dr.



ODENSE-KREDSSEN

afholdt ordinær Generalforsamling paa Industripalæet (Hotellens Sal) Søndag den 23. Februar Eftm. Kl. 4, med Dagsorden ifølge Lovene. Der var mødt ualmindelig mange Medlemmer i Anledning af Lovforslag om Kontingentforkøjeelse. Formanden, Telefonmester *Buchgreitz* bød Velkommen og motiverede et Leve for Kongen og Fædrelandet. Derefter valgtes Overværkfører *Grundtmann* til Dirigent, og Ordet gaves til Formanden, der aflagde Aarsberetning. Denne udstviste, at Medlemsantallet den 1. Januar 1919 var 198, deraf er 13 ekstraordinære. Der er i Aarets Løb tilgaaet 19 og afgaaet 15 Medlemmer, af de sidste er 4 døde, 4 fraflyttet Kredsen, 3 er udmeldt og 6 slettede for Restance, siden 1. Januar er yderligere tilgaaet 6 nye Medlemmer og død 1, saaledes at Antallet i Øjeblikket er 203 Medlemmer. Der har været afholdt 4 Sammenkomster, der alle har været udmærket besøgt, hvorimod det har skortet med Tilslutning ved afdøde Kammeraters Begravelser. Aarsberetningen godkendtes énstemmigt.

Punkt 3. Kassereren, Bogholder *Nyhammer*, oplæste det reviderede Regnskab, der desværre viste et Underskud paa godt 14 Kr. Der gaves énstemmigt Decharge for Regnskabet.

Punkt 4a var Forslag fra Bestyrelsen om Forhøjelse af Kontingentet fra 3 til 5 Kr. aarlig, herom udspandt sig en lille Diskussion, men Forslaget vedtoges énstemmigt.

Punkt 4b. Bestyrelsen foreslog, at Medlemmerne, efter Tur, skal være forpligtiget til at møde ved afdøde Kammeraters Begravelse, og Sekretæren skal hver Gang meddele 25 Medlemmer, at de har Mødepligt. Er et Medlem forhindret i at give Møde, skal han snarest meddele Sekretæren dette, for at et andet Medlem kan tilsiges. Undlader et tilsagt Medlem at møde, betales 2 Kr. i Mulk.

Ved Begravelser paa Landet tilsiges kun Flagbærere og 5 Medlemmer til Flagvagt, disse faar Rejsen betalt af Kredsen Kasse. Herom førtes en livlig Diskussion, men Forslaget vedtoges dog énstemmigt.

Punkt 5 var Valg af 4, efter Tur, afgaaede Bestyrelsesmedlemmer. Disse: Maskinmester *Axelsen*, Fabrikant *Breum*, Telefonmester *Buchgreitz* og Fjerkræhandler *Fasting*, genvalgtes med Akklamation. Til Suppleant valgtes Direktør *Claus Hansen*.

Punkt 6. Den afgaaede Revisor, Blikkenslager *Michelsen*, genvalgtes.

Punkt 7. Til Sendemænd valgtes: Partikulier *Andkjær*, Fabrikant *Breum*, Fjerkræhandler *Fasting*, Overgartner *Gronenberg*, Overværkfører *Grundtmann*, Direktør *Claus Hansen*, Savværksejer *Larsen* og Bagermester *Pedersen*, og som Suppleanter: Blikkenslager *Michelsen*, Installatør *Overgaard-Nielsen* og Bogholder *Nyhammer*.

Punkt 8. De afgaaede Flagbærere Telefontechniker *Haslev* og Reserveflagbærere, Skomagermester *Hansen*, genvalgtes med Akklamation.

Punkt 9 var Eventuelt.

Formanden henviste til en Artikel i sidste Nummer af Medlemsbladet med Opfordring til at starte en Indsamling til Rejsning af en Mindesten for Søhelten *Olfert Fischer*.

Formanden meddelte derefter: At han havde afsendt et Kondolencetelegram til Marineministeriet i Anledning af Ulykken med Torpedobaaden »Sværdfisken« og modtaget Takketelegram. Medlemmerne rejste sig.

Endvidere oplæste Formanden en Takskrivelse fra afdøde Veteran, Skibsfører *R. Nielsens* Enke, der lød saaledes: Ærede Marineforening! I min elskede afdøde Mands Aand, og i mit Navn, bedes Marineforeningen modtage en dybfølt Tak for den smukke Krans og Æresbevisning ved Begravelsen, en Tak for hver af de Sammenkomster vi havde den Glæde at være med til, og som hørte med til min Mands bedste Stunder, hvor Sømandstonen levede op igen og hans hjærtenskeære Dannebrog var Æresgæst. Et Farvel

og Tak. Skibsfører *Nielsens* Hustru. — Medlemmerne rejste sig igen.

Til Slut overrakte Toldassistent *P. Christensen* fra Kærteminde en smuk dannebrogfarvet Mappe der omsluttede et Eksempel af »St. Thoms Tidende« fra Løvedagen den 22. Januar 1887, da Fre-gatten »Jylland« sidste Gang var i Vestindien og havde daværende kgl. Højhed Prins Karl om Bord. Forsiden af Bladet omhandler en Indbydelse fra en Komitee til en Fest for Prinsen. Formanden takkede for den sjældne og smukke Gave, som nu indlemmes blandt Kredsen andre smukke Ting, der er skænkede af Medlemmer.

Derefter afsluttede Dirigenten Generalforsamlingen, og man bænkedes sig om Bordene, der var dækket med Labskous, Øl og Snaps. Efter at denne solide Sømandskost var sat til Livs, efterfulgt af en Ostepind, drak man Kaffe og afsluttede Aftenen med en Bolle Punch. Ved Bordet herskede den mest udmærkede Stemning, hvor Taler og Sange afløste hinanden lige til Kl. 10. Marineforeningens Sangbog blev flittig brugt, og atter her konstateredes: at Udgivelsen af denne Sangbog er et mægtig godt Led i de gamle Marineres Underholdning.

C. B.



GRENAA-KREDSSEN

afholdt den 24. Februar Generalforsamling, der kun var smaat besøgt.

Formanden, Havnefoged *Bilde*, bød Velkommen og oplyste, at der var afsendt Nytaarstelegram til Formanden for Hovedforeningen, Kommandør *Mægaard*, og til Marineforeningens Stifter, Kaptajn *Ewald*, fra hvem der var indløbet Takketelegrammer.

Han aflagde derefter Beretning om Virksomheden for det forløbne Aar. Admiral *Richelieu* havde under sit Besøg her skænket 200 Kr. til Uddeling efter Bestyrelsens Skøn. Beløbet var indsat i Banken.

Regnskabet oplæstes og godkendtes. Kontingentet for 1918 udgør 612 Kr. Udgifterne til Afholdelse af Festligheder har udgjort 283 Kr. 36 Øre. Lokalkredsen's Bidrag til Medlemsbladet »Under Dannebrog« har været 231 Kr. Kassebeholdningen den 31. Decbr. er 466 Kr. 45 Øre.

Foreningen har 176 betalende Medlemmer.

Til Formand genvalgtes med Akklamation Havnefoged *Bilde*. Til Medlemmer af Bestyrelsen genvalgtes ligeledes Fabrikant *Kirkemann* og Glarmester *Petersen* og til Revisor Kutterfører *Stausholm*.

Til Sendemænd ved Sendemandsmødet i København valgtes (Formanden er selvskreven som Medlem af Hovedbestyrelsen) Fabrikant *Kirkemann* og Glarmester *Petersen*, Suppleanter blev Skipperne *P. Balle* og *Jens Bertelsen*.

Formanden bad sluttelig Medlemmerne, naar Tegningslisten til Børneballen den 15. Marts kom, straks at tegne sig, da det var vanskeligt at træffe de fornødne Dispositioner, naar man ikke vidste, hvor mange Drengene og Piger der kom.

Fabrikant *Wichmann* udbragte et Leve for Havnefoged *Bilde* med Ønsket om, at han i mange Aar maatte vedblive at fungere som den udmærkede Formand, han var.



AALBORG-KREDSSEN.

Torsdag den 27. Febr. fejrede Kredsen sin 2aarige Fødselsdag. Alt var arrangeret paa det festligste, og for at skaffe Alburum til de mange forventede Deltagere, havde Bestyrelsen resolut lagt Beslag paa alle Klubben »Enighedens« Lokaler. Disse var ved »Næstkommanderendes« og »Skibssergentens« forenede Anstrengelser smukt dekorerede med Flag og Vimpler, ligesom den lille Balkon i Salens Baggrund var omdannet til en veritabel Kommandobro, udstyret med Rat, Nathus, Sidelanterner og alt andet maritimt Tilbehør. Dette fikse Arrangement gjorde stor Lykke, og som sædvanlig prægedes Festen helt igennem af den ubeskrivelige Duft af Søbrise og Saltvand, der, idet den binder alle de gamle Marinere sammen, hurtig sætter Humøret op, og uden at dette nogensinde gaar over Stregen, gør disse Sammenkomster saa tiltrækkende.

Man samlede paa »Batteriet« (1. Sal), og da Baadsmandspibernes skingrende Triller, lidt for ofte, kaldte alle op fra »Batteri« og »Banjer«, for at gaa til Bords paa »Dækket« (2. Sal), kunde Foreningens »Chef«, Fabrikant *Im. Stuhr*, efter at Flaget var hejst med sædvanlig Honnør, byde en Forsamling paa c. 300 Damer og Herrere velkommen »om Bord«.

Placeret ved fire lange Borde, nød man den dampende Mokka, medens Talerne gik Slag i Slag, afvekslende med Musik og Sang og en udmærket Kvartet, som gratis havde tilbudt at assistere ved Underholdningen. Formanden talte, først for Fødselsdagsbarnet, som nu er godt paa Vej til de 300 Medlemmer, senere for vort gamle Flag, medens Herredsfoged *Hornemann* talte for Danmark og Politibejnt *Høfler* for den danske Sømandsstand.

Fire gamle Veteraner, Fiskehandler *Jakob Petersen*, Kedelsmed *Jakobsen*, Maskinmester *Sørensen* og Snekker *Frandsen* fik derpaa under almindelig Jubel overrakt deres Diplom som Æresmedlemmer af Foreningen, og Formanden takkede dem for deres Troskab mod Konge og Fædreland, og tolkede yderligere den Glæde, alle danske nu føler ved Udsigten til snart at faa det Land igen, de gamle Gutter den Gang havde stridt for at bevare.

Ordet blev nu givet frit, og efter flere vellykkede Taler og Af-syngning af en i Dagens Anledning af Lods *Holmgaard*, forfattet Sang, trak man, under almindelig Muntherhed Lod om c. 60 maritime Smaaskrifter, som paa denne Maade gratis blev fordelt mellem de heldige Vindere.

Til Slut foreviste Brofoged *Hjorth* en Serie aldeles fortrinlige Lysbilleder, dels af Flaadens Skiibe, dels af Livet om Bord, og navnlig da af en Mængde af Medlemmerne fra den Tid, disse som Marinere haandterede Kost og Pøs om Bord. Denne ligesaa udmærkede som originale Ide, vakte stormende Muntherhed, og det er at haabe, at alle de øvrige Kredse Landet over vil realisere den samme Ide til Glæde for Medlemmerne.

Ved Titiden pebes der »Skej ud overalt« — »Klar til at danse«, og til Tonerne af et fortrinligt Seksmandsorkester, svang Størsteparten af de brave Gaster Damerne paa »Platformdækket« (den store Sal), medens Resten opsøgte de hyggelige Lokaler paa »Batteriet« for der, i en eller anden lun Krog, ved en lang Punch, at opfriske fælles Minder.

Det blev sent paa »Hundevagten«, inden man skiltes med Bevidsthed om at have tilbragt en yderst fornøjelig Aften, der nu gaar Ry af over hele Nordjylland, og som sikkert vil skaffe Foreningen en stærk forøget Tilgang af Medlemmer.



HELSINGØR-KREDSSEN

afholdt Fredagen den 28. Februar Kl. 7 Aften sin aarlige Generalforsamling i Hotel »du Nord«. Formanden aabnede Generalforsamlingen; til Dirigent valgte enstemmig Konsul *Brünnich*. Formanden aflagde Beretning om Foreningens Virksomhed i det forløbne Aar. Kassereren oplæste Regnskabet, som enstemmig godkendtes. Derefter foretoges Valg af Bestyrelse, som enstemmig genvalgte, nemlig Kaptajn *Møller*, Formand, Dr. *Klubien*, Næstformand, *G. E. Olsen*, Kasserer, Sekretær, pens. Lodsoldatmand *Møller*, Restauratør *Jensen*, alle af Helsingør, Blikkenslagermester *H. H. Olsen*, Hornbæk, Købmand *Nærum*, Humlebæk, Fisker *Th. Willumsen*, Snekkersten, Fisker *Christensen*, Espergårde; til Revisorer genvalgte ligeledes Kaptajn *G. Jensen* og Købmand *P. Petersen*. Formanden fremkom med Forslag om at vælge 1 Fanebærer; derefter valgte Fisker *Carl Christensen* enstemmig, og saafremt *Christensen* ikke kunde møde, valgte Fiskehandler *Knoblauch*; det vedtoges at forsøge afholdt en Sammenkomst med Damer. Til Sendemænd valgte Kaptajn *Møller*, *G. E. Olsen*, Købmand *Nærum*, Købmand *C. Lindahl* og Fiskeimportør *Emil Larsen*, Hornbæk.

Da der ellers ingen ønskede Ordet, hævdedes Generalforsamlingen. Formanden takkede Dirigenten for den udmærkede Maade, hvorpaa han havde ledet Generalforsamlingen og bad Forsamlingen rejse sig og give ham et kraftigt Hurra.

Derefter gik man over til den mere gemytlige Del af Festen, nemlig et ganske glimrende Torskegilde, efter hvilket man samledes om 1 Bolle Punch, hvor Musik, Sang og gode Historier afløste hinanden; særlig morede man sig over Konsul *Brünnichs* mange morsomme og interessante Fortællinger fra hans Rejser og Sejlads i alle de Aar, hvor han for langvejs omkring.



FAABORG-KREDSSEN

afholdt Søndag den 9. Marts sin aarlige Generalforsamling. Formanden, Fabrikant *C. C. Jensen*, bød velkommen og aflagde Beretning. Der havde sidste Aar været afholdt en vellykket Sommerudflugt til Thurø, hvor man sammen med gamle Marinere havde tilbragt en fornøjelig Dag, hvad ikke mindst den gæstfri Vært paa Thurø Kro, som havde arrangeret alt saa festligt, var Skyld i. Endvidere havde Foreningen deltaget i en vellykket Udflugt med Odense Marineforening til Nyborg.

Da »Hejmdal« i November Maaned var stationeret i Faaborg havde Chefen, Kaptajn *Bastrup*, elskværdig stillet Skibet til Besigtigelse for Foreningens Medlemmer; et paatænkt Foredrag, som skulde have været afholdt i Hotellens Sal af en af »Hejmdal«s Officerer, blev desværre opgivet paa Grund af den »spanske«.

Formanden udtalte endvidere, at han efter Samraad med Formanden for Odense Kredsen vilde foreslaa, at der arrangeres en Udflugt til Sønderjylland, og hvis Forholdene tillader det, at det bliver den 15. Juni (Flagdagen), som i Aar falder paa en Søndag. Med Akklamation fik Bestyrelsen overdraget det nærmere Arrangement.

Muligvis vil der ogsaa blive afholdt en lokal Helgolandsfest.

Regnskabet, der balancerer med 540 Kr. og udviste et Under-skud paa 113 Kr., godkendtes.

Formanden foreslog paa Bestyrelsens Vegne en Kontingenthøjelse af 2 Kr., som udelukkende skal komme Lokalforeningen til gode. Forslaget vedtoges enstemmig.

Den afgaaede Bestyrelse genvalgte.

Som Repræsentanter til Sendemandsmødet valgte d'Hrr. *Lauritz*

Larsen, *Sofus Hansen* og *Jørgen Mortensen* af Faaborg og *R. Kristensen Jørgensen* af Lyø.

Efter Generalforsamlingen var der som sædvanlig Fællesspisning og til denne var inviteret Torpedobaaden »Søhunden«s Officerer og Underofficerer, som for Tiden har Station her. Efter at Kongens Skaal var udbragt, gik Talerne Slag i Slag og saavel ved Bordet som efter, da »Bollerne« kom frem, herskede en kammeratlig og gemytlig Tone, og »Hundevagten« var forlængst begyndt, forinden der blev pebet til Køjs.



KORSØR-KREDSSEN

afholdt den 6. Marts Generalforsamling i Parkhotellens Lokaler. Formanden Konsul *Th. Rasmusen* bød Velkommen og aflagde Aarsberetning, hvorefter Kassereren aflagde Regnskabet, som godkendtes. Derpaa valgte Sendemænd og der drøftedes forskellige Forslag til projekterede Sommerudflugter. Tilsidst meddelte Konsul *Rasmusen*, at han trak sig tilbage fra Formandspladsen og anbefalede sin Eftermand Styrmand ved Storebæltfarten, Reserveløjtnant *Krenchel*, som derpaa valgte med Akklamation.

Ved Fællesspisningen talte Kaptajn *Andersen* for den afgaaede Formand. Kaptajn *Petersen* talte smukt for Dannebrog, med Henvisning til sine Farter paa fremmede Have, og Lokomotivfører *Holm*, som gæstede Foreningen, overraskede denne med en munter Sang.

Aftenens Underholdning var et interessant Foredrag af Tegneren *Axel Thiess* om Karikaturkunsten, ledsaget af 100 Lysbilleder. Det gjorde fortjent Lykke og lønnes af Medlemmerne med kraftigt Bifald.

Ved Punchen spandtes der mangen Ende, bl. a. af Fisker *Larsen* med morsomme Oplevelser fra den Tid, han var i den amerikanske Marines Tjeneste.

Alt i alt en udmærket Aften, der var præget af en munter og kammeratlig Stemning.



NAKSKOV-KREDSSEN

holdt den 28. Februar Generalforsamling, hvor Formanden Kammerjunker *Malthe-Bruun* aflagde Beretning. Han mindedes de to afdøde Medlemmer, Lods *Christensen* og Hoffjægermester *Konow*, hvortil Medlemmerne sluttede sig ved at rejse sig.

Kasserer, Boghandler *Allerup*, aflagde Regnskab, der balancerede med 407 Kr. 28 Øre.

Til Bestyrelsen genvalgte Boghandler *Allerup* og Lokomotivfører *Nielsen*, og til Revisorer genvalgte Bankdirektør *Østergaard* og Redaktionssekretær *K. Juul Christensen*. Til Sendemænd til Hovedforeningens Generalforsamling valgte Lokomotivfører *Nielsen* og Produkthandler *Jørgensen* med Købmand *C. C. Jensen* som Suppleant.



KOLDING-KREDSSEN

afholdt Lørdag den 1. Marts sin aarlige Generalforsamling paa Hotel »Kronborg« i Kolding.

Formanden, Herredsfoged *W. Nielsen*, bød de mødte Medlemmer velkommen og aflagde Beretning om Kredsen Virksomhed i det forløbne Aar. Der havde været en vellykket Sommerudflugt, og Kredsen havde faaet en smuk Gave fra det nu »ophørte« A/S Fjorddamperne i Kolding.

Regnskabet, der balancerede med 692,94 Kr., godkendtes.

Kredsen har stadig stor Tilslutning og tæller i Øjeblikket 80 Medlemmer.

De afgaaede Bestyrelsesmedlemmer, Herredsfoged *W. Nielsen*, Formand, Havnefoged, Kaptajn *Klaaborg*, Næstformand, Hotelejer *H. Nielsen*, Kasserer, Rentier *Carl Møller* og Skibsbygger *Krag-Christensen*, genvalgte. Ligeledes genvalgte Direktør *J. Schrøder* og Dyrslæge *Hörlück* som Revisorer. Til Sendemænd valgte Rentier *Carl Møller* og Hotelejer *H. Nielsen*.

Det vedtoges at afholde en festlig Sammenkomst for Besætningen paa den i Kolding Havn liggende Krydsr »Hejmdal«, der for Tiden er i Kolding som Grænsevagt. Til denne Festaften har flere af Kredsen Medlemmer og andre Borgere, som har Interesse for Marineforeningens Virksomhed, tegnet sig for ekstra Bidrag for at gøre Sammenkomsten saa festlig som mulig for Besætningen.

For Generalforsamlingen samledes et større Antal af Kredsen Medlemmer til et Fællesmaaltid, hvor der serveredes kogt Torsk og Smør og Ost, og hvor Stemningen var meget »animeret«.

Efter Generalforsamlingen tilbragte Medlemmerne nogle Timer i fornøjeligt Samvær med Opfriskning af gamle Minder fra Tjenes-tens Tid.

H. N.



NYE MEDLEMMER

Aarg. f. aftj. Værnepl.	Navn	Stilling	Adresse	Aarg. f. aftj. Værnepl.	Navn	Stilling	Adresse
1906	Andersen, A.	Lods	Fredericia	1900	Larsen	Restauratør	Fredericia
1888	— , A. Olsen	Parcellist	(Landersl. M. pr. Frederiks.	1917/18	— , J. L. G.	Fyrbøder	Kbh.
1907	— , H.	Havneopsynsm.	Fredericia	1917/18	— , P. L.	Lokomotivfyrb.	Odense
1912	— , Th.	Skibsbygger	—	1911	Lassen, Hans,	Repræsentant	Kbh.
	— , Thorv.	Snedker	Ebeltoft	1895	Ludvigsen, J. P.	Portør	Lyngby
				1884	Lund, Mads	Gaardejer	(Skærbæk pr. Taulov
1906	Bech, Richard	Købmand	Maribo	1894	Michelsen	Lokomotivfører	Fredericia
	Bergstrøm, H.	Fisker	Grenaa	1895	Mortensen, N. J.	Købmand	Kbh.
1915/18	Berthelsen, F.	Radiotelegrafist	Kbh.	1898	Mouritzen	Direktør	Maribo
1894	Bochsen, V.	Gasværksbest.	Fredericia	1892	Munck, Holger	Fiskeeksportør	Fredericia
1916	Braunn, K. P. L.	—	—	1916	Møller, Aage F.	Kelner	—
1894	— , V. C. W.	—	—	1886	— , Johs.	Smedemester	—
	Brorsen, Th.	Bankdirektør	Faaborg	1887	— , M.	Kobbersmed	—
					— , Otto I.	Købmand	Skelskør
1878	Christensen, N. C.	Lokomotivfører	Fredericia	1902	— , R. H.	Bødkermester	Kbh.
1916	— , S.	Mejerist	—	1916/18	Mørk, M. E.	Radiotelegrafist	—
1915	Christiansen, C. M.	Navigatør	Hundested				
1916	— , M. L.	Stationsarbejder	Fredericia	1915	Nielsen, C. A.	Skomager	Fredericia
	Clausen, J.	Sagfører	Rudkøbing		— , Carl Øgaard	Glarimester	Kbh.
1916	Ebbesen, Magnus	Mejerist	Fredericia	1890	— , E. F. H. H. Reitzel	Lokomotivfører	Fredericia
1894	Eriksen, C. S.	Lokomotivfører	—		— , Frode	Grosserer	Kbh.
	Eskildsen, V.	Fiskeskipper	(Bredstrup M. Grenaa	1914	— , H.	Portør	Fredericia
				1866	— , Niels	Rentier	—
					— , V.	Kutterfører	Grenaa
1908	Frandsen,	Maskinmester	Maribo	1899	Ottesen, M.	Blikkenslagerm.	Fredericia
1870	Frederiksen, E. R.	Stationsportør	Fredericia				
1880	Hansen	Rorsbetjent	—	1915/17	Pedersen, Harry	Fiskeskipper	Grenaa
1918	— , Andreas	Fiskeskipper	Grenaa		— , I. C.	Overtjener	Kbh.
	— , H.	Snedkermester	Kbh.		— , Kristen	Slagter	Grenaa
	— , H. C.	Skibsbygmester	Odense	1905	— , Poul	Skipper	(Bredstrup M. Grenaa
	— , H. H.	Forgylder	Kbh.				
1897	— , Hans	Parcellist	Grænge	1916/18	Persson, Karl A.	Fuldmægtig	Kbh.
1918	— , Marius	Musiker	Fredericia	1884	Petersen	Kaptajn	Fredericia
	— , N. P.	Snedker	Ebeltoft	1880	— , E. E.	Eksportør	Nr. Aaby St.
1907	— , O. Aagaard	—	Holeby		— , Feldballe	Fiskehandler	Ebeltoft
1909	— , P.	Skibsfører	Fredericia	1918	— , H.	Bager	Fredericia
1897	Henningsen	Togbetjent	—	1917	— , H.	Tømmer	—
1881	Henriksen, M.	Købmand	—	1879	— , Marius	Tømmermester	—
1894	Heimann, S.	Vexelerer	Kbh.	1889	— , P. S.	Blikkenslagerm.	—
			(Juelsbakke, Ebeltoft	1898	— , S. A.	Vognopsynsm.	—
1872	Holst, K. G. E.	Læge	Fredericia	1904	Poulsen, C. P. E.	Glarimester	Kbh.
1899	Honoré, P.	Glasbøjer	—	1876	Prior, A.	Gross., Fabrik.	—
1897	Jensen	Ingeniør	—		Rasmussen, E.	Direktør	Fredericia
1898	— , Alb.	Tømmermester	—		— , O.	Bestyrer	—
1915	— , Chr.	Mejerist	—	1914	— , R. P. A.	Barber	Kjerteminde
1905	— , F. C.	Lokomotivfyrb.	—	1914	— , R. R. V.	Savskærer	—
	— , H. P.	Hovmester	Kbh.	1917	— , Roar	Bageribestyrer	Saxkøbing
1895	— , J. P.	Matros	Fredericia	1911/12	Roseneng, A. P.	Maskinmester	Kbh.
1914	— , M. J. C.	Fabrikant	—	1911	Rust, K.	Skipper	Grenaa
1915	— , M. P.	Skomager	—				
1917	— , P. Johs.	Matros	—	1899	Schak, Fr.	Redaktør	Odense
1898	— , S. P.	Assistent	Kbh.	1889	Schmidt P. M.	Havnefoged	Fredericia
	— , V.	Tømmermester	Grenaa	1917/18	Schultz, Fr.	Bagersvend	Fredericia
1878	Jespersen, A.	Købmand	Skelskør	1909	Schumacher, M. J.	Styrmand	Saxkøbing
1915/19	Johansen, J. C. Lykke	Kontorist	Kbh.	1916	Simonsen, A.	Glarimester	—
1916	Jørgensen, N. K.	Sømand	Bandholm	1918	Stæhr, Peter	Maskinist	Frd.sund
1893	— , Th.	Skipper	Fredericia	1918	Svendsen, Aage	Tandlæge	Frd.værk
				1873	Sørensen, J. A.	Skibstømmer	Kbh.
				1906	— , K.	Købmand	Maribo
1898	Knudsen, H.	Direktør	Maribo				
	Kristiansen, Holger	Skibsmægler	Saxkøbing		Vedel, E.	Maskinmester	Fredericia
1894	Krogh, P. V. J.	Guldsmed	Kbh.				
1887	Kvist	Styrmand	(Bøgeskov pr. Fredericia		Wiesmann	Jernbaneassist.	Kolind St.

Døde

1882, Bogholder Oluf Jensen, Knabstrup
1872, Søassuranceekspert J. V. Fenger, København
Skibsreder Th. Just, København

Rettelse

I Hefte 12/1918 Lokomotivf. H. F. Erichsen, København, Aarg. 1891, læs: 1881



KOLDING-KREDSSEN

afholdt, ifølge vedtaget Beslutning paa Kredsens Generalforsamling, Søndag den 9. Marts en smuk og stilfuld Fest for Besætningen paa Krydseren »Hejmdal«, en Fest, der fik et stærkt nationalt Præg og i enhver Henseende blev vellykket.

Værten paa Hotel »Kronborg« havde smykket Festsalen smukt med mægtige Dannebrogsglag for de store Vinduer, Vimpler langs Balkonen og en Mængde smaa Flag rundt om paa de smagfuldt arrangerede Kaffeborde.

En stor Del af Kredsens Medlemmer var kommet til Stede, og fra Krydseren var mødt Chefen, Kaptajn *Bastrup* — der er barnefødt i Kolding — flere Officerer og Underofficerer og den ene Halvdelen af Mandskabet. Flere kunde ikke komme med til denne Fest, men den øvrige Del inviteres senere til en Gentagelse, hvor der da vil blive foretaget Indvielse af et af en interesseret Borger til Kredsens skænket Flag.

Det blev i Ordets bedste Betydning en smuk og stilfuld Fest, og alle befandt sig vel under de mange Timers selskabelige Samvær. Under Ledelse af Direktør *J. Schrøder* blev der holdt en Række gode Taler og til Orkesterledsagelse sunget mange Marine-sange af et for Anledningen trykt Hæfte.

Direktør *Schrøder* lagde for med et Leve for Konge og Fædreland med Ønsket om, at dette snart maatte udvide sig mod Syd. Han talte senere for Kaptajn *Bastrup*, der kvitterede med en Skaal for Marineforeningen. Hospitalsforstander *Jens Jensen* og Direktør *J. Schrøder* opfriskede i Aftenens Løb gamle Minder fra Søen; den første fortalte om den Gang, da han gjorde Rejsen med Kejserinde Dagmar til Rusland. Direktør *H. P. Lundbye* talte for den danske Handelsmarine, en *Underofficer* talte for Kolding Damer, Direktør *Schrøder* for Flaget, Kaptajn *Bastrup* for Sønderjyderne og Skibsbygger *Christensen* for det gode Forhold mellem Befalingsmænd og Mandskab, som altid har særtregnet Marinen. Hertil føjede en Menig: »Ja, jeg har kun været nogle Dage paa »Hejmdal«, men jeg har faaet det Indtryk, at Chefen er en morderlig flink Mand« — og denne Bemærkning fik stormende Tilslutning.

Under Samværet blev der serveret Kaffe med Bjerge af »Marinekringler«, leveret af en gl. Mariner, Konditor *Klaaborg*, Cigarer og flere Boller Punch.

Telegrafist *Harder* læste under stærkt Bifald nogle fornøjelige Smaating, og Smedemester *Larsen* sang muntre Viser. Aftenens clou var dog et Foredrag af Premierløjtnant *Vedel* om, hvad der fra Marinens Side var udrettet med det for Øje at holde os udenfor Krigen. Under dyb Stilhed blev det gode Foredrag paahørt og det hilstes med stærke Haandklap.

Kl. halvtolv blæstes Retræten og Direktør *Schrøder* sluttede af med et Leve for Hs. Maj. Kong Christian den Tiende. N.

FRA SVENDBORG-KREDSSEN

Den 14. Marts ankom til Svendborg en Flotille Undervandsbaade under Kommando af Chefen for Undervandsbaads- og Flyvebaadsdelingen, Kommandør *Topsøe-Jensen*, under Tøgt i danske Farvande.

De 6 ejendommelige Baade vakte selvfølgelig stor Opmærksomhed, og at den populære Kaptajn *H. K. H. Prins Aæl* var Chef for en af Baadene kastede yderligere Glans over Besøget.

Om Aftenen afholdtes en festlig Sammenkomst i Borgerforeningens Lokaler. Den tog sin Begyndelse med et Festmaal i den lille, smukt pyntede Sal, hvortil ca. 100 Damer og Herrer, bl. a. Flotillens Officerer var indbudte. Kredsens Formand, Direktør *Tuxen* indledede med en Skaal for Kongen, til hvem telegrafisk Hilsen afsendtes, og han talte derefter smukt og djærvt for den danske Marine. Borgmester *Smith* udtalte Byens Velkomst, og henvendte den til Flotillens Chef, der besvarede den med en varmtfølt Tale for Koffardimarinen. Formanden udbragte et Leve for Foreningens Protektor *H. K. H. Prins Valdemar*, til hvem Telegram afsendtes, ligesom ogsaa til Foreningens Formand, Kommandør *Mægaard*. Havnefoged *Jensen* takkede for Taleren for Koffardimarinen ved at udbringe en Skaal for Søofficererne.

Talerne fortsattes under det fornøjelige Festmaal og *Prins Aæl* udbragte fikst turneret en Skaal for Damerne som Svar paa en af Formanden udbragt Skaal for Prinsen.

Efter Kaffen begav man sig ind i den rigt flagsmykkede Festsal, hvor en talrig Forsamling var til Stede, bl. a. Underefficerer og Menige fra Flotillen.

Her indlededes anden Del af Festlighederne, Indvielsen af et af Sejlmager *Nielsen* skænket Silkeflag, af Formanden, Direktør *Tuxen*, ved Taler for Kongen og for Danmark og den danske Marine, særlig henvendt til Undervandsbaadens Besætninger. Flaget højstes med fuld Honnør og Flaget var indviet.

Derefter gaves Ordet til Kommandør *Topsøe-Jensen*, der efter at have takket for den smukke Modtagelse holdt et kyndigt og klart Foredrag om Søhelten *Olfert Fischer*, en af vor Marines største og mest tiltalende Skikkelser; og han sluttede med at omtale, i hvor høj Grad han fortjener det Mindesmærke, som man nu paatænker at rejse paa hans hidtil upaaagtede Grav.

Med et animeret Bal sluttede den højst vellykkede og stilfulde Fest, der tjener Svendborg-Kredsen og dens energiske Formand til megen Ære.

Der indkom Svartelegrammer med Tak for Hilsenen fra *Hans Majestæt Kongen*, *H. K. H. Prins Valdemar* og Kommandør *Mægaard*; og Festen satte Spor ved talrige Indmeldelser i Foreningen, og Dagen efter Festen modtog Formanden smukke Takketelegrammer fra de værnepligtige Besætninger i Ubaadene og fra »Grønsund« og »Sleipner«.



KOMMANDØRENS KLÆDEKURV

En smuk Sommereftermiddag, mens vi laa for Anker ud for Charlottenlund laa jeg forude og læste i »Flaadens Artilleri-Materiel«.

Det er ellers ikke for Fornøjelsens Skyld, at man læser i den Bog, men jeg havde nu faaet Lyst til vide noget nærmere om vor store Kanon i Taarnet, og nu var jeg kommen til et spændende Sted i den aandsforfriskende Lektüre. Der stod:

Rapperten er forstøttet til Slæden ved to Surringsstænger; hver af disse er ved en Bolt forenet til et Beslag paa Slædens Bagrigel, medens et Næb i den anden Enden af Stangen er sat ned over en Bolt i Beslag paa Bundpladen.

Jeg laa netop og spekulerede paa Meningen af dette Orakelsprog, da store Peter Sandgraver kom løbende og raabte:

»Op med Dig! Vi er kaldt agterefter til Chefen!«

Dette, at blive kaldt agterefter, var jo ikke al Tid af det gode, og i et Nu løb det rundt i min Hjerne, om jeg havde noget paa Synderegistret.

Ikke saadan at forstaa at store Peter og jeg ikke var flinke Marinesoldater, tværtimod, Peter var Nr. 1 og jeg Nr. 2 ved Kanonen, og jeg tror nok, at vi kunde glæde os ved vore Befalingsmænds Bevaagenhed, men selvfølgelig »lavede vi den« saasnart der frembød sig en Lejlighed, og nu havde vi netop igaar lagt os til at sove under Sækkene med Vasketøj i Stedet for at skrabe Klipfisk.

Det var den elskede Skibssergent, som havde fundet os gemt i Bunken, men han havde straks sendt »Sovetrynerne« og »Dovendyrene« forefter for at skamme sig, hvilken Ordre vi pligtskyldigst havde efterkommet.

Saa den Affære var det ikke.

Nej, det var saamænd ikke andet, end at Kommandøren, der boede i en Villa i Charlottenlund, bad os tage en Klædekurv i Land.

Det var en tung Kurv: i Bunden var der Bøger og Klæder ovenpaa, men vi behøvede ikke at være tilbage før Kl. 8, saa det var det samme som en hel Landlov, der tillige formede sig som en Skovtur.

Vi var himmelglade, men formodentlig har vi set ualmindelig gavtyveagtige ud, for Kommandøren vendte sig, da han gik, endnu en Gang og sagde med et lille Smil:

»Men slaa nu ikke for mange skæve!«

Dette, at saa fin en Mand og saa højtstaaende en Officer, brugte et saa jævnt Udtryk imponerede og morede os i høj Grad. Vi sprang som Græshopper ned paa Banjerne. Omklædning i Parade-tøj skulde snart være besørget. Frem med Blanksværtæskene, Skoene skulde jo skinne. En lille Sjat Øl fra Mukkerten i den hule Haand til at dyppe Kammen i under Friseringen. Saadant fedt Skibsøl giver en glimrende Skilning. Huen i Nakken. Ærmerne smøget op, saa var vi klar til at gaa i Land.

Klædekurven blev anbragt i indenbords Slup, hvor Hovmesteren allerede ventede. Han gav ondt af sig og sagde »I« til os, men det faldt os ikke ind at tage Notits af saadant et civilt Bomuldsdyr, der gik med Celloluid Flip og grønne Morgensko, vi tændte tværtimod Cigarerne og dampede ham ind i Ansigtet.

Ved Bandeanstalten gik vi i Land og hankede straks op i Kurven.

Men vi var ikke kommen længere end til »Over Stalden« før Peter Sandgraver siger:

»Tror Du ikke at Kommandørens Klædekurv trænger til en Bajer?«

Jeg var ganske af samme Mening og lidt efter sad vi med hver sit kølige Krus Øl foran os.

Lidt efter gik Turen videre gennem Skoven. Da hører vi pludselig Tonerne af en munter Dansemelodi. Hvad var det for en Melodi, det var:

»Gine Du dejlige Mø«,

som den Gang var i høj Grad paa Mode. Det var for meget for store Peters letfængelig Hjærte.

»Ved Du hvad«, sagde han, »jeg tror det vil mere Komman-



dørens Klædekurv at se hvordan Dansen gaar i Grøndalshuset«. Det var nemlig derfra, at Tonerne kom.

Et Øjeblik efter befandt vi os i Terpsichores Tempel.

Men vi kunde kun danse en ad Gangen, den anden maatte holde Vagt ved Kurven og der fik jeg rigtig Lejlighed til at beundre store Peters fænomene Kræfter.

Den Gang vrikkede man ikke rundt med slappe Knæ og krum Ryg, nej, 'da var der Sus i Skørterne og f. Eks. en Mazurka med tre Trin kunde ligefrem stille Fordringer til den korporlige Kraft-udfoldelse.

Men det var netop lige noget for store Peter; han sled i det og pustede og svedte saa der kom Tørn i Ølskilningen. I en Pause betroede han mig, at Damen skulde svinges saa hun, Saft suseme, ikke vidste, hvad der var for og agter paa hende selv.

Og naar Peter slap dem, kunde det nok paa de gispende og for-tumlede Damer se ud, som om han havde naaet sin Hensigt.

Jeg tror nok, at vi gjorde Lykke paa Ballet, særlig store Peter Sandgraver, og vi kunde have holdt ud længe endnu, hvis ikke Peter havde opdaget en Ven med et Slagterkøretøj ude paa Vejen.

Vennen hed Rudolf og tilbød at køre os, samt den tunge Kurv, til vort Bestemmelsessted.

Det var jo storartet.

Vi tre blev anbragt paa Agebrædtet og nu gik det over Stok og Sten, mens Kommandørens Klædekurv dansede rundt mellem Lammedjeringerne bag i Vognen.

Ved Skovløberhuset overfor Gyldenlund gjorde vi holdt. Rudolf burde jo have en lille Erkendtlighed, og lidt efter stod tre duggede lifflige Krus foran os. Saa fik vi tre til.

Den Gang luskede der nemlig ikke Mørkemænd og Lyseslukkere rundt med Adresser, som krævede Landsforbud for Fabrikation af Øl og Spirituosa, Øllet var billigt og godt og Stemningen steg under de grønne Bøgetræer i den herlige varme Sommerdag.

Men vi maatte jo omsider videre, og da Rudolf med et flot Piskeknald kørte op for Villaens Dør, var vi oplagt til alle Slags Narrestreger.

Selvfølgelig gik vi ad Køkkentrappen og blev modtaget af Kommandørens Tjenestepige som viste sig at være en meget sød, men i høj Grad landlig, ung Pige, som talte »æ bitte Jydsk«.

Klædekurven blev afleveret under tvangfri Konversation, og da vi opdagede et sammenrullet Gulvtæppe, tilbød vi galant at banke det nede i Gaarden. Saa skulde vi som Løn faa kolde Pandekager med Sukker, naar vi kom op igen.

Mage til Udbankning har det Gulvtæppe vist aldrig oplevet. Vi knaldede løs paa det med en Kraft, saa det lød som Skarpskydning med Revolverkanoner.

Folk kom til Vinduerne rundt omkring for at se, hvad det var for en Kanonade. Men i Tæppet var der ikke et Støvgran tilbage.

Da vi atter kom op, gav vi os god Tid. Som Balkavaler var store Peter uforlignelig, men jeg tror nok, at jeg her tog Teten ved mine selskabelige Talenter.

Jeg kunde nemlig kvække som en Frø, gø som en Hund og gale som en Hanekylling. Naar dertil kom en Regn af Københavner-Vitser som slet ikke var kendt ovre ved Nymindesgab, saa kan man nok forstaa, at den unge Pige var ganske betaget.

Da det oven i Købet viste sig at hun hed Jørgine, skulde hun naturligvis lære Saisonens Succes »Gine Du dejlige Mø«.

Vi satte os op paa Køkkenbordet, hver med sin sammenrullede Pandekage i Haanden og sang, acompagnerende Omkvædet, »er Du med paa den«, ved at klappre med Hælene mod Køkkenskabsdørene.

Jørgine tyssede paa os, forfærdet over den megen Spektakkel, hvilket dog ikke gjorde den ønskede Virkning paa os, men da, oh Rædsel, gaar Døren op, og Kommandørinden viser sig.

Det var en fin og statelig Dame med, som vi synes, et strengt Udtryk.

Vi for øjeblikkelig ned af Køkkenbordet og stod Ret, medens Jørgine skrækslagen bed i sit Forklæde omme bag Døren.

»Ham der, Nr. 40, han har Stemme,« sagde store Peter afabelt indsmigrende, »han synger saa smukt,« og saa pegede han paa mig med et flot Sving af Pandekagen.

»Ja, det hører jeg,« sagde Kommandørinden, »men jeg synes, De skulde vente med den Koncert til en mere passende Lejlighed.«

Og saa forsvandt hun.

»Av,« sagde store Peter, »det var vist hvad Kommandøren kalder »en Skæv«, nu er det vist bedst, at vi hummer os.«

Men jeg synes nu ikke, vi kunde forlade disse gæstfri Pauluner, uden at Jørgine havde faaet et Kys for udvist Elskværdighed, og for at aflede Peters Opmærksomhed fandt jeg paa at sige til ham:

»Kan Du se den Skorstensfejer, derovre paa det andet Hus, ser det ikke ud, som om han skulde til at falde ned?«

Peter lagde sig fladt hen over Vadsken og spejdede ivrigt til alle Sider.

»Jeg kan ingen Skorstensfejer se,« sagde han, og da han vendte sig og opdagede Hyrdescenen, fortsatte han:

»Naa, Du laver Hummelejustreger med Damen, mens jeg vender Ryggen til, nu skal Du smides ud.«

Og som sagt saa gjort. Med sine Kæmpekræfter satte han mig ud paa Trappegangen og saa sagde han:

»Nu siger vi Farvel til Jørgine, og saa gaar vi!«

Og saa sagde vi Farvel, og saa gik vi.

Vi styrede atter vore Fjed ned gennem Skoven. Det var den skønneste danske Sommeraften, man kunde tænke sig, lun og sval paa samme Gang. Solen sendte sine gyldne Straaler hen over Stammer og Løv og fra Engene begyndte lette Taagesløv at stige op.

Arm i Arm vandrede vi unge og glade, ind under Trærnes Trærnes Kroner og betaget af Sommeraftenens Stemning gav vi os til at synge:

Fuglen sit Øje lukker,
lukker det op igen

Folk, som kørte forbi, smilte ganske vist af os, men de nikkede og vinkede, de mente maaske, at det bare var et Par Marinere som havde været i Land med Kommandørens Klædekurv. — Det var noget langt mere. — Det var den personificerede ungdomsglade Sorgløshed, selve den livsalige Ungdom der drog dem forbi!

* * *

Nogle Dage senere fik jeg, trods den mangelfulde Adresse, følgende lille billet d'amour:

*Hier Madtros № 140.
6^{te} Atolleri Bagge
Flaadens Leie
Hierlighedens Hemme har seiet
i min Barm som jeg følger dig for
tilspørger jeg dem om Di bil. Møde
mig paa Søndag Kl. 12 paa Tol
båden i Ticket og Ori.
Din uforglemmelige
Jørgine Madten
Ondskyl Madten men det giver Hold*

AXEL THIESS



DA SIKRINGSSTYRKEN VAR FORMERET

I

I fire lange Aar har Uvejret raset omkring os, og de sidste farlige Verdensdønninger har naaet vore Kyster.

Et ærefuldt Afsnit af den danske Sømandsstands Historie er dermed afsluttet.

Stærke Baand blev knyttet mellem Marinen og Handelsflaaden til Gavn for begge Parter, og der er ikke blevet lagt Skjul paa, af hvor stor Betydning det blev for den danske Marine at kunne ty til Befalingsmændene i Koffardimarininen, da det kneb med — eller rettere sagt var uoverkommeligt — at bemandede de udrustede Skibe og Baade.



Kystforsvarsskibet Olfert Fischer.

Der har da ogsaa kun lydt Lovord om Dygtighed og Tak for det gode Kammeratskab, som vi ikke glemmer dem, der gav en Næve med, da Pligten kaldte, og da det gjaldt om at hjælpes ad.

Men ogsaa de menige skylder Fædrelandet „Tak — og da især dem, der mødte med den gode Vilje, og som hver især bidrog til at holde vort smukke, gamle Orlogsflag i Ære.

Selve Sikringstjenesten kunde til Tider falde ensformig og lang, fordi vi levede i Uvisheden, men den var tillige en Tid rig paa Oplevelser og belærende, og mange af os har gode Minder med hjem, som vi kun nødig vil undvære.

De af os, der paa klods Hold oplevede de første Dage i August 1914, glemmer aldrig den varme Begejstring og Hjælpsomhed, der saa at sige overalt slog os imøde, og selvom den maaske mest blev følt netop i de Dage, da hele Landet var præget af Alvor og da Pligtfølelsen af sig

selv kom til Højbords, saa var den stærk nok til gennem de første Krigsaar at blive en Spore fra Høj til Lav om at udrette det mest mulige med de forhaanden værende Midler.

For at danne sig et nogenlunde Billede af, i hvilken Udstrækning der stilledes Krav til Personel og Materiel herhjemme fra den Dag, Mobiliseringsordren udgik og saalænge Krigen varede, behøver man kun at gennemgaa nedenstaaende Oversigt, og det skal da i følgende Artikler belyses, hvorledes de enkelte Underafdelinger har virket, hver for sig under Ledelse af Marineministeriet og Flaadens Overkommando, og hvorledes Livet formede sig paa Vandet, under Vandet, i Luften og paa Landjorden.

Oversigt over

Udrustninger m. m. under Sikringsperioden i Tidsrummet fra ³¹/₇ 1914 til ¹/₂ 1919

Kystforsvarsskibe: Peder Skram, Olfert Fischer, Herluf Trolle og Skjold.

Krydsere: Hejmdal og Gejser.

Kanonbaade: Guldborgsund, Lille Belt og Falster.

Mineskibe m. m.: Mineskibene Lossen og Hjælperen, Minekranerne 1, 2, 3, 4 og 5, Dampbaadene A og B, Minebaadene Nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 og 10; desuden har Inspektionsskibet Beskytteren været udrustet som Mineskib.

Torpedobaade: Nordkaperen, Makrelen, Narhvalen, Havhesten, Søhunden, Søløven, Støren, Springeren, Ormen, Sværdfisken, Delfinen, Hvalrossen, Søulven, Flyvefisken, Soridderen, Spækhuggeren, Vindhunden, Tumleren, Søbjørnen, Havørnen, Hajen, T. 1 (ex. Springeren), T. 2 (ex. Støren), T. 3 (ex. Søløven), T. 4 (ex. Havhesten), T. 5 (ex. Narhvalen), T. 6 (ex. Makrelen) og T. 7 (ex. Nordkaperen).

Patrouillebaade: P. 1 (ex. T. 3 og Sværdfisken), P. 2 (ex. T. 4 og Delfinen), P. 3 (ex. T. 5 og Hvalrossen), P. 4, P. 5, P. 6, P. 7, P. 8, P. 9, P. 12 (ex. T. 12), P. 13 (ex. T. 13), P. a (ex. P. 14 og T. 8), P. b (ex. P. 15 og T. 9), P. c (ex. P. 2 og T. 6) og P. d (ex. P. 3 og T. 7).

Undervandsbaade: Dykkeren, Havfruen, Havmanden, Thetis, 2den April, Najaden, Nymfen, Ægir, Ran, Triton, Neptun og Galathea, samt

Stationsskibet Hekla, Værkstedsskibet Grønsund og Transportfartøjet Slepner.

Flyvebaade: 27 (heraf er 10 udgaaede paa Grund af Slid og Havarier).

Stations- og Inspektionsskibe: Krydsere Valkyrien, Inspektionsskibene Islands Falk, Beskytteren, Absalon, Diana,

Fenris, Saltholm, Kong Christian (lejet), Mjølner (lejet), Thor (lejet) og Ægir (lejet), desuden har Skønnerten Ingolf været udrustet som Stationskib.

Opmaalingsskibe: Marstrand, Krieger og Willemoës.

Kaserneske: Fyen, Iver Hvitfeldt og Esbern Snare.

Skoleskibe: Skønnerten Ingolf; desuden har Kystforsvarsskibet Skjold, Krydserne Hejmdal, Gejser og Valkyrien været anvendte som Skoleskibe.

Endvidere: Fyrinspektionsskibet C. F. Grove, Fyrtransportskibene Nordsøen og Kattegat samt Vagerinspektionsskibet Løvenørn.

Flaadens Overkommando:

Viceadmiral O. J. M. Kofoed-Hansen, Chef fra $31/7$ 1914 til $16/4$ 1918.

Kontreadmiral (Viceadmiral) A. F. M. Evers, Chef fra $16/4$ 1918.

Kommandør T. V. Garde, Stabschef fra $31/7$ 1914 til $5/8$ 1914.

Kaptajn (Kommandør) H. L. E. Wenck, fung. Stabschef fra $22/8$ 1914 til $27/12$ 1917. Stabschef fra $27/12$ 1917.

Defensionseskadren:

Kontreadmiral A. F. M. Evers, Chef til $16/4$ 1918.

Kommandør (Kontreadmiral) T. V. Garde, Chef fra $16/4$ 1918.

Øvelseseskadren:

Kommandør J. Nyholm, Chef til $5/8$ 1914.

1ste Eskadre:

Kommandør J. Nyholm, Chef fra $5/8$ 1914 til $17/8$ 1915.

— T. V. Garde, - - - $17/8$ 1915 - $2/9$ 1917.

— R. Bauditz, - - - $2/9$ 1917 - $28/9$ 1918.

— H. Konow, - - - $28/9$ 1918 - $27/11$ 1918.

paa hvilket Tidspunkt 1ste Eskadre strøg Kommando.

2den Eskadre:

(benævnedes fra $9/12$ 1918 Vintereskadren)

Kommandør T. V. Garde, Chef fra $5/8$ 1914 til $1/8$ 1915.

— R. Bauditz, - - - $1/8$ 1915 - $1/9$ 1917.

— H. Konow, - - - $1/9$ 1917 - $15/9$ 1918.

— E. E. Andersen, - - - $15/9$ 1918.

Undervandsbaads- og Flyvebaadsvæsenet:

Kaptajn H. Rechnitzer, Chef for Undervandsbaadsflotillen til $31/12$ 1917.

Chef for Undervandsbaadsstationen og Flyvebaadsstationen fra $16/4$ 1915 til $31/12$ 1917.

Kommandør T. A. Topsøe-Jensen, Chef for Undervandsbaads- og Flyvebaadsdelingen fra $31/12$ 1917.

Premierløjtnant A. Hoeck, Leder af Marinens Flyvevæsen til $16/4$ 1915.

Leder af Flyvebaadsstationen fra $16/4$ 1915 til $27/7$ 1915.

Premierløjtnant F. V. H. Laub, Leder af Flyvebaadsstationen fra $27/7$ 1915 til $23/3$ 1918.

Premierløjtnant A. E. V. Grandjean, Leder af Flyvebaadsstationen fra $23/3$ 1918.

Stationschefer i Lille Belt:

Kaptajn V. V. J. Prom.	fra	$10/8$ 1914	til	$6/10$ 1914.
— E. H. C. Rørbye.	-	$6/10$ 1914	-	$18/11$ 1914.
— V. V. J. Prom.	-	$18/11$ 1914	-	$5/12$ 1914.
— C. G. Bastrup.	-	$5/12$ 1914	-	$30/10$ 1915.
— F. Cold.	-	$30/10$ 1915	-	$16/12$ 1915.
— A. Bojesen	-	$16/12$ 1915	-	$1/11$ 1916.
— E. N. M. Rüdinger.	-	$1/11$ 1916	-	$1/5$ 1918.
— E. Jessen	-	$1/5$ 1918	-	$23/1$ 1919.

Stationsofficerer i Esbjerg:

Kommandør F. L. F. Gotschalk	fra	$1/8$ 1914	til	$31/7$ 1915.
Kaptajn E. F. B. Wessel (midlert.)	-	$31/7$ 1915	-	$18/8$ 1915.
Kommandør E. E. Andersen . .	-	$18/8$ 1915	-	$15/1$ 1917.
— C. V. E. Carstensen	-	$15/1$ 1917	-	$6/10$ 1918.
Kaptajn M. E. Malthe-Bruun . .	-	$6/10$ 1918.		

Fiskeriinspektionerne:

I de danske Farvande:

Kaptajn E. F. B. Wessel, Chef	fra	$1/8$ 1914	til	$15/9$ 1915.
— L. Dornonville de la Cour, Chef	fra	$15/9$ 1915	til	$8/12$ 1915.
— R. Moth, Chef.	-	$8/12$ 1915	-	$5/10$ 1916.
— H. C. Ullidtz, Chef	-	$5/10$ 1916	-	$4/4$ 1918.
— H. A. Ø. Bistrup, Chef	-	$4/4$ 1918.		

Ved Færøerne:

Kaptajn J. E. Bendsen, Chef	til	$9/12$ 1914.
— V. V. J. Prom, Chef.	fra	$9/12$ 1914 - $1/7$ 1915.
— M. E. Malthe-Bruun, Chef	-	$1/7$ 1915 - $8/1$ 1916.
— F. Cold, Chef.	-	$8/1$ 1916 - $27/1$ 1917.
— H. J. W. Asmussen, Chef	-	$27/1$ 1917 - $8/10$ 1917.
— C. A. Broberg, Chef	-	$8/10$ 1917.

Ved Island:

Kaptajn P. E. Saabye, Chef	til	$9/12$ 1914.
— V. V. J. Prom, Chef	fra	$9/12$ 1914 - $1/1$ 1916.
— F. Cold, Chef	-	$1/1$ 1916 - $15/3$ 1917.
— M. E. Malthe-Bruun, Chef	-	$15/3$ 1917 - $7/11$ 1917.
— S. V. Hansen, Chef	-	$7/11$ 1917 - $24/5$ 1918.
— V. L. Lorck, Chef	-	$24/5$ 1918.

Stationskib ved de dansk-vestindiske Øer:

(Krydseren Valkyrien)

Kommandør H. Konow, Chef fra $8/11$ 1915 til $10/5$ 1917.

Fyrinspektør:

(tillige Fører af Fyrinspektionsskibet C. F. Grove)

Kaptajn E. N. Rüdinger	til	$10/8$ 1914.
— J. E. Bendsen (midlert.)	fra	$10/8$ 1914 - $6/5$ 1915.
— E. N. M. Rüdinger.	-	$26/5$ 1915 - $27/12$ 1915.
— H. O. Ravn (midlert.)	-	$27/12$ 1915 - $1/11$ 1917.
— E. Haack	-	$1/11$ 1917.

Vagerinspektør:

(tillige Fører af Vagerinspektionsskibet Løvenørn)

Kaptajn H. Münter.	til	$27/7$ 1915.
— A. G. Topsøe-Jensen.	fra	$18/8$ 1915 - $1/2$ 1919.
— V. Clausen	-	$1/2$ 1919.

