

UNDER DANNEBROG

MARINEFORENINGENS MEDLEMSBLAD

ORGAN FOR SØVÆRN OG SØFART

UDGIVET AF MARINEFORENINGEN.

REDAKTØR: AXEL JUEL

11. AARGANG
1924.

BLADETS OG FORENINGENS KONTOR
Møntergade 22, Mezz., København K.
Telefon Byen 3448.

BLADETS ANNONCEEXPEDITION:
E. von Rosen
Holbergsgade 10. Tlf. 8907.

HÆFTE IX.
SEPTEMBER

K Ø B E N H A V N - K R E D S E N

Torsdagen den 2. Oktober Kl. 7 $\frac{1}{2}$ aabner Marineforeningen Københavnskreds Vintersæsonen med en Sammenkomst i WEINOLDS SELSKABSLOKALER Nørrevoldgade 23:

FOREDRAG

AF D'HRR ORLOGSKAPTJN BISTRUP OG SØLØJTNANT ROSTOCK-JENSEN:

„TEDDYS“ SIDSTE REJSE“

LEDSAGET AF LYSBILLEDER

„TEDDYS“ BESÆTNING ER INDBUDT

FÆLLESSPISNING: Kogt Torsk, Smør og Ost, Øl og Kaffe á 4 Kr. pr. Couvert, excl. Skat.

For Kammerater, som ønsker at deltage i Fællesspisningen, kan Billetter forudbestilles pr. Telefon Byen 3448 eller pr. Brevkort til Kontoret, Møntergade 22, og Tegningen er da bindende. Kammerater, som ikke forudbestiller og som Mødeaftenen ønsker at deltage i Spisningen, betales 5 Kr. pr. Couvert excl. Skat.

Bestyrelsen.

EMBLEM BÆRES

SANGBOG MEDBRINGES

ORDENSDEKORATIONER

Formanden for Faaborg Kredsen, Fabrikant C. C. Jensen, er udnævnt til Ridder af Dannebrog.

Efternævnte Medlemmer af Marineforeningen er blevet benaadet med Dannebrogsmændenes Hæders-tegn:

Under 1. Juli d. A.

Formanden for Nakskov-Kredsen, Lokomotivfører L. D. Nielsen.

Under 27. August d. A.

Veteran fra 1864 N. T. Frydensberg, Fredericia.



FORENINGSMEDDELELSER M. M.

Under Medvirkning af Arkitekt E. W. Marston og Grosserer Vald. Schou

RANDERS-KREDSSENS SKYTTELAV

afholdt den 26. Juni en vellykket Udflugt med Damer til Fladbro. Kl. 3 gik man om Bord i en af Gudenaæns Motorbaade, og trods stiv Kuling mærkedes intet til Søsyge eller Vand paa Dækket. Efter en lille Hjertestyrkning i Kroen, paabegyndtes Skydningen efter en Række frithængende Kugler, som hver gav Gevinst til den heldige Nedskyder, en ganske morsom Skydning, som hver Deltager havde indsendt en Præmie til. I Løbet af et Par Timer var Kuglerne pillet ned, og Selskabet begav sig over i Kroens smukke Have, hvor man med en glimrende Appetit gik løs paa de medbragte Madkurve. Ved Bordet aabnede Formanden Talernes Række og uddelte Præmierne til de heldige, hvorefter Fabrikant Gersel talte for

Skyttelavet, Overbanemester *Guldbrandsen* for Damerne og Maskinmester *Smith* for det gode Kammeratskab. Som Motion efter Maden afholdtes nu et livligt Bal, hvortil Lavets eget Orkester leverede Musikken. Da Motorbaadens Fører selv er Medlem af Marineforeningen, gav han beredvillig Dispensation for den fastsatte Tid for Hjemturen, som først fandt Sted langt over Midnat.

*

Søndag den 20. Juli mødte Skyttelavet atter op med en frisk, denne Gang for at indsamle et Beløb til Anskaffelse af Instrumenter til Marineforeningens Orkester. Der var Gevinstskydning og Keglespil om værdifulde Sølvpræmier, og Resultatet var over Forventning. Der sluttedes med Fællesspisning og en Svingom.

*

Fredag den 22. August fejredes Lavets 1-aarige Fødselsdag ved en lille extra Skydning, med Præmier for Skytter over et bestemt Points, og ligeledes for Skytter med lavere Points. Kl. 10½ serveredes en brilliant Skibsløbescowe med diverse Tilbehør af Snaps og Taler, og hvis de mange gode Ønsker gaar i Opfyldelse, gaar Lavet en livlig Fremtid i Møde.

ASSENS-KREDSSEN

fejrede den 20. Juli sin 10 Aars Fødselsdag, og der var gjort store Anstrengelser for at gøre Dagen saa festlig som mulig. Programmet lød paa Sejlture om Eftermiddagen til Aarøsund med Kaffe ombord, Middag, Foredrag om Bal i Skovpavillonen om Aftenen. Der var udsendt adskillige Indbydelser til Deltagelse i Festen, og vi takker Odense og Faaborg-Kredsene for deres Fremmøde med Formand og 10—15 Medlemmer med Damer fra hver Kreds.

Saa vel Medlemmer af Hovedbestyrelsen, som andre fra København indbudte, meldte alle Forfald, endog Foredragsholderen svigtede, og en Overgang saa det ret trist ud, en meget stor Skuffelse var det for saavel Bestyrelse som Medlemmer. Men vi skylder vor største Tak til Hr. Grosserer *Schou*, Marineforeningens fuldtro Ven; da han erfarede, at ingen andre kunde komme hertil, ændrede han resolut en planlagt Forretningsrejse til Udlandet og mødte sammen med Forstander *Rich. Jensen*, der blev Aftenens Foredragsholder.

Trods Graavejrs og nogen Blæst, var Sejlturen meget fornøjelig og Aftenen blev uet ogsaa. Ved Bordet afsang man nogle morsomme Sange, som Kredsens Formand, Havnefoged *Jacobsen*, delvis selv havde skrevet og samlet i et Hæfte; de gjorde fortjent Lykke. For en til Kredsens skænket Minebøsse af Kobber, takkede Formanden.

Hr. *Rich. Jensen*'s Foredrag om en Rejse til Vestindien for mange Aar siden, vandt stærkt Bifald, ligeledes de smukke og interessante Lysbilleder. Først ud paa de smaa Timer sluttede Festen med en fornøjelig Auktion over en Del morsomme Tegninger, hvorved et af Odense-Kredsens Medlemmer aabenbarede et uanet Talent som Auktionarius.

HORSSENS-KREDSSEN

Ca. 80 gamle Marinere og Damer fra Vejle og Horsens-Kredsene foretog Søndag den 17. August en yderst vellykket Fællestur til det bekendte smukke Badested »Ulbækhus« ved Vejle Fjord.

Efter at Eftermiddagskaffen var indtaget, vistes Selskabet rundt i Hotellets Park og til de mange smukke Punkter i Nærheden under Førerskab af Formanden for Vejle-Kredsens, og efter at være kommen tilbage til Hotellet, opløstes Selskabet i Smaagrupper, og snart hørtes den hyggelige og muntre Passiaren, som kun kendes blandt gamle Marinere. Kl. 5½ gik Selskabet til Aftensbordet (egne Madkurve) i en aaben Vikingehal, hvorfra der var en henrivende Udsigt over Fjorden til den modsatte Kyst, til Brejninge og Munkebjerg. Ved Bordet herskede den fornøjeligste Stemning med Taler og Sang, Lodniv etc., og efter at Bordet var nævet, dansedes der et Par Timers Tid i Hallen til Tonerne af det berømte Skibsorkester fra Vejle, til Opbrud fandt Sted Kl. 10 og vi skiltes med Ønsket om i Fremtiden igen at faa arrangeret Fællessammenkomster mellem de to Kredse og efter at have tilbragt en fornøjelig Eftermiddag med gode og hyggelige Kammerater fra »den Gang«.

KOLDING-KREDSSEN

afholdt den 23. August sin aarlige Sommertur, Tilslutningen var god og Turen i alle Maader vellykket. Der startedes Kl. 1½ fra Havnen med M.S. »Ternen«, som velvilligst var stillet til Raadighed af Foreningens Medlem, Fiskeeksportør *Th. Petersen*. Paa Løverodde gjordes først Landgang, og ved Kaffen toges der under Kanonsalut Afsked med sidste Aars Skyttekonge, Dyrlæge *Hørlyck*. Efter at der var afholdt forskellige Konkurrencer, gik Turen til Elvighøj, hvor den aarlige Præmieskydning fandt Sted. Den bedste Skytte blev Havnefoged *Fink*, som fik en Medaille og et Sølv-Bæger med Foreningens Emblem, dette skal dog vindes 2 Gange, for at blive Ejen-

dom. Efter endt Skydning gik man til Bords paa Verandaen. Formanden, Tandlæge *H. Strange-Friis*, bød Velkommen og lod den første Hilsen gælde H. M. Kongen. Ved Bordet blev de øvrige Præmier uddelt og flere Medlemmer havde Ordet baade i Tale og Sang. Efter et Par Timers fornøjelig Samvær afbrændte en af Deltagerne et pragtfuldt Fyrværkeri, hvorefter Hjemturen fandt Sted.

FREDERICIA-KREDSSEN

Den 2. September Kl. 8 samledes Medlemmer med Damer, ca. 50, til festlig Sammenkomst. Lokalerne var smykket med Flag og Vimpler samt røde og hvide Blomster, og der var foruden Marineforeningens store Flag anbragt en mægtig Skibsklokke, paa hvilken der i Aftenens Løb blev slaet »Glasc«.

Da alle var samlet, begyndte Festligheden under maritime Former og med, at Flaget hejstes til Tops til Honnørmarchens Toner, hvorefter man sang 1. Vers af »Kong Christian stod«.

Derpaa tog Foreningens Formand, Blikkenslagermester *M. Ottesen*, Ordet og bød Velkommen, hvorefter han fortsatte:

Vi har i Aften den Glæde som saa ofte før, at kunne mødes med vor Æresmedlem, Veteranen *Frydensberg*; men i Aften er der en særlig Højtidelighed forbundet hermed, idet vi kan overrække ham Dannebrogsmændenes Hæderstegn, som det har behaget Hans Majestæt Kongen at tildele *Frydensberg*.

Taleren oplæste nu den Skrivelse, hvori han anmodes om at overrække *Frydensberg* Hæderstegnet, hvorefter han fæstede dette paa den dekoreredes Bryst, og efter at have talt til Veteranen, fik denne Ordet. Stærkt bevæget tolkede han sin Glæde over den Ære, der her var overgaaet ham.

Der blev nu »pebet til Skafning i Chefens Kahyt« — hvilket vil sige, at hele Selskabet til Tonerne af »Holmens faste Stik« i Festsalen samles om Kaffebordet.

Her bød »Chefen«, *Ottesen*, Velkommen, og rettede en Tak til Gæsterne: Oberst J. O. Jensen, Landstingsmand *Johs. Jensen* og Pressens Repræsentanter. Han beklagede, at Foreningens andet Æresmedlem, pens. Broformand *Jørg. Christensen*, Dbmd., ved Bortrejse var forhindret i at være til Stede.

Taleren takkede Obersten for den Hjælp, han havde ydet Marineforeningen ved denne Lejlighed samt takkede Landstingsmanden for den store Interesse, hvormed han havde omfattet Foreningen lige siden dennes Stiftelse.

Oberst *Jensen* talte derefter for Konge og Fædreland.

Efter at man havde sunget »Vort Flag, vort gamle Dannebrog«, talte Havnefoged *Schmidt* smukt for Flaget.

Man sang nu *C. Dumreichers* muntre Landlovs-Sang, hvorpaa »Næstkommanderende«, Kaptajn *Christiansen*, holdt en udmærket Tale for Damerne.

Denne Tale efterfulgtes af »Sparsomt i Norden«.

Ottosen talte derefter for den tilstedeværende *Fredericianer*, Overbaadsmænd i den amerikanske Marine *Nielsen*, der takkede.

Oberst *Jensen* talte for Blikkenslagermester *Ottesen*, som Taleren gennem Samarbejdet i 6te Juli-Festkomitéen havde lært at værdsætte. Marineforeningen kunde sikkert ikke faa nogen bedre og mere interesseret Formand.

Landstingsmand *Johs. Jensen* talte for *Frydensberg*.

Frydensberg takkede.

Der fulgte nu en lille Koncert, idet Ingeniør *Esvald Jensen* sang først *Axel Juels* Flagsang og senere »Jeg vil bygge mit Land«, og Pianisten *Salvador Holm* spillede et Solonummer (»Spilledaasen«). Begge d'Hrr. lønnedes med stærkt Bifald.

Derefter ønskede Chefen Velbekomme, og efter at »Dække« var bleven ryddet, gik Dansen med storartet Humør »omkring Stormasten«.

Kl. 11 forlod Hædersgæsten *Frydensberg* Selskabet og fik et rungende Hurra som Afskedshilsen.

Ballet og det selskabelige Samvær fortsattes til Kl. 1, da der — efter at Flaget højtidelig var halet ned — blev »pebet til Køjs«, den vellykkede Fest var dermed sluttet.

HASLEV-KREDSSEN

afholdt den 3. September en selskabelig Sammenkomst paa Carstensens Hotel, hvis Have af et af Medlemmerne var smukt illumineret. Aftenen indlededes af Sangforeningen »Gefion«, der strax satte det rette Præg paa Festen ved at sætte i med »Op Matrosere«. Efter nogle Sangnumre, der lød smukt i den forholdsvis lune Aften, blev der pebet til Skafning. Ved et Kaffebord bød Øverstkommanderende Velkommen og meddelte, at Foreningens siden sidste Sammenkomst havde faaet foræret forskellige Genstande af stor Værdi for gamle Sømand, bl. a. havde man fra Orlogsværftet modtaget en Skibsklokke, der før havde været anbragt i Transportbaad Nr. 25, desuden havde man af en Privatmand modtaget et Par Stødhorn af en Mine der var fundet øvre ved Vesterhavet. Alt havde man faaet smukt monteret ved Velvillie fra forskellig

Side. — Efter Kaffebordet sang »Gefion« igen nogle Numre i Haven, hvorefter der blev pebet til Dans paa Banjerne. Musiken til Dansen leveredes af de Tilstedeværende og skiftede mellem Gramofon, Mund- og Trækharmonika samt Flygel. — Senere samlede man til et animeret Panchesold, hvor der blev holdt en Række Taler, fortalt en Række mer eller mindre troværdige Sømandshistorier og sunget en Del Sange, saavel af Sangforeningen som af alle Tilstedeværende.

Efter Punchen fortsattes Festen endnu en Tid, og der var slaaet 3—4 Glas, før Flaget blev halet ned, og det sidste Hurra for Marineforeningens fortsatte Trivsel havde lydt.

I Festen deltog med Liv og Lyst en gammel hvidskægget Sømand, der nu bor i Terslev, men som har sejlet i 38 Aar. Han er 68 Aar gammel, har været i Skotland i 14 Aar, i Spanien i 12 Aar og i Tyskland i 8 Aar.

DEN STORE SKYTTEJAMBOREE I ODENSE

Søndag den 7. September 1924.

Begunstiget af det herligste Sommervejr stævnedes Skytter fra begge Sider Belterne til Fyens smukke Hovedstad, dels for at prøve de unge Kræfter og dels, eller maaske endnu mere, for at virkeliggøre Marineforeningens sande Idé, at lære hinanden at kende og derved skatte og agte den Enkeltes gode Egenskaber.

Formanden for Odense Skyttelav havde modtaget Gæsterne om Aftenen, og takket være den lille Naal, fandt Randersianerne og Københavnerne stadig hinanden.

Selve Kapskydningen foregik paa Friluftstheatret, og Forestillingen blev absolut Succes. Naar Kompasnaalen hedder Elskværdighed, er det let at styre den rette Kurs, og Lederne blev hurtigt enige om Arrangementet, saa alt gik som til Orlogs.

Odense vandt (naturligvis fordi Pokalen har befundet sig saa vel derovre, som vi andre, og vilde ikke derfra) med 206 Points, men da baade Randers og København naaede 204, var alle jo hinanden omtrent jævnbyrdige.

Den paafølgende Frokost var meget animeret og vellykket. Den rette Tone blev straks anslaaet ved Formanden, *Overgaard-Nielsens*, hjertelige Velkomst, for hvilken den Randers Formand, *Preben Hansen*, takkede med en Tale for det gode Sammenhold og Kammeratskab, og Københavnerne *Schultz* med en Tale for *Overgaard-Nielsen* og det store energiske Arbejde, som kom hele Skyttesagen til Gode. Den varme og velmente Tilslutning til disse vidnede om den tropiske Stemning fra først til sidst.

Grundtmann fra Nyborg, der havde Huset fuldt af Fremmede og havde lovet at komme hjem straks efter Skydningen, kunde ikke modstaa Fristelsen, men blev til Frokosten og bidrog til Humøret med en af sine bekendte vittige Taler. Og *Mikkelsen*, der baade havde Bryllupsdag og en daarlig Fod, kunde heller ikke modstaa, men kom i Bil og Morgensko og lyste helt op med sit store glade Smil.

Til den lokale Skydning havde Lavet i København givet Præmierne, hvorfor det ønskedes, at dettes Formand, *Schultz*, skulde uddele disse. Et lille spirituelt ledsagende Ord gjorde ikke Værdien mindre for Modtageren.

Gevinsterne ved Keglespillet uddeltes af Formand *Overgaard Nielsen* med en lille Morsomhed til hver, og endelig overrakte Vandrepokalens Giver, Bankkasserer *Nath*, denne til dens fremtidige Ejer, Lavet i Odense, med en meget hjerteleg Tale, som sikkert vil mindes længe. Tillige overrakte han de to bedste Skytter fra hvert Lav en Sølvskje til Erintring, ledsaget af et godt lille kammeratligt Ord.

Der var mange flere Taler og Sange, men Damerne og en stor Damp ventede paa os. Tænk paa den Nydelse for en Sømand, en smuk solskinsfyldt Sommerdag med mange smukke elskværdige Damer og gode Kammerater indenbords, sejlede ned af den vidunderlige Aa, der til Ære for den populære Marineforening var omkranset med unge hvidklædte, blaaøjede Piger, der kastede Smil og Kys ud til de muntre Gutter. Og de mange gode Hoveder fik Latteren frem, saa ingen de første 14 Dage kunde faa Ansigtet »paa Mærke«, o: blive alvorlige igen.

Endnu en Nydelse ventede os, Middagen i Næsbyhoved. Heri deltog Æresmedlem, Lods *Jørgensen* fra Stige. En hjertelig Tale for ham af Odensekredsens energiske Formand, var en oratorisk Præstation, og da alle Gæsterne med Glas i Haand, defilerede forbi den gamle Hædersmand, løb Taarerne ham ned ad Kinderne. Dette lille Optrin var et af de bedste Minder fra Festen, og der var dog mange.

Buchgreitz og *Ube* havde hver begaaet en herlig Sang, *Hornung* sang Solo, og efter mere alvorlige Taler af de tre Lavformænd, kom Humoristerne paa Dækket, *Schröder* fra Randers, *Lavritzen* fra København og mange flere.

Stævnet havde sendt telegrafiske Hilsener til Marineforeningens Chef og Københavnerlavet til Æresmedlemmer, og i Aftenens Løb kom der Genhilsener, der modtoges med Jubel.

Sidste Tale blev holdt af *Schultz*, selvfølgelig for Damerne, han har jo lidt Erfaring paa det Omraade.

Og saa begyndte Ballet. Vellykket som det hele. Og Ballets Clou, var en Ballondans, hvor Herrerne bandt Balloner om Damerne Ben. Orkestret begyndte 2 Mand stærkt, hvoraf den ene var en Dame. Men ved Midnat var det vokset til en Snes med de vidunderligste Instrumenter: Kakkellovsskærme, Bakker, Flasker og Stole m. m. Virkningen var ubeskrivelig.

Odense Jamboreen fik 3 store røde Kryds paa Almanakken.

I kære Odense Kammerater: Tak!

Kommende Møder:

Horsens-Kredsen: Aarlig Stiftelsesfest Søndag 12. Oktober Kl. 8 Em. i Haandværkerforeningens Lokaler.

København-Kredsens Skyttelav: Tirsdag 14. Oktober Skydning Kl. 7 i Weinolds Lokaler, Nørrevold 20; forskellig Underholdning.

Fødselsdagsfesten udsat til November.



Københavnskredsens Granat-Bøsse skænket af Overartillerimester, Løjtnant F. V. Nielsen.

AFTENUNDERHOLDNING DANSKE SOLDATERFORENINGERS FÆLLESUDVALG

I Anledning af Fællesudvalgets 5-aarige Bestaaen afholder de i Fællesudvalget staaende Foreninger AFTEN-UNDERHOLDNING med BAL Tirsdagen d. 28. Oktober Kl. 7 pr. i Nimbs Selskabslokaler. Pris for Underholdningen med Bal 2 Kroner. Program: Kgl. Operasangerinde Fru Ingeborg Steffensen, Kgl. Kammermusik Peder Møller, Skuespillerinde Fru Augusta Blad, Skuespiller Albert Luther. Accompanement Fru Jutta Jerndorff. Stor Tombola med mange værdifulde Gevinster. Marineforeningens Medlemmer, hver med een Dame, kan erholde Billetter paa Foreningens Kontor Møntergade 22, Tlf. Byen 3448. Det Foreningen tildelte Antal Billetter er stærkt begrænset, hvorfor Deltagelse maa anmeldes snarest.

BESÆTNINGEN fra Krydserkorvetten »VALKYRIEN« 1899/1900 fejrer den 18. Oktober 25-Aarsdagen for Begyndelsen af Togtet til Østasien. — Festen, i hvilken Chefen *Prins Valdemar* har lovet at deltage, har følgende

PROGRAM:

- Kl. 10 Fm. Møde ved Væftsbroen.
Besøg paa Orlogsværftet bl. a. Arsenalet med Marinemusæet, Modelsamlingen, et Orlogsskib, en Undervandsbaad og Søværnets Kaserne.
- Kl. 12¹/₂ Em. Frokost i Marketenderiet,
derefter videre igennem Værftet med Afgang fra Kasernehavnen til Toldboden.
- Kl. 7 Em. Møde paa Kadetskolen til Aftenfest. Indgang Gernersgade 20.
Paaklædning: Daglig Blaafarvet med Krave. For Militære Frakke med danske Dekorationer.
Souper. Foredrag og Lysbilleder fra Togtet.

Deltagere i Togtet, som maatte ønske at være med til Festen, bedes inden Udgangen af September at indsende medfølgende Blanket i udfyldt Stand samt 8 Kr. som Betaling for hele Festen, under Adressen: Overartillerimester, Løjtnant *Nielsen*. Arsenalet, Orlogsværftet. København C. —

Da Adressen paa en Del af »VALKYRIEN«s værnepligtige Besætning ikke kendes, bedes eventuelle Festsdeltagere at lade denne Meddelelse gaa videre til gamle Skibskammerater. —

Paa Festkomiteens Vegne

TH. TOPSØE-JENSEN.
KOMMANDØR.

TIL JUBILÆUMSKAMMERATERNE

1899—1900—1924.

Vi, der er mødt ved Søværnet den 9de Oktober 1899 og blev sendt ombord paa Vagtskibet »Sjælland«, kan vel mindes hinanden igennem et Par Linier i dette vort ærede Medlemsblad. Vi, som ikke kom med paa »Valkyrien«s Østasiatertogt, er jo ikke Deltagere i Mindefesten den 18. Oktober 1924. Men vi har jo ogsaa mange Minder fra vort Ophold paa det gamle »Sjælland« fra den 9. Oktober 1899, da vi fik Klunset udleveret og tjumpede i Slupperne og blev færget over til den gamle Fregat »Sjælland«, og særlig fra de efterfølgende første Dage med Militæranstand paa Nyholms Vagten og alt det andet. Det vilde jo være interessant, at træffe sammen med alle de gamle, kendte Ansigter, men det er jo ikke saadan som ved Landkrabberne, at der bliver udsendt Bataillons-Ordre til Mandskabet om at give Møde til Jubilæumsfest.

En rigtig Glædelig Jubilæumsfest den 9. Oktober 1924 ønskes gamle Kammerater Aargang 1899—1900 af fhv. Marine-soldat 130, Næstkommanderendes Oppasser paa Vagtskibet »Sjælland«, 1899—1900, *Jens Chr. Jensen*.

70 AAR

BORNHOLM-KREDSSENS

Næstformand, Kaptajn *Th. Pihl*, fyldte den 25. Juli 70 Aar. Den populære og afholdte Kaptajn var i den Anledning Genstand for megen Opmærksomhed. En Mængde Blomster og Telegrammer strømmede det ind med den Dag, bl. a. ogsaa fra Kolleger i Marineforeningens Bestyrelse, som overrakte Fødselsdagsbarnet en Palme.

At det er Støvet Aar, der nu er passeret, mærker man

ikke paa Kaptajn *Pihl*. Rask til Bens og livlig og munter som altid færdes den gamle prøvede Sømand iblandt os, han er trofast Deltager i vore Sammenkomster og viser i det hele taget Marineforeningen megen Interesse, hvorfor vi haaber, at vi endnu i mange Aar maa beholde denne udmærkede Mand som Næstkommanderende.

HIRTSHALS-KREDSSEN

Afdød Veteran.

9. August d. A. jordedes en af de gamle Veteraner fra 1864 paa Uggerbyes Kirkegaard, *Chr. P. Krage*. Han var med Linieskibet »Skjold« paa Togt i Østersøen under Krigen. At det var en Mand, der var agtet, saa man af det overordentlige store Ligfølge, der fulgte den gamle Hædersmand til hans sidste Hvilested. Formanden med to Kammerater mødte med Flaget og gik foran Kisten til Kirken og derfra til Graven, hvor Flaget kippedes, da Kisten blev sænket, og der blev lagt en Krans med røde og hvide signerede Silkebaand fra Marineforeningen. Ære være hans Minde!

*

En gammel 88-aarig Veteran, *Mads Chr. Olsen*, Hirtshals, der ogsaa var med Linieskibet »Skjold« i 1864, er 27. August udnævnt til Dannebrogsmænd. Den 1. September blev Korset overrakt ham af Kredsformanden. Bestyrelsen var mødt alle for at hædre den gamle og overbringe ham Marineforeningens Lykønskning. Efter en lille Tale, hæftede Formanden Korset paa den bevægede Veterans Bryst. Han takkede hjerteligt derfor. Efter et lille gemytlig Samvær, skiltes man fra den glædestrålende Gut.

FRA AALBORG-KREDSSEN
Garver Klitgaard
1854—1924

Atter har Marineforeningen mistet et af sine gode Medlemmer, idet Garver Klitgaard, Nørresundby, er afgaaet ved Døden.

Dette Budskab blev modtaget med oprigtig Sorg og Deltagelse af Marineforeningens mange Medlemmer, som gennem Aarene har lært Afdøde at kende som en brav god dansk Mand, der elskede sit Land og sin By af hele sit Hjerte.

Ikke alene kunde han ved sit sprudlende Humør underholde et Selskab, men han var til Tider ogsaa en alvorlig Mand. Jeg husker saaledes, at han for ikke længe siden ved en af vore Fester fortalte følgende Selvoplevelse fra sine unge Dage:

Han sejlede som Dreng med Onklen, nu afdøde Kaptajn Klitgaard. Skibet — en Bark — laa paa Stillehavskysten for at indtage sin Last. En Søndag fik han og nogle af Mandskabet Landlov, og de begav sig tilfods gennem de store Skove for Æventyrets Skyld.

Her traf de paa en gammel Færgemand, der havde bygget sig et Hus tæt ved Floden, og da han hørte de talte dansk, blev han glad og fortalte dem, at ogsaa han var dansk, skønt det var nær de 60 Aar siden, han sidst var hjemme. Søfolkene blev inviteret med hjem, og det første de saa, var et Dannebrogslag, tegnet paa et almindeligt Ark Papir, indrammet og ophængt paa Væggen. »Tal«, sagde den gamle til os, »tal, at min Hustru og mine Børn kan høre mit Modersmaal, og vi talte af Hjertenslyst med ham. Efter en god Dag sagde vi Farvel, med Løfte om at komme tilbage næste Søndag.

Den følgende Søndag oprandt og vi fik Landlov. Jeg gik til min Onkel og bad ham forære mig et Dannebrogslag. Jeg vilde gøre den gamle Mand derinde i Skoven glad, og jeg fik et.

Vi fandt Huset, og der blev Glæde over Gensynet. Flere af Børnene, der alle var Jægere og Fiskere, var hjemme. Da vi havde opholdt os en Stund aabnede jeg for Pakken og bredte Flaget ud. »Vil Du have dette Flag til et Minde om dit Fædreland og til et Minde om os,« spurgte jeg.

Den gamle Mand saa paa mig, derpaa greb han Flaget med sine rystende Hænder, vendte sig bort og græd som et Barn. Vi andre unge — ja, vi blev ogsaa grebet af Situationens Alvor og tørrede en Taare bort med Bagsiden af Haanden.

Da vi sagde Farvel og var kommet udenfor saa vi, at Dannebrog var hejst som en sidste Ære for os, og idet vi gik bort, stod den gamle hvidhaarede Mand og vinkede til os og græd, og bad os tage en Hilsen med til Danmark. —

Der var Stilhed i Salen, naar Garver Klitgaard talte alvorligt til os, og han talte ret ofte.

En brav dansk, en god Borger i sin Stad er gaaet bort. Mindet om ham vil vare længe, og ikke mindst indenfor Marineforeningen vil han blive savnet.

Ære være hans Minde!

A. Hofter.

— Begravelsen fandt Sted fra Nørresundby Kirke under stor Deltagelse. Hele Byen hilste Afdøde med vajende Flag paa halv Stang, og længe førend Højtiden begyndte, var Kirken fyldt til sidste Plads.

Afdøde havde selv nedskrevet sit Livs Erindringer og samtidig ogsaa, hvorledes hans Begravelse skulde foregaa.

Ved den smukke hvidmalede Kiste, som var dækket af et Dannebrogslag, paraderede Marskallerne med de smukke hvide Stave og ligeledes Marineforeningens Flag.

Og saa førtes Garver Klitgaard gennem Byen — den By, han havde viet sin Manddomskraft, og som til sene Tider vil bevare Mindet om ham.

A. H.

For 3 Maaneder siden indkom i Nørresundby Havn Bark »Esther« af Borgö i Finland. Skibets Styrmand, Holmberg, var paa Rejsen blevet syg og indlagdes efter Ankomsten som Patient paa Aalborg Kommunehospital.

Det konstateredes ret hurtigt, at han var haardt angrebet af Tuberkulose og efter 3 Maaneders haarde Lidelser afgik han ved Døden.

Ved Begravelsen, der fandt Sted paa Aalborg Kirkegaard den 8. September, var Marineforeningen repræsenteret ved Formanden, Konsul Im. Stühr, Havnefoged Simonsen m. fl.; der var sendt en smuk signeret Krans, ligesom mange Marinere fulgte den kun 26-aarige Finne til hans sidste Hvilested, og ved Graven kippede vi vort Flag til en sidste Hilsen.

A. H.

NYT SØFARTSBLAD

O mendskønt der herhjemme udkommer adskillige Blade og Tidsskrifter Søfarten vedrørende, har de dog alle fortrinsvis Bud til Fagfolk saasom

Redere, Skibsbyggere, Assurandører, Navigatorer, Maskinmestre, Befragtere etc., men kun i ringe Grad tillige til den farende Sømand og Fyrbøder. Hvor interessant Stoffet end kan være, egner det sig ikke til at virke som Bindeled mellem den større Almenhed og Søfartens Mænd. Disse Blade er og bliver Faglitteratur.

Hr. Forfatter Christian Bogø vil som Redaktør og Udgiver i en nær Fremtid udsende et nyt Blad under Navnet „Vikingen“, foreløbig som Maanedtsblad.

Dette nye Søfartsblad eller Magasin vil fremtræde i stadig skiftende Omslag, trykt i trefarvet Kunsttryk, med Motiver hentede fra Søens Liv og med et rigt illustreret Indhold. Magasinet vil ikke alene bringe nyt fra Sø og Land, Danmark og Udlandet; men ogsaa illustrerede Fortællinger, Romancer og store aktuelle Tegninger.

Danmark er et Øland. Danmark burde i fuld saa høj Grad som de andre skandinaviske Nationer og Britterne være en søelskende Nation. Men desværre er Nationen det ikke. Hos en Del nogenlunde velstillede Landsmænd findes der Interesse for lokal Sejlsport, medens den store Almenheds Interesse nærmest kun skyldes de betydelige Pengesummer, der indsejles til Landet paa udenlandske Ruter. Men Kærlighed til Søen og national Interesse for Søfarten og dens Udøvere har den almindelige Dansker ikke.

Et Søfartsblad som det af Forfatter Bogø planlagte har derfor sikkert en Opgave at løse. Gid det maa blive saa godt, at det i Lighed med Udlandets talrige Magasiner i de forskellige Lande maa komme i rette Kontakt med det brede Publikum gennem almindeligt Salg i Kiosker, paa Jernbaner og i Dampskibe. Det bør med et passende lettilgængeligt Stof vinde Indpas i Folkelukaferne om Bord og i Sømandshjemmene baade herhjemme og i Udlandet. Paa disse Steder gennempløjes Blade i ledige Timer og god saglig Forklaring af mange for Besætningerne vigtige Spørgsmaal kan oplyse disse om Virkeligheder, der ellers kun tilflyder dem set gennem politiske Briller. Sømandsforeninger, Marineforeninger og ikke mindst den ældre oplagte Sømandsstand kan gennem et saadant Blad følge Begivenhederne i Søens Verden og i deres gamle Livsstilling, som de har elsket og ofret saa meget.

Men for at løse den stillede Opgave maa Bladet være absolut upolitisk og virkeligt underholdende. Begge Dele borger Udgiveren for. Han har bedt om et Par opmuntrende og anbefalende Ord ved den forestaaende Stabelafløbning. Dem faar han hermed. Men uden en kraftig Støtte, baade fra selve Søfartens Folk og fra sine Landsmænd i Almindelighed, vil han faa Vanskelighed ved at føre „Vikingen“ over Prøveaaret.

Giv ham denne Støtte og jeg tror, at han vil blive i Stand til at løse den Opgave, han har sat sig, til Gavn og Glæde for os alle.

Hector F. Kiær,

Formand for Marineforeningen.

DANMARK ER EN DEJLIG HAVE

AF OTTO LAGONI, KAPTAJN I MARINEN

*Danmark er en dejlig Have
mellem Sunde lagt.*

*Runesten og Kæmpegrave
er om Minder Vagt.*

*Bøgen breder ud sin Krone,
og som Hersker paa sin Trone
hæver den sig højt, mens Landet
spejler sig i Vandet.*

*Kornet bølger blidt i Blæsten
over Bakkedrag.*

*Kløvermarken favner Hesten
og den unge Plag.*

*Hvide Sejl igennem Sunde
mellem lyse Bøgelunde. —
Intet Syn, hvorhen vi kommer,
er som Danmarks Sommer.*

*Som et Alvorsord — er blandet
ind i Danmarks Jord*

*Egne, hvorpaa Flyvesandet
truer alt, der gror.*

*Var der fattigt sine Steder,
Heden blev os dog til Hæder,
og dens granbevokste Sandmark
er en Pryd for Danmark.*

*Danmark er en dejlig Have,
som vi prise kan.*

*Ja, vi fik en herlig Gave
i vort Fædreland.*

*Men der findes ogsaa Kyster
af vort Land, som Isen kryster.*

*De er og en Del af Gaven
— hører med — til Haven.*

„PRÆSTELUSEN“

AF G. KRAGH

(Fortsat.)

Om Natten sov Karen ikke, men laa og spekulerede paa, hvorledes hun skulde klare den Historie. Hendes nærmeste Familie var en Farbror, daværende Højbaadsmænd Peter Traugott, der i 99 forliste med »Oldenburg« ovre i Taffelbay, — det skal jeg fortælle Jer om en anden Aften — men hos ham var hverken hun eller hendes Moder kommet i flere Aar, saa der kunde hun ikke vente at blive hjulpet. Foruden ham var der kun en Slags Halvfætter til Moderen, hun kendte lidt til, og til ham besluttede hun da at henvende sig. — Føj, hvor man bliver tør i Halsen af at snakke saa meget, jeg tror, jeg kommer til at skeje ud et Øjeblik for at dyppe Snablen!«

»Det var ogsaa harmeligt, at den luvgerige Karl kunde faa Lov at plage det stakkels Pigebarn paa den Maade!« sagde Søren Lund.

»De Kompagnisergeanter var vist ikke saadan at nappes med, vel Sivert?«

»Nej, det var ikke saadan for en sølle Matros eller Konstabel at rage uklar med en af de Fyre. For Resten laa jeg selv nede i Middelhavet baade i 1802 og 1803, saa jeg fik først alt det her at vide, da jeg kom hjem.

Naa, den Slægtning, som Karen i sin Nød henvendte sig til, var en Skipper Peder Knudsen ude fra Christianshavn. Han havde en Galease, og gik med den i Fragtfart paa Nord- og Østersøen. Det var en brav og retsindig Mand, som sad godt i det, og da Karen havde fortalt ham og hans Kone hele Redeligheden, viste de to gamle Mennesker, at de havde det rette Hjertelag. De tilbød Karen et Hjem hos sig, og allerede Dagen efter lod Peder Knudsen en Vognmand køre her ud og hente hendes Pakkenilliker, imens han selv gik til

Ekvipagemesteren og ordnede det fornødne. Paa den Maade fik Karen sig et godt Hjem, og »Fedtpløkken« en lang Næse!«

Derude gik altsaa Karen i nogle Aar og havde det vist rart og godt, men ellers kender jeg ikke videre til hendes Liv i den Periode. Vi havde saa smaat begyndt at glemme hende, men saa indtraf der en Begivenhed, som blev meget omtalt, og som hos os Nyboderfolk kastede Glans over Karens Navn.

Det var lige forinden Britternes Landgang ved Vedbæk, at Peder Knudsen, som trods de engelske Orlogsmænd stedse havde ført sit Fartøj heldigt fra Havn til Havn, fik en Last Klipfisk her fra København til Königsberg. Om Bord havde han sin Søn samt en Jungmand, som havde gjort et Par Rejser med ham. Ved Rygterne om den engelske Flaades Ankomst til vore Farvande, forsvandt Jungmanden, og da det ikke var let at faa en anden, og Peder Knudsen havde travlt, var han slemt i Vinden. Han var lige ved at bestemme sig til at forhyre en eller anden Skomagervend, for han kunde jo ikke klare sig alene, da han en Dag, han kommer ned til Skøjten, ser en rask, sømandsklædt ung Fyr, som staar og sludrer gemytligt med Sønnen. »Hej, Far«, raaber Gutten, — »her skal Du se en Jungmand, jeg har fundet til Dig!« Peder Knudsen blev helt glad ved at høre det og skyndte sig hen til de to unge Mænd. Og ved I saa, hvem Knægten var? Ingen anden end som Karen, der for at hjælpe sin gode Velgører ud af Forlegenheden, resolut havde kappet sit smukke Haar af, og var trukket i Sømandstøj. Og hun bar Bukserne med Ære, gjorde hun, — hun lignede livagtig en frisk, fornøjet Søgut, og havde oven i Købet faaet en lille, tilrøget Snadde i Munden. Den brave Peder kiggede nok lidt forbavset paa

hende, men da hun bestemt forlangte, at han skulde forhyre hende, saa slog den gamle til og tog Karen med om Bord. Og det var han ikke narret med, for hun viste snart, at hun var af den rette, ramsaltede Slags. De fik noget beskidt Vejr nede i Østersøen, men Karen blev hurtig søstærk, og gjorde sit Arbejde lige saa godt som en almindelig Jungmand, kanske endda bedre. Det ligger nemlig i Blodet, skal jeg sige Jer, og det rigtige Saltvandsblod har altid strømmet i Traugotternes Aarer.

Fra Königsberg blev Peder Knudsen fragtet op til Arendal og stak til Søs, men denne Gang gik det desværre ikke saa godt som de tidligere. Om Morgenen efter den første Nat i Søen fik de Øje paa en engelsk Orlogsbrig, de ikke kunde klare fra sig. Briggen sejlede bedre end Galeasen og var snart paa Siden af denne, som fik Ordre til at brase bak. Engelskmanden sendte et Fartøj med bevæbnede Matroser og en Officer, der efter at han havde undersøgt Ladning og Papirer, og set, at der ingen Vaaben fandtes, atter gik fra Borde, men lod en Prisemester med 4 Matroser blive tilbage. Prisemesteren havde Ordre til at føre Galeasen op til Anholt, hvor en Konvoj, der skulde hjem til England, blev samlet. Peder Knudsen og hans to Jungmænd fik ellers Lov at færdes frit omkring i Skuden, for selvfølgelig tænkte Englænderne, at de tre Mænd ikke kunde gøre nogen Fortræd. Prisemesteren var en stor, tyk Kvartermester med en mægtig, rød Næse, der tydeligt viste, at dens Ejermand nok ikke var vant til at nøjes med det bare Pigepatte.

Englænderne var ret skikkelige, men det mildnede jo ikke Peder Knudsens Ærgrelse og Sorg over, at hans dyre Ladning nu skulde falde i Fjendehaand. Foruden at han og de to Jungmænd var sikre paa at blive slæbt til England som Fanger, var han nu en fuldstændig ruineret Mand. Karen, der var bange for, at hendes Forklædning skulde blive opdaget, undgik saa meget som muligt at komme i Nærheden af Engelskmændene, og holdt sig nede i Kahytten, hvor hun efter bedste Evne trøstede den ulykkelige Skipper. Den unge Jens Knudsen fedtede sig derimod godt ind hos de fremmede Søfolk, og han opdagede snart, at hverken de eller Prisemesteren havde synderlig meget Begreb om Styrmandskunsten. Prisemesteren interesserede sig mest for at faa at vide,

om der fandtes noget Rom eller andet drikkeligt om Bord, men det sagde den listige Knægt, at der ikke var, skønt han godt vidste, at Faderen havde et Anker gammel Rom liggende nede i sin Køje.

Da de stod op gennem Kongedybet, kaldte Prisemesteren dem alle tre op paa Dækket og viste dem grinende København, hvor Røgen fra de under Bombardementet ødelagte Huse endnu steg op imod Himlen. Bagefter gav han Skipper Knudsen Ordre til at sejle Galeasen ind paa Rheden, hvor han vilde om Bord i et af de der liggende engelske Skibe for at faa nærmere Ordre angaaende Konvojen. Det var Tirsdag Morgen den 8. September, — samme bedrøvelige Dag, hvor Engelskmændene rykkede ind i Byen, og besatte Kastellet og begge Holmene. Peder Knudsen var ikke meget for at hjælpe sine Fjender, men han kunde jo ikke nægte at adlyde, og maatte saa opankre sit kære Skib tæt ved en engelsk Fregat. Prisemesteren laasede de to Jungmænd inde i Kahytten, og befalede Skipperen at gaa i Jollen sammen med en af de engelske Matroser for at ro sig over til Fregatten. Det kneb nok svært for den brave Mand at lystre, og han lovede sikkert sig selv, at hvis der nogensinde blev en Lejlighed til at betale Englænderne Regningen tilbage, saa skulde det blive gjort, og endda med Renter. Da Prisemesteren havde besørget sine Forretninger i Orlogsmanden, roede de ud til Galeasen igen, fik Sejlene sat og Ankerne lettet. For en jævn Sydost gled de rumskøds op gennem Sundet langs Sjællands Kyst, som de ikke ventede at skulle se i lange Tider, og alt imens begyndte Skipper Peder at spekulere paa en Mulighed for at hjerpe sit Skib og sin Ladning. At anvende Magt lod sig jo ikke saa godt gøre, men en Udvej skulde og maatte der nu findes. Og medens Peder Knudsen lagde sit Hoved i Blød, benyttede Prisemesteren Tiden til at lege saa grundigt med to Romflasker, han havde bragt med sig om Bord fra Fregatten, at han hen imod Aften var fuld som en Allike. Det endte saa med, at Peder blev purret ud om Natten for at sætte Kursen, efter at Kronborg var rundet.

»At han gjorde det, Sivert! Havde det været mig, saa Fanden raspe min Aal, om jeg ikke langt hellere end at hjælpe de Røvertampe havde rendt Skuden ind paa Ostindiefarergrunden eller et andet Sted der norden for Sjælland!«

Forts.

W. WEILBACH & COHNS FABRIKER
KØBENHAVN F.

Telefon 1083 - Mariendalsvej 57

Haner - Ventilatorer - Kedelarmatur
Vandudladere - Metalstøbegods

H. HALMØE

Cort Adelersgade 8,
København K.
Tlf. Byen 6762,

Telte, Presenninger,
Flag og Sejldug.

Alle Slags



STAALTOVE

Højeste Kvalitet.

Lesjöfors Aktiebolag,

Lesjöfors.

Jens N. Jensen, Nørregade 24 —
Køge. Telf. 36.
Kolonial — Vin — Delikatesser — Cigarer
Skibsproviantering. Leverandør til Marinen.

Køge Fiskehus,
Nørregade 8, Køge. Telf. 375.

Alle Slags fersk og røget Fisk.
Leverandør til Marinen.

Chr. Petersens Eft., Lynæs. - Tlf. 7.
Kolonial & Skibsproviant.
Leverandør til Marinen.
Medlem af Marineforeningen.

L. Larsen,
Lynæs. Tlf. Hundested 40.

Kød- & Fedevareudsalg.
Leverandør til Marinen.

Henry Fisker & Co.
Kolding. Tlf. 206.

Skibsproviantering.
Leverandør til Marinen.

Chr. Hansen Hoff,
Nørrebro 82, Odense. Tlf. 3042.

Franskbrød og Wienerbageri.
Leverandør til Marinen.

Thomsens Eft. K. Christensen,
Nørrebro 100, Odense. Tlf. 2726.

1. Kl. Kød- & Fedevareudsalg
Leverandør til Marinen.

P. Taabel & Co.

Havnen - Thisted - Tlf. 326.

Skibsprovianterings- &
Kolonialforretning.

Leverandør til Marinen.

G. Lundbeck, Storegade 8,
Thisted. Tlf. 160.
Wiener- & Franskbrødsbageri.
Leverandør til Marinen.

N. Buch, Karolinegade —
Randers, Tlf. 559.

Kødudsalg og Pølsefabrik.
Saltet & fersk Kød og Flæsk.
Fars & Pølser. Leverandør til Marinen.

„BILLIGHEDEN“,
Vestergade 31, RANDERS. Tlf. 1174.

Frugt, Grønt, Kartofler, Konserves.
Leverandør til Marinen.

J. Wallentin,

Karolinegade 4,
Tlf. 763. Randers. Tlf. 763.

Bageri & Konditori.

Medlem af Marineforeningen.
Leverandør til Marinen.

Havnegades Viktualieforretning.

Nykøbing M. Tlf. 251. Vildt & Fjerkræ.
Leverandør til Marinen.

Ludv. Bove's Eff. Magnus V. Petersen.

Nykøbing M. — Kolonial & Material.
Leverandør til Marinen.

P. THERS

Bageri, Konditori & Rug-
brødsfabrik anbefales.

Korsør Telefon 86 Leverandør til Marinen

Th. Rasmussens Sønner,

Stats. 15. KORSØR Telef. 103

Import af Kul & Kokes,
Korn & Foderstoffer.

S. P. Henriksen,

Algade 29, Korsør, Telef. 156.

Frugt — Grønt — Kartofler

Leverandør til Marinen.

KORSØR KORSØR

A. H. Schrøder's

Kødudsalg

Tlf. 72. Algade Tlf. 72
Leverandør til Marinen.

Husk at købe Deres Kolonial, Deli-
kateser, Vine, Spirituosa, Ci-
garer, Cigaretter, Konfekt,
Chokolader og Bodega Vine hos

C. V. Olsen, Korsør, Telefon 84.
Varene bringes overalt. Leverandør til Marinen.

Briller

med buede Glas Kr. 6,00

Preisler, Købmagergade 13

Jul. Th. Petersen

Mønsterbageriet

TORVET 30 — KØGE — Tlf. 294.

Leverandør til Marinen.

Martin Leffers,

Nykøbing Mors.

Proviant Dæks — Maskin Stores.
Tlf. 156. Telegr.-Adr.; »Leffers«.
Leverandør til Marinen.

G. Woer, Havnen, Nykøbing
Mors. Telf. 498.

1. Kl. Wiener & Franskbrødsbageri.
Leverandør til Marinen.

Joh. Hansen, Slagtermester,

Havnegade, Nykøbing Mors. Telf. 106.
Prima Varer, saavel i Kød som i al Slags Paalæg.
Leverandør til Marinen.

V. Schmidt, Instrumentmager

Holmensgade 29



Dansk Rekylriffel Syndikat

Rekylvej, Frihavnen

Telefon Central 10,045 - 10,065

Geværer — Pistoler.

R. MØLLERS Skibsværft,

Telefon 246 — FAABORG — Telefon privat 415.

Patent Ophalingsbeding, 450 Tons.

A/S KULKOMPAGNIET

HAVNEN — THISTED — TLF. 35. STATS. 2.

LEVERANDØR TIL MARINEN

Pontoppidan & Simonsen.

Odensegade 4. Tlf. Øbro 6191.

Første Kl. Varer til billigste Priser.

Kartofler, Grønt, Frugt og Konserves en gros — en detail.

Leverandør til den danske Marine.

Detailudsalg:

Palæ-Kælderen, St. Kongensgade 77.

Telefon Palæ 3877.

Frugtforretningen, Classensgade 5.

Telefon Øbro 3551.

DET OVER HELE VERDEN ANERKENDTE

ORIGINALE DANNEMORASTAAL

FREMSTILLES AF

GIMO-ÖSTERBY BRUKS A/B DANNEMORA

ALLE SLAGS LEGEREDE OG ULEGEREDE DIGEL-
STØBESTAAL. SÆRLIG SPECIALLEGEREDE STAAL

— — — FOR SKIBSBYGGERIVÆRKTØJER — — —

LEVERES OMGAAENDE — FORLANG TILBUD

TELEGRAMADR. „DANNEMORAVERKEN, ÖSTERBYBRUK“

Enhver Kammerat

bør drikke

Albani Øl.

Drik

BLACK & WHITE

WHISKY!

H. I. Wengel & Co.

Tlf. 7366. — Bredgade 28. — Tlf. 7366.

„Torvehallen“

Algade - VORDINGBORG - Tlf. 394.

1. Kl. Kød, Konserves, Ost og
Paalæg. Leverandør til Marinen.

Albert Pfeiffer, Slotsgade 5, Nykøbing F.
— Tlf. 533. —

Mit Bageri anbefales til Skibene.
Leverandør til Marinen.

Skibsprovianteringsforretning.
Alt i Konserves, Frugt og Grøntsager til billigste
Priser. Carl Larsens Frugtforretning, Slotsgade 15,
Nykøbing F. - Tlf. 378. - Leverandør til Marinen.

V. Rasmussen, Slotsgade 32, Nykøbing F.
— Tlf. 409. —

1. Kl. Kød- & Paalægforretning.
Leverandør til Marinen.

Torvets Kødudsalg,

Kattesundet 6, SVENDBORG. Tlf. 444.

1. Kl. Kød- & Fedevareudsalg.
Leverandør til Marinen.

Martin R. Høyer,

Assens, Tlf. 63.

Kolonial & Skibsproviantering.
Leverandør til Marinen.

Holger O. Jensen,

Bagermester, ASSENS. Tlf. 192.

Leverandør til Marinen.

Assens Skibsværft & Maskinværksted,

O. C. Olesen. Tlf. 311.

R. N. Hansen,

Østergade 58, Assens. Tlf. 15.

1. Kl. Kød- og Fedevareudsalg.

Leverandør til Marinen.

Vestfyens Kulimport,

Assens

Kul. Kokes, Briketter, Brænde.

Telefon: Assens 250

Leverandør til den kgl. danske
Marine.

P. Haase & Søn

Boghandel

Lovstræde 8. København K.
Telefon 5130 & 5178.

Dansk og udenlandsk Litte-
ratur. Spec. Svensk og norsk.

Abonnement paa udenlandske Tids-
skrifter modtages

BRUG ALTID



OTTO SUEINSON & CO.

Dr. Tvergade 7, Telefon Central 482.

Vin og Cigarer.

Leverandør til Søofficersforeningen og Officers-
foreningen.

Forlang hos Deres
Købmand

Den fineste Spiseolie

ATKA OLIE

Asiatisk The Compagni

Aktieselskab

Jørgen Brandt, Isenkram- &
Udstyrsforretning.

Tlf. 40. — Nykøbing M.

Champagne

Louis Roederer, Reims

Leverandør til Hans Majestæt Kongen af Danmark
Grand vin sec Extra dry. Carte Blanche 1906 Extra dry.

POUL HOLM

11. Silkegade 11.

Sports-Beklædning, Støvler og Sko.

Størst Udvalg, billigste Priser.

A. RINDOM & RESTORFF

AKTIESELSKAB

FARVERGADE 8 - KØBVN. B.

EXPORT AF DANSK SMØR