

# UNDER DANNEBROG

MARINEFORENINGENS MEDLEMSBLAD

ORGAN FOR SØVÆRN OG SØFART

UDGIVET AF MARINEFORENINGEN.

REDAKTØR: AXEL JUEL

9. AARGANG 1922.	BLADETS OG FORENINGENS KONTOR Møntergade 22, Mezz., København K. Telefon Byen 3448.	BLADETS ANNONCEEXPEDITION: Frederiksborggade 12, København K. Telefon Byen 3227.	HÆFTE V. MAJ
---------------------	---	--	-----------------



## FORENINGSMEDDELELSER M. M.

(Under Medvirksomhed af Arkitekt E. W. Marston og Grosserer Vald. Schou)

### ORDENSDEKORATIONER

Under 9. Maj har H. M. Kongen benådet Formanden for Marineforeningens Aalborgkreds, Fabrikant *Immanuel Stuhr*, og Formanden for Marineforeningens Odensekreds, Telefonmester *C. Buchgreitz*, med Dannebrogordenens Ridderkors.

### MARINEFORENINGENS SENDEMANDS- MØDE DEN 30. APRIL 1922

Efter at Hovedbestyrelsen om Formiddagen havde holdt Møde, samledes man til Generalforsamlingen i Studenterforeningen Kl. 2, og da Formanden, Kommandør *Mægaard*, kort efter aabnede Mødet, kunde han se ud over en fyldt Sal.

Kommandøren rettede først en Tak til alle de mange Repræsentanter for Kredsen ude i Landet, fordi de saa talrigt var mødt frem fra alle Sider, og proponerede derpaa Afsendelsen af Hyldesttelegrammer til Kongen og Foreningens Ærespræsident, Prins Valdemar, hvilket Forslag modtoges med Akklamation.

Ingeniør *Konow* valgtes enstemmigt til Dirigent, og efter at have overtaget dette Hverv gav han Formanden Ordet for Dagsordenens første Punkt: Aflæggelse af Aarsberetningen.

Foreningen har i det forløbne Aar haft en Tilvækst af 780 og en Afgang af 320 Medlemmer, hvorved Fremgangen i Medlemstal bliver 460, og er nu med sin ca. 5000 efter Garderforeningen Landets største Forening med lignende Formaal. Der er i 1922 oprettet nye Kredse paa Hirtshals, i Næstved, i Frederikshavn samt paa Skagen og i Hadsund, og Kommandøren rettede en Tak til de Mænd, der havde paataget sig Formandsbørværene i disse Kredse, samt til dem, der havde medarbejdet til Oprettelsen, og nævnede der særlig Grosserer *Valdemar Schou*, Fabrikant *Im. Stuhr* og Arkitekt *Marston*.

Grundet paa forskellige Forhold var Thurøkkredsen indtil videre indgaaet, men man haabede meget, at denne Kreds med sine mange og fortræffelige Sømænd atter maatte komme med. En særlig Tak rettedes til Aalborg-Kredsen og dennes Formand, Fabrikant *Stuhr*, for det den 17. Septbr. 1921 afholdte Lands-Formandsmøde, hvis smukke Arrangement og hele vellykkede Forløb tjente Kredsen til største Ære.

Der var holdt mange Foredrag i Kredsene, og ved disse havde Grosserer *Vald. Schou*, Kaptajn *Godfred Hansen*, Premierløjtnant *Dahl*, Bankkasserer *Nath* og Arkitekt *Marston* været paa Rejser til Landets forskellige Dele, og for dette Arbejde bragtes der dem Foreningens Tak, ligesom ogsaa en Tak til dem, der ved frivillige Bidrag og Gaver havde støttet Foreningsbladet, til Direktør *Fritz Svendsen* for det store og kostbare Flag til Københavns-Kredsen, Fabrikant *Johnsen* og Bankkasserer *Nath* for denne Kredses faste Dekorationsemblem med Flag, Direktør, Kapt. *Schmidten* for talrige Blade og Tidsskrifter. Forretningsudvalget havde holdt 12 Møder.

Dagsordenens næste Punkt var Aflæggelsen af det reviderede Regnskab.

Hovedforeningens Sekretær, Overretssagfører *P. Kjær*, gennemgik Regnskabet Poster og besvarede forskellige Anmodninger om Oplysninger. I Diskussionen deltog bl. a. Nykøbingkredsens Repræsentant, der særlig ønskede oplyst Posterne for Kontorhold, Festligheder og diverse Udgifter, medens Havnefoged *Bilde*, Grenaa, berørte Bladets Forhold og Vanskelighederne ved Erholdelsen af Kontingenterne fuldtaligt ind i de nedadgaaende Tider. Sluttelig gaves enstemmigt De charge.

Under Dagsordenens Punkt 4: Behandling af indkomne Forslag, fremsatte Telefonmester *Buchgreitz* et paa det forudgaaende Hovedbestyrelsesmøde af Grosserer *Vald. Schou* og ham udformet Forslag, hvorefter det henstilledes til de respektive Kredse at deltage med en Kvotadel pr. Medlem i det eventuelle Underskud, som Bladet maatte udvise ved Opgørelsen og saaledes, at Beløbet, der mentes højest at kunne andrage ca. 50 Øre pr. Medlem, ikke udrededes af de enkelte Medlemmer, men af Kredsens Kassebeholdning. Forslaget diskuteredes bl. a. af Togfører *Bendixen*, Korsør, Kaptajn *Møller*, Helsingør, *Marston*, Befragter *Jørgensen*, Nykøbing F., af hvilke sidstnævnte særlig talte for en Kontingentforhøjelse, medens *K. L. E. Jensen*, *Fasting*, *Windfeld-Hansen*, Ribe, og Konsul *Jacobsen*, Frederikshavn, talte for Forslaget, der sluttelig enstemmigt vedtoges. Der vil herefter i Kredsene ved en indvarslet Generalforsamling blive taget Stilling til dette for Bladets hele Eksistens saa vigtige Spørgsmaal, og forhaabentlig vil det vise sig, at Vilje og Evne maa være tilstede alle Vegne. Hver Kreds burde anskaffe sig en Bøsse, i hvilken hvert Medlem ved hvert Møde lagde en Tiøre som et Offer til »Under Dannebrog«, saa vilde vi kunne ride Stormen af indtil lysere Tider.

Formanden forelagde derpaa det fra Foreningens Æresmedlem, Godsejer *E. Schou*, Palsgaard, fremkomne generøse Tilbud til Marineforeningen om at ville overdrage denne Fregatten »Jylland«. Det sporedes meget hurtigt i Forsamlingen, at hver især næppe vilde kunne tænke sig en mere kærkommen Gave, men da der ved en eventuel Overtagelse vilde blive paalignet Foreningen Udgifter til en efter vore økonomiske Evner ganske svimlende Sum til nødvendige Installationer og smaa Ændringer i Fregattens indre Bygning, og Udgifterne til den aarlige Vedligeholdelse trods mange



indkomne Tilbud om gratis Arbejde ombord, ganske vilde udtømme vore Midler i Løbet af blot et halvt Aar, og da ydermere Fregatten ganske naturligt af Foreningen steds maatte betragtes og behandles som et Objekt for vor fulde Veneration og derfor ikke vilde kunne overgives til fri, indtægtgivende Brug, maatte man med største Beklagelse opgive Tanken om at modtage den smukke Gave. Efter nogen Diskussion, i hvilken deltog bl. a. Kammerjunker *Lindholm*, Fabrikant *Schultz, Torp, V. Schou*, Kapt. *Møller* o. fl., vedtoges det med Akklamation at rette en Tak til Godsejer *Schou*, og *Formanden* meddelte, at han derefter vilde føre videre Forhandling med denne for muligvis at opnaa en Ordning paa et andet Grundlag for en eventuel Overtagelse.

Ved det derpaa følgende Bestyrelsesvalg, ved hvilket de efter Tur afgaaende Bestyrelsesmedlemmer havde erklæret sig villige til at modtage Genvalg, skete dette med alle Stemmer mod een, og *D hrr. Thiess, Stoumann, A. O. Andersen, Buchgreitz* og *Christensen* forbliver ligesom Revisoren, Malermester *Fr. Møller*, paa de Poster, hvor de saa længe har været trofaste og interesserede Arbejdere for Foreningens Trivsel og Fremgang.

*Formanden* tog derpaa Ordet for i en smuk Tale at mindes Kaptajn *Ewald* i hans Egenskab af Marineforeningens Stifter og mangeaarigt Hovedbestyrelsesmedlem og ikke mindst som den udmærkede Ven og Kammerat, han altid havde været for os alle, hans aldrig trættende Arbejde for den Forening, hvis Ve og Vel indtil hans sidste Timer laa ham saa varmt paa Sinde. I Marineforeningens mægtige Vækst gennem ni Aar og ved den Samling, som gennem den er skabt mellem Flaadens og Koffardimarinens Mænd og alle, hvem disses Fremgang ligger paa Sinde som Nutids- og ikke mindst Fremtids-Faktorer af største Betydning for vort Folk, vil *Herman Ewald* have sat sig et uforgængeligt Minde, som vi alle stedse vil holde i Ære.

Allerede ved *Formandens* første Ord havde hele Forsamlingen rejst sig, og paahørte staaende de varmtføjte og smukke Mindeord.

*Formanden* oplæste derpaa et fra Fru Kaptajn *Ewald* modtaget Brev, hvori Fruen paa overordentlig smuk Maade giver Udtryk for sin Tak for Foreningens Deltagelse ved Kaptajns Død og Begravelse.

I Kaptajn *Ewalds* Sted foreslog *Formanden* dernæst Kommandør *Hector Kiær* til Medlem af Hovedbestyrelsen, idet han nævnte den Interesse, som Kommandøren gennem Aarene havde vist Foreningen og dennes Opgaver, og at dette var alle velbekendt, vistes tydeligt ved den Maade, hvorpaa Forsamlingen med Akklamation valgte og hyldede Kommandør *Kiær*.

Dagsordenen var dermed udtømt, hvorefter Dirigenten hævdede Mødet.

*Formanden* rettede sluttelig en Tak til Dirigenten for hans udmærkede Ledelse, til hvilken Forsamlingen sluttede sig med Haandklap.

— Udenfor Dagsordenen rettede dernæst Arkitekt *Martor* en Tak til Chefen for Orlogsværftet for den givne Tilladelse til Forevisning af Modellsamlingen og til Modellør *Dørge* for hans Førerskab ved Forevisningen.

*Formanden* for Ribekredsen, Hr. *Windfeld-Hansen*, rettede en Forespørgsel om Oprettelsen af Kredse i Sønderjylland, hvilken Sag stadig ligger Bestyrelsen paa Sinde, idet man afventer det rette Øjeblik til at gribe denne Sag an.

Maskinmester *Salmenius* fremsatte Forslag om Indførelsen af et Indmeldelseshæfte, som Medlemmerne skulde bære hos sig, og hvorved Formaliteterne ved Indmeldelsen vilde lettes. Det praktiske Forslag vandt Bifald og vil blive taget op til Overvejelse.

Konsul *Jacobsen*, Frederikshavn, talte for Afskaffelsen af Betegnelsen »Lokal« ved Kredsene, hvilken Reform sikkert uden Vanskelighed vil kunne gennemføres, saa meget mere, som adskillige Kredse alt har afskaffet den.

Ogsaa denne Sag vil blive overvejet.

Befragter *Herløv*, Aarhus, talte om Muligheden for at anskaffe Emblem i Form af Brystnaale for derved lettere at kunne kende hinanden i paakommende Tilfælde, og nogen Diskussion førtes om denne saa ofte før omtalte Sag.

Fabrikant *Im. Stuhr* kunde ikke tiltræde en saadan Omformning af Emblem, heller ikke, hvis Naalen udførtes som et kronet M alene, idet det utvivlsomt vilde medføre Misbrug, mod hvilke der ikke kunde tages beskyttende Forholdsregler. Som afskrækkende Eksempel paa saadant anførtes navnlig det af en Mængde Uvedkommende saa stærkt benyttede K. D. Y.-Mærke.

Fabrikant *Stuhr* ønskede, at der under »Eventuelt« paa Dagsordenen, hvilket Punkt ikke fandtes paa nærværende, gaves Sendemændene Lejlighed til at fremkomme med, hvad de havde paa Hjerte i højere Grad, end det nu var Tilfældet.

Man skiltes derefter for at samle Kræfter til Aftenens Fest.

#### STIFTELSESFESTEN I STUDENTERFORENINGEN.

Ved 7-Tiden fyldtes den lille Sal efterhaanden til sidste Plads. Vi mindes ikke tidligere at have set en saadan Mængde Repræsentanter for Land og By samlede, et glædeligt Tegn paa Foreningens Væxt og den Interesse, hvormed dens Arbejde følges fjern og nær.

Da *Formanden*, Kommandør *Maegaard*, der trods Ildebefindende havde gennemført Ledelsen af baade Hovedbestyrelses- og Sendemandsmødet om Formiddagen, ikke nu saa sig i Stand til at fungere, besteg Næstformanden, Groserer *K. L. E. Jensen*, Talerstolen for at byde den store Forsamling Velkommen, hvorefter der pebes »Klar ved Flaget«, som dernæst med fuld Honnør hejstes af Konstabel *Rose*, medens Marinens Orkester under Stabshornblæser *Koefod* blæste Honnørmarschen og »Kong Christian«. Den smukke og evig nye Ceremoni undlader aldrig ved sin Højtidelighed at gribe Medlemmerne, og saaledes ogsaa her. Dette er fælles for os alle i Kredsene i Syd og Nord, i Øst og Vest. — Traditionen, Samlingsmærket.

Aftenens Begivenhed, Kaptajn *Godfred Hansens* Foredrag om Kongens Rejse til de nordlige Lande i Sommeren 1921, skulde nu begynde, og efter at Næstformanden havde henvendt Ordet til Foredragsholderen og takket ham for hans Beredvillighed til at ville glæde Forsamlingen med sine Oplevelser fra denne historiske Rejse, ved hvilken en dansk Konge for første Gang besøgte Grønland, tog Kaptajnen Ordet for et Foredrag, som sikkert vil blive husket frem for mange, vi har hørt, ved den for ham egne Fortællemaade, der forstaar at blande Alvor og Skæmt og ejer hele den naturlige og usnobbete Friskhed, som kun den vidtberejste og i alle Slags Forhold prøvede Mand kan besidde.

Fra den første Dag fulgte man Kongen og Dronningen gennem Storm og Stille — mest af det første — gennem Nordsøen og Atlanterhavet til Færøerne, Island og Grønland, og utallige interessante og morsomme Træk fra disse Steder oprulledes for Tilhørerne. Man fik et tydeligt Indtryk baade af Natur og Mennesker og den Begivenhed, Kongens Besøg, og i ikke mindre Grad Kongens og Dronningens Personligheder havde været for Beboerne af Landene i det høje Nord, og da Lysbillederne sluttede med et Billede af Kongen til Hest som Islands Konge og med Kaptajnens smukke Ord om Hans Majestæt, brød Bifaldet løs med en Styrke, som vilde det ikke mere ophøre.

Efter at Næstformanden derpaa havde rettet en varm Tak til Foredragsholderen, begav man sig til Bords i den store Sal, og Talernes Række aabnedes af *Næstformanden*, der i smukke Ord udbragte et Leve for Hans Majestæt *Kongen*, der besvaredes med nifoldige Hurra og Kongesangen.

Fra Hs. Maj. Kongen indløb under Festen følgende Svar-telegram:

Takkende sender jeg Repræsentantskabet min hjertelige Hilsen.

Chr. R.



Fra Hs. Kgl. Højhed Prins Valdemar indløb ligeledes Svartelegram saalydende:

Sender min hjerteligste Hilsen og bedste Tak, fordi Marineforeningens tilstedeværende Repræsentanter paa saa venlig Maade har mindedes mig. Tak!

Valdemar.

Arkitekt *Marston* talte for Foreningens Ærespræsident *Prins Valdemar* og for København-Kredsens nye Medlem, *Kronprinsen*, Telefonmester *Buchgreitz* for Foreningen og Flaget og Fabrikant *Im Stuhr* for Orlogs- og Koffardimarininen. For Sendemændene talte dernæst Overretssagfører *Schoustrup* og for Foredragsholderen, Kaptajn *Godfred Hansen*, Ingeniør *Hoffding*, medens senere Kaptajnen takkede i en ypperlig Tale for Foreningens Formaal og Virke. Kommandør *Kiær* mindedes i en spirituel Tale alle dem i Foreningens Rækker, der ikke i egentlig Forstand har deres Livsgerning paa Søen, men som ved deres Interesse for Søens Mænd og for vor Marines og Søfarts Betydning for Landet og dets Fremtid støtter disse i deres Arbejde. Kgl. Vejer og Maaler *Dyrhaug* talte smukt om Fædrelandsfølelsens Betydning og Overværkfører *Grundtmann* for Kvinden.

Fabrikant *Stuhr* hyldede i en fortræffelig Tale den tilstedeværende Digter, Kontorchef *Axel Juel*, der ved sin skønne Hav-Poesi med de mandige og fuldttonende Rytmer taler særligt til alle deres Hjerter, for hvem Havet omkring Danmark ejer Minder, som aldrig glemmes, og knytter Traade ud til det fremmede — Danskens Vej til Ros ad fredelige Veje under Dannebrog — og som har skabt Digteren en Ven i hvert af Foreningens Medlemmer. Hr. *Stuhr* løste en bunden Tanke ved sine smukke Ord, der ikke uden Grund betegnede *Axel Juel* som Drachmanns værdige Efterfølger gennem hans Digte om Storm og Stille, Lykke og Ulykke paa det Element, hvorpaa vor Fremtid beror i maaske højere Grad, end Menigmand nu fatter det. Langvarige Ovationer fulgte denne velfortjente Hyldest, for hvilken Digteren altfor beskedent takkede.

Og medens Marinens Orkester lod det ene Musiknummer efter det andet tone ud over Salen, fløj denne vellykkede Aften hastigt hen — vellykket og fornøjelig i alle Henseender — og med frisk Mod sætter vi nu Kursen ud mod Aarets ukendte Dybder, ud mod Tiaarsdagen den 30. April 1923.

E. M.

## BESØGET PAA ORLOGSVÆRFTETS MODELSAMLING

Ved særlig Velvilje af Orlogsværftets Chef, Admiral *Konow*, var der givet Tilladelse for Marineforeningens udenbys Sendemænd til et Besøg paa Modelsamlingen i Tilknytning til deres Tilstedeværelse her i Byen i Anledning af Generalforsamlingen den 30. April.

Desværre blev Besøget ikke saa talrigt, som man havde ventet, og formentlig maa Grunden hertil søges i, at en stor Del af de Delegerede var ankomne her til Byen een a to Dage før Søndagen, saaledes at Meddelelsen om Besøget paa Værftet, der udsendtes Torsdag, ikke havde naaet disse.

Under Ledelse af Hr. Modelør *Otto Dørge* blev Modelsamlingen beset med allerstørste Interesse, og Foreningen takker Hr. *Dørge* for den Beredvillighed, hvormed han stedse stiller sig til Raadighed.

Marineforeningen retter ligeledes en fornyet Tak til Chefen for Orlogsværftet for den Forstaaelse og Velvilje, hvormed saadanne Anmodninger om Tilladelse til Besøg er blevne modtagne, uagtet Dagen for disse desværre flere Gange — af Grunde, som vi ikke har været Herre over — har været en saadan, der maatte medføre særlig Ulejlighed for Værftet, nemlig Søndag.

## SKOLESKIBET »GEORG STAGE«

Paa Københavnskredsens sidste Generalforsamling blev det vedtaget, saavidt vore Midler tillod det, at bidrage til Ekviperingen af to af »Georg Stage«s Elever. Som Foreningens første Bidrag er nu indsendt 400 Kr. til Skoleskibets Bestyrelse med Anmodning om at ville benytte Beløbet efter Bestemmelsen, idet man udtaler Haabet om ogsaa fremtidig at kunne stille lignende Beløb til Raadighed for samme Øjemed.



Det regnede fra Morgenstunden den 7. Maj, men da Klokken blev henad 10, kunde Lavbrødrene stille Søstøvler og Sydvest paa Plads og iføre sig Sommerpaletoten og den lyse Topballe. De blev modtagne af en Bestyrelse, hvis Ansigt skinnede omkap med Solen paa Himlen. Og hvilken Skydning! Alle skød som rene Palnatoker, kun Pletskud. Pletterne blev skudt bort, saa Skiverne var pletfri som Gutterne selv.

Henad Kl. 12 indfandt de gamle Veteraner sig med Krigsassessor *Lund* i Spidsen og suppleret med en ny, Veteranen *Hansen* fra Christianshavn, som havde været med »Jylland« i Slaget. Gensynet var overstrømmende hjerteligt.

Præcis ved 8 Glas gik man til Bords. *Formanden* holdt sin traditionelle Velkomsttale paa Vers for Veteraner og Kammerater, og til Baadsmandsfløjens Triller gled vort smukke Flag til Tops, efterfulgt af *Axel Juels* Flagsang, sunget med pragtfuld Røst af vor Kammerat, Koncertsanger *Viggo Jensen*.

Medens de appetitlige Bøffer, store som Banjerluger, blev serverede, fik man Tid at se sig om. Foran Formandspladsen prangede en mægtig Buket af hvide og røde Blomster, garneret med friskt jomfrueligt Bøgeløv. Det var de Gamles Hilsen til Lavet, en rørende smuk Opmærksomhed, en fintfølt og varmhjærtetgivet Gave. Heltene værdig.

Ogsaa de øvrige Borde var blomstersmykkede og prydede med vore smukke Foreningsflag, og vor unge Kammerat *Bønnelykke* havde dekoreret Salen smagfuldt med Vimpler og forsynet Tribunen med et udmærket af ham selv udført Billede af Fregatten »Jylland«, hvori Rammen bestod af et Stykke Trosse, saa fint splidset, at dette ikke kunde opdages; et meget kunstfærdigt Stykke Sømandsarbejde.

Talernes Række indlededes af Ingeniør *Hoffding*, der talte smukt for Kongen, hvorefter Kammeraterne uopfordret sang: Kong Christian.

*Formanden* holdt en følt Mindetale for Foreningens Stifter, Kaptajn *Ewald*, til Ære for hvem Flaget blev kippet. Han bragte dernæst en frisk Hilsen fra Lokalkredsens Formand og Næstformand, d'Hrr. Grosserer *Schou* og Arkitekt *Marston* og fra vor syge Kammerat, Fabrikmester *Borrild*; Hilsenen modtoges med Haandklap.

Det meddeltes, at Lavet til Flaadens Idrætsstævne havde udsat en meget dekorativ Pokal, forsynet med vort Mærke, for Skydning, og at den var vundet af en ung Underofficer, saa den fremtidig i det lille Nyboderhjem kunde minde om Lavet.

Traditionen tro blev *Marstons* Festsang afsunget med en Appel, hvortil Inspirationen ligger i selve de taktfaste, klangfulde Strofer.

Under hele Bordet havde vor Kammerat, Maskinmester *Salmenius*, stillet sine musikalske Talenter til bevillig Disposition, og trods Klaverets søvge Tilbøjeligheder, fik han det afløkket en Række muntre Melodier, der i høj Grad forøgede Stemningen.

I Dagens Anledning var der lavet en Kantate, hvis Solopartier blev sunget af Fabrikant *Hornung*, følt og klokkeklart med musikalsk Smag. Recitationerne udførtes af *Formanden*, hvis Søn var en sikker Akkompagnatør til Sangene. Kantaten modtoges med Bifald. Den efterfulgtes af Festtalen for 64 Heltene, hvis Leve blev udbragt med stor Kraft og Varme.

Vor kære gamle Assessor *Lund* takkede og supplerede sit udmærkede Foredrag fra i Fjor med en Mængde ukendte og interessante Oplysninger, der modtoges med den samme



spændte Opmærksomhed som tidligere. Et længselsfuldt Suk efter de gamle Fregatter med de stolte Rejsninger deltes samstemmigt af alle. Assessoren sluttede med et Leve for det unge livskraftige Skyttelav.

Et indløbet Telegram paa Vær fra den kendte og skattede Havnefoged *Bilde* fra Grenaa, der var med i Fjor, og hvis djærve Sømandstale endnu erindredes af de Gamle, motiverede et begejstret Leve for *Bilde*; det var ogsaa meget smukt, at hans Tanker var hos os denne Mindededag.

Et andet Sømands-Digt, friskt og formfuldt, ogsaa af *Bilde*, og et stemningsfuldt Danmarkskvad af Direktør *Burchardt* blev reciteret af vor Kaptajn *Hauch* paa en Maade, det kun kan gøres, naar der flyder Digterblod i Aarerne.

Vor gamle Overkanoner *Harald Jensen* talte paa den ham egne hjertelige Maade for Lavsbestyrelsen og med ivrig Tilslutning, hvorefter Festen sluttede, vellykket og stilfuld i sit Forløb.

*Stor Sommerfugleskydning* efter virkelig kunstig Sommerfugl *Søndagen den 11. Juni 1922, Kl. 10 pr.*, Carlsberg Pavillon. 7 store Præmier og lige saa meget Kristentøj, foruden det pragtfulde Sommerfuglebaand med Sølvplade til evig Erindring. Der er Chancer for alle, selv om man ikke kan skyde; men Deltagerne opnoteres i den Orden, de anmeldes, altsaa jo før jo bedre. Selv Bortrejste kan komme med, blot de betaler 2 Kr. plus Restancer. Indmeldelse sker hos Formanden, Østerbrogade 21. Telf. Øbro 3712, Hornung, Falkonerallé 79, Godthaab 1816, Peytz, Nørresøgade 186, Taga 1003 og Forst. E. P. Jensen, Nørresøgade 11, Byen 7626.

#### NAKSKOV-KREDS

holdt den 3. Marts Generalforsamling paa »Harmonien«. Beretning og Regnskab godkendtes. Til Bestyrelsen genvalgte Formanden, Kammeriunker *Malte-Bruun*, og Produkthandler *Jørgensen*, der afgik efter Tur. Købmand *C. C. Jensen*, der ligeledes stod for Valg, ønskede at trække sig tilbage. I hans Sted valgtes Restauratør *Andrea* til Bestyrelsesmedlem. Revisionen genvalgte. Som Sendemænd til Mødet i København udnævnedes Lokomotivfører *Nielsen* og Produkthandler *Jørgensen*, medens *Formanden* som Medlem af Hovedbestyrelsen er selvskreven til at deltage.

#### LØKKEN-KREDS dannes.

Da der jo selvfølgelig er mange af Løkkenboerne, som har aftjent deres Værnepligt i Marinen, var Ønsket om at danne en Forening, hvor man kan opfriske gamle Minder, blevet aktuelt. Fiskeriforeningens Formand skrev derfor til Hirtshals Marineforening om Oplysninger, og dennes Formand, Dykker *Jensen*, var da den 5. Marts kommen tilstede i Badehotellets store Sal, der var smukt pyntet med Dannebrog og Signalflag, saa man straks ved Indtrædelsen forstod, at det her var Søfolk, som samlede.

Da Mødet begyndte, blev Splitflaget heist paa reglementeret Vis til Honnørmarchens Toner, medens de tilstedeværende gjorde Front mod Flaget. Efter at Fiskeriforeningens Formand, *Chr. Knudsen*, havde budt velkommen, fortalte Hr. *Jensen* med meget Humør og Lune, hvor hyggeligt og rart man kan have det i en Marineforening, og Resultatet blev, at der meldte sig saa mange, at der kan stiftes en Forening. Hr. *Jensen* lovede, hvis der ikke blev store Forhindringer, da at komme tilstede og hjælpe med at lave det festligt ved Stiftelsen.

Der nedsattes et Udvalg, bestaaende af Fiskerne *Chr. Knudsen* og *Fr. Simonsen*, der begge er i Fiskeriforeningens Bestyrelse, samt Fiskeeksportør *A. Thomsen*.

#### ASSENS-KREDS

havde godt Besøg til sin Fest den 11. Marts paa Marcussens Hotel. Som sædvanlig indlededes Festen ved Flagets Heising paa Sømandsvis og derefter Afsyngelse af Kong Christian og Axel Juels stemningsfulde Hymne til Flaget. Haandværkersangkoret assisterede.

Havnefoged *Schmidt*, *Fredericia*, holdt derefter et meget interessant Foredrag om Søfart og Skibets Udvikling fra de ældste Tider, ledsaget af en Mængde Lysbilleder med Fremstilling af Skibe i Form af udhulede Træstammer til de moderne 5-mastede Oceanskibe.

Ved Kaffebordet talte *Formanden* for Kronprinsen, som jo holdt Fødselsdag, og *Viggo Hansen* for Foredragsholderen.

Sangbogen blev stærkt benyttet, og der herskede en hyggelig og munter Stemning. Den vellykkede Aften sluttede med et ligesaa vellykket Bal, og da Kommandoen Kl. 1 lod: »Klar ved Flaget«, og dette haledes ned paa den stemningsfulde Maade, var alle enige om at have tilbragt en hyggelig Aften.

#### NYKØBING F.-KREDS

har medio Marts holdt Generalforsamling. De afgaaede Bestyrelsesmedlemmer, Mægler *Petersen* og Bogholder *Carl Olsen*, genvalgte. Til Sendemænd valgtes Restauratør *Hennriksen*, Banegaarden, og Præstegaardsforpagter *Nielsen*.

Det vedtoges at forhøje Kontingentet fra de nuværende 3 Kr. til 5 Kr. aarlig.

#### KORSØR-KREDS

afholdt den 22. Marts aarlig Generalforsamling paa Landmandshotellet. Formanden, Togfører *Benedixen*, bød velkommen, og til Dirigent valgtes Kaptajn *Krenckel*.

*Formanden* afslørede derefter en Klokke, der var skænket Foreningen af Dykker *Skjalm* og Fabrikant *H. Rasmussen*. Efter at have mindedes afdøde Togfører *A. P. Nielsen*, aflagde han Beretning for det forløbne Aar, efter hvilken Foreningen nu tæller 171 Medlemmer.

Kassereren, Maskinmester *F. Jensen*, aflagde Regnskabet, der balancerede med 1178 Kr. 56 Øre og sluttede med en Kassebeholdning paa 415 Kr. 31 Øre. Minebøssen havde indbragt 450 Kr. 87 Øre og havde nu en Beholdning paa 860 Kr. 77 Øre, og naar 1000 Kr. var naaet, var det Mening, at de skulde uddeles til Søfolksstrængende Efterladte. Regnskaberne godkendtes.

Den eneste Veteran, der er i Foreningen, nemlig fhv. Smedemester *Poulsen*, blev udnævnt til Æresmedlem, for hvilken Ære han bevæget takkede.

Derefter skred man til Valg af Bestyrelsen, der bestaar af 7 Medlemmer, som alle afgik. De fem genvalgte, og i Stedet for Fisker *Axel Larsen* og Maskinmester *Jørgensen*, der ikke ønskede Genvalg, valgtes Kaptajn *Krenckel* og Overmatros *Skjalm*. Til Revisor blev genvalgt Købmand *Halfdan Fischer*.

Til Sendemænd valgtes Kaptajn *Andersen*, Restauratør *Andersen*, Togfører *Benedixen*, Lokomotivfører *Lund*, Styrmand *Bugge*, Mejeribestyrer *Rasmus* og Lokomotivfyrbøder *Jensen*.

Efter Generalforsamlingen fandt der en meget vellykket Sammenkomst med Torskespisning Sted, og her blev der afsunget adskillige Sange og fortalt muntre Sømandshistorier.

Den 31. Marts afholdtes Sammenkomst i Landmandshotellet, hvortil Forsvarsbrødrene var indbudt. Togfører *Benedixen* bød de ca. 200 Deltagere Velkommen, men beklagede, at Premierløjtnant *Kjølens* havde faaet tjenstligt Forfald. I Stedet for var en gammel Mariner, tidligere Forstander for Optagelseshiemmet »Prøven«, *Ricard Jensen*, kommen til Stede som Foredragsholder. Han gav en ypperlig Skildring af et Togt, han som 18-aarig Sømand foretog med Korvetten »Dagmar« til Dansk Vestindien; varmt talte han den nationale Sag, samtidig med, at han anslog de muntre Strenge.

Foredraget, der ledsagedes af udmærkede Lysbilleder, hilstes med kraftigt Bifald.

#### SKELSKØR-KREDS

havde den 24. Marts indbudt saavel Medlemmerne som andre til at høre et Foredrag af Premierløjtnant i Marinen *Dahl* om Søminernes Virksomhed under Krigen ledsaget af Lysbilleder. Premierløjtnanten udviklede meget udførligt saavel Minernes Teknik, som den var ved Krigen Begyndelse, som den kolossale Udvikling, den havde gennemgaaet, inden Krigen sluttede, ligesom han forklarede Minernes Anvendelse og deres Ødelæggelse ved Ministrygere. Senere fremviste Premierløjtnanten en Del Billeder fra Livet om Bord paa den danske Flaade, nogle meget morsomme Billeder fra Marinernes Øvelser paa deres Sportsplads og Billeder fra Genforeningen.

#### SKAGEN-KREDS

havde den 25. Marts indbudt til Fest, og denne havde fundet saa stor Tilslutning, at Skagens Hotels store Gallionsal var aldeles fyldt.



Formanden, Fuldmægtig *Eisenreich*, bød velkommen, særlig til de fremmede, som var tilrejt, nemlig Formanden for København-Kredsen, Grosserer *Valdemar Schou*, og Medlem af samme Kreds' Bestyrelse, Fuldmægtig *Nath*, Formanden for Aalborg-Kredsen, Fabrikant *Stuhr* samt Formanden for Hirtshals-Kredsen, Materialbestyrer *Jensen*, dernæst Velkommen til Inspektionsskibet »Diana«s Besætning og last not least til Damerne, der her for første Gang var med i Foreningen.

Ordet blev derefter givet til Grosserer *Schou*, som holdt et særdeles interessant og lærerigt Foredrag om »En Rejse gennem Indien«, begyndende i Bombay og derfra til en Mængde af de vigtigste Bver, Delhi, Agras, Benares, Calcutta og Madras. Foredragsholderen ledsagede Fremstillingen af Rejsen med en stor Mængde ganske fortrinlige Lysbilleder, hvoraf Hr. *Schou* personlig havde taget den langt overvejende Del. Skønt Foredraget varede i omtrent 2 Timer, var der ingen, som blev træt, og et ualmindelig kraftigt Bifald hilste Hr. *Schou*, da han sluttede.

Formanden bragte Hr. *Schou* en Tak for Foredraget og gav derefter Ordet til Fabrikant *Im. Stuhr* fra Aalborg, der holdt en særdeles smuk og varmefølt Tale for vort kære Flag. Det var Ord, som gik til Hjerterne, ikke mindst da Taleren mindede om de uforglemmelige Dage, da Dannebrog paanv blev hejst i Sønderjylland, og særlig da det store, gamle Flag blev overrakt Hs. Maj. Kongen. Hr. *Stuhr* afleverede derefter som Gave et Flag til Foreningen, idet han udtalte Haabet og Ønsket om, at det ikke alene maatte vaie over en enig Skare i denne Forening, naar den samledes, men at det ogsaa maatte følge Kammeraterne til deres Hvilested som den sidste Hilsen.

Formanden bragte Hr. *Stuhr* en Tak for den smukke Gave og i det hele for den Interesse, han har vist Foreningen.

Der blev pebet klar ved Flaget, og under Fanemarchen gled dette langsomt til Tops, medens hele Forsamlingen rejste sig, og »Kong Christian« blev afsungen og derefter Marineforeningens Flagsang. Formanden sluttede derefter denne Del af Festen med en kort Tale for Hs. Maj. Kongen. Paa Orlogsvis sluttede Formanden med et »Gud bevare Kongen«, som Forsamlingen gentog staaende.

Saa tog Dansen sin Begyndelse, og den gik med Liv og Lyst til Kl. 12, da Bakstønnen blev pebet til at gøre klar til at skaffe, og snart derefter var man bænket ved Bakkerne, der var dækket med lækkert Smørrebrød.

Op det gik livligt med Talerne. Formanden talte for Fabrikant *Stuhr* og senere for Grosserer *Schou*, Strandkontrollør *Kirtz* talte for Marineforeningen og senere hen for Damerne, Materialbestyrer *Jensen* ligeledes for Foreningen og Postassistent *Jensen* for Aanden i denne. Fabrikant *Stuhr* holdt en smuk Tale for Redningsvæsenet, som netop i Dag fejrede sit 70 Aars Jubilæum. Materialbestyrer *Jensen* for Orlogsmarinen, særlig henvendt til »Diana«s tilstedeværende Besætning, men der var mange flere. De blaa Sangbøger kom flittigt frem, og der blev sunget gamle Fædrelandsange og muntre Sømandsviser, hvoraf særlig Landlovsvisen gjorde Lykke.

Saa blev der pebet »klar ved Flaget«, og under Honnør blev det hejst ned. Kort efter lød det »Skej ud overalt«, og saa skiltes man under gensidige Forsikringer om, at det havde været en udmærket Fest, som vil mindes længe af Deltagerne.

#### FREDERIKSHAVN-KREDSEN

kunde den 26 Marts melde fuldt Hus, da Formanden, Konsul *Jacobsen*, Kl. 8 lod Flaget gaa til Tops og gav Ordet til Formanden for Københavns Marineforening, Grosserer *Vald. Schou*. Denne holdt nu Forsamlingen i Aande i ca. 2½ Time, dels ved sin Skildring af en Rejse i Indien ved Vintertide, dels ved en Mængde Lysbilleder, der gav et godt Indtryk af Østens fordums Storhed og Magt, Bygningskunst, Menneskekaar og Trosliv.

Efter at Tilhørerne var blevne velbevandrede i og helt længselsfulde efter det solrige og for Europæere indtil nu saa behagelige Land, fik vi dog at vide til sidst, at allerbedst har man det i gamle Danmark.

Formanden motiverede, som Svar paa Grosserer *Schou*s Hurra for gamle Danmark, et Frederikshavner-Hurra for Grosserer *Schou* som Tak for Foredraget. Efter en Kaffe-pause spillede Musikken op og Dansen gik til Kl. 12.

For første Gang havde Kredsen den Glæde at se tjenestegørende Orlogsvold af alle Grader fra »Diana« med Chefen, Kaptajn *Pade*, i Spidsen som Gæster. Den Slags Uniformer kan ingen staa for. En Tak til »Diana«, fordi den gæstede os.

#### FREDERIKSSUND-KREDSEN

afholdt den 26. Marts Generalforsamling paa Hotel »Isefjord«. Formanden, Slagtermester *Lund* aflagde Beretning,

hvorefter Kassereren, *Baadebygger J. Andersen* fremlagde Regnskabet, der enstemmigt godkendtes. Til Bestyrelsen genvalgtes Slagtermester *Lund* og *Baadebygger J. Andersen* og valgtes Gdr. *Mein. Kvndbv. Glarmester Nielsen* og *Brødkusk Vilh. Hansen, Frederikssund*, i Stedet for *Barber Larsen, Løds Jensen, Frederikssund*, og *Smed Olsen, Neder Draabv.* Til Revisorer genvalgtes *Manufakturhandler Grenaa* og *Direktør Andersen*. Til Sendemænd valgtes Formanden samt *Mejeriforpagter Arpe* og *Direktør Andersen*.

Efter Generalforsamlingen deltog Foreningen sammen med de andre Soldaterforeninger i en meget vellykket Aftenunderholdning, der sluttede med Bal. Salen var fyldt til sidste Plads, og der herskede en udmærket og kammeratlig Stemning.

#### HELSINGØR-KREDSEN.

Den 27. Marts Kl. 8 afholdtes den 5. ordinære Generalforsamling i Hotel du Nord's Selskabslokaler. Efter at Formanden havde budt Velkommen, valgtes Dr. *Klubien* til Dirigent.

Formanden begyndte Aarsberetningen med i smukke og følte Ord at mindes vort afdøde, højt ansatte Fesmedlem, Kommandør *Ingolf Bardenfleth*, hvortil Forsamlingen sluttede sig ved at rejse sig. Paa samme Maade hædredes Hofjægermester *Bruun, Krogerup*, der ogsaa i Aarets Løb er afgaaet ved Døden. I sin Beretning mindede Formanden om de alvorlige Tider, der havde gjort det vanskeligt at samle Medlemmerne til nogen større og dværende Fest. Der havde i Vinterens Løb derfor kun været afholdt to Sammenkomster under enklere Former, men disse havde været godt besøgte og var forløbet meget fornøjeligt, hvortil det arrangerede Præmiekeglespil sikkert havde bidraget.

Kassereren aflagde Regnskabet, og da der var et mindre Overskud, blev Decharge enstemmigt givet.

Den afgaaende Bestyrelse genvalgtes enstemmigt. Til Revisorer valgtes Købmand *P. Petersen* og Gartner *S. Dithmer*. Til Sendemænd: Kaptajn *Møller*, Dr. *Klubien*, Grosserer *G. E. Olsen*, Havneassistent *Petersen*, Kelner *From*, Farvehandler *Bertram*, alle af Helsingør, samt Tømmermestrene *Forsberg* og *Arp. Espergærde*.

Hermed var Dagsordenen udtømt, og man begav sig nu ind i Festsalen, og efter at Flaget med fuld Honnør var gaaet til Tops, pebes til Skafning.

Efter Bordet, hvor der blev spist og drukket bravt, og hvor Stemningen som sædvanligt var udmærket, samledes man ved Kølebanen om Kaffeordene, og her blev der i de næste Par Timer slaaet adskillige skæve.

I Salen var der imidlertid gjort klart til Bollerne, og snart fik Punchen og Groggen løsnet Tungebaandene, saa Sang og Tale vexlede muntert i de følgende Timer. Hundevagten var længst forbi, da der blev pebet »skej ud overalt«, og selv om alle Fyr var slukkede, blev dog alle lodsede sikkert i Havn.

Efter Generalforsamlingen konstituerede Bestyrelsen sig med Kaptajn *Møller* som Chef, Dr. *Klubien* som Næstkommanderende og Grosserer *Olsen* som Intendant og *Forsberg, Nærum, Bertram* og *Madsen* som Skibsofficerer.

Den 9. Maj startede Kredsen sit 6te Aarstogt ved en Fest paa Hotel du Nord. Vi havde her den Glæde at se Premierløjtnant *Kjolsen*, Grosserer *V. Schou* og Fuldmægtig *Nath* som vore Gæster.

Efter at Flaget var heist under Honnør, gik vi til Bords til Bixemaden og Ostepinden.

Formanden bød Velkommen, takkede Gæsterne, fordi de var komne herop, og udbragte Kongens Skaal. Dr. *Klubien* mindedes Helgolandsdagen og talte for Flaget, og Grosserer *Schou* udbragte Kredsens Skaal.

Efter Kaffen holdt Premierløjtnant *Kjolsen* et overmaade interessant og belærende Foredrag om »Undervandsbaade og deres Indsats i Krigen«, der blev modtaget med Begejstring af alle de tilstedeværende.

Kl. 10 skulde vore Gæster desværre forlade os og blev fulgt til Faldereb med fuld Honnør og med hjertelig Tak, fordi de havde forhöjet vor Fest ved deres Nærværelse.

Men de hjemlige Gutter gav ikke op endnu. Der blev sunget mange Sange og spundet mange Ender, før der blev tænkt paa Opbrud, og Majsolen straaled klart, da de sidste forlod Fartøjet.

K.

#### NYBORG-KREDSEN

afholdt den 1. April Generalforsamling paa Turisthotellet. I Formanden, Baron *Haxthausens* Fraværelse, aabnede Næst-



formanden, Malermester *Chr. Petersen*, Generalforsamlingen og aflagde Beretning. Baadebygger *Carl Jensen* dirigerede. Kassereren, Kbmd. *H. Chr. Jensen*, forelagde Regnskabet. Derefter førtes en livlig Forhandling om Foreningens Anliggender.

Næstformanden overraskede Foreningen med en smuk Gave, en mægtig Dirigentklokke, bestaaende af det gamle Nyborgskib »Sif«s Skibsklokke. Der blev Aftenen igennem slaaget flere Glas. Klokken ses nedenfor.

Til Bestyrelsen genvælgtes Baron Haxthausen, Malermester *Chr. Petersen*, Politimester *Harhorn* og Kbmd. *H. Chr. Jensen* og til Revisorer *Kaptajn Møller* og *Havnefoged Winckler*.



Lavet blev, som tidligere bekendtgjort, stiftet under ret beskedne Former; Medlemsantallet var ved Indstiftelsen 36, men er i Vinterens Løb steget til 59, hvilket maa siges at være en god Fremgang. I Løbet af Vinteren har Lavet afholdt maanedlige Skydninger ialt 7 Gange, og disse Skydeaftener har, naar Vintervejret ikke har lagt de fjærntboende Lavskammerater for store Hindringer i Vejen, været besøgt godt, men Lavet har ogsaa, takket være velvillig Hjælpsomhed været i Stand til at uddele en Præmie hver Skydeaften, og Præmietagerne for disse Aftener er følgende: Mægler *Trentemøller*, Mejerist *Jensen*, Aasum, Fabrikant *R. Nielsen*, Mejeribestyrer *Christoffersen*, Nr. Søby (2 Præmier), Savværksejer *Larsen* og Telegrafassistent *Rasmussen*.

Den 6. April sluttede Vintersæsonen med en større Præmieskydning med paafølgende Spisning. Til Skydningen havde Lavet erhvervet sig 5 Præmier, hvoraf 1. Præmie var en smukt udført Model af en Undervandsbaad, visende denne liggende i udykket Stilling; de andre Præmier var Sølvtoj. Foruden disse Præmier havde 4 Kammerater skænket Lavet en meget flot Kande til Vandrepræmie, som overgaar til Eje, naar den er vundet 3 Gange. Kanden er meget smuk og vakte udelte Beundring. Baade den og Undervandsbaaden vare forsynede med Marineforeningens og Skyttelavets Emblemer.

Mejeribestyrer *Christoffersen* skænkede Lavet en Sølvske som Opmuntringspræmie, og den indgik i Gevinstrækken til Præmieskydningen. Endnu 2 Præmier fandtes, hvoraf den ene som Flidspræmie til Vinterens flittigste Skytte og den anden til Vinterens bedste Skytte. Flidspræmien var skænket af vor gode Kammerat, Togfører *Steffensen*, og tilfaldt Direktør *Thomsen*, og Præmien for bedste Skydning tilfaldt efter Omskydning Savværksejer *Larsen*.

Efter Skydningen og Skafningen uddeltes Præmierne.

1. Præmie og Vandrepræmie tilfaldt Bogholder *Nyhammer*, 2. Præmie Savværksejer *Larsen*, 3. Præmie Overmontør

*Ubbe*, 4. Præmie Mejeribestyrer *Ottesen*, 5. Præmie Restauratør *Christiansen*, og 6. Præmie Styrmand *Christensen*.

Efter Præmieuddelingen overraskede Lavskammerat *R. Nielsen* med en i Dagens Anledning skreven Sang med Hundrede Vers, som gjorde stormende Lykke, og Aftenen gik med Sang og Taler lige til Udskejning.

#### ODENSE-KREDSSEN

afholdt sin aarlige Helgolandsfest den 12. Maj (St. Bededag). Festen forløb paa den sædvanlige udmærkede Maade, idet Alvor og Skæmt afløste hinanden og hidrog til at fremme det gode Kammeratskab.

Som særlige Gæster havde vi denne Gang to, nemlig Flyveren, *Kaptajn Ullidt*, og Chefen for 4. Udskrivningskreds, *Ritmester Grønbech* (den sidste er Medlem af Svendborgkredsen). De to Herrer opholder sig i Odense i Anledning af Session og bor paa Industripalæet, hvor Festen afholdtes, og det siger sig selv, at Kredsen var stolt af at kunne indbyde dem som Gæster.

Deltagelsen i Festen var omtrent som ellers, til Trods for de daarlige Tider. Ved Fællesspisningen serveredes: Brun Suppe, Fiskefilet, Lammesteg og Is. Efter Spisningen var der Adgang for Medlemmer med Damer, som ikke havde ønsket at være med fra Begyndelsen, men nok vilde have en lille Svingom, og ca. 50 benyttede sig deraf.

Festen begyndte Kl. 6 $\frac{1}{2}$ , da der pebes »Op fra Batteri og Banjer«, derefter »Stil op til Parade«. Under Tonerne til: »Det var ved Helgoland«, marcheredes ind til de festligt smykkede Borde, og Flaget hejsedes under den sædvanlige smukke Ceremoni. Derefter hød Formanden Velkommen og udbragte et Leve for Hans Majestæt Kongen. Efter Suppen holdt Formanden Mindetale for Slaget og Heltene ved Helgoland, efterfulgt af kraftige Hurraraab.

Derefter talte *Kaptajn Ullidt* for Marineforeningen og *Ritmester Grønbech* for Odensekredsens Bestyrelse, Bogholder *Nyhammer* for Damerne og for de nye Rekrutter. Paa disses Vegne takkede Skorstensfejermester *Wichman*, der trods sin Aargang 1883 følte sig udmærket tilpas som Rekrut og udbragte en Skaal for Kammeratskabet. Overværkerfører *Grundtmann* talte for Marinens Befalingsmænd, Officere og Underofficere, idet han mindede om det udmærkede Forhold, der hersker imellem disse og Mandskabet; han adresserede Skaalen til *Kaptajn Ullidt*, der takkede. Derefter talte Formanden for de to Æresgæster og senere for Basserne i den danske Marine, idet han fremdrog adskillige Minder fra sin egen Marinetid.

Efter Skafningen samledes man i de tilstødende Lokaler om Kaffebordene, mens Salen ryddedes til Dansen, og det skal siges, at da der pebes til »Dans paa Dækket«, blev denne Kommando udført prompte, og Dansen varede ved til Kl. 1.

Kl. 11 dansedes den obligate Kottillon, og Kl. 12 haledes Flaget ned med sædvanlig Honnør.

#### AALBORG-KREDSSEN.

Som en smuk og værdig Afslutning paa Vintersæsonen havde Kredsen Fredag den 18. April indbudt samtlige Soldaterforeninger i Aalborg til et Foredrag med paafølgende selskabeligt Samvær. Den udmærkede Idé viste sig at slaa fortrinlig an, og ved de lange Borde i Klubbens Festsal bænkedes der efterhaanden i broderlig Forening med vore egne Gutter ca. 200 gamle Soldater af alle Vaabenarter, af hvilke mange her for første Gang gennem vort smukke maritime Ceremoniel fik et Begreb om, med hvilke stærke Baand Livet om Bord har bundet de gamle Marinere sammen og forlenet dem med det friske, saltvandsduftende Humør, der nu en Gang er de blaa Gutters Særeje.

Efter at Flaget var hejst, hød Formanden, Fabrikant *Stuhr*, Velkommen, og gav derefter Ordet til Redaktøren af »Politivennen«, den vidtberøiste Hr. *Hermann Jensen*, der i et aldeles fortrinligt Foredrag fortalte sine Tilhørere om Forbrydere og Forbrydertilholdssteder i Storbyen London. Med Undren og Gysen hørte de gamle Soldater om Whitechapel og Limehouses mange mystiske Tilflugtssteder, hvor den af alle Nationers Bærme bestaaende Befolkning fører en Tilværelse, der maa forhavne os fredelige Danske. Hr. *Jensen* har under sin Tjeneste i det engelske Politi selv haft Leilighed til at færdes paa disse hervægede Steder, og hans udmærkede Skildringer fra dette det mørkeste London, hilstes da ogsaa med bragende Bifald.

Det fortrinlige Foredrag overværedes af Bvens højeste Autoriteter, Stiftamtmand, Kammerherre *Bache* og Statsadvokat *Kjørboe*, saa vel som af samtlige Dommere og Politimestre i begge Bver. Alle disse Herrer var selvfølgelig Kredsen Gæster og deltog som saadanne i det paafølgende selskabelige Samvær. Under dette vakte vort Skibsorkesters



udmærkede Præstationer i høj Grad Gæsternes Forbavselse, ligesom Stemningen yderligere animeredes ved en Sang af H. H., i hvilken alle Vaabenarter fik sig et lille Hip.

Talernes Tal var legio; saavel Stiftamtmanden som Statsadvokaten ydede under almindeligt Bifald deres Bidrag til de mange muntre Sømandshistorier, der i Forbindelse med Sangbogens flittige Afbenyttelse krydrede den udmærkede Aften, saaledes at det blev langt ind paa Hundevagten, inden de sidste Gæster gik fra Borde.

Under Mødet sloges der gentagne Gange til Lyd for, at Soldaterforeningerne en eller to Gange aarligt burde mødes paa lignende Maade; og forhaabentlig føres denne Idé, der sikkert har sin store Betydning, da ogsaa ud i Livet. Den vellykkede Aften, der tjener Marineforeningen i Aalborg til stor Ære, borger for, at Ideen sikkert vil vinde fortjent Tilslutning.

#### AARHUS-KREDSEN

afholdt Søndag den 23. April en Familiefest i Haandværkerforeningens Lokaler. Efter at Flaget var hejst, bød Formanden Velkommen, og Kunsthandler *Jørgen Jensen* holdt derefter et meget interessant Foredrag om Sønderjylland, samtidig med at han fremviste en lang Række glimrende Lysbilleder fra det genvundne Land, iblandt hvilke Billeder der var flere Optagelser fra Genforeningsfestlighederne. Efter Foredraget takkede Formanden Foredragsholderen for det smukke Foredrag og mindedes derpaa vor nylig afdøde Kammerat, Kaptajn *Ewald*, som har gjort vor Forening saa megen Gavn, og Medlemmerne rejste sig.

Man samledes nu om Kaffebordene, og nogle af de populære Sange fra den blaa Bog blev sungne, medens vort tostemmige Skibsorkester akkompagnerede. Vi havde den Fornøjelse at have en Del af Besætningen fra »C. F. Grove« som Gæster denne Aften, og det er vort Haab, at de befandt sig vel i vor Kreds, hvor Gæster fra Søen jo altid er velkomne. Efter at Kaffen var drukket, intonerede Skibsorkestret »Styrmandsvalsens« paa Fordækket, og saavel unge som gamle valsede nu ud over de hvide Dæksplanker. Dansen fortsattes nu ud over 8 Glas, da Flaget blev halet ned til »Kong Christian —«, og da der ved 2 Glas paa Hundevagten blev pebet »Klar ved Køjerne«, gik de fleste af Deltagerne hjem efter at have tilbragt en fornøjelig Aften som altid, naar der er Fest i Marineforeningen.

#### GULDBRYLLUP

Æresmedlem af Frederikssund-Kredsen, Veteran fra 1864 fhv. Veteran *Peter Petersen* af Græse og Hustru fejrede forleden deres Guldbryllup, samme Dag som den gamle Veteran fyldte sit 80de Aar.

Den gamle Hædersmand og hans Hustru modtog mangfoldige Tilkendegivelser af deres Medborgeres og mange Venner og Bekendtes Agtelse og Hengivenhed. Blandt de Deputationer, der om Formiddagen indfandt sig for at gratulere, var en fra Frederikssund-Kredsen, der overrakte Guldrudeparret Marineforeningens Flag paa Messingstang.

### JUBILÆET FOR AARGANGENE 1882, 1892 og 1997

DEN 5. MAJ 1922



Der er Trylleri over Minderne paa Orlogsfærden. Hvad enten man hører fra Gasterne fra 1882, fra 1892 eller »kun« til Jubilærdrengene fra 1897, saa er man højst 22 Aar, naar man stiller paa Orlogsværftet for som Jubilar at marchere ind bag Værftsbroens Træmpeport, og det kan umuligt være 25, 30 eller 40 Aar siden, vi sidst hørte Kommandoen: »Træd an«, thi vi slutter op i Geledderne og præsterer en hel anstændig March, ja, da vi foran Indgangen til Marketende-

riet blev inddelt i Bakker og traadte an under de respektive Baksformænd, var der mere end en Bakkens graanende Mænd, der rettede fint ind tilhøjre, saa lige ud og traadte ulasteligt af.

— Men det er vel bedst at begynde med Begyndelsen, og den fandt allerede Sted i Marts, da en Komité, hvis primus motor var Kaptajn *Hauch*, histaaet af Skibsreder *Robert* og Ingeniør *M. M. Nielsen*, udsendte et Opraab til Ma-



rinerne af 1897 om at fejre Jubilæet ved en Fest den 5. Maj, med Besøg paa Orlogsværftet, Biksemad i Marketenderiet og Aftensammenkomst i Haandværkerforeningens Lokaler.

Komitéen, blandt hvis meget aktive og virksomme Medlemmer desuden bør nævnes Overlærer P. Hørring, Maskinmester Salmenius og Driftsinspektør Lassen, besluttede imidlertid, foranlediget af Henvendelser fra ældre Aargange, at medtage 40 og 30 Aars Jubilæarerne, og supplerede sig i den Anledning med Ingeniør Chas. v. d. Hude, der, sammen med Restauratør Svensson, havde ledet Jubilæet for Aargang 1892 i April 1897.

Dagen kom, og Kl. 11 var Marineforeningens Flag opplantet ved Værftsbroen, medens Jubilæarerne kom i smaa Flokke, ganske som om de kom fra Landlov og skulde møde paa Toldboden for at »falde paa Jernbaadene«. Med at blive »skrevet af« hos Skibssergenten, faa udleveret Festeegn og lignende hengik en halv Times Tid, og Kl. 11 $\frac{1}{2}$  kommanderede Løjtnant Wismann, bistaaet af et Par unge elskværdige Kanonerer: »Trød an«, og nu gik Turen gennem Arsenalet, over Dokøen, gennem Modelkamret og den elektriske Centralstation, indtil man Kl. 1 tog Opstilling ved Marketenderiet. Her blev Deltagerne indelt i 11 Bakker a 9 Mand hver med en Baksformand, som øjeblikkelig gik i Gang med at muntre deres Mændere lidt op, for at det ikke skulde skorte paa Appetit til Biksemaden.

Enten det nu var Baksformændenes lille Opstropning, eller det var de to Timers Spadseretur, vist er det, at vældige Fade med Biksemad forsvandt som Lyn sammen med en Pilsner og et Par voksne Snapse, og allerede nu begyndte Talerne at tage fat. Efter Kaffen, en lille dejlig Cognac og en stor Cigar lød Kommandoen: »Skej ud overalt — op fra Batteri og Banjer!« — og nu gik Turen til det nye Kaserne-etablissement, som blev beset med stor Grundighed og med ikke ringe Interesse for denne Indretning, hvis Sovesale erstattede gamle »Sjælland«s Batteri og Banjer.

Vi hørte en af de gamle Gaster spinde en Ende for en Flok unge Marinere om Luften paa »Dronning Marie«s Banjer, der skal kunne have været saa stærk, at man kunde læne sig imod den.

Kl. 4 var Turen forbi, og efter en Frivagt til Kl. 7 $\frac{1}{2}$  traadtes der atter an i »Haandværkerforeningen«, hvis Spisesal var lige saa festligt som smagfuldt smykket med Signalflag og Vimpler samt flotte Akvareller af de i 1897 udrustede Skibe. Ingeniør Nielsen fortjente og fik mange Lovord for denne pragtfulde Dekoration, som høn alene havde sørget for.

Under Tonerne fra et Marineorkester marcheredes til Bords, idet Komitéens Medlemmer førte de særlig indbudte Gæster, blandt hvilke bemærkedes Kommandørerne Kiær og la Cour, Kaptajnerne Broberg og Dirckinck-Holmfeldt, Fa-

brikant Schultz, pens. Overkanoner Harald Jensen, Overretssagfører Kjær, Arkitekt Marston og flere.

Kaptajn Hauch lod paa traditionel Vis Flaget hejse, bød Velkommen og udbragte et »Kongen leve«, og overgav derefter Skiltet som Vagtchef til Skibsreder Robbert, der overtog Ordstyrerhvervet og skilte sig derfra paa en glimrende Maade.

Om Formiddagen var der blevet afsendt en Hilsen til Hans Majestæt, og Kongens telegrafiske Genhilsen blev modtaget med kraftige Hurraer. Den gode Mad blev derefter spist i Fred, men ved Desserten begyndte Talernes og Sangenes Rækker. Blandt Sangene skal nævnes en overordentlig stemningsfuld Sang til Danmark (Forfatter Kontorchef Burchardt) og en frisk Mindesang (Forfatter Kaptajn Hauch).

Blandt Talerne erindrers man vist navnlig Overlærer Hørrings smukke Hyldest til Marinen og Kommandør Kiærs Henvendelse til Marineforeningen.

Efter Bordet og den paafølgende Kaffedrikning i de tilstødende Værelser, blev man fotograferet, og der blev pebet til Punch.

Hvor fløj ikke disse sidste tre Timer, hvor man vel sad omkring et stort Bord, men dog i smaa fortrolige Klynger — gamle Kammerater med fælles lyse og lykkelige Minder — Minder om Ungdom og Saltvand — og Landlov.

Der blev atter sunget en frisk og fornøjelig Opsang til Punchen, og man tør vist røbe, at Forfatteren til denne, saavel som til Formiddagens Sang, var Maskinmester Salmenius, hvis straalende Humør smittede alle, og Fabrikant Schultz fremsagde paa sin rolige Maade en poetisk Hyldest til Nyboder. Saa tog man fat paa Sangbøgerne, og pludselig var Klokkeren bleven 2. Der blev saa kommanderet: »Hal ned Flaget«, og dermed var Deltagerne blevet en af Livets Dage fattigere, men et smukt og uvisnligt Minde rigere.

Komitéen, blandt hvis Medlemmer man savnede Direktør A. O. Andersen, som var forhindret paa Grund af Sygdom, fortjener en Tak for det store Arbejde, der øjensynlig maa have været nedlagt i Forberedelserne, thi Festen forløb uden mindste Mislyd og var fra først til sidst præget af godt Humør og godt Kammeratskab.

Som et Memento bør fremføres, at 2 Maaneders Forberedelse til et saadant Jubilæum ikke er nok, til Trods for den værdifulde Hjælp, der ydes fra Marineforeningen. Ved fremtidige Jubilæer bør Komitéen begynde sit Arbejde straks efter Nytaar.

C. v. H.

De vellykkede Fotografier af Fstedeltagerne paa Orlogsværftet og ved Sammenkomsten i Haandværkerforeningen om Aftenen kan faas hos Fotograf Johs. Hansen, Overgaden oven Vandet Nr. 100, Tlf. Byen 2619. Prisen er 4 Kr.

**Remington**  
Skrivemaskine  
skrivers, adderer, subtraherer  
og har Key Set Tabulator.  
L. Kristensen, Vestergade 27.

**Vestfyens Kulimport,**  
Assens  
Kul. Kokes, Briketter, Brænde.  
Telefon: Assens 250  
Leverandør til den kgl. danske  
Marine.

**L. LEVISON JUNR.**  
AKTIESELSKAB  
ETABLERET  
1850  
TELEFON 75 00  
KJØBMAGERGADE 50  
KØBENHAVN K.



**Th. Strandgaard**  
BOGBINDER

Specialitet:  
Protokoller og Kontorarbejde  
PILESTRÆDE 66 TLF. 5166 y  
Leverandør til Orlogsværftet.

**HELLESENS**

VERDENS  
BEDSTE  
ALDERSROGADE  
KØBENH. STR.



**OTTO SUENSON & CO.**  
Dr. Tvergade 7, Telefon Central 482.  
Vin og Cigarer.  
Leverandør til Søofficersforeningen og Officersforeningen.

**KAY DYHR**  
KØBENHAVN

**Maskinartikler**

— Champagne —  
**Louis Roederer, Reims**  
Leverandør til Hans Majestæt Kongen af Danmark  
Grand vin sec Extra dry. Carte Blanche 1906 Extra dry.

**Soignerings Anstalten**  
Telefon 32 46.  
Udlejning af Haandklæder, Viskestykker, Dækketøj og Toiletskabe.  
**Vimmelskaftet 38.**

**FITTINGS**  
+GF+

P. E. Ehrhardt  
Stuðestr. 7. Tlf. 1793  
Trukke Rør, G. F.  
Randfittings samt  
alle tekniske Maskinartikler.

**Husk**

at købe Deres Kolonial, Dellekasser, Vine, Spirituosa, Cigarer, Cigaretter, Konfekt, Chokolader og Bodega Vine hos  
C. V. Olsen, Korsør, Telefon 84.  
Varerne bringes overalt. Leverandør til Marinen

**C. A. ROLSTED**  
**Spiralmadrasser**  
Telf. Nora 625 y Læssøegade 15  
Grundl. 1878  
— Leverandør til Marinen —

**Jensen & Kjeldskov A/S**  
Papirhandel  
Skindergade 14. Telf. 887.  
Spec.: Merk. Tryksager og Protokoller

**C. B. Møller & Co.**  
Cigarer og Cigaretter  
er de mest velmagende.