

UNDER DANNEBROG

MARINEFORENINGENS MEDLEMSBLAD

ORGAN FOR SØVÆRN OG SØFART

UDGIVET AF MARINEFORENINGEN.

REDAKTØR: KAPTAJN H. EWALD.

8. AARGANG
1921.

BLADETS OG FORENINGENS KONTOR:
Møntergade 22, Mezz., København K.
Telefon Byen 3448.

BLADETS ANNONCEEXPEDITION:
Frederiksborggade 12, København K.
Telefon Byen 3227.

HÆFTE V.
MAJ.



FORENINGSMEDDELELSER M. M.

Ved E. W. MARSTON, VALDEMAR SCHOU og AXEL JUEL.

ORDENSDEKORATIONER.

Vort Medlem, Grosserer *L. Tilly*, er af den franske Republik Præsident bleven dekoreret med Ordenen: »Officier de l'instruction publique«.

Vore Medlemmer, Løjtnant *L. C. F. Lüdemann* og Løjtnant *L. Ulrichsen*, er af *H. M. Kongen* benådede med Dannebrogordenens Ridderkors.

HELGOLANDSDAGEN DEN 9. MAJ 1921.

Paa 57-Aarsdagen for Slaget ved Helgoland har Marineforeningen ved Næstformanden nedlagt en Laurbærkrans med dannebrogfarvede Baand paa Admiral Suensons Monument i Nyboder.

MARINEFORENINGENS 8DE SENDEMANDSMØDE DEN 5. MAJ 1921.

Meget mod sin Vilje havde Hovedbestyrelsen iaar set sig nødsaget til at skille Aarets to største Foreningsbegivenheder, — Sendemandsmødet og Stiftelsesfesten, der af Hensyn til de Tilrejsende er vedtagne at skulle foregaa saavidt muligt samme Dag og helst en Søndag, — fra hinanden. De fortvivlede Lokaleforhold i København maa bære Skylden for denne Kalamitet. Trods aarelang Forudbestilling af Studenterforeningens Lokaler til den sidste Søndag i April, viste det sig dog umuligt at faa disse, og man saa sig derfor i den beklagelige, og for mange Sendemænd højst besværlige, Nødvendighed, at skille Aarets største Foreningshændelser ud fra hinanden i to paa hinanden følgende Dage.

Des mere maa man derfor glædes ved at kunne notere, at ikke blot mødte en Mængde af de kendte Ansigter fra Provinskredsene frem, men ogsaa mange nye Ansigter fra de nye Kredse, Vidner om Foreningens Væxt. Der var mødt Sendemænd fra 16 af 32 Kredse foruden Københavnskredsen, og 100 Delegerede var tilstede. Ikke destomindre finder vi her Anledning til at udtale en Beklagelse over, at et lignende Antal Kredse trods Hovedbestyrelsens forlængst udsendte Indvarsling til Aarsmødet, end ikke havde fundet Anledning til at indsende Meddelelse om Forfald, eller i hvert Fald indsendt en saadan saa sent, at man først modtog den Dagen før Sendemandsmødets Afholdelse. Dette bør af Hensyn til den Betydning der ligger i, at alle Kredsenes

Repræsentanter mødes og lærer hverandre at kende, ikke gerne ske oftere, Forfald er selvfølgelig en ærlig Ting, — det er ikke alle, hvem det passer at afse de Dage, som Turen herind tager, og som yderligere iaar vilde kunne ofre en Dag mere paa Grund af vore Lokalevanskeligheder, — men Anmeldelse bør finde Sted indenfor rimelig Tid.

Maatte vi end saaledes savne mange, hvis Ansigter vi gerne havde set, saa var det dog en anselig Forsamling, der var mødt frem, da Hovedforeningens Næstformand, Grosserer *K. L. E. Jensen*, efter at have budt Velkommen udtalte en Beklagelse af, at Formanden, Kommandør *Maaegaard*, desværre ved Sygdom var forhindret i at præsidere.

Til Dirigent valgtes dernæst med Akklamation Ingeniør *Konow*, der konstaterede Generalforsamlingens lovlige Indvarsling og samtidig paa Hovedbestyrelsens Vegne udtalte en Beklagelse af, at man havde været tvunget til at udskyde Mødet til nogle Dage ind i Maj.

Næstformanden aflagde derpaa Aarsberetningen: Der er fra flere Sider udtalt Ønske om at afholde Sendemandsmøde og Stiftelsesfest i to paa hinanden følgende Dage, — altsaa ikke som ifjor paa *een* Dag, — idet der ved denne Deling gaves de Delegerede længere Tid til at være sammen, og iaar er dette altsaa sket, omend ved Tilfældets Magt. Som et glædeligt Bevis paa Foreningens Væxt i det sidste Aar kan vi notere 108 nye Medlemmer, og Marineforeningen er derved naaet til at være den næststørste af de saakaldte Soldaterforeninger i Landet, og tæller nu op imod 4500 Medlemmer. Det svundne Aars største Begivenhed var Genforeningen med det gamle Land, og denne fejredes af Marineforeningen og de danske Soldaterforeninger ved den storstilede Fest paa Stadion, der overværedes af *H. M. Kongen* og den kongelige Familie og af en stor Mængde Veteraner fra Danmark, Norge og Sverige. Næstformanden rettede en særlig Tak til Marineministeriet, der med største Imødekommenhed havde stillet den mægtige Flagmast paa Stadion til Foreningens Raadighed, og udkommanderet Skandsevagt til Paradering, og henvendte en Tak til de mange af Marinens Underofficerer, der frivilligt havde bistaaet ved Festen. Marineforeningen bemærkede med særlige Glæde og Paaskønnelse, at vi i Spidsen for vore to Flag ved Processionen paa Stadion havde Helgolandforeningens gamle Splitflag, der bares af den, der var mest værdig dertil, Helgolandsveteranen, Krigsassessor *Lund*, der var tilstede ved Sendemandsmødet.

I Samarbejde med Soldaterforeningerne har Marineforeningen haft sin Del i Rejsningen af den mægtige Flagmast paa Dybbøl Banke, og Foreningen er glad ved at have kunnet bidrage til denne smukke Tankes Realisation, saaledes at Splitflaget nu videnom vidner om, at Ret atter gaar frem for Magt paa ældgammel dansk Jord.

Der rettedes atter en Tak til Foreningens Æresmedlem, Godsejer *Schou* til Palsgaard, for den uforglemmelige Fest, denne den 21. August 1920 afholdt ombord i Fregatten »Jyl-

land« ved Juelsminde for ca. 100 Veteraner, særlig fra det genvundne Land. Det havde været Formanden en særlig stor Glæde at kunne overrække Godsejeren som Gave fra Foreningen det Splitflag, som det ved kgl. Resolution var blevet tilladt denne at føre paa Fregatten Jylland, saa længe denne var i hans Eje, en Tilladelse, der, saavidt vides, aldrig før er givet. Og ogsaa ved ved denne Lejlighed havde Marineministeriet med største Velvillie stillet Skibe og Materiel til Raadighed til Veteranernes Transport.

Det efter Juelsmindefesten afholdte Møde af samtlige Kredsformænd i Horsens havde været vellykket i alle Maader, kun havde Tiden ikke tilladt at uddybe forskellige Spørgsmaal, som det vilde have været af Interesse at have faaet behandlet indgaaende, men Mødet havde været meget gavnligt ved at bevirke, at et meget stort Antal af Formændene og de Delegerede havde lært hinanden at kende, og forhaabentlig vil ad Aare saadanne Møder kunne finde Sted igen.

Som det tredje og sidste Led i Genforeningsfestlighederne maa nævnes Folketoget til Amalienborg paa H. M. Kongens Fødselsdag den 26. September. Marineforeningen deltog med Hovedforeningens og Lokalkredsens Bestyrelser med de respektive Flag, og henved 500 Medlemmer sluttede sig til disse, deriblandt Lokalkredsens Æresmedlem, den 91-aarige Veteran, Rentier *Clausen*, der tappert holdt ud, baade under Marschen og under den lange Ventetid paa Amalienborg.

Marineforeningen var repræsenteret ved Hoved- og Lokalforeningsbestyrelserne ved den af Marineministeriet den 12. November i Holmens Kirke afholdte Mindegudstjeneste i Anledning af 200-Aars Dagen for Tordenskiolds Død, ligesom Bestyrelsesmedlemmer, sammen med Ministeriets og den norske Kolonis Repræsentanter, henlagde Kranse paa Tordenskiolds Sarkofag og Statue. Ved den af Marineforeningen arrangerede Festforestilling i det kgl. Teater havde Foreningen tilstillet den norske Legation og Marinens højeste Autoriteter Billetter, ligesom ogsaa Repræsentanter for den norske Koloni i København. Fra alle de nævnte havde man modtaget venlige Takskrivelser.

I Aarets Løb er der startet nye Kredse, en i Næstved ved Byens eget Initiativ og med Prokurist P. Drewsen som Formand, en i Hirtshals med fhv. Dykker, Materialbestyrer P. Jensen som Formand. Ved Starten af sidstnævnte Kreds har Medlem af Hovedbestyrelsen, Fabrikant Im. Stuhr, Aalborg, hvis varme Interesse for Foreningen aldrig svigter, været behjælpelig, og Kredsen talte ved Starten ikke mindre end 72 Medlemmer.

I Aarets Løb har Kaptajnerne af Marinen, Sinding, Thiele, Pade og Ipsen velvilligst holdt Foredrag over forskellige maritime Emner i Kredsene. Ligeledes har Grosserer Vald. Schou og Arkitekt Marston holdt Foredrag Landet over, ligesom Fabrikant Johnsen og Bankfuldmægtig Nath har ydet værdifuld Assistance paa Rejserne til Kredsene. Idet Formanden betonedede det stærkt samlende Moment i Foredragsvirksomheden, rettede han en varm Tak til D'Hrr., som stedse havde været beredte til at rejse ud, naar der kaldtes paa dem.

Af Gaver har Foreningen modtaget 6000 Kr. fra Dansk Dampskibsrederiforening, hvilket Beløb, sammen med de blandt Medlemmer indsamlede 2600 Kr., har bidraget til at bringe Medlemsbladets Status paa Fode. Næstformanden bragte Giverne en hjertelig Tak for deres Velvillie, og takkede ligeledes Fabrikant Im. Stuhr, Aalborg, for en Gave af 20,000 trykte Foreningsemler, der sælges til Medlemmerne og anvendes paa disses Postsager, og til Direktør, Kaptajn M. Schmidten for en stor Mængde Blade og Tidsskrifter, der er sendte til Marinehospitalet.

Næstformanden omtalte derpaa Foreningsbladet »Under Dannebrog«s Virksomhed og den Forandring i Bladets Annonceordning, der har fundet Sted, og som gennem den

i Aprilnummeret skete Publication vil være Medlemmerne bekendt.

Fra Marineministeriet har Foreningen modtaget Skrivelse med Tilladelse for Medlemmerne til at overvære det af Ministeriet under Kommandør Scheels Præsidium arrangerede Idrætstævne i Dagene 12.—14. Maj 1921. Tilbudet er med Tak modtaget, og Foreningen udsætter med Ministeriets Samtykke 3 1ste Præmier og 1 2den Præmie i 4 Idrætsklasser. Præmierne bestaar i Sølvbægre med Foreningens Emblem og Inskription.

Foreningens Sekretær, Overretssagfører P. Kjær, oplæste derpaa Regnskabet, der er revideret, og for Hovedforeningens Vedkommende balancerer med 9636 Kr. 02 Øre, for Medlemsbladets Vedkommende med 31,674 Kr. 16 Øre, medens Status pr. 1. Januar 1921 er 10,145 Kr. 76 Øre. Efter nogen Diskussion om enkelte Posters Placering gaves enstemmig Decharge.

Fra Marineforeningens Skyttelav var der ved dennes Formand, Fabrikant *Schultz*, indkommet Forslag vedrørende Foreningens Byggesag, til hvilken Skyttelavet har stillet et Beløb af 500 Kr. til Disposition som første Bidrag, og fra Hr. *Hjallund-Petersen*, Nyborg, var der fremsendt Forslag om en »Marinedag« med Indsamling til Fordel for et »Marinehjem«. Om Forslagene udspandt der sig en ret lang Diskussion, i hvilken deltog D'Hrr. *Schultz*, *Buchgreitz*, *Holm*, *Biering-Petersen*, *Schoustrup*, *Marston*, *Stuhr* og Dr. *Klubien*.

Man skred herefter til Bestyrelsesvalg. De efter Tur afgaaende Bestyrelsesmedlemmer, *K. L. E. Jensen*, *Ewald* og *Schou* genvalgtes med Akklamation. D'Hrr. *Brunckmann* og *Bilde* ønskede ikke Genvalg, og i disses Sted foreslog Hovedbestyrelsen at vælge D'Hrr. *Grosserer Henriksen*, Aarhus, som Repræsentant for Jylland i Havnefoged Billedes Sted, og Arkitekt *Marston*. Begge valgtes ligeledes med Akklamation, hvorefter Næstformanden rettede en varm Tak til de afgaaede Bestyrelsesmedlemmer for deres Arbejde i Foreningens Tjeneste, og da Havnefoged *Bilde* var den eneste af de afgaaende, der var tilstede, rettedes Takken særlig til ham, for den fortrinlige Maade hvorpaa han i en Aarrække har ledet Grenaaekredsen som dennes Formand, med en aldrig svigtende Interesse, der formaaede at gøre denne Kreds til en Mønsterkreds, hvor hans samlende Evne og alle Medlemmernes varme Interesse har givet sig de smukkeste Udslag. Forsamlingen sluttede sig med Bifald hertil.

Udenfor Dagsordenen talte Telefonmester *Buchgreitz*, Odensekredsens Formand, om Betegnelsen og Anvendelsen af vort Flag.

Med en Tak til Sendemændene og Dirigenten afsluttede derpaa Næstformanden Mødet, og man kunde derefter tage fat paa Aftensbordet og Kaffen.

Formanden for den nye Hirtshalskreds, Materialbestyrer P. *Jensen*, fortalte meget morsomt om Indvielsen af Kredsens Minebøsse, — thi en saadan har den unge Kreds alt anskaffet og faaet et betydeligt Beløb i. Vi nærer ingen Tvivl om, at denne Formand vil forstaa at samle sin Kreds om sig paa rette Maade, — og vi glæder os til at høre Nyt derfra. Hr. *Jensen* er sikkert den rette Mand paa rette Sted, han har den varmeste Interesse for vor Sag og det skulde ikke undre os at høre, at Kredsen i Løbet af kort Tid har fordoblet sit Medlemsantal. Vi ønsker den Held og Lykke i alle Maader.

Under Kaffen forevistes en Del af Københavnskredsens Lysbillede fra Marinens og Foreningens Liv, og disse Billede vakte, som saa ofte før, megen Glæde, idet de paa udmærket Maade giver en Opfriskning af mange gamle, fælles Minder fra Tjenestetiden tilsøs, og samtidig illustrerer mange af de Episoder af Foreningslivet herinde og ude i Kredsene, der paa rette Maade smeder Leddene i den Kæde, der snart ompænder hele vort Land.

Saa kom Udskejning overalt, men inden Køjerne pebes ned, var der endnu en Del Ender, der skulde spindes, og Passiaren gik livligt overalt imellem Sendemændene, der holdt ud til Hundevagten, — og et Stykke ind i denne.

E. M.

MARINEFORENINGENS STIFTELSESFEST D. 6. MAJ 1921.

Aarene løber hastigt. — 8 Gange har vi nu været samlede til Stiftelsesfest under Splitflaget og Foreningsmærket, — og hver Gang har vistnok de fleste af os syntes, at denne sidste Gang dog var bedre end den foregaaende, hvor vellykket end denne havde været. Der maa i dette Symptom, der efter Udtalelser af talrige Deltagere er fælles for saare mange af disse, ligge et Bevis paa, at der er Livskraft i vort Arbejde, at vi skrider støt fremad, og at Gentagelsen ikke i sig selv rummer Svækkelse. Tværtimod. Naar vi mødes til Stiftelsesfesten efter tilendebragt Sendemandsmøde véd vi altid, hvad Aaret har bragt vor Forening, — om der var Held ved Arbejdet eller ikke, — og denne ottende Gang adskilte sig ikke fra sine Forgængere ved den gode Bevidsthed om et godt Aar, — efter Arbejdet kom nu Underholdningen, som man bedre kunde nyde efter vel tilendebragt Gerning. Og saadan tror vi fast paa, det vil gaa fremad Aar efter Aar, alt eftersom vort Formaal og vort Arbejde kendes i stedse videre Kredse.

Atter denne Gang kunde vi saaledes med rolig Samvittighed tage fat paa, hvad Stiftelsesfesten bød, og Studenterforeningens lille Sal var fyldt til sidste Plads, da Næstformanden, Grosserer K. L. E. Jensen, i Formandens, Kommandør Mægaards Fraværelse, bød den store Forsamling Velkommen. Saa lød det: »Klar ved Flaget«. — »Hejs Flaget«, medens Hovedforeningens Flag gik tilvejs til Honnørmarskens Toner og »Kong Kristian« tonede, og Festen var indledet paa rette Maade og efter vor Skik. Efter nogle indledende Ord gav han derpaa Ordet til Forfatteren, Hr. *Holger Rosenberg*, der havde lovet at tale over et saa interessant Emne som »Ø. K., et Verdensforetagende«. Utvivlsomt er dette et Objekt, der maa antages at have alle Danks varmeste Interesse, og Forventningerne til Foredragsholderen var ikke smaa, — de blev ikke skuffede. Hr. *Rosenberg* er en vidtbereist Mand, der med sjælden Intelligens og vidt aabne Øjne har været snart sagt paa ethvert Sted af Jorden, hvor der er noget at se, og man vil vel forstaa, hvad han formaade at berette om denne enestaaende danske Virksomhed, der strækker sine Arme om den ganske Klode, alt sammen skabt ved én dansk Mands Genialitet og enestaaende Energi og Arbejde. Etatsraad, Excellencen H. N. Andersen. I store Træk oprullede Hr. *Rosenberg* »Ø. K.«s Historie fra dengang den unge Andersen i sine Drengaar i Nakskov med vaagne Øjne fulgte de store Sejlere, der løb ind og ud af Fjorden, og drømte de Drømme, som saa mange unge Danske har drømt i Ungdommen, om fjerne sollyse Strande hvor Lykken boede og Rigdommen ventede, — og som nogle af dem har formaaet at realisere.

Ganske naturligt formede Foredraget sig som en Hyldest til den Mand, der har skabt »Ø. K.« og som saa forholdsvis faa af os kender af Udseende, fordi Viljen til Ube mærkethed er et af hans Særkender. Gennem Lysbilleder og ved Tal illustreredes for vore Øjne og vore Tanker »Ø. K.«s Historie fra dengang Andersen & Co. stiftedes i Bangkok den 1ste September 1884, om Andersens Samarbejde med den storstilede Siameser, Kromatah. — om Paabegyndelsen af Teaktræhandelen, der allerede før Stiftelsen af Firmaet, ved Andersens Forudseenhed var indledet ved »Thoon Kramom«s — det tidligere siamesiske Skoleskibs, Rejse under Andersens Kommando med udelukkende siamesisk og malajisk Besætning til England, hvor denne første Teaktræladning afsattes til gode Priser, — en Sømandsdaad af Rang. Virksomheden voxede og voxede ved stadig anspændt Arbejde og under en Konkurrence, der ikke var af de blideste, — og stadig resulterede Arbejdet i Fremgang og Indflydelse. Der indleddes Kystfart paa Malakkas Østside, anlagdes Gummi- og Kokosplantager, stiftedes nye, underordnede Selskaber, hvis Forgreninger naar til det nordlige Mantschuri, hvor den kinesiske Bonde med sine primitive Redskaber dyrker Jorden og høster de Sovabønner, der med »Ø. K.«s store Motorskibe bringes hjem til Danmark til Forarbejdning i den mægtige Fabrik ude paa Islands Brvge. Om »Ø. K.«s Indflydelse paa den danske Motorskibsvgning fik man ogsaa indgaaende Besked, og dermed ogsaa om disse Skibstypers Indvirkning paa Verdensskibsvgningen. Men det vilde føre for vidt at fordybe sig i alle de Ting, som »Ø. K.« omspænder, — vi kan kun samles i Ærefrygt for den enestaaende Kraft hos den Mand, hvis Daad

har bevirket saadanne Virkninger i vort hele økonomiske Samfundsliv, som aldrig før, og af hvilke Sporene kan følges ud til vort Lands yderste Grænser i øget folkelig Velstand, og dermed ogsaa i statslig.

Det kom som en ganske naturlig Afslutning paa dette glimrende Foredrag, da Hr. *Rosenberg* tilsidst opfordrede Forsamlingen til at synge »Du danske Mand af al din Magt«, — og der var Klang og Kraft i Tonerne. Det er altid opbyggende at høre om en Mand og hans Daad til alles Gavn, — en Mand, hvis Valgsprog altid var dette: »Den sikreste Maade at erhverve sine Rettigheder, er at udføre sine Pligter«, — og som, som faa andre, stedse har bevaret den varmeste Kærlighed til sit Fædreland, det han ikke mindst viste under Verdenskrigen.

Saa begav man sig op i den store Sal, der var festligt smykket med Flag paa Længdevæggen, medens paa Endevæggen det store Foreningselement dannede Dekorationens Midtpunkt. Det var festligt og stilfuldt. Efter at alle havde fundet deres Pladser, bød Næstform. Velkommen til Bordet, og indledede med at udbringe et af nifoldige Hurra besvaret Leve for H. M. Kongen, til hvem der var afsendt et Hyldesttelegram, paa hvilket der senere paa Aftenen indløb saalydende Svar:

*Bringer Medlemmerne min hjertelige Tak og Hilsen.
Christian R.*

Man sang derefter den Sang »Til Danmark«, der findes gengivet andetsteds i Bladet, hvorpaa de officielle Talers Række indleddedes med Kaptajn *H. Ewalds* Tale for Foreningens Protektor, H. K. H. Prins Valdemar, der modtoges med kraftige Hurra. Til Prinsen var der afsendt Telegram, paa hvilket der indløb følgende Svar:

Hjærtelig Tak til Marineforeningen for den venlige Tanke for mig ved Stiftelsesfesten. Jeg sender dem alle en venlig Hilsen og mine bedste Ønsker.

Valdemar.

Hr. *Axel Thiess* talte for Marineforeningens Trivsel i Vendinger, der, om man ikke saa godt vidste det forud, for enhver vilde røbe denne vor tro Vens Kærlighed til Søen lige fra de unge Dage, og hans Ord modtoges med et Bifald, der delte hans Følelser.

Næstformanden i Lokalkredsen, Arkitekt *Marston*, fik derefter Ordet for at anmode Medlemmerne om at gøre sig bekendte med Indholdet af den lille Pakke, der, forsvnet med Foreningens Emblem, laa ved deres Kuvert. Pakken viste sig at indeholde en plastisk Fremstilling af Foreningselementet udført i Gips, og indrettet til at hænge paa Væggen eller bruge som Brevpresser. Med Platten fulgte en Sang, der paalagde Festsdeltagerne herfra og ude fra Landets Kredse at virke for Udbredelsen af Platten hos samtlige Medlemmer og disses Bekendte, idet alle derved indirekte gav et Bidrag til Foreningens Fond. Platten gjorde megen Lykke, og vi haaber, at Bestillingerne vil indgaa fra hvert eneste Medlem. Andetsteds i Bladet bringer vi en Gengivelse af Platten og en Anvisning for dens Anskaffelse.

Næstformanden i Lokalkredsen talte derpaa, idet han gik ud fra det Foredrag, vi havde hørt, for Orlogsmarinen og Handelsmarinen og disses Samvirken fra tidligere Dage og indtil nu, og udtalte Haabet om, at Erkendelsen af beggees Betydning for Land og Folk stedse maatte vinde i Klarhed i større og større Kredse, — deri laa den betydningsfuldeste Del af vor Forenings Opgave.

Stabslæge i Marinen, *F. Jacobsen*, holdt derpaa en fortræffelig Tale for Hr. *Holger Rosenberg* som den vidtberøjste Mand og udmærkede Taler og Forfatter, og Talen modtoges med stærkt Bifald. Hr. *Rosenberg* kvitterede ved at udtale sin Glæde ved at være i Marineforeningen for første Gang og forhaabentlig ikke sidste Gang, — en Forening, hvis Formaal og Virken han tillagde den største Betydning, — og foreslog derpaa Forsamlingen at mindes alle de danske Pionerer fra Søfartens og Handelens Omraader, om hvem vi i Aften havde hørt saa meget, og for hvem Hiemkomsten til Fædrelandet engang i Tiden efter vel udført Arbejde stod som Maalet. Forsamlingen benyttede Leiligheden til efter Talent endnu engang at hylde Hr. *Rosenberg* som en Tak for hans Foredrag.

Kgl. Vejer og Maaler *Durhaug* fra Ringsted, der hører til vore mest trofaste Medlemmer, der ikke skver Rejsebesværligheder for selv et faa Timers Ophold i København, og heller ikke denne Gang udeblev, talte i smukke Ord for Fædrelandet og Flaget, og Havneassistent *Hansen* henvendte en Tak til Lokalkredsens og dennes Skyttelavs Bestyrelser for det Arbejde til Medlemmernes Glæde, som disse udfører.

Hr. *Hanch* udtalte Ønske om, at de mange gode Sange, der i Aarens Løb var skrevne til Stiftelsesfesterne, maatte

udkomme som et Tillæg til vor Sangbog, et Ønske, som Bestyrelsen haaber snart at kunne imødekomme.

Fabrikant *J. Schultz* talte smukt for Lokalkredsens Besyrelse, og Formanden for den nystiftede Hirtshalskreds, Materialbestyrer *P. Jensen* mindedes i alvorlige og kønne Ord alle dem, der under Krigen blev derude, og hertil sluttede Forsamlingen sig ved at rejse sig i Taushed.

Endelig bragte Lokomotivfører *Møller* en Hilsen fra Holbæk-kredsen, og knyttede dertil Erindringer fra Tiden paa Orlogsværftet og Kammeraterne derudefra, hvem det altid var en Glæde at mødes med.

Under Festen indløb Telegram fra Svendborgkredsen ved dennes Formand, Direktør *Aage Tuxen*.

Under hele Fæsten havde *Julian Olsens* udmærkede Strygeorkester været sin Medvirken, og akkompagnerede senere, da vor brillante Sangbogs mange gamle og nvere Sange toned gennem Salen; — overalt gik Samtalerne med full speed, medens Timerne løb med uforstaaelig Hast. Og saa var den 8de Stiftelsesfest tilende. *E. W. M.*

VED STIFTELSESFEJSTEN DEN 6. MAJ 1921. FOR DANMARK.

Mel. Høje Nord,

Fædreland! — Du er mit —
Mit fra Fortids dunkle Tider —!
Og mens Sekler fremad skrider,
Fædrene for det har stridt.
For, hvad kært vi har i Eje,
For hvert Hus, hvert Hjem, hvert Navn, —
Altid vil vi væge om vor Fødestavn!

Oldtids Daad, — Snekkers Stavn
Pløjed frem til fjerne Strande,
Helt til Svdens klarblaa Vande
Bragte ud de Vikingnavn.
Eg der var i Stavn og Planker,
Haardt med Ild og Sværd de for,
Og af deres Stamme endnu Manddom gror.

Gammel Tid, — Fortids Røst
Og de store Fortidsminder,
Ej ved dem vi ene vinder, —
Vi maa skabe selv med Lyst.
Vi vor Saga selv maa prente, —
Sende Skib for Skib fra Havn:
Derved skal vi fremad bære Danmarks Navn!

Flv da ud, — brede Bord
Vi paa Nordso end kan føre, —
Danske Sømandsnavn man høre
Altid vil i Svd og Nord.
Lad vort Splitflag Vejen føre
Frem og ud mod Dag og Daad, —
Aldrig vil den danske Sømand fattes Raad.

Højt mod Nord er vor Havn, —
Sandet Strand, — og grønne Banker,
Der vi kaster helst vort Anker,
Naar vi prøved Langfarts Savn.
Var der skønt end andre Steder,
Skønnest er dog hjemlig Strand, —
Løv da højt vort Flag, — vor Konge, — og vort Land.

E. M.



SKYTTELAVET

afholder Møde i Carlsberg-Pavillonon Tirsdagen den 7de Juni Kl. 7 Aften.

Præmieskydningen og Helgolandsfesten den 8. Maj 1921.

»Vi mødes ej, blot for at sige Skaal
Nej, vi har sat os et større Maal
For værdigt at følge i Køl vand ved Moder
Vi synger jo efter de selvsamme Noder.«

Disse Ord lød i Velkomsten til Kammeraterne ved Lavets Nytaarsfest, og de er ogsaa holdt i Ære. Værdigt har Lavet søgt at følge Moderforeningens brilliant tilrettelagte Sæson og værdigt fulgte vor Fest efter den med den rette Marinestemning fvlde Stiftelsesfest.

Søndagen den 8. Maj skinnede Solen, som var den til Generalrøve paa Pinsevejret. Smaaafslene jubede i de blomstrende Frugttræer i Carlsberg Pavillonens Have, hvor Flaene smeldede i den friske Bramsejlskuling og forkyndte, at der var Festbasuner i Luften.

Glæde og ungdommelige samlede Gutterne og afgav deres Skud under Ledelse af Næstformanden, Apoteker *Peytz* og Undertøjmester *Torp*, medens Skvdekomiteen, Fabrikant *Hornung* og Forstander *P. Jensen*, sled Blyant efter Blyant med at notere Tiere.

Vor unge Kammerat *Bønnelucke* havde stillet sit elegante Automobil til Raadighed, og Formanden havde imidlertid afhentet Dagens Foredragsholder, Krigsassessor *Peter Lund* og flere andre af Veteranerne, og bestemt ved 8 Glas gik alle til Bords i den flagsmykkede Gildesal, der med dekorativ Kunst var arrangeret af Kammeraterne *Søderlund* og *Bønnelucke*.

Kammeraterne tog sig hjærteligt af de Gamle, hvoraf der var mødt en halv Snes, selv udenbys fra, som *Fabricius* fra Samsø der efter Sigende skød Fortoppen paa »Schwarzenberg« i Brand, *Lauritz Caspersen* fra Hedehusene, den yngste i »Heimdal« Der var den 84-aarige *Olsen* af Holmens faste Stok, gamle *Thomsen* fra »Jylland«, *Jacobsen, Nielsen*, som sagt ialt 10. Bordene var pyntet med blomstrende Æbletræene og friskt Bøseløv, ligesom et Billede af *Suensons* Landsstigning paa Toldboden smykkede hver Kuvert.

Formandens versificerede Velkomst satte straks Stemningen paa de rette Varmegrader, og da »Dannebrog« gik til Tops var det et Spørgsmaal, hvem der stod mest Ret, de gamle Veteraner eller de yngre Kammerater. Honnørmarschen fulgtes, som det sig bør, af »Kong Christian«, sunget med Appl og Følelse af Flaadens gamle Dreng.

»Øl, Skaffe«, Baadsmandsfløjterne trillede, og Bakstørnene, de hvidklædte Kelnere, fremtrillede den lækreste, solbrændte Biksemad, maaneskinsfarvet Smør og Ost og de lyserødste Radiser, der forsvandt under flittig Lodhivning, der mørede de Gamle.

Under stormende Tilslutning valgtes Fabrikant *Johnsen* til Ordstyrer hvilket Hverv han klarede med Elasticitet, saa alt klappede programmæssigt.

Talernes Række indviedes af Ingeniør *Høffding*, der talte overordentlig smukt for vor Konge. Formanden talte varmt og hjærteligt for *Svenson* og hans Mænd, hvilket frembragte en saa stormende og følt Ovation for de tilstedeværende Veteraner, at det fik Taarerne i Øjet paa flere af dem.

Ved Kaffen begyndte Krigsassessor *Lund* sit Foredrag. Trods de 78. ringede Stemmen ungdommeligt gennem Salen. De gamle smilede genkendende, og de unge slugte med alle Sanser hvert Ord af de mange Enkeltheder, som endnu ingen Historiker havde faaet med. Det bragte Hjerterne til at banke stærkere, og Kinderne til at blusse, for den Daad var udført af vore egne kække Landsmænd. Malende blev det beskrevet, hvorledes Gutterne havde ligget paa Rælingen og iagttaget Fjenden, men ved hans første Skud, endnu før der var blæst, var sprunget til Kanonerne, klare til at give igen. Hvor følte man ikke Øjeblikkets knugende Alvor levende ved Assessorens jævne Ord. Og hvor betegnende for de Tidens strenge Pligtfølelse, følte man det ikke ved at høre *Svensons* Ord, da hans Mænd efter Slaget vilde drikke deres Punsch med ham, og han føjede dem, men sagde tillige, at de trængte til langt mere Exercits og langt mere Sejlsmanøvre. Og det var til de Mænd, der havde udført en stor og berømmelig Daad. Desværre er det jo ikke muligt at gengive hele Foredraget, men det var en glimrende Præstation. Øjnene hang ved Assessorens Læber, og Ørerne slugte hvert Ord, og Jubelen vilde ingen Ende tage, da Assessoren sluttede efter at have holdt sine Tilhørere i uafbrudt Aande ca. en hel Time.

Formanden tolkede Kammeraternes Tak og udtalte, at i Dag brændte der ingen *Schwarzenberg*, men der brændte en Bøjestringens, en Taknemlighedens og en Stolthedens Ild i Hjerterne ved Tanken om den stolte Daad, som vi nvs havde faaet saa jævnt, men derfor saa meget mere indtrængende indprentet. Et Leve for Assessoren fik Jubelen paany til at bruse.

Vor Kammerat *Gustav Olsen* sang med sin smukke Stemme en henrivende lille Sang til Nyboders Pris, og vakte fortjent Bifald.

Formanden foredrog et lille Digt om Nyboderdrengen, og derefter omdeltes Skyttelavets Festsang, forfattet af Lokalkredsens Næstformand og tilegnet Lavet. Den prægtige Sang, hvis herlige Linier var præget af Forfatterens, Arkitekt *Marstons* fulde kammeratlige Følelse, ringede rytmefast gennem Salen og var en sikker Træffer. Sangen er utvivlsomt den bedste af de mange, der er rundet af Arkitektens talentfulde Pen, og det vil sige noget.

Bifaldet bruste, og i sin Takketale pegede Formanden paa vort nye smukke Lavsmærke, der til denne Fest var kunstnerisk udført af og til Lavet skænket af vor unge Kammerat *Bønnelycke*, og sagde, at ligesom de gyldne Lænker fastholdt vor Søjstjerne til Emblemet, saaledes skulde denne herlige følte Sang være Symbolet paa det inderlige smukke Forhold, der bandt Lavet til Moderforeningen, og som ikke mindst skyldtes Arkitekt *Marstons* Forstaaelse og fremragende personlige Egenskaber. Formandens Ord kunde ikke finde nogen bedre Bekræftelse end i Kammeraternes tropisk varme Tilslutning til Skaalen for den populære Forfatter.

Arkitekten kvitterede med en Tale for den danske Marine, og da han i sin Tid med Fregatten »Fyen« havde sejlet med Assessoren og Formanden, bad han disse om at modtage Skaalen, og Kammeraterne sluttede sig varmt hertil.

En af de gamle Veteraner foreslog at mindes de faldne Kammerater. Stille rejste alle sig, og efter en minutlang andægtig Tavshed gentog Kammeraterne Formandens: »Ære være de Faldnes Minde«. Det var et gribende Øjeblik.

Derefter kom et andet af Festens Glansnumre, den unge talentfulde Operaelev *Niggo Jensens* Solosang til Linne-manns udmærkede Akkompagnement. Hans mægtige Røst lod sine klangskønne Toner runge gennem Salen og høstede begejstret Bifald, først ved at synge en lille Sang af Formanden til Helgolandsheltenes Pris, og til Slut fik vi den smukke Flagsang af *Axel Juel*, saare udmærket fortolket. De taknemlige Kammeraters Følelser var paa Kogepunktet.

Af Veteranerne talte *Caspersen* fra Hedehusene meget morsomt om Erindringer fra Tjenesten, medens *Fabricius* fra Samsø gav hjertevindende Udtryk for de Gamles Tak for Festen.

Kammerat *Elwarth* udbragte et Leve for Lavet og dets Bestyrelse, et Emne han efterhaanden har givet en hel virtuosmæssig Behandling, og vor Kasserer, vor egen *Nath*, talte varmt for de Assisterende, der havde bistaaet saa smukt til Dagens festlige Forløb, og de Bidragværende, baade *Bønnelycke* for det pragtfulde Lavsmærke og de mange *Præmieydere*.

Et Par indløbende Telegrammer fra Odense og Nyborg gav Formanden en kærkommen Anledning til en Skaal for Provinskammeraterne, og han adresserede sin Tale til Grenaakredsens energiske og populære Formand, *Havnefoged Bilde*, der var blandt Gæsterne, og besvarede den paa sin djærve, sømandsmæssige Façon. Og dette modtoges af de tilstedeværende paa en Maade, der viste, at det gennem Bladet er bekendt, hvormeget *Havnefoged Bilde* er for sin Kreds.

Nu uddeltes Præmierne. Første Præmie, en vægtig Kompotske, tilfaldt vor *Nath*. Formanden benyttede Lejligheden til at fortælle Kammeraterne hvilken Skat, de havde i deres Kasserer, men de vidste det godt og gav deres Følelser Luft paa en Maade, som *Nath* aldrig vil glemme. Beskeden, som han er, protesterede han, og da han ikke selv havde skudt sin Gevinst, lovede han, altid, naar *Skeen* benyttedes, at ville mindes dette Udslag af smukt Kammeratskab.

Grundet paa Kammeraternes Ret til ved denne Skydning at lade skyde for sig, kom Præmierne paa Hænder, hvor det ikke var helt ventet. Der var over 20, de halve af lødigt *Sølv. Bing* vandt 1/2 Flaske 3 Stjerne Cognac, som han ædelmodig skænkede til Bedste for Lavet. Den gik til Auktion, og vor Kammerat *Johnsen* aabenbarede hidtil uanede Evner som Auktionarius. Flasken gik i 30 Kr. Men Køberen lod den gavmildt gaa tilbage, og den indbragte endnu 20 Kr. Skøndt den ikke indeholdt mange Draaber, bragte den dog Kassen over daglig Vande.

Formanden takkede Præmietagerne for de udmærkede Resultater, der viste en flittig Træning, og man skiltes med et hjerteligt Tak for den dejlige Dag.



Vi bringer ovenfor et Billede af Marineforeningens Platte, der ved Stiftelsesfesten den 6. Maj 1921 laa ved hver Couvert som en Gave fra Foreningen, og som nu ved Sendemændene er bragt hjem til en Del af Kredsen. For at de øvrige Sendemænd og i det Hele alle Foreningens Medlemmer kan stifte Bekendtskab med Platten, har vi anset det for heldigt at bringe en Afbildning af denne, som gives i fuld Størrelse.

Ved Festen fulgte der med hver Platte en Anvisning paa, hvorledes Meningen er den, at ethvert Medlem bør have denne hængende paa sin Væg, — og den overordentlig billige Pris, — 1 Kr. 50 Øre pr. Stk., — lader os nære et berettiget Haab om, at ethvert Medlem ikke vil undlade hos sin Kredsformand at indgive Bestilling paa mindst et Exemplar. Formændene bedes paatage sig dette Arbejde, at samle Bestillingerne og derpaa indsende disse til Foreningens Kontor, Møntergade 22. I Løbet af ca. 14 Dage vil derpaa de bestilte Exemplarer blive udsendte til Kredsen, alt eftersom Bestillingerne indløber.

Naar vi meddeler, at det lille Overskud paa hver Platte vil indgaa i Foreningens Fond til Gavn for dettes Formaal, der bl. a. omfatter Understøttelser til Sømandsenker og Børn, tror vi, at hvert Medlem vil være med, og bringe dette lille Offer paa sin Forenings Alter.

Enhver, — ikke blot Medlemmer, — men ogsaa disses Bekendte vil kunne erholde et, eller helst flere, Exemplarer af Platten, — hvert Medlem kan sælge saa mange han formaar, og bør gøre det.

Platten er udført i en særlig Gips-Støbning, der er meget holdbar, og kan holde sig skinnende hvid i lange Tider, — Platten er 10 Ctm. i Diameter. Den er overordentlig smukt og dekorativt udført, og vil pryde paa enhver Væg, — eller bruges som Brevpresser.

Saa venter vi, at Bestillingerne skal komme, og opfordrer igen alle Kammeraterne til at være med i denne, — vor egen Sag.

Ikke blot i Hjemmene bør Platten hænge, — men hvert Medlem, der har Forretning, hvor mange Mennesker kommer, bør anskaffe sig et Exemplar til Ophængning der, — og mange vil maaske derved ledes ind i vor Kreds, naar han faar Oplysning om, hvad Platten betyder og hvad den repræsenterer.

Derfor: Tag fat, alle Mand!

E. M.

NÆSTVED-KREDS DANNET.

Paa Initiativ af en Del gamle Marinere blev der sammenkaldt til Møde i Industriforeningens Lokale i Næstved den 3. Februar for at søge dannet en Marineforening, og da der syntes god Stemning derfor, samledes vi atter i Industriforeningens Lokaler Onsdagen den 9. Februar, hvor Købmand *Vilh. Jørgensen* bød Velkommen. Maskinmester *Olsen*, Magle Mølle, valgtes til Dirigent, og efter forskellige Forslag var drøftet, vedtoges det at danne en Forening under Navnet »Marineforeningen for Næstved og Omegn«. Dirigenten foreslog at skride til Valg af Bestyrelse, der kom til at bestaa af: *Barber Christiansen*, Købmand *Vilh. Jørgensen*, Konditor *Bundsen*, Fiskeeksportør *Rud Martens*, Prokurist *Drewsen*, Fabrikant *Kraa* og Bankkasserer *Lehnfeldt*.

Suppleanter: Branddirektør *Jacob Jensen*, Toxværd, Sognefoged *Jens Andersen*, Snesere.

Revisorer: *Barber Schubel* og Snedkermester *Ypckendanz*.

Suppleant: Kobbersmed *Rasmussen*.

Efter Valget udbragtes der et kraftigt Leve for den ny-stiftede Forening, og efter Baadsmandspibens kendte Triller, med efterfølgende »Skaffe«, samledes Medlemmerne til et fælles Kaffebord. I Aftenens Løb blev der udbragt mangan Leve for den nye Marineforening, med alle gode Ønsker for deres Fremtid.

Onsdag den 16. Februar samledes Bestyrelsen i Bundsens Lokaler, der blev døbt »Messen« og konstituerede sig med

Prokurist *Drewsen*, Formand,
Konditor *Bundsen*, Næstformand,
Fabrikant *Kraa*, Kasserer og Sekretær.

Den 10. April blev der af samtlige Soldaterforeninger i Sydsjælland afholdt en Fællesfest, hvori deltog ikke saa faa af Marineforeningens Medlemmer. Festen tog sin Begyndelse Kl. 6 og Marineforeningen indledede Festen med at pibe »klar ved Flaget«, som Landsforeningen velvilligst havde stillet til Raadighed, og under fuld Honnør blev Flaget hejst og det gik ikke ubemærket hen, at en Del Marinere bevæget tørrede en lille Taare bort, der var kommet frem ved de gamle Minder. Da Festen, efter denne kendte Ceremoni var sat i god System, begyndte Spisningen.

Efter denne var der Koncert af den kendte Ankerkvarteret, hvorefter Gamle og Unge valsede rundt efter Dansemusikkens lokkende Toner. Kl. 1 blev der pebet »klar ved Flaget«, der blev strøget under fuld Honnør. Trods gentagen Piben »klar ved Køjerne«, var det med Tøven, at det blev efterkommet.

Denne første Fællesfest for de sydsjællandske Soldaterforeninger forløb fortrinligt, og Marineforeningen kan nok siges at have bragt en Del af Æren hjem for Festens gode Resultat. En Del af Marineforeningens Medlemmer, som ikke var med, ærgrede sig naturligvis, fordi de var udeblevne, men de har allerede begyndt at glæde sig til den næste Fest.

Foreningen tæller nu 80 Medlemmer, og vi haaber paa god Fremgang.

FREDERIKSSUND-KREDSEN

afholdt den 6. Marts sin aarlige Generalforsamling.

Mejeriforpagter *Arpe* valgtes til Dirigent. Formanden aflagde Aarsberetning. Kassereren oplæste Regnskabet, som enstemmigt godkendtes.

Indtægter Kr. 456,65. — Udgifter 370,70. — Kassebeholdning Kr. 85,95 — deraf indestaaende i Sparekassen Kr. 75,72.

Medlemsantallet 1. Jan. 1921 88 Medlemmer, deraf indmeldt i 1920 14.

6 Medlemmer udmeldt paa Grund af Rejse.

Valg af Bestyrelsen. Efter Tur afgik Gaardeier *N. P. Mortensen*, Fyrslev, Gaardejer *Krogskov*, Græse. Mejerist *Larsen*, Stenløse, Mejerist *Arp*, Frederikssund. Alle genvalgtes enstemmigt. Revisorerne genvalgtes. Til Fanebærer valgtes *Glarmester H. Nielsen*, Frederikssund.

Til Sendemænd valgtes *Blikkenslager Petersen*, Gaardejer *Krogskov* og *Møller Preisler* af Frederikssund.

J. M. L.

HIRTSHALS-KREDSEN

afholdt Torsdag den 10. Marts paa Gæstgivergaarden sin første festlige Sammenkomst med Damer.

Ved 8 Glas blev der pebet op fra Batteri og Banjer, og de gamle Gutter med Damer marcherede ind under Tonerne af »Gutter blaa«. Der blev derpaa pebet »Klar ved Flaget«, dernæst »8te Glas, Hejs Flaget«, og til Honnørmarchen gik

Flaget langsomt til Tops, imedens 3 smaa sømandsklædte Piger marcherede ind og gjorde stram Honnør for Flaget. »Kong Christian« blev sunget, og Formanden bød alle hjertelig Velkommen og udtalte Ønsket om, at Damerne vilde finde sig saa tilfreds i vor Forening, at de, naar Festen var sluttet, vilde være enige om, at i Marineforeningen er der godt at være.

Saa blev der pebet til Dans paa Dækket, og Gutterne svingede deres Damer, som var det paa et Skibsdæk. Ved 2-Glas blev pebet »Skej ud over alt. Alle Mand agterud«. Vagten kom ind med Brev fra Hr. Fabrikant *Im. Sthur*, Aalborg, hvilket oplæstes af Formanden, og hvorved Fabrikanten skænkede os vort Foreningsflag, Nr. 87-88-89 — alias de 3 smaa Søgutter — marcherede ind med Flaget og overrakte Formanden det med Honnør. Flaget blev afsløret og Formanden holdt en Tale for Flagets Giver, Fabrikant *Sthur*, og sluttede med et kraftigt Leve for samme, saa kraftigt, at man maatte holde sig for Ørene. Der blev dernæst pebet »Skift Flagene«, og med de 3 smaa Matroser som Skansevagt og til Honnørmarchens Toner, gik Stutflaget ned og Splitflaget op, hvorefter der blev sunget 1ste, 2det og 3die Vers af Nr. 3 i den blaa Bog. Dansen gik derefter atter til 4 Glas, da der blev pebet til Kaffe overalt. I en Fart blev Bordene sat ind og dækket, og Formanden holdt en Tale for Damerne, og en for Mændene. Samtidig indlød der Telegram fra Brofoged *Hjorth*, Aalborg. Det oplæstes, og der blev udbragt et Leve for ham. Hr. *Hjorth* havde ogsaa tilsendt trykte Sange, forfattet af ham selv til festlige Lejligheder, en for Damerne og en for Mændene; de blev sunget med Jubel. Det blev foreslaaet at sende Telegram til Fabrikant *Im. Sthur* som Tak for Gaven.

Efter at nogle Sange var sunget, blev der pebet til Dans paa Dækket igen, og Dansen vedvarede til 8te Glas blev slaaet, hvorpaa Flaget blev halet ned med Honnør. Nr. 1 blev sunget og Festen sluttet.

Den enstemmige Mening blandt Damerne blev som Formanden havde ønsket: De vilde gerne have Festen gentaget i en nær Fremtid.

Kredsen havde den Glæde, at en Malmklokke blev den foræret af Strandfoged *Jesper Thomsen* i Tornby kort efter Festen.

Ved Henvendelse til Kommandør *J. Schultz* har Kredsen velvilligst faaet tilsendt en Minebøsse til Anvendelse i Hirtshals. Den ankom Onsdag den 20. April, for at den kunde blive opstillet til St. Bededag 22. April, da der den Dag skulde være Landsindsamling til Fordel for gamle Sømænd og deres Efterladte.

Paa et Bestyrelsesmøde og et derpaa følgende Medlemsmøde blev et Motto udvalgt ved skriftlig Afstemning blandt 3 konkurrerende Medlemmers poetiske Indlæg. Det kom til at lyde:

For tapre danske Sømænds Liv,
Hans Efterladte, Barn og Viv,
Jeg her nu staar — og beder »Giv«!

og er forfattet af Sømænd *O. Kiel*, Hirtshals.

St. Bededag Kl. 6 om Morgenen mødte Formanden og fire Medlemmer og transporterede Bøssen til dens Plads ved Redningshuset, hvor en Flagstang var opstillet Dagen i Forvejen med velvilligst Tilladelse af Ingeniør *J. Fibiger*. Redningshusets Flagstang var med venlig Tilladelse af Hr. *Rimmer* stillet til Afbenyttelse til vore Signalflag, skænkede af afdøde Kammerat, Fyrmester *H. Hinrichsens* Enke.

Bøssen blev tildækket med Vars.

Ved 8de Glas blev pebet og varskoet »Hejs Flagene«, og med Splitflaget øverst gik alle Flagene til Tops, og alle blottede Hovederne.

Formanden holdt en Tale før Afsløringen, hvorpaa Bøssen blev afsløret. Formanden talte igen, og ved Ordene »Lad os minde vore afdøde Kammerater, der gik væk under deres fredelige Dont«, kippedes Flaget, og mens alle blottede Hovederne, herskede der dyb Tavshed i nogle Sekunder; efter et »Ære være deres Minde« hejstes Flaget til Tops, og efter at »Kongernes Konge« var afsunget, blev der Stormløb for at putte i Bøssen. Kammerat *O. Hall* var ankommen med Blomster, som blev sat paa Minens Stødhorn. Formanden anmodede Forsamlingen om sammen med Medlemmerne at møde under Flaget ved Strandfoged *Christiansens* Hus Kl. 3½ Efterm.

Kl. 3½ Efterm. stilledes under Flaget; med det i Spidsen og medtagende alle, store og smaa, som mødtes paa Vejen, gik Processionen igennem Byen til Bøssen, hvor Formanden holdt en Tale, og samme Ceremoni, som om Morgenen fandt Sted, hvorefter Medlemmerne samledes en Times Tid paa Kroen og ved en Kop Kaffe blev Sange af den blaa

Bog sunget. Dagen endte med det gode Resultat: 131 Kr. til Minebøssen.

Bøssen er en Forskønnelse for den paabegyndte Havn, og kan ses langt bort; sammen med den nystartede Marineforening har den bevirket, at Frederikshavnerne nu rører paa sig og vil starte en Lokalkreds der. Vi er saa forfængelige at tro, det er Aarsagen, og ønsker dem hjertelig til Lykke i deres Foretagende, haabende at Skagen maa følge efter.

F. J.

FAABORG-KREDSSEN

afholdt Søndag den 3die April sin aarlige Generalforsamling. Formanden aflagde Beretning over det vigtigste, der var passeret det sidste Aar: Indvielsen af Minebøssen, Udflugterne til Sønderjylland og Thuro, og endelig den storslaaede og smukke Mindefest paa Fregatten »Jylland«, som Formanden og 2 Repræsentanter havde deltaget i. Regnskabet godkendtes, og den afgaaende Bestyrelse genvalgtes. Det vedtoges med Akklamation at afholde en festlig Sammenkomst med Damer Søndag den 8. Maj.

Ved den paafølgende Fællesspising herskede der en ypperlig Stemning, som forøgedes i Aftenens Løb, idet hver især hjalp til at holde Humøret højt. Det vekslede med Taler og Sange, indtil der sent — Hundevagten var gaaet ind — sluttedes af med et sidste Leve for Marineforeningen. Alle var enige om, at det var en af de gode og fornøjelige Sammenkomster, som fæstner Kammeratskabsfølelsen og styrker Foreningen.

C. C. J.

THURØ KREDSSEN

afholdt den 10. April Generalforsamling paa Thuro Kro. Forud for Generalforsamlingen samledes Medlemmerne ved Snevringen til Afsløring af den nylig opstillede Minebøsse, som staar smukt paa et af Øens mest befærdede Steder.

Efter at man havde sunget »Danmarks dejligst Vang og Vænge«, talte Mægler *H. A. Hansen*, Veteran fra 64, smukt om Minebøssens Formaal og takkede de Mænd, som havde taget Initiativet til dens Opstilling, hvorefter Kaptajn *Thorvald Hansen* tog Dækket bort, og Minebøssen kom til Syne med sit Motto: »Staa stille og læg Din Skærv heri, saa staar Du nøddested Sømænd bi«.

Efter Sangen »Der er et yndigt Land«, defilerede Medlemmerne forbi Bøssen og lagde deres første Skærv deri, hvorefter man med Musik og Fane i Spidsen marscherede til Kroen, hvor Generalforsamlingen skulde holdes.

Da Formanden var forhindret i at være til Stede paa Grund af Sygdom, bød Næstformanden, Hr. *P. Andersen*, velkommen, og Mægler *Rasmussen* jun. valgtes til Dirigent.

Næstformanden aflagde derefter Beretning og dvælede her særlig ved den smukke Fest i Juelsminde og ombord i Fregatten *Jylland* samt ved Kredsens stemningsfulde Fest med Faneindvielsen sidste Sommer.

Kassereren fremlagde Regnskabet, som enstemmig godkendtes.

Til Medlemmer af Bestyrelsen genvalgtes enstemmig d'Hr. *H. Bom*, *R. P. Hunsfeldt* og *L. S. Andersen*. Til Sendemænd valgtes Formanden, Hr. *R. S. Hansen*, Mægler *L. Rasmussen* og Kaptajnerne *Thorvald Hansen* og *Einar Christensen*.

Under Eventuelt blev Mægler *H. A. Hansen* med Akklamation valgt til Kredsens første *Æresmedlem*.

Derefter hævedes Generalforsamlingen med Leve for Marineforeningen og Bestyrelsen, hvorefter Kammeraterne samledes om Bordene, hvor man ved et Glas Punsch tilbragte et Par fornøjelige Timer sammen.

Da Minebøssen kort efter Generalforsamlingen blev tømt, indeholdt den 157 Kr.

AARHUS-KREDSSEN

afholdt den 21. April sin aarlige Generalforsamling paa Hotel Royal og havde samme Aften den Glæde som Gæster at se D'Herrer Arkitekt *Marston* og Bankfuldmægtig *Nath*, Næstformand og Sekretær i Københavns-Kredsen. Formanden aabnede Mødet med at byde Gæsterne velkommen og konstaterede, at Generalforsamlingen var lovlig indvarslet, hvorefter han gik over til Dagsordenen, idet han først mindedes vor afdøde Kammerat Skipper *O. Sørensen*, der var omkommet ved Forlis. — Efter at der var givet Meddelelse om det, der var sket i Aarets Løb, aflagde Kassereren Regnskabet, der godkendtes. Den afgaaende Bestyrelse genvalgtes, men suppleredes med to nye Medlemmer: Befragter *Herlov* og Ekviperingshandler *Christensen*. Til Revisorer

valgtes Befragter *Schmidt* og genvalgtes Fuldmægtig *Jens Dynesen*. Til at møde som Sendemænd ved Sendemandsmødet i København valgtes Formanden, Købmand *Henriksen*, Boghandler *Brummerstedt*, Befragter *Herlov*, Slagtermester *Hertz*, Skrædermester *Christensen* og Blikkenslagermester *Christensen*, Hadsten, hvorefter Generalforsamlingen sluttedes og Ordet blev givet til Arkitekt *Marston*, der for de desværre alt for faa mødte Medlemmer holdt Foredrag om »Redningsvæsenet i Danmark«. Det udmærkede Foredrag, der ledsagedes af smukke Lysbilleder, blev fulgt med stor Interesse af de tilstedeværende. Efter Foredraget samledes man om et fælles Smørrebrødsbord. Senere underholdt Hr. *Marston* Medlemmerne med at forevise flere gode Lysbilleder, dels fra Marineforeningens Udflugter og dels fra Sammenkomster i andre Byer.

Efter at Gæsterne Kl. 11 $\frac{1}{2}$ var rejst, forblev man endnu i nogen Tid sammen og ved en Bolle Punsch, Taler og Sang fortsattes det kammeratlige Samvær.

AALBORG-KREDSSEN.

For at imødekomme et af Kredsens mange nordenfjordske Medlemmer længe næret Ønske, afholdtes der, som Afslutning paa Vintersæsonen Mandag den 25. April paa »Hotel Royal« i Nørre Sundby en yderst vellykket og fornøjelig Sammenkomst. Langt over 100 Medlemmer havde givet Møde for at høre Hr. Malermester *Bjørnoe*, Aalborg, fortælle om sine Rejseoplevelser i Ægypten og Palæstina. Det interessante Foredrag ledsagedes af talrige, fortrinlige Lysbilleder, og i Løbet af ca. 1 $\frac{1}{2}$ Time besøgte man saavel Nilen og Pyramiderne, som alle de kendte Steder i det hellige Land, ligefra Jerusalem og Bethlehem til Libanon og det døde Hav.

Velfortjent Bifald hilste Foredragsholderen, da han sluttede, og efter at Formanden, Fabrikant *Stuhr*, havde givet forskellige Meddelelser, dels om det forestaaende Sendemandsmøde, dels om den glædelige Forandring, vort Medlemsblad snart vil undergaa, en Meddelelse, der i forbigaaende sagt, vakte ualmindelig Jubel, spillede Kredsens eget Orkester nogle Numre. Sangbøgerne kom frem, og man tilbragte endnu et Par gemytlige Timer i tvangsfrit Samvær. Det udmærkede Orkester, der nu tæller 16 Mand, høstede hele Aftenen velfortjent Bifald for dets glimrende Præstationer, og Kredsen vil sikkert i Tidens Løb faa baade Nytte og Glæde af, at denne originale Idé paa en saa fortrinlig Maade er bleven ført ud i Livet.

I Anledning af den over hele Landet Store Bededag, Fredag den 22. Maj ved Hjælp af Minebøssen foretagne Indsamling til gamle, trængende Sømænd og deres Efterladte, havde samtlige maritime Foreninger i Aalborg, Skipperforeningen, Sømændforeningen og Marineforeningen, ladet Minen festlig smykke med Guirlander og Flag, ligesom et Orkester paa Foreningernes fælles Bekostning fra Kl. 4—6 Efterm. spillede paa Korups Plads ved Pontonbroen, hvor Minebøssen er opstillet. Trods Regnen mødte Publikum dog talrigt frem, og alt i alt indbragte Dagen den smukke Sum af Kr. 225.00, der nu vil blive fordelt efter de vedtagne Bestemmelser.

NY MARINEFORENING I FREDERIKSHAVN.

I »Frederikshavns Avis« finder vi efterfølgende fortræffelige Artikel, som vi tillader os at aftrykke in extenso, da den paa udmærket Maade viser Forstaaelse af vore Maal og Midler i Arbejdet for Søværn og Søfart. Ikke mindst glæder det os, at det er fra Frederikshavn denne Artikel kommer, hvor vor Forening netop har startet en Kreds, — vi tvivler ikke om, at netop denne gamle Fiskerby vil give et vægtigt Bidrag til Udbredelsen af Forstaaelse af vore Sømænds Arbejde, og snart tælles blandt de største af Landskredsen:

Det er nu omtrent 10 Aar siden, at en Kreds af gamle Marinere, hvoriblandt flere Repræsentanter for Koffardimarinere, og tjenstførende Befalingsmænd i Flaaden besluttede at danne en Landsforening med det Formaal: at styrke Nationens Interesse for vort Søværn og Søfart ved at samle danske Mænd til fælles Arbejde for denne Sag samt at vedligeholde Forbindelsen og Kammeratskabsfølelsen mellem Mænd, der har aftjent Værnepligt i Marinen og tjenstgørende og ikke tjenstgørende Befalingsmænd.

Den Kærlighed, hvormed den danske Sømandsstand saavel til Orlogs som til Koffardis omfatter sit Kald, og det i store Kredse herskende Ukendskab til og Mangel paa Forstaaelse af dettes Betydning for vort Fædreland, var Grun-

den til denne Beslutning. Den første Marineforening traadte ud i Livet i 1913 og tog straks fat paa sin Hovedopgave: Oplysningsarbejdet Landet rundt ved talrige Foredrag om maritime Emner. Tilslutningen var stor. Mænd af alle Samfundsklasser med Interesse for vort Søværn og Søfart — uafhængig af, om de havde været i Marinens Tjeneste eller ej, — meldte sig ind og fulgte med Interesse Foreningens Arbejde, og der dannedes en Række Lokalkredse i Provinsen.

Foreningen udgiver et rigt illustreret Organ for Søværn og Søfart, »Under Dannebrog«, der er Foreningens Medlemsblad. Den udmærkede Række af Medarbejdere, der villigst har ydet Bladet deres Bistand i de forløbne Aar, har herigennem skabt et virksomt Led i Oplysningsarbejdet og en fast Sammenslutning mellem Foreningens over hele Landet spredte Medlemmer.

Marineforeningen har ogsaa som Opgave til værne vor Flaades store og smukke historiske Minder og har paa forskellig Maade hædret de Mænd, der har hævdet Flagets Ære.

Gamle Marineres fælles gode Minder fra deres Tjenestetid til Orlogs og den Hengivenhed, som mange af dem bevarer gennem Aarene for deres tidligere Befalingsmænd — en Følelse, der i fuldt Maal er gensidig — har bevirket, at Marineforeningens Bestræbelser for at vedligeholde Forbindelsen mellem dem, ogsaa efter at de har forladt Marinen, er bleven hilst med Tilfredshed fra begge Sider. Ved mange Sammenkomster er det gamle Bekendtskab og Kammeratskab blevet fornyet, og der er i Marineforeningens mange Afdelinger Landet over skabt et Sammenhold, der nok skal bære Frugt, om Foreningens Hovedformaal: at vække Nationens Interesse for vort Søværn og Næringslivet paa Søen, uden Hensyn til politiske Anskuelser.

Der er ingen Tvivl om, at hvis Sagen gribes an og ledes paa den rette Maade, vil der i Sø- og Handelsstaden Frederikshavn være udmærket Basis for en Marineforening. Men Starten skulde gerne være god, og derfor bør enhver, der har Interesse for Sagen, give Møde paa Hoffmanns Hotel førstkommande Tirsdag Aften.

Denne Artikel resulterede i, at der Tirsdag Aften den 3. Maj paa Hoffmanns Hotel, efter Indbydelse af flere kendte Frederikshavnere afholdtes et af ca. 60 Deltagere besøgt Møde for at søge dannet en Lokalkreds af Marineforeningen for Frederikshavn.

Efter at Fabrikant *Larsen* havde budt Forsamlingen Velkommen, blev Flaget hejst under Fanemarchens Toner og Afsyngelse af »Kong Christian stod ved højen Mast«, hvorefter Hr. Fabrikant *Stuhr*, Aalborg — der tilligemed Hr. Brofoged *Hjorth* og Betjent *Høfler*, der som Bestyrelsesmedlemmer fra Marineforeningen i Aalborg var til Stede — fik Ordet.

Hr. *Stuhr* holdt nu et længere Foredrag om Marineforeningens Maal, hvilke han klarlagde paa en smuk, tydelig og tankevækkende Maade. Især dvælede han ved, hvilke Hensyn og Kærlighed i alle skyldte vort elskede Dannebrog og vort kære Fædreland. Hr. *Stuhr*'s Tale hørtes under stor Opmærksomhed og hilstes med stort Bifald.

Efter at der blev pebet til Grog, blev en Liste bragt rundt, og der tegnede straks 52 Medlemmer til Tjeneste under Flaget. Den nystartede Forening valgte derefter et 14 Mands Udvalg, som det overdroges at danne den ny Bestyrelse.

Aftenen forløb meget gemytlig, der blev til Musikkens Toner afsunget en Masse Sange fra den blaa Bog, medens der holdtes flere Taler, ligesom der indløb Telegrammer fra Hovedforeningens Formand, Hr. Kommandør *Mægaard*, og Hirtshals nystiftede Marineforening samt flere andre.

Ved 6 Glas haledes Flaget ned under Fanemarchens Toner og Afsyngelsen af »Kong Christian«, hvorefter der blev pebet »skei ud overalt«.

Derefter samledes en Del af de Tilstedeværende endnu ved et Glas og drøftede gamle Minder, og det blev over Midnat, inden man skiltes, en hel Del gode Minder rigere.

Vor danske Marineforening er herved bleven en ny og kraftig Afdeling rigere til Ære for Konge, Land og Flag.
A. L.

ODENSE-KREDSEN

Den 8. Maj afholdt Kredsen sin aarlige Helgolandsfest paa Industripalæet, og denne var vel besøgt som sædvanlig, og forløb paa allerbedste Maade.

Som Æresgæster var indbudt Hr. Kommandør *Mægaard* samt den fynske Garnisons Kommandant, Hr. Oberst *Allerup* med Frue og tillige vor gode Kammerat, Hr. Grosserer

Valdemar Schou. Som et Skaar i Festglæden, kom der Meddelelse om, at Kommandøren var bleven forhindret i at deltage paa Grund af Sygdom, hvilket Deltagerne beklagede meget, og paalagde Formanden at meddele Kommandørens Kredens Medfølelse og Ønsker om snarlig Helbredelse.

Paa Slaget 4 Glas entrede Obersten med Frue Faldrebet, hvor Skansevagten gjorde Honorør, og straks efter stilledes til Parade, og Forsamlingen gik til Bords under Orkestrets Toner.

Efter at Flaget var hejst, bød Formanden Velkommen for senere at udbringe Skaalen for Hans Majestæt Kongen, der sekunderedes med 9 taktfaste Sømandshurraer, og Kongesangen blev sunget staaende. Der afsendtes telegrafisk Hilsen til Hans Majestæt, og Gensvar med Hilsen indløb snart efter og blev oplæst, imens Deltagerne stod Ret.

Derefter talte Obersten smukt om Slaget ved Helgoland, og idet han mindedes de Faldne, udbragte han et Leve for Sejrherrerne i Slaget og for den danske Marine.

Formanden udbragte derefter en Skaal for Obersten og dennes Frue, idet han udtalte, at Obersten havde vundet de gamle Marineres Hjerter, da han med sin Adjutant mødte ved vort gamle Æresmedlems Begravelse for at honorere baade den gamle Veteran og vort Splitflag.

Overgartner *Gronenberg* talte for den udmærkede og gode Kammerat Grosserer *Valdemar Schou*, der aldrig skyer Ulejlighed, naar det gælder et Arbejde for Marineforeningen. Derefter talte Guldsmed *Christoffersen* causerende for Marinernes Damer, og Overværkfører *Grundtmann* for Marineforeningen og Bestyrelsen, Bogholder *Nyhammer* for de nye Rekrutter i Marineforeningen, Formanden for Flaget og senere for Befalingsmændene i den danske Marine.

Under Festmaaltidet indløb telegrafisk Hilsen fra Københavns Marineskyttelav, og afsendtes Genhilsen; tillige indløb Hilsen fra Grenaa Sendemændene Bilde, Poulsen og Sørensen.

Tiden gik saa hurtigt ved Bordet, at der blev slaaet 2 Glas, inden der pebes »Skej ud overalt« og Kaffe paa Banjerne. Efter Kaffen var der Underholdning paa Dækket, og denne bestod i et udmærket holdt Foredrag med Lysbilleder af vor Kammerat *Valdemar Schou* om en Rejse til Ceylon, for hvilket Formanden, paa Deltagernes Vegne, udtalte en hjertelig Tak. Derefter pebes til Dans, og da Marineerne med Damer havde traadt Dansen i en lille Timestid, blev der pebet til »Omklædning i Paradedragt«, som denne Gang bestod i Dekorationer fra en Kottillon, Blomsterbuketter for Damerne og Ordener for »Mænnene«. Kottillonen var arrangeret paa et Skibsanker.

Derefter hængtes igen i med Dansene, indtil 1ste Glas paa Hundevagten, da der pebes »Klar ved Flaget«, og, efter at dette var halet ned, »Klar ved Køjerne«, — men der var dog Gæster, der ikke kunde gaa til Køjs lige straks, og ca. 50 Mænd med Damer samledes om et Smørrebrødsbord, hvor Taler og Sange afløste hinanden, indtil det elektriske Lys efterhaanden var svundet ind til enkelte Lamper. Saa maatte man bryde op, med Løfte om at samles igen paa samme Maade, saasnart Kommandoen kalder til Daad.
C. B.

NYKØBING MARINEFORENING

holdt forleden Generalforsamling paa Industribygningen, paa hvilke Formanden, Købm. *Lars Bernth*, aflagde Aarsberetning, Kassereren, Mægler *Emil Petersen* aflagde Regnskab. Begge Dele godkendtes. Til at repræsentere Foreningen ved Sendemandsmødet i København den 5. Maj valgtes Mægler *Petersen* og Murermester *Clausen*. Af Bestyrelsen afgik efter Tur d'Herrer Købmand *Lars Bernth*, *Hollønder Hansen*, *Boderup*, og Kaptajn *Gregers Petersen*, der alle nægtede at modtage Genvalg. I disses Sted valgtes Restauratør *Jørgensen*, *Vesterskov* (som Formand), Smedemester *Schmidt*, *Nagelsti*, og Mægler *E. Petersen* (Kasserer).

Efter Generalforsamlingen var der et gemytligt Punschesold.

MARIBO-KREDSEN

afholdt forleden Eftermiddag Generalforsamling paa »Olsens Hotel«.

Regnskabet, der udviste et Overskud paa 130 Kr., fremlagdes og godkendtes.

Den gamle Bestyrelse genvalgtes.

Det besluttedes at afholde en Sammenkomst, eventuelt Helgolandsdagen, 9. Maj, med Foredrag af Københavnerkredsens populære Formand, Grosserer *Schou*, der i Efteraaret var hernede og holdt et meget vellykket Foredrag.

Efter Generalforsamlingen var der Fællesspisning.

MARINEFORENINGEN FOR SVENDBORG OG OMEGN

holdt forleden Generalforsamling paa Hotel Svendborg. Man begyndte med at skaffe og samlede saa paa Skansen, hvor Chefen, Forstander Aage Tuxen, fra Kommandobroen gav Beretning om sidste Aars Togt. Man havde krydset mellem forskellige Begivenheder og selskabelige Sammenkomster. Blandt Mandskabet havde hersket den rette kammeratlige Aand og Tone. Der var i alt 130 hel- og mindrebefarne om Bord, inddelt i forskellige Vagter, som mødte mere og mindre flittigt. Alle, som i deres Ungdom havde pløjet Søen paa de gyngende Planker, burde melde sig, naar Baadmandspiben lød. Under Kvartermesterens Orlov fremlagde Chefen Opgørelsen over Togtets Omkostninger. De balancerede med Kr. 568.16. I Hyre var 181.96. Status balancerede med 367.27.

Til Chef udnævntes Forstander Tuxen, til Næstkommenderende Konsul Vald. Hansen, til Intendant Toldkontrollør Weber, Overintendant Amtsforvalter Blum, Sekretær Mægler Theill, andre Officerer blev Skibsvgmester And. Jensen, Direktør Hans G. Harder, Dommer Smith, Grosserer Knud Harder, Urmager Martin Petersen og Blokkedrejer Jacobsen. Flagmænd blev Sejlmager V. Nielsen og Snedkermester Landt-Christensen, Forlystelsesraader Fabrikant Otto Halberg, Direktør Jørg. Petersen og Direktør Irgens Hansen. Revisorer Sejlmager Vald. Nielsen og Ostehandler Nebel.

Saa blev Flaget taget ned til Fanemarschen og »Kong Christian«, og Mandskabet opholdt sig endnu nogen Tid paa Dækket til Sang og Spil og Historier. Men hvis Tønen til Søs ikke er mere raa end her om Bord, behøver ingen Sømandsbrud at ængstes for at sende sin Gut paa Togt med Marineforeningen. Den er, som den bør være under Dannebrog. Alene for dens smukke Erindringsmedaille, Emblemet, er det værd at gøre Togtet med. *Orlogsmand.*

MARINEFORENINGEN I NAKSKOV

holdt som tidligere omtalt forleden et Møde paa Harmonien, hvortil Sømandsforeningens Medlemmer var indbudt som Deltagere. Det gode Vejr havde nok sin væsentlige Del af Skylden for, at der ikke var kommen mere end et Hundrede Mennesker til Stede. Som sædvanlig, naar Marineforeningen fester, indlededes der med, at der blev pebet »Klar ved Flaget!« »Hejs Flaget!«, og medens dette gled til Vejrs, spillede Fanemarschen, hvorefter 1. Vers af »Kong Christian« blev sunget.

Formanden, Kammerjunker *Malthe-Bruun*, talte kort for Kongen og gav derefter Ordet til Aftenens Foredragsholder, Formanden for Marineforeningens Københavnskreds, Grosserer *Schou*.

I et meget livligt Foredrag skildrede den berejste Grosserer en Tur til Ceylon med Udgangspunkt i Genua, Turen gennem Suezkanalen og det røde Hav over til Ceylon, som naaedes 16 Dage efter Afgangen fra Genua.

Ved Hjælp af en lang Serie prægtige, kolorerede og meget skarpe Lysbilleder, illustrerede Foredragsholderen sin Tur rundt paa den eksotiske Ø, af hvilken man fik et meget tiltalende Indtryk i Løbet af de ca. halvanden Time, Foredraget varede.

Foredraget blev da ogsaa hilst med et meget stærkt Bifald, og efter at Formanden havde takket for Foredraget, samlede man om Kaffebordene. Her blev der ligeledes holdt en Del Taler, og saa begyndte Dansen.

Kl. 12 blev Flaget strøget, »Kongernes Konge« blev sunget, og saa blev der pebet »Klar ved Køjerne«.

MARINEFORENINGEN I MARIBO

fejrede Helgolandsdagen ved en Fest i Aktiehaven. Formanden, Lærer Hansen, Skelstrup, bød Velkommen, hvorefter Dir. Kromann holdt en lille Tale om Helgolandslaget. Derefter talte Grosserer Schou, København, om en Rejse paa Ceylon.

MARINEFORENINGENS PLATTE.

Som et Eksempel til Efterfølgelse for Marineforeningens Kredse, skal vi meddele, at der fra vor yngste Kreds, Hirtshals, gennem dennes Formand, Materialbestyrer P. Jensen, er indgaaet, som den første Bestilling af alle, Ordre paa 40 Platter.

EN GAMMEL VETERAN FRA FREGATTEN

»JYLLAND«



En af Aalborgs kendte Mænd, gamle Fiskehandler *Mølbak*, er afgaaet ved Døden paa Alderdomsasylet i Aalborg, 88½ Aar gl.

Mølbak var barnefødt i Sæby og kom som ung til Søs. Han sejlede nogle Aar paa Långfart, men blev som ung Matros indkaldt til Krigstjeneste i Aarene 1863—64, og var udkommanderet med Fregatten »Jylland«; han deltog med den i Kampen ved Helgoland.

Den raske Sømand var Fortopsgast, men under Kampen blev han meget mod sin Villie forsat til Artilleriet, tjenstgørende ved Batterikanon Nr. 9.

Under Kampen fandt en fjendtlig Granat Vej til Batteriet, sprang og dræbte flere af Mandskabet; der blev et Øjeblik Forvirring, men Mølbak, som den raske Gut, han var, raabte sine Kammerater an og sprang selv som første Mand til Kanonen, ladede og skød.

Denne Daad gik ikke upaaagtet hen, thi efter Kampens Ophør, og da den danske Eskadre stod Nord efter, og Dækket blev klaret op, var Mølbak blandt de første, der blev kaldt frem for Chefen og rost, og han fik ogsaa her Dannebrogsmændenes Hæderstegn, som han gennem de mange Aar, der er gaaet, har baaret med Stolthed.

Efter Krigen købte han en Kvase og sejlede i mange Aar med den i Kystfart, indtil han tog Stade ved Fiskehavnen, hvor han handlede med Fisk.

De sidste Aar har han sammen med sin Hustru haft Ophold paa Alderdomshjemmet. Han var rask og rørig til det sidste, og deltog for ca. 1 Maaned siden i Marineforeningens Stiftelsesfest, hvor han blev optaget som Æresmedlem; men han ramtes kort Tid efter af et apoplektisk Tilfælde, laa hen i nogle Dage, og Livet ebbede ud.

Da Marineforeningen for ca. tre Aar siden under Fregatten »Jylland«s Ophold i Nørresundby fejrede Dagen for Kampen ved Helgoland ved en Fest om Bord, var gamle Mølbak en af dem, der gav Møde. Det var interessant at høre den gamle Sømand fortælle om Kampen og den Jubel, der blev om Bord, da Raabet lød: »nu brænder »Schwartzenberg«, og ligeledes paaviste han Stedet, hvor Granaten sprang.

Ved hans Begravelse, der foregik paa Aalborg Kirkegaard under stor Deltagelse, mødte Marineforeningen med Flag og dens Bestyrelse: Formanden, Fabrikant *Im. Stuhr*, Brofoged *Hjorth*, Dommer *Hornemann*, Kon-

sul Müller, Fabrikant Kjær og mange af Foreningens Medlemmer fulgte den gamle Veteran til hans sidste Hvilested.

Da vort Flag for sidste Gang kippedes for ham, var alle enige om, at det sænkedes over en Mand, der har været en god Familiefader, en Pryd for sin Stand og en af de Sønner, som Danmark kun har Grund til at være stolt af.

Ære være hans Minde!

A. Hofler.

FHV. LODSOLDERMAND, KOMMANDØR I. BARDENFLETH

En af vor Marines ældste, veltjente Officerer, Kommandør *Ingolf Bardenfleth*, fhv. Lodsoldermand for Helsingør Lodseri, er den 29. April afgaaet ved Døden i sit Hjem i Helsingør, 81 Aar gammel. Naar »Under Dannebrog« finder Anledning til at bringe Meddelelsen om Afslutningen paa denne lange og indholdsrige Livsbane, uagtet sikkert langt mere kompetente Penne indenfor Søofficerernes Kreds vil vide at opridse denne nu afdøde gamle Hædersmands Liv, da er det udfra det Synspunkt, at Kommandør Bardenfleth ikke blot som Helsingør-Kredsens højtagede og skattede Æresmedlem vil blive savnet blandt dennes Medlemmer, men ogsaa fordi han blandt alle dem, der har haft den Glæde at møde ham i Marineforeningen, ved sin djærve gamle Somandsskikkelse fra en svunden Tid, vil efterlade et Savn. Man følte, naar han rejste sig og med en Livlighed, der ikke lod ane de mange Aar, talte, at man hørte en erfaren Mands Røst, en af dem, der havde været med i vort Lands Trængselstider og som højt op i Aarene havde bevaret det livlige Sind og den Kærlighed til og Tro paa sit Land og dets Fremtid, som kun Aarene havde formaaet at styrke. Dertil kom et smittende Lune, der ikke lod nogen Tvivl om, at man stod overfor en Mand, hvem Aarene og Liverfaringen havde givet et afklaret Syn paa Livet i Storm og Stille, og som forstod at aflukke Livets dets lyseste Sider. Derfor havde Helsingør-Kredsen næppe et mere skattet Medlem, til hvem alle saa op med Højagtelse.

Allerede 13 Aar gammel blev B. Kadet i 1853 og udnævntes til Løjtnant 1860 med Opnaaelse af Gernermedaillen, deltog i Krigen 1864, og gik efter denne i fransk Tjeneste i 2 Aar, hvorefter han udnævntes til Premierløjtnant, førte derefter i nogle Aar Postdampskib paa Kiel og blev derpaa Chef for Fiskeriinspektionen indenfor Skagen. Fra denne Tjeneste blev han af Kong Georg af Grækenland kaldet til Adjutant hos denne og Chef for det græske Torpedovæsen. Efter sin Hjemkomst fra græsk Tjeneste virkede Kommandøren fra 1890 til 1912 som Lodsoldermand i Helsingør, og har nu efter 9 Aars Otium endt sit begivenhedsrige Liv i den gamle By, til hvis kendteste Skikkelser han hørte.

Da Marineforeningen i sin Tid stiftedes i Helsingør, var han blandt de første der meldte sig ind, og trofast mødte den gamle Kommandør til alle Møder, der ikke syntes rigtig vellykkede, naar hans Skikkelse manglede, og dette skete kun i den allersidste Tid, da Alderen tvang den kraftige Ætling af en gammel og højtaget Slægt af Somænd og Statens tro Tjenere til at boje Knæ.

Marineforeningen vil bevare hans Minde.

M.

FLAADENS IDRÆTSSTÆVNE

DEN 12.—14. MAJ 1921.

Paa Marineministeriets Foranstaltning og under Protektorat af Kommandør *Scheel* indledes de afsluttende Kampe i Flaadens store Idrætsstævne Torsdagen den 12. Maj 1921 paa Orlogsværftet. Ved Ministeriets Velvillie var der, som det vil være samtlige vore Medlemmer bekendt gennem derom udsendte Meddelelse, givet disse fri Adgang til at overvære alle de afsluttende Kampe, der strakte sig over ialt 3 Dage og omfattede et overordentlig righoldigt Program, begyndende om Morgenen Kl. 9 og med et Hvil ved Middagstid naaende hen paa Eftermiddagen hver af de ovennævnte Dage. I Stævnet deltog saavel Officerer som Underofficerer, »Marineunderofficerernes Idrætsforening«, Konstabelskolen, Konstabelelevskolen og et stort Antal Menige af Excerskolen ombord i »Fyen« og paa Kasernen.

Det udmærket tilrettelagte Program omfattede følgende Øvelser:

1000 Mtr. Løb	Længdespring	Pistolskydning
Vægtløftning	Klavring	Gymnastik
Højdespring	Haandgranatkast	Fodbold
Tovtrækning	Stangspring, Spydkast	Kaardefægtning
Fleuretægning	Diskoskast	Friluftsgymnastik,
Boxning	Bajonettægning	Héberts
500 Mtr. Løb	Sabelfægtning	Forhindringsløb,
Friluftsgymnastik,	1500 Mtr. Løb	Héberts.
Héberts,		

For dem, der havde Lejlighed til at overvære Øvelserne og de afsluttende Kampe i dette Stævne, der er det første i sin Art, som Marineministeriet har taget Initiativet til, og i hvilket Kaptajnerne *Wolfhagen*, som Forsvarsministerens Adjutant, og *Briand de Crèvecoeur* som Kommandør Scheels Adjungerede, har nedlagt et meget stort og paaskønnelsesværdigt Arbejde, vil disse Dage paa Orlogsværftet være et sjældent smukt Minde, — og for Deltagerne selv, — ikke mindst de unge Værnepligtige, hvem vi gamle »forhenværende« ligefrem kunde misunde, naar vi tænkte tilbage paa vor egen Skoletid« for snart 25 Aar siden, da vi med Geværer paa Nakken travede op og ned paa den selvsamme grønne Mark, hvor nu Marinens Sportsplads og Stadion er anlagt og hyder vore yngre Efterkomemre netop noget — eller meget — af det, som vi kunde længes efter, nemlig en styrkende Afveksling i en Uddannelse, som vi, trods al Lærelyst, dog nok til Tider kunde føle lidt ensformig gennem de 5—6 Uger, indtil vi kom ombord i Skibene.

Nu var der et mylrende Liv af unge og noget ældre af Marinens Sportsmand, og Solen straaled ned over et Stadion fuldt af Mænd, der tog fat med Liv og Lyst til Gavn for dem selv og det Værn, de tilhører, og blandt »Mænderne« vil Idrætsstævnet sikkert komme til at danne den Mærkepæl i deres Uddannelsestid, for og efter hvilken Begivenhederne vil sætte sig paa Plads, naar Minderne engang tages frem til Beskuelse i en mere fremrykket Alder.

I Kommandør Scheel og hans Officerers Hænder har dette første Marine-Idrætsstævne formet sig saa smukt og velarrangeret, paa een Gang præget af den største Frihed og en velgørende Disciplin, at det forhaabentlig vil blive fulgt af mange andre som en fast Institution indenfor vore Flaademandskabers Uddannelse, og Overgymnastiklærer *Dahl* tilligemed Formanden for »Marineunderofficerernes Idrætsforening«, Baadsmand *E. Hansen*, og Foreningens Lærer, Kanoner *Oluf Hansen*, der fremførte dennes Præsentations-

hold i Odd-Fellowpalæet, dirigerede deres forskellige Hold paa udmærket Maade.

Betydelig Interesse knyttede der sig til Exercerskolens og Korpsartilleriskolens Opvisninger i Friluftsgymnastik efter Héberts System, ligesom ogsaa Marineunderofficerernes Idrætsforenings Præstationer i samme System, der foregik i den store Gymnastiksal paa Stævnets sidste Dag. Der opereres ved disse Opvisninger med ret store Styrker paa een Gang, og de forskellige Øvelser, der følger hurtigt paa hinanden, byder ikke blot Afveksling, men kræver ogsaa et betydeligt og gavnligt Arbejde af Udøveren, der stadig maa følge Trop med sine Kammerater. Særlig Korpsartilleriskolens Opvisning heri gav et udmærket Billede af Systemets mange gode Sider og morede Tilskuerne meget.

Naturligvis ydede Idrætsforeningens trænedes Hold det bedste her, men Artilleristerne kom godt op paa Siden af af dem. Beundringsværdigt var det at se, hvad man havde faaet ud af Exercerskolens Mandskab, der kun havde øvet denne Gymnastik i de tre Uger fra deres Indkaldelse den 23. April.

Resultaterne er følgende:

1. *Héberts Tikamp*: 1. Præmie, udsat af Marineministeriet, Søkadet Pontoppidan, 5065 Points; 2. P., uds. af Kadetskolen, Baadsmænd K. Nielsen, 4455 P.; 3. Pr., uds. af Marineoff. Idrætsfor., Konstabel H. C. Hansen, 4412 P.
 2. *100 m. Løb*: 1. Pr. Konstabel Axel Christoffersen, 12,90 Sek.; 2. Pr. Konstablelev Georg Mücke, 13,05 Sek.
 3. *500 m. Løb*: 1. Pr. Konstabel Will. Christensen, 1 M. 19,33 Sek.; 2. Pr. Konstabel Dalbro, 1 M. 20,13 Sek.
 4. *1500 m. Løb*: 1. Pr. Konstabel Will. Christensen, 4 M. 56,20 Sek.; 2. Pr. Kay Brinck, 4 M. 56,90 Sek.
 5. *Højdespring med Tilløb*: 1. Pr. Korpsartillerist S. Mikelsen, 1,50 m.; 2. Pr. forhv. Underkanoner Jønsson, 1,42 m.
 6. *Højdespring uden Tilløb*: 1. Pr. Konstabel H. C. Hansen, 1,28 m.; 2. Pr. Konstabel Georg Nicke, 1,23 m.
 7. *Længdespring med Tilløb*: 1. Pr. Overkonstabel Bannow, 5,42 m.; 2. Pr. Konstabel Eigil Larsen, 5,27 m.
 8. *Længdespring uden Tilløb*: 1. Pr. Konstabel H. C. Hansen, 2,71 m.; 2. Pr. Overkonstabel Bannow, 2,61 m.
 9. *Klavring*: 1. Pr. Overkonstabel Bannow, 5 m. paa 6,15 Sek.; 2. Pr. forhv. Underkanoner Jønsson, 5 m. paa 6,40 Sek.
 10. *Vægtløftning*: 1. Pr. Baadsmænd Aa. Ohlsen, 40 kg. 28 Gange; 2. Pr. Konstabel Lauritz Larsen, 40 kg. 23 Gange.
 11. *Kuglesød*: 1. Pr. Baadsmænd E. Hansen, 17,27 m. sammenlgt.; 2. Pr. Konstabel Lauritz Larsen, 16,42 m. smlgt.
- Til alle Konkurrencerne under Numrene 2—11 incl. var 1ste Præmierne udsat af Marineministeriet, 2den Præmierne af Marineunderofficersforeningen.
12. *Pistolskydning*: 1. Pr., uds. af Søofficersfor., Baadsmænd K. Nielsen, 15 Tr., 129 Points; 2. Pr., uds. af Marineforeningen, Baadsmænd C. Hansen, 15 Tr., 122 Points; 3. Pr., uds. af Marineunderoff. Foreningen, Baadsmænd K. Nielsen.
 13. *Haandgranatkastning*: 1. Pr., uds. af Søofficersforeningen, Baadsmænd K. Nielsen, Totalsum 127,37; 2. Pr., uds. af Marineministeriet, Overkonstabel Bannow, Totalsum 104,48; 3. Pr., uds. af Marineunderofficersforeningen, Korpsartillerist Rasmussen, Totalsum 97,67.
 14. *Forhindringsløb*: (Héberts Holdløb) Pr. uds. af Marineforeningen, Konstabelskolen, 146,40 Sek. smlgt.
 15. *Tovtrækning*: Pr. uds. af Marineforeningen, Undervandsbaadstationen.
 16. *Boksning*: Pr. uds. af Marineministeriet, Bantam vpl. 7983 Ejner Jensen; Fjervægt vpl. 8040 Svend Ross; let Mellemvægt Konstabel Holbeck; Mellemvægt Konstabel L. Larsen; Pr. uds. af Marineunderofficersfor. for den bedste Bokser, vpl. 7983 Ejner Jensen.
 17. *Forhindringsløb* (Enkeltmandskonkurr.): Pr. uds. af Marineministeriet, 1. Pr. forhv. Underbaadsm. G. Hansen; 2. Pr. Konstabel Lauritz Larsen.
 18. *Stangspring*: Pr. uds. af Marineministeriet, Underkanoner J. Christensen, 2,80 m.
 19. *Fleurelfægtning*: 1 Pr. uds. af Marineoff. Idrætsf., Marineingeniør Hinrichsen, 4 vundne 1 tabt; 2. Pr. uds. af Marineministeriet, Premierløjtnant Kofoed Hansen, 4 vundne 1 tabt.
 20. *Sabelfægtning*: Pr. uds. af Marineministeriet, Kaptajn Ørsted, 2 vundne, 0 tabt.

21. *Bajonætfægtning*: 1. Pr. uds. af Marineforeningen, Konstabel Kay Brinck, 5 vundne, 0 tabt; 2. Pr. uds. af Marineministeriet, Konstabel H. C. Hansen, 4 vundne, 1 tabt.

22. *Kaardefægtning*: Opmuntringspræmier. Kadetskolens og Marineministeriets Præmier, Marineingeniør Hinrichsen, 3 vundne 1 tabt; Fægtelærer Østrups Præmie, Kapt. Grandjean, 3 vundne 1 tabt.

23. *Fodbold*: Vandrepræmie uds. af Marineunderoff. Idrætsf. Konstabelskolen, 3 Maal mod 2; Fanenplade uds. af Marineministeriet, Marineunderoff. Idrætsf.

24. *Forhindringsløb*: (Enkeltmandskonkurr.) Konstabel G. Mücke.

25. *Fleurelfægtning*: forhv. Underbaadsmænd Palle.

26. *Boksning*: Konstablelev Frede Jensen.

Til de sidste 3 Konkurrencer var udsat Opmuntringspr. af Marineunderoff. Idrætsf.

Stævnets sidste Konkurrence var Forhindringsløbene, der foregik over Vandgrav, over en høj Barriere og over en 2 Meter lodret Mur for efter et Spring fra en Vold gennem et Risgærde at ende i Opløbet. Det var en meget livlig Øvelse, der fulgtes af Tilskuerne med største Opmærksomhed; der var Fart og Flugt over Løbet i dets forskellige Stadier, og kraftigt Bifald lønnede Holdene.

Medens Marinens Musikkorps musicerede, samledes man kort efter til Præmieuddelingen, der foregik fra et Telt paa Sportspladsen. Her var opstillet den store Mængde smukke Solvpræmier, der var skænkede af Marineministeriet, Søofficersforeningen, Marineunderofficerernes Idrætsforening, Marineforeningen og flere. Efter at Stævnets Præsident, Kommandør *Scheel*, havde rettet en Tak til de forskellige Foreninger, der havde sendt Deltagere til Stævnet, overrakte Kommandøren Præmierne til de mange Vindere, hvis Navne optraadte af Kanoner *Flye*, medens disse modtog et Haandtryk og en Lykønskning af Præsidenten. Alle Sejrherrerne modtoges ved deres Fremtræden med den store Forsamlings Bifald, der tiltog, naar den samme Vinder flere Gange maatte frem for at modtage Sejrens Pris, og dette var adskillige Gange Tilfældet.

Til sidst talte Værftschefen, Admiral *Konow*, omtalte Stævnets Betydning for Uddannelsen af Legemet hos hver enkelt til Fædrelandets og Søværnets Gavn samtidig med, at Aandens Uddannelse ikke forglemtes, og rettede sluttelig en Tak til Stævnets Præsident og alle, der havde medvirket til dets saa smukke og vellykkede Forløb, og udbragte et Leve for Præsidenten.

Hermed sluttede Marinens første Idrætsstævne, der foruden af Hs. Excellence Forsvarsministeren havde været overværet af talrige højere Officerer af Flaaden og Hæren og mange af dennes Underofficerer, mange Civile, Medlemmer af Marineforeningen o. fl. Stævnets Forløb giver grundet Haab om, at det vil blive en aarlig tilbagevendende Begivenhed, — et Maal for Flaadens Mænd at stræbe henimod i det daglige Arbejde i Aarets Løb, — og en sjælden, gavnlig og fornøjelig Øvelse for de Værnepligtige, thi for alle, Høje og Lave, vinker derved den officielle Anerkendelse ved Stævnet af det Arbejde, der er udrettet.

E. M.

MEDDELELSER TIL BLADET

bedes altid tilsendt Redaktionen senest den 17. i hver Maaned for at kunne finde Optagelse i først udk. Nummer.

Referater fra Kredsmøder bør skrives umiddelbart efter disses Afholdelse og straks tilsendes Redaktionen. Derved undgaar man, at Referaterne bliver for gamle og tildels taber Interessen for Medlemmerne.

Til Marineforeningens Medlemmer!

Som Dhrr. Medlemmer vil se af Foreningens Meddelelse i forrige Nummer, er der truffet et Arrangement med undertegnede, hvorefter jeg har overtaget Administrationen af »UNDER DANNEBROG«s Annonceafdeling. Ved denne Overenskomst er det blevet Foreningen muligt at udsende Bladet i det tidligere gode Udstyr og i et forøget Sideantal, hvorved Bladet skulde præsentere sig i en Skikkelse Foreningen værdig.

Men da denne Overenskomst er i højeste Grad baseret paa Medlemmernes Støtte i Form af Annoncer i Bladet, anmoder jeg ærede Medlemmer Landet over — og der er jo en Mængde Forretningsdrivende blandt Foreningens Medlemmer — om at tilsende Bladet en Annonce til Støtte for den ny Ordning. Annoncerne tegnes for et Aar = 12 Gange, og man vil efter nedenstaaende lille Prisliste selv kunne vælge Størrelsen.

Ærbødigst
O. KONGSBY.

Post-Adresse:
»Under Dannebrog«s Expedition, Frederiksborggade 12.
København K.

No. 1.
Kr. 20.00 pr. Gang.

No. 2.
Kr. 10.00 pr. Gang.

No. 3.
Kr. 10.00 pr. Gang.

No. 4.
Kr. 15.00 pr. Gang.

No. 5.
Kr. 7.50 pr. Gang.

AGENTUR SØGES.

For vore Specialartikler:
Filtergrus, Blæseværk- & Tagpapgrus saavel som Glassand,
søger vi for Nordstaterne

et energisk Agentur

mod høj Fortjeneste.

Interessenter, der er velindførte i Jernindustrien, kemisk Papir — og Tagpapper — saavel som Glasindustrien, bedes sætte sig i Forbindelse med os.

Oberlausitzer Kies- & Sandwerke

G. m. b. H.

Elsterwerda. Provinz Sachsen. (Deutschland).

Konserverfabriken „DANICA“ ved Cornelius Stau
Kronprinsessegade 14

Fineste Fabrikat af Grønt- og Rød-Konserver.

Provierede »Danmark-Ekspeditionen«, »Kaptajn Mikkelsen«, »Kaptajn Kock« samt flere andre
arktiske og videnskabelige Ekspeditioner. — Leverandør til Marinen

Dannemora Digelstøbestaal

Stempler: »Dannemora«, »Special Dannemora«, »Dora og flere. - Bedste Værktøjsstaal. Fremstilles i alle smedelige Dimensioner. Stænger, Æmner til Fræsere, Stansere, Presseværktøj m. m. - Hurtigstaal af bedste Kvalitet.

Forlang Katalog.

Gimo Østerby Bruks Aktiebolag, Dannemora.

J. S. V. WEILBACH



Grundl. 1799. - Kgl. Hoflever.
Niels Juelsg. 6. - Tlf. 1220.

Reglementerede Flag og Vimpler.

Leverandør af Marineforeningens Faner og Dekorationsflag.

Det Døckerske Telt-
og Pavillonbyggeri

Christoph & Unmack, Telf. Helrup 301
Grundlagt 1882

Callisensvej 31 - København.

Leverandør til Krigs- og Marineministeriet, Røde Kors, Hospitaler og Sygehuse.
Tilkendt mange Guldmedailler og Ærespriser.

Jacob Holm & Sønner

Strandgade 4

Kjøbenhavn C.

Tougværk

Telegr.: Holmssønner

Telefon 1611

Dansk Rekyrliffel Syndikat

Rekylvej, Frihavnen

Telefon Central 10,045 - 10,065

Geværer — Pistoler.



Rylander & Rudolphs

Fabriks A. Bol.

Generalagentur:

Nytorv 5. Köpenhamn.

Försälja torrelementer, telefonkoll
och dynamoborstar, lämpliga för alla
i marknaden förekommande apparater
och maskiner. Begär offert.

Champagne

Louis Roederer, Reims

Leverandør til Hans Majestæt Kongen af Danmark.
Grand vin sec Extra dry. Ca te Blanche 1906 Extra dry.

Vestfyens Kulimport,
Assens

Kul, Kokes, Briketter, Brænde.
Telefon: Assens 250

Leverandør til den kgl. danske
Marine.

Forlang færøske Fiskeboller