

# UNDER DANNEBROG

MARINEFORENINGENS MEDLEMSBLAD

ORGAN FOR SØVÆRN OG SØFART

7. AARGANG

REDAKTØR: KAPTAJN H. EWALD

HÆFTE V

AARSABONNEMENT 3 KR.

UDGIVER: MARINEFORENINGEN  
EKSPEDITION: FORENINGENS KONTOR  
MØNTERGADE 22, MEZZANINEN, TELEFON: BYEN 3448  
ANNONCEEKSPEDITION: DR. DAGMARS ALLÉ 22  
VALBY — KØBENHAVN, TELEFON: VALBY 828 x

ENKELTE NUMRE 25 ØRE

## FORENINGSMEDDELELSER M. M.

VED E. W. MARSTON, VALDEMAR SCHOU og AXEL IUEL

### SENDEMANDSMØDET OG STIFTELSESFESTEN

DEN 13. MAJ 1920

#### SENDEMANDSMØDET

Det aarlige, ordinære Sendemandsmøde blev afholdt i Studenterforeningen Torsdagen d. 13. Maj 1920 med følgende Dagsorden:

1. Valg af Dirigent.
2. Aflæggelse af Aarsberetning.
3. Aflæggelse af det reviderede Regnskab.
4. Behandling af indkomne Forslag.
5. Valg af Bestyrelsesmedlemmer.
6. Valg af Revisor.

Mødet, der havde vundet stor Tilslutning, paabegyndtes Kl. 3, idet Formanden, Kommandør *Maegaard*, paa Hovedbestyrelsens Vegne bød Velkommen og takkede, fordi Medlemmerne var kommet saa fuldtallig til Stede.

„Desværre er Transportforholdene i Aar ligesom i Fjor, hvorfor man vel atter i Aar kan sige, at Takken til d'Herrer, der har gjort en lang Rejse, hvad sandelig ikke er nogen Fornøjelse for Tiden, lyder lidt varmere end til dem, der bor i København eller tæt ved; men ét er fælles, de er alle hjertelig velkomne.

I Aar ligesom i Fjor bliver Mødet afholdt for sent, idet det efter Lovenes § 15 skulde have været afholdt i April; men Hovedbestyrelsen er denne Gang uden Skyld. Det var som bekendt arrangeret til d. 25. April, men Valget d. 26. April bevirkede, at det blev besluttet at udsætte Mødet, idet man mente, det vilde være hensynsløst mod d'Herrer, der skulde rejse at holde Mødet umiddelbart Dagen før Valgdagen.“

Derefter gik man over til Valg af Dirigent, hvortil Formanden foreslog Ingeniør *Konow*, som tidligere havde været saa venlig at paatage sig dette Hverv, og atter i Aar havde erklæret sig villig dertil.

Ingeniør *Konow* takkede for Valget, hvorefter man gik over til første Punkt paa Dagsordenen:

#### Aflæggelse af Aarsberetning.

Kommandør *Maegaard* aflagde Beretningen og udtalte, „at der i det forløbne Aar ikke var sket nogen større Begivenhed, alt var gaaet jævnt og roligt. Det glædelige var sket, at der havde været en Tilgang af 866 nye Medlemmer mod en Afgang af 236, altsaa et Plus paa 630 Medlemmer, hvorved man nu er naaet op paa 3900 Medlemmer fordelt paa 37 Kredse, og derved er blevet den næststørste af samtlige Militærforeninger, idet kun Garderforeningen er større, men ogsaa ældre.

Naar man tager i Betragtning, at det paa Grund af Dyrtiden har været umuligt at efterkomme de Krav og Formaal, der findes omtalt i Lovene, og det tilmed har været nødvendigt at give Medlemsbladet et langt tarveligere Udstyr, maa man sige, at Resultatet er godt, og da det vel navnlig er Kredsbestyrelsernes energiske Arbejde, der er Aarsag hertil, bringes disse herved paa Marineforeningens Vegne en Tak, ogsaa til hvert enkelt Medlem, som har medvirket

til at faa nye Medlemmer ind i Foreningen. Nye Kredse er under Dannelse i Holbæk og Næstved.

I Aarets Løb har forskellige Foredrag været afholdt i de forskellige Lokalkredse af Grosserer *Schou*, Kaptajnerne *Ewald*, *Sinding* og *Pade*, og Hovedbestyrelsen har desuden fra flere Søofficerer faaet Løfte om, at de vilde være villige til at rejse ud og holde Foredrag. Foredragsholderne bedes modtage en Tak for det Arbejde, de har gjort for Foreningen.

Et af Tidens karakteristiske Træk er den Indsamlingsmani, som gracerer, hvilken ogsaa har berørt Marineforeningen. Der er dog 2 Opgaver, som man ikke kan komme uden om nemlig: Indsamling til en *Flagmast paa Dybbølbanke* og til et *Veteranhjem i Sønderjylland*, hvortil enhver gammel Mariner skulde have fri Adgang. Til sidstnævnte Indsamling medvirker alle Militærforeninger.

I Fjor var der Opfordring til at deltage i Indsamling til et Gravmæle for Olfert Fischer. Afsøringen af dette foregaar Søndag d. 16. Maj Kl. 2.

I Fjor, da Valdemarsdagen blev fejret paa Grund af 700 Aarsdagen for Dannebrog, deltog Marineforeningens Hovedbestyrelse i den Paradering, der foregik paa Amalienborg, saavel som den i Aar med Flag og Bannere var til Stede, da de sønderjydske Vælgere afsejlede fra Langelinie.

Generalforsamlingens ømmeste Punkt „Medlemsbladet“ blev kun flygtigt berørt.

Saaledes som Forholdene var, kostede Medlemsbladet paa Grund af Papir, Trykning, Porto o. s. v. c. 25 Øre pr. Eksemplar eller 3 Kr. pr. Medlem om Aaret. Da Hovedforeningen kun faar 1.50 Kr. af hvert Medlem, og for disse Penge ikke alene skal levere Bladet, men ogsaa betale alle Udgifter til Administration, Kontorhold, Rejser o. s. v., er det let at forstaa, at dette var en umulig Forretning. Af den Grund vedtog Bestyrelsen at foretage en radikal Forandring, da vi ellers var gaaet Fallit. Nu betales der 17½ pr. Eksemplar eller 2,08 Kr. pr. Medlem om Aaret. Takket være de 4400 Kr., som indkom ved Indsamlingen i Fjor, haaber vi, at vi kan klare os, da Annonceafgiften tillige er forhøjet med c. 1500 Kr. Foreningens pekuniære Stilling vil ellers fremgaa af Regnskabet, som senere vil blive meddelt af Overretssagfører *Kjær*.

Ifølge Lovens skal Lokalkredsenes Regnskab indsendes til Hovedforeningen inden Udgangen af Februar Maaned, men endnu mangler forskellige Regnskaber, hvorfor Lejligheden blev benyttet til at anmode alle de ærede Kredsbestyrelser om at indsende Regnskabet i god Tid.

Forinden Aarsberetningen sluttede, benyttedes Lejligheden til at mindes en af vore afdøde Kammerater, Løjtnant P. Andersen. Selv om A. ikke kan regnes som en af de egentlige Stiftere af Marineforeningen, har han dog gjort et stort Arbejde indenfor Foreningen, været villig til at støtte Foreningen ved Foredrag og paa anden Maade. Han var en elskværdig og fornøjelig Kammerat, en djærv Mand, hvis Minde vil leve højt her i Marineforeningen.“

Da ingen af de tilstedeværende ønskede Ordet, blev det besluttet at gaa over til næste Punkt:

#### Aflæggelse af det reviderede Regnskab.



Overretssagfører Kjær aflagde Regnskabet, for hvilket blev givet Decharge.

#### Behandling af indkomne Forslag.

Dirigenten gav Ordet til Formanden, Kommandør Maegaard. Fra Lokalkredse eller Medlemmer er der ikke indkommet noget Forslag, men Hovedbestyrelsen har tilladt sig at fremkomme med et Par Forslag, som skulde forelægges Sendemandsmødet. Det første vedrører Lovenes § 3, som lyder saaledes:

Medlemskontingentet er 3 Kroner aarligt, som opkræves halvaarligt; endvidere betaler hvert Medlem 2 Kroner i Indskud og erholder tilstillet et Eksemplar af Foreningens Love og Emblem. . . .

Disse 2 Kr. skulde gerne forandres til 5 Kroner. Prisen for Foreningens Emblem hos Leverandøren er nemlig steget fra 1.35 Kr. til 3.00 Kr. Selv om disse skulde leveres tilbage, gaar der mange tabt, og de returnerede er ofte molesterede. Udlevering af Emblem, Tryksager, Porto o. s. v. til hvert nyt Medlem er blevet en forøget Udgift for Foreningen, hvorfor Indskudet nødvendigvis maa forhøjes. Efter Afstemning blev dette Forslag enstemmigt vedtaget.

§ 14<sup>a</sup> foreslaas forandret til:

Lokalkredse bestemmer selv, hvor mange Medlemmer, der skal være til Stede ved deres Generalforsamlinger, for at de kan være beslutningsdygtige.

Grunden hertil er den, at der er et forskelligt Antal Medlemmer i de forskellige Lokalkredse, hvorfor det nødvendigvis maa staa hver enkelt Kreds frit at træffe denne Bestemmelse. I Københavns Kreds med sine 1400 Medlemmer er det yderst vanskeligt at faa samlet 1/3 af disse, hvorfor Hovedbestyrelsen foreslaar, at § 14<sup>a</sup> udgaar og i Stedet for indsættes den foreslaaede Passus.

Efter Afstemning blev dette Forslag enstemmigt vedtaget.

Til Slut endnu et Forslag: I § 2 staar: Mænd, der har gjort sig fortjent af Foreningen, kan efter Forslag af Hovedbestyrelsen optages som Æresmedlem, naar dette bliver vedtaget paa et Sendemandsmøde med 2/3 af de afgivne Stemmer. . . . Naar Foreningens Hovedbestyrelse for første Gang paa et Sendemandsmøde henvender sig til Dem med Forslag om at optage en dansk Mand som Æresmedlem, vil det forstaas, at det er et vel overvejet Spørgsmaal.

Den Mand, det drejer sig om, er Godsejer Schou fra Palsgaard, en Mand, som ved mange Lejligheder har vist sin levende Interesse for Marineforeningen. Alle Foreningens Medlemmer erindrer sikkert paa hvilken storstilet Maade Godsejer Schou traadte til, da vi fejrede 50 Aarsdagen for Kampen ved Helgoland. S. lejede 2 Skibe, som sejlede Veteranerne over til Juelsminde. Stor var Glæden, da de gamle Veteraner fik Øje paa Fregatten „Jylland“. Senere, da Skibet blev besat, fortalte forskellige med synlig Glæde, at de havde staaet ved den eller den Kanon. (Fregatten Jylland er nu stillet til Disposition for Radiotelegrafskolen i Svendborg.)

Gudstjeneste var foranstaltet i Kirken i Juelsminde, stor Bespising i Land, ja der var ingen smalle Steder. Paa alle Maader har Godsejer S. vist sin Kærlighed til Foreningen, hvilket der sikkert ikke behøves at siges mere om.

Under stor Begejstring blev Godsejer Schou optaget som Æresmedlem.

Formanden takkede for Maaden, hvorpaa Forslaget blev vedtaget, og udtalte, at det var Hovedbestyrelsen en Glæde at se et Bevis paa det Tillidsforhold, der herskede mellem Hovedbestyrelsen og Sendemændene.

I Anledning af, at det var første Gang, Hovedbestyrelsens Forslag om Optagelse af et Æresmedlem gik igennem, foreslog Grosserer Jensen, at der blev sendt Godsejer S. et Telegram om Optagelsen som Æresmedlem, hvilket blev vedtaget og overdraget Overretssagfører Kjær.

#### Valg af Bestyrelsesmedlemmer.

De efter Tur afgaaende Bestyrelsesmedlemmer genvalgtes, nemlig:

Kommandør Maegaard,  
Grosserer Jensen,  
— Harhoff,  
Fabrikant C. C. Jensen, Faaborg,  
Kammerjunker Malthe Bruun, Nakskov.

Formanden takkede for Genvælget paa sine Kollegers Vegne, men maatte samtidig beklage, at Købmand Sidenius, Nykjøbing F. skriftligt havde meddelt Hovedbestyrelsen, at han ønskede at nedlægge sit Mandat som Formand og heller ikke ønskede at være Medlem af Hovedbestyrelsen, hvorfor der maatte vælges et nyt Medlem. Da Nykjøbing Kredsen allerede er repræsenteret ved et Medlem, og Hovedbestyrelsen gerne vilde se Aalborg Kredsen repræsenteret, da den er vokset meget stærkt, blev det foreslaaet at vælge Fabrikant Stühr, Aalborg, hvilket enstemmigt blev vedtaget.

#### Valg af Revisor.

Fred. A. Møller genvalgtes.

Efter Ønske blev Ordet givet til Telefonmester Buchgreitz, Odense, som rettede en Tak til Foreningsudvalget med Formanden i Spidsen, idet B. udtalte, at det var første Gang, der paa Mødet ikke var

blevet opponeret, hvilket var et Bevis for, at Udvalget havde arbejdet til Medlemmernes Tilfredshed. Et kraftigt Hurra for Kommandør Maegaard bekræftede Talerens Ord.

Formanden takkede paa Udvalgets Vegne, rettede ligeledes en Tak til Dirigenten, som derefter erklærede Generalforsamlingen for hævet.



#### STIFTELSESFESTEN

Klokken 7 samledes man atter i Studenterforeningens store Sal, der som altid ved denne Aarets største Festivitet indenfor Marineforeningen var smykket med Flag overalt og tog sig meget smuk ud. Det var denne Gang ogsaa Forventningen om vor høje Protektors, H. Kgl. Højhed Prins Valdemars første Besøg iblandt os, der imøde- saaes med Glæde, og medens Forsamlingen rejste sig, førte Hovedforeningens Formand og Næstformand Prinsen gennem Salen til hans Plads ved Talerstolen foran det store Foreningsmærke, der midt i en mægtig Flagdekoration dækkede Salens Endevæg. Paa et flagsmykket Bord ved den ene Side var opstillet Foreningens Insignier. Efter at H. Kgl. Højhed havde taget Plads, besteg Formanden, Kommandør Maegaard, Talerstolen, bød i smukke Vendinger Prins Valdemar Velkommen blandt os og motiverede et Leve for ham, der besvaredes med rungende Hurraraab. Derefter foreslog Kommandøren under Forsamlingens Bifald Afsendelsen af et Hyldestelegram til Hans Majestæt Kongen.

Paa Grund af hans Majestæts Ophold i Stockholm modtog Formanden først Dagen efter følgende Telegram: „Takkende sender jeg Foreningen min hjerteligste Hilsen. Christian R.“

Derpaa tog Underholdningen sin Begyndelse. Operasanger Lauritz Melchior glædede sine Tilhørere med Styrmandssangen af „Den flyvende Hollænder“, Axel Juels og Georg Rygaards „Danmark“ og „Flaget“, og endelig en lille Sang af Jeppe Aakjær. — alt under meget Bifald.

Ordet blev derpaa givet til Aftenens Foredragsholder, Kaptajn Ipsen, der i de følgende 5 Kvarter holdt Tilhørerne i Aande med et yderst interessant Foredrag over „Miner og Minekrig“, ledsaget af mange Lysbilleder. Det er et saare specielt Emne, vedrørende baade Elektroteknik og Sømandskab, og det aftvinger uvilkaarligt den største Respekt for den Dygtighed og Dristighed, der hører til, for at have med disse farlige Genstande at gøre. Interessantest var det vel for denne Forsamling ved dette Foredrag at faa et lille Indblik i det i Sandhed mægtige Arbejde, der af det danske Søminekorps er udført i vore Farvande under Krigen, ikke mindst ved den utrættelige Kamp mod de 9000 fremmede Miner, som i Aarens Løb blev uskadeliggjorte, desværre ikke uden Tab af Menneskeliv. Og dette Arbejde blev udført uden at Offentligheden herhjemme egentlig anede det mindste derom, undtagen naar Budskabene om Ulykkerne kom til almindelig Kendskab og vakte Sorg i vide Kredse. Flaadens Virksomhed i disse Aar til Fremme af Sikkerheden i vore Farvande for den indenrigs Fart, er et Stykke Historie, hvis Blade endnu ikke er fuldt beskrevne, men naar de engang bliver det, vil de bevise, at Mod og Vilje er dagligdags Begreber i vor Flaade, og Beskedenhed ikke mindre. Med Rette hylledes Kaptajn Ipsen for sit Foredrag af den interesserede Tilhørerskarer, der maaske derved syntes at afbetale noget af den Gæld hvori vi alle staar til Vogterne af vore Strandes Sikkerhed.

Efter Foredraget tog H. Kgl. Højhed Afsked, og forlod Salen medens der fra Forsamlingen udbragtes et kraftigt besvaret Leve for ham.

Kort efter gik man til Bords og Kommandør Maegaard bød Velkommen og overgav Dirigenthvervet til Overretssagfører Schoustrup. Kommandørens paafølgende Tale for Hans Majestæt Kongen modtoges med 9 Hurraer og Kongesangen, og Ordet blev derpaa givet til Aftenens Hovedtaler, Navigationsskolebestyrer Aage Tuxen, Formand for Svendborgkredsen, der udtalte følgende:

Det er bleven mig overdraget paa denne Marineforeningens Stiftelsesdag at tale for Foreningens høje Æresformand, Hans Kgl. Højhed Prins Valdemar. Jeg føler det ærefuldt og jeg føler det som en Glæde. Da H. Kgl. Højhed for Aar tilbage viste Marineforeningen den store Interesse at indvillige i at blive dens Æresformand, var dette betydningsfuldt for Foreningen baade indadtil og udadtil. Ikke alene paa Grund af den høje Stilling i Samfundet men tillige paa Grund af Prinsens ansete Stilling i Marinen og hans i højeste Grad anerkendte Virken og hele Virksomhed indenfor den danske Marines Rammer, — til Gavn baade for Krigsmarinen og Handelsmarinen, — maatte den Omstændighed, at denne danske Sømandsprins, der havde tjent sig frem gennem Rækkerne, stillede sig i Spidsen for Marineforeningen, fylde alle danske Marineres Hjerter med Glæde.

Vi har Aarsag til i Taknemlighed at mindes den gamle Kong Christian, hvis Minde vi elsker og ærer, fordi han fra Begyndelsen lagde sin unge Søns Løbebane saa omsigtsfuldt, og vi takker Prinsen, fordi han med aldrig svigtende Pligtfølelse og Troskab i sin Gerning gennem de mange Aar, nu kan staa som det lysende Eksempel for os alle.

Men vi, — her indenfor disse Mure, — er ikke ene om at nære saadanne Følelser. De forløbne Aars Gerning i Ansvar og dygtigt ud-



ført Arbejde — i Forbindelse med i fremtrædende Grad at besidde vor Kongeslægts medfødte ukunstlede Ligefremhed, har forlenet denne Skikkelse i dansk Kongeslægt med et helt Folks Ærbødighed og Højagtelse.

De Følelser vi nærer deles derfor af hele det danske Folk, af Folk i alle Samfundslag. Dette er et betydeligt Ord, og det kan siges i Sandhed.

Jeg skal ikke her komme ind paa en Omtale af saadanne Hverv, som vor høje Æresformand ogsaa udenfor den danske Krigs- og Handelsmarines Omraader har paataget sig til Gavn for Land og Folk, men der kunde vel være Anledning til her at mindes det betydelige Arbejde i Humanitetens Tjeneste, som Prinsen nylig har udført under Røde Kors til Hjælp for saa mange ulykkelige Mennesker. Om saadanne og lignende Hverv, om Repræsentation og Arbejde ogsaa udadtil, der har gjort Navnet *Prins Valdemar af Danmark* saa ærefuldt kendt langt ud over Landets Grænser, kan der siges meget, — men vi vil her i Aften samles om dette ene: At takke vor Prins Valdemar, — saaledes lyder det kort og godt i dansk Tale, — for den Glans han som vor Æresformand kaster over vor Forening. Trofast som Dreng blandt Drengene ombord, trofast gennem Aarene mod sine Kammerater forstaaende og ligetil overfor de Yngre og de undergivne vil Marineforeningens Æresformand paa denne Dag staa som Symbolet paa Marineforeningens bærende Tanke. Kammerater, — vi bringer vor Æresformand vor Tak og vor hjertelige Hyldest.

Admiral, Prins Valdemar længe leve.

At denne smukke Tale modtoges med talrige Hør og mægtig Tilslutning, behøver vi næppe at sige.

Kaptajn *Gotsche* talte derpaa djærvt og smukt for Marinen, og dernæst Fabrikant *Stuhr* fra Aalborg for Marinens Underofficerer, Kommandør *Konow* for Handelsmarinen og Papirhandler *K. L. E. Jensen* for Sendemændene, alle Taler, som vandt Genklang i Forsamlingen og modtoges med stærkt Bifald. Endelig talte Arkitekt *E. W. Marston* for Aftenens Foredragsholder, Kaptajn *Ipsen*, og benyttede Lejligheden til gennem ham at rette en Tak til det Korps, han repræsenterede, for det store Arbejde, dette indenfor Marinen havde gjort under Krigsaarene.

Kaptajn *Ipsen* takkede for de til ham rettede Ord og udtalte videre, at han ved denne sin første Tilstedeværelse i Marineforeningen havde erhvervet sig Vished for, at der indenfor det danske Folk dog fandtes dem, der værdsatte det Arbejde, som Marinen udførte, og at dette vilde være en Opmuntring i en Tid, hvor adskillige af dens Befalingsmænd søgte bort til civil Virksomhed i Følelsen af det lidet opmuntrende i deres Gerning, naar ikke Folket havde Erkendelse af denne og dens Betydning for Land og Folk. Talen vakte det kraftigste Bifald, og tilkendegav, at i hvert Fald denne Forsamling kendte Marinens Gerning og gerne vilde give dens Mænd al mulig Opmuntring med paa Vejen i Forvisningen om, at Marineforeningens stedse stigende Antal Medlemmer, der antagelig i Løbet af faa Aar vil gøre den til Landets største Forening, ogsaa i vide Kredse vilde vække Forstaaelsen af, at Krigs- og Handelsmarine er uløseligt knyttede til hinanden. Hvor Flaget vises af den ene følger den anden efter, og hvad vort Land vilde være uden Søfart, behøver vi vist ikke at uddybe nærmere her.

Af følgende Talere, efter at Ordet var givet frit, nævner vi Kgl. Vejer og Maaler *Dyrhaug* fra Ringsted, der i smukke Ord tolkede Følelser, vi alle nærer for vort Land og vort Flag, Odensekredsens Formand, Telefonmester *Buchgreitz*, der i djærve Ord mindedes dem, der faldt af vore egne under Krigen, Skibsrheder *Andersen*, *Thuro*, for Veteranerne, Krigsassessor *Lund*, Veteranen fra Helgoland, der motiverede et Leve for vort nye Æresmedlem, Gods-ejer *Schou*, Palsgaard, og med Glæde mindedes Majdagene 1914 ombord paa Fregatten *Jylland* ved Juelsminde, sammen med de gamle Kammerater fra 1864.

Kommandør *Kjær* bragte en Tak til Sendemændene fra Provinsen for den Hjærlighed, hvormed Lokalforeningerne ude i Landet altid modtog Marinens Skibe, og som var til stor Glæde for alle ombord, fra den højeste til den laveste, og bad dem bringe Takken med hjem til Foreningerne. Kommandøren henvendte sig derpaa indtrængende til Sendemændene om deres Medvirken til, at den Tilgang til Marinens Skoler, der rettelig bør ske fra alle Landets Dele, men i de senere Aar i uforholdsmæssig ringe Grad er sket fra Hovedstaden og næsten kun fra denne, atter kunde tage Fart og faa Fremgang som i tidligere Dage. At dette var et Ord i rette Tid og paa rette Sted vidnede den Tilslutning om, der fulgte Kommandørens Ord.

En af Redaktør *Edm. Lønsgov*, Grenaa, forfattet, ganske fortræffelig Sang, „En lille Mellemeret“ vakte almindelig Jubel.

Den Tid der endnu var tilbage til Klokken slog 12 — og det var ikke megen — forløb med Taler og Sang.

Et fornøjeligt og harmonisk Sendemandsmøde og en stilfuld, og af den smukkeste kammeratlige Tone præget, festlig Sammenkomst var forbi.

Vel mødt igen ad Aare.

E. W. Marston.



#### SOMMERFUGLESKYDNINGEN

Søndagen d. 2. Maj kunde der tidligt om Morgenen observeres 7 Næser trykkede flade paa Ruderne og 14 Øjne skuende spændt mod Himmelen. Det var Lavets Bestyrelse, der ikke havde lukket et Øje hele Natten af Skræk for, at Vejret skulde ødelægge den festlige Indvielse af Sommersammenkomsten. Men, aah, hvor det lettede, det var Tørvejr. Ganske vist skinnede Solen ikke, enten den maj-demonstrerede endnu eller allerede var begyndt med at holde blaa Mandag. Dog straaede Solen ikke, saa straaede Bestyrelsens Ansigter, da de endog før Kl. 10 saa Lavbrødrene strømme gennem Flagalleen til den festsmykkede Skydeplads, hvor snart Bøssernes Knald blandede sig idyllisk med de smaa Lærkers Sang.

Som Maal havde *Soderlunds* Pensel fremtryllet en kendt Kammerat med opadsnoede Spidser og Fip, og Skiven var anbragt bag et Hul i Maven, hvilket var saa lille, at kun de 5 inderste Ringe var synlige. Trods det var der kun ganske faa af de c. 200 Skud, der traf udenfor Skiven, enten nu Skytterne ikke nænnede at gøre den rare Kammerats Billede Fortræd eller dens flittige Vintertræning havde haaret Frugt. Ikke mindre end 4 Kammerater maatte gøre Omskydning om 1. Præmie, og 5 opnaaede det næsthøjeste Pointsantal. Men der var ogsaa noget at gøre sig Umage for. Der var en Præmie til mere end hver tredje, saavel Sølvskeer, vægtige og prydede med Festtegnet, Sommerfuglen, foroven, haanddrevne Askebægre med Skyttelavets Emblem, et Læderetui af ægte Elefanthud, flydende Varer med Stjerner, dog ikke Søstjerner, sprællevende endnu ikke fangede Rødspætter og meget andet.

Kl. 12 indtoges Frokosten i Festsalen.

Københavnerne, der ikke var i Skyttelavet, og derfor maatte nøjes med at tage til Charlottenlund, kunde ikke finde den halve Skov. Den havde Kammerat *Torp* plukket om Morgenen, og under den rutinerede Festdekorator, Kammerat *Soderlunds* Ledelse var der dannet en Løvsal, hvor Flag og Vimpler tog sig dobbelt festlige ud mod den smagfulde, lysegrønne Baggrund. For at faa Mellemgulvet rystet og derved Appetitten forøget var der anbragt et lille Hundrede af *Axel Thiess'* komiske Tegninger med Text paa passende Steder i Salen.

Formanden bød Velkommen i det Grønne til den store Forsamling, der talte saavel Hovedbestyrelsesmedlemmer, som de fleste af Lokalkredsens dito og ligened til det yngste af Lavets Medlemmer. Straffebakken var talrig repræsenteret med Høvdingen, *Julius*, i Spidsen.

Efter den delikate Frokost udtalte Formanden nogle smukke Mindeord om sin gamle Lærer og Skibskammerat Løjtnant, Inspektør ved Marinehospitalet, *Peter Andersen*, hvortil Forsamlingen sluttede sig ved stille at rejse sig.

Talernes Række indleddedes af Kammerat *Elwarth*, der som saa ofte før havde et venligt Ord tilovers for Skyttelavet, og dets Bestyrelse, og afvexlede med muntre Sange.

Bl. a. havde Undertøjmesteren, *Torp*, forladt Autoen og havde bestegeet Pegasen, og Resultatet vakte Jubel, og Kammerat *Gammelholm* gjorde opmærksom paa, at *Torp* 3 Gange havde faaet os til at sige „Herr“ i Sangen, saa vi skulde op med 3 25 Ører. Alle gav dog en Krone, saa det var den mest indbringende Sang der endnu er sunget i Lavet.

Desværre havde Kammerat *Axel Thiess*, der deltog i Frokosten, misforstaaet Bestyrelsens Opfordring til at komme til Stede som Hovedtaler til stor Skuffelse for Kammeraterne, der efter de muntre smaa Erindringer fra Orlogslivet, som Kammerat *Thiess* gav til Bedste følte sig oplagt til at høre endnu mere af samme Slags.

Derpaa uddeltes Præmierne af Formanden, assisteret af Kasserer *Nath*, med et Par kammeratlige Ord til hver af de Lykkelige. At Aarets Mesterskab ikke var vundet ved et Vaadeskud, beviste Apotheker *Peytz* ved atter at tage første Præmie, en vægtig Sølvkompotske.

En humoristisk Tale af Kammerat *Breining* for Sommerfuglekongen inspirerede Kammerat *Nath* til et improviseret Foredrag om en Flyvetur, han havde foretaget, og som han beskrev paa sin sædvanlige levende Fortællemaade, saa vi alle fik Flyvefølelser. Men desværre fløj Tiden ogsaa, dog ikke hurtigt ender der ogsaa blev Lejlighed til at bortauktionere en Samling af Kammerat *Soderlunds* ædelmodigst skænkede Tegninger, der indbragte et klækkeligt Beløb i Kassen.

Resten af Festen forløb under muntert, behageligt Samvær, hvortil ikke mindst bidrog Kammerat *Elwarths* Musik og Kammerat *Skov Nielsens* drastiske Sangforedrag, og sluttede med en Tak af Formanden til de offervillige Kammerater, der paa forskellig Maade havde givet deres store Bidrag til Festen.

Ved Sammenkomsten d. 13. Juli Kl. 7 vil Kammerat *Torp* fortælle 2. Del af Skibsdrengen Lille Hanses Oplevelser.

Glæd Eder, Kammerater, og mød.



## ADMINISTRATIONS KONTO Pr. 31. DECEMBER 1919

	Kr.	Øre		Kr.	Øre
Festligheder .....	246	55	Kontingent og Indskud .....	9 021	75
Inventar 10 % Afskrivning .....	180	95	Renter .....	37	65
Rejser & Agitation .....	311	20	Fortjeneste ved Salg af Sangbogen .....	143	63
Kontorhold .....	1 473	70			
Tryksager .....	423	15			
Virksomhed, Lovenes § 6 .....	287	00			
Emblemer .....	1 725	25			
Diverse Omkostninger .....	670	80			
Porto .....	209	81			
At overføre til 1920 .....	3 674	62			
	9 203	03		9 203	03

## MEDLEMSBLADETS KONTO

	Kr.	Øre		Kr.	Øre
Saldo fra 1918 .....	15 489	26	Annoncer .....	7 875	00
Forsendelse .....	1 353	09	Salg .....	39	89
Papir, Tryk & Hæftning .....	11 548	87	Tilskud fra Medlemmer .....	4 400	90
Medarbejdere .....	539	50	" " Kbhvns. Lokalkreds .....	260	40
Diverse Omkostninger .....	48	49	Saldo .....	17 750	12
Klichéer .....	697	10			
Redaktionsomkostninger .....	650	00			
	30 326	31		30 326	31

## STATUS Pr. 1. JANUAR 1920

	Kr.	Øre		Kr.	Øre
Kassebeholdning .....	1 916	07	Bogtrykkerens Tilgodehavende .....	8 873	90
Bankbeholdning .....	796	59	Kapital fra forrige Aar .....	15 530.10	
Inventar .....	1 809.52		÷ Medlemsbladets Andel .....	260.40	
÷ Afskrivning .....	650.00			15 269.70	
Emblemer .....	80	00	Overført fra 1919 .....	3 674.62	
Beholdning af Medlemsblade .....	50	00		18 944.32	
" af Sangbøger 1752 Stk. ....	893	52	÷ Medlemsbladets Saldo .....	17 750.12	20
Tilgode hos Lokalkredsene .....	5 172	40			
	10 068	10		10 068	10

København, Marts 1920.

VALDEMAR SCHOU,  
Kasserer.Regnskabet revideret og befundet rigtigt.  
FRED. A. MØLLER. ALB. CLAUSEN.

## STRAFFEBAKKEN

afholder Torsdag den 8. Juli sin aarlige Skovtur.

Der mødes paa Raadhuspladsen præcis Kl. 3<sup>1</sup>/<sub>4</sub> ved Linie 15, derfra køres til 5-Vejen, spadseres til Posemandens Hus, hvor den medbragte Mad spises, gratis Akvavit & Cognac, derefter aabnes de forseglede Ordre.

JULIUS.

## ROSKILDE-KREDSSEN

afholdt den 18. April i Trægaarden en Fest, der forløb paa den mest udmærkede Maade. Der var op imod 200 Deltagere, hvoriblandt mange Damer, og de lyttede med stor Interesse til Kaptajn Pade af Flaaden, der erstattede den sygemeldte Kaptajn Sinding, og fortalte om den engelske Storfloade, senere med en Række interessante Lysbilleder.

Et 6 Mands Underofficershold viste en Række smukke Øvelser i Fleuretægning, Hugning og Boksning.  
En munter Aftenunderholdning og en ikke mindre munter Svingom sluttede Festen.

## NYKØBING-KREDSSEN

afholdt den 22. April Generalforsamling. Formanden, Købm. Vilh. Sidenius aflagde Beretning og Kassereren aflagde Regnskab. Til Bestyrelsen nyvalgte Mægler Emil Petersen, Bogholder Carl Olsen i Stedet for Bankbogholder Fasting, der er bortrejst fra Byen, og Købm. Vilh. Sidenius, der trods indtrængende Opfordring ikke vilde modtage Genvalg.

Til Sendemandsmødet i København den 13. Maj valgtes fhv. Bagermester Christoffersen og Slagtermester A. Bjerregaard, Kraghave.

Efter Generalforsamlingen var der et godt kammeratligt Samvær ved en Grog med dobbelt Væge, og blev der spunden mange Ender og oprisket Minder fra de glade Marinedage.

