

# UNDER DANNEBROG

MARINEFORENINGENS MEDLEMSBLAD

ORGAN FOR SØVÆRN OG SØFART

UDGIVET AF MARINEFORENINGEN.

REDAKTØR: AXEL JUEL

11. AARGANG  
1924.

BLADETS OG FORENINGENS KONTOR  
Møntergade 22, Mezz., København K.  
Telefon Byen 3448.

BLADETS ANNONCEEXPEDITION:  
E. von Rosen  
Holbergsgade 10. Tlf. 8907.

HÆFTE IV.  
APRIL

## I Anledning af 60 Aars Dagen for Søtræfningen ved Helgoland

afholdes den 9. Maj i JUELMINDE og HORSSENS en Festlighed, hvortil Veteraner fra Kampene om Bord i den danske Nordsøeskadre samt paa Flotillen ved Vesterhavssøerne, vil blive indbudte.

Efter Indbydelse fra Marineforeningen for Horsens og Omegn samt Ejeren af Fregatten „Jylland“, Hr. Godsejer E. SCHOU, Palsgaard, har Hovedforeningen planlagt en Festlighed, der falder i 2 Dele:

- 1) En Parade om Bord i Fregatten „Jylland“ om Eftermiddagen og
- 2) En selskabelig Sammenkomst i Horsens om Aftenen.

For at iklæde Festen en Højtidelighed, der er de gamle Veteraner værdig, henstiller Hovedbestyrelsen meget indstændigt til Lokalkredsene om at lade sig repræsentere ved mindst 2 Medlemmer samt Kredsens Flag.

### PROGRAM:

- 1) Deltagerne samles i Horsens Fredag den 9. Maj paa Kirketorget Kl. 1 og marcherer i Procession til Banegaarden med Afrejse til Juelsminde. Deltagerne maa allsaa afrejse fra København Aftenen forud.
- 2) Procession i Juelsminde fra Banegaarden til Havnen, hvorfra Overførelse til Fregatten „Jylland“ finder Sted.
- 3) Parade af forannævnte Veteraner paa Fregatten „Jylland“s Dæk med Taler og Sange samt en Forfriskning.
- 4) Afrejse til Horsens.
- 5) Fællesspisning paa et senere angivet Tidspunkt i Haandværker- og Industriforeningens Lokaler.

Til Vejledning tjener: Fregatten „Jylland“ kan, paa Grund af Alder, kun optage et begrænset Antal Besøgende (ca. 400), hvorfor man maa ansé det for nødvendigt senest d. 1. Maj at faa Anmeldelse til Hovedforeningens Kontor, Møntergade 22, K., om Deltagelse i Festen om Bord, hvorefter Adgangskort vil blive tilstillet.

Hovedbestyrelsen forbeholder sig Ret til forlods at sikre Veteraner Adgang til Festligheden om Bord, og hvis et stort Antal Deltagere iøvrigt melder sig, vil Adgangskortene blive fordelt forholdsvis til Kredsene Landet over.

FORRETNINGSUDVALGET.



## K Ø B E N H A V N S K R E D S E N

afholder

## EN FESTLIG SAMMENKOMST DEN 15. MAJ KL. 7.

i Weinolds Selskabslokaler, Nørre Voldgade 23 (ved Nørreport).

Festen er tænkt som en Mindefest for Træfningen ved Helgoland i Forbindelse med Kredens 10-aarige Stiftelsesfest. Salen vil blive festlig smykket og Festlighederne vil falde i to Afsnit. Første Del til Ære for Veteranerne, og vil Bestyrelsen gøre Skridt til at formaa en af vore Marines Officerer til at give en Skildring af Træfningen ved Helgoland den 9. Maj 1864. Anden Del bliver Kredens 10-aarige Fødselsdagsfest.

For at gøre Sammenkomsten saa festlig som mulig, vil der for dem, der ønsker at deltage i Fællesspisningen, blive serveret varm Mad bestaaende af Kalvesteg med Gemyse, Ost, Brød, Øl, Kaffe a 5 Kr. pr. Kuvert, incl. Skat.

Billetter faas paa Kontoret indtil senest den 13. Maj Kl. 3.

Bestyrelsen.



## FORENINGSMEDDELELSER M. M.

Under Medvirking af Arkitekt E. W. Marston og Grosserer Vald. Schou

## HELSINGØR-KREDSSEN

afholdt Tirsdag den 12te Februar sin ordinære Generalforsamling i Hotel du Nord's Lokaler med Dagsorden efter Lovene. Efter at Næstformanden, Dr. Klubien, var valgt til Dirigent, aflagde Formanden, Kaptajn E. Møller, Beretning om det forløbne Aar, og Kassereren, Grosserer G. E. Olsen, Regnskab, for hvilket der blev givet Decharge.

Hele Bestyrelsen genvalgtes, og til Revisor i Stedet for Kaptajn Jensen, der er fraflyttet, valgtes Maskininspektør I. Weinschenck.

Efter Valg af Sendemænd hævdede Dirigenten Generalforsamlingen.

Nu indfandt sig som Foreningens Gæster, Vagerinspektøren, Orlogskaptajn Ackermann, og en Del Befalingsmænd og Mandskab fra »Løvenørn«, der af Isen var tvunget til Op- hold i Helsingør. Efter at Flaget var gaaet til Tops med fuld Honnor, kaldte Baadmandspiben til Skafning, og snart sad ca. 50 glade Mænd bænkedes om Baadstofts gode Bord.

Efter Kaffen holdt Maskininspektør Weinschenck Fore- drag om et saa aktuelt Emne som Østgrønland. Han for- talte om det store Arbejde, danske Forskere havde udrettet og særlig om Mylius Erikseens Danmarksexpedition i 1906 —08, hvori han selv havde deltaget, og det var ogsaa her- fra han havde hentet den Række prægtige Lysbilleder, der ledsagede det oplysende og interessante Foredrag. Det Bi- fald, der fulgte, saavel fra Gæsterne som Kammeraterne, vi- ste tydeligere end Ord, at Foredragsholderen havde for- staaet at sætte de rette Strengte i Bevægelse ved den jævne og ligefremme Maade, hvorpaa han fortalte om sine Fællers heltemodige Kamp mod de Naturmagter, for hvilke 3 af dem maatte bukke under.

Efter Foredraget samledes man igen om Bordene, og nu fulgte mange Timers fornøjeligt Samvær, hvor Sange og Historier skiftede, og hvor Loddet blev hevet saa ofte, en- hver følte Trang og Evne dertil. Ved fire Glas paa Hundevagten blev Flaget halet ned og Orlogskaptajnen fulgt til Chaluppen af Chefen og Næstkommanderende. Men mange af Gæsterne syntes dog, de kunde tage de sidste 2 Timers Tørn med af Hundevagten, førend de skejdede ud.

## SVENDBORG-KREDSSENS

Jubilæumsgeneralforsamling fandt Sted den 7. Marts paa Hotel »Svendborg« — efter en forudgaaende Torskespisning,

der havde formet sig som en gemytlig lille Festlighed.

Efter at Formanden, Forstander Tuxen, havde budt vel- kommen, og Fabrikant Otto Halberg var valgt til Dirigent, aflagde Formanden Beretning.

Han omtalte de forskellige Fester og Foredragsaftener. Foreningen havde arrangeret, og som gennemgaaende havde været meget vellykkede.

Fra Hovedbestyrelsen var man blevet anmodet om at støtte Medlemsbladet, og man havde gjort det paa den Maade, at Foreningen havde indbetalt et vist Beløb pr. Med- lem.

Foreningen havde ydet Bidrag til et Monument for For- eningens afdøde Stifter, Kaptajn Ewald.

Da Kassereren, Amtsforvalter Blum, var bortrejst, oplæ- ste en af Revisorerne, Ostehandler Nebel, Rgnskabet. Det ba- lancerer med 1366 Kr. og udviser ved Aarets Slutning en Beholdning paa 367 Kr.

Foreningen tæller ca. 90 Medlemmer.

Til Bestyrelsen genvalgtes: Formanden, Konsul Vald. Hansen, Dommer Smith og Amtsforvalter Blum. I Stedet for Sekretæren, Mægler Thejll, som ikke ønskede Genvalg, valgtes Direktør Petersen, Boghvedemøllen.

Til Revisorer genvalgtes Sejlmager Vald. Nielsen og Ostehandler Nebel.

Som Sendemand til Sendemandsmødet i København valg- tes Formanden.

Til Flagbærer udpegedes Snedkerm. Rs. Nielsen Borge og til Flaggaster Sejlmager Nielsen og Urmager Martin Peter- sen.

Formanden meddelte, at han vilde skænke Foreningen et udendørs Flag, som nu var bestilt hos Hovedforeningen.

Urmager Petersen bragte Formanden en Tak for det muntre »Marineorkester«, han havde sat i Virksomhed. Det var et Orkester med Appel i.

Dirigenten takkede Formanden for Flaget. Det var et Be- vis paa den varme Interesse, hvormed Forstander Tuxen omfattede Marineforeningen. (3 Hurra'er for Formanden).

Et Medlem ønskede, at Foreningen skulde arrangere smaa selskabelige Sammenkomster, hvor man kunde »snakke Skib«. Formanden bifaldt Tanken og bad samtidig Medlem- merne invitere gamle Marinere med til disse smaa, tvang- frie Sammenkomster.

Endelig udtaltes fra flere Sider Ønsket om, at endnu mange flere af de forhenværende Marinesoldater vilde melde sig ind i Foreningen. Indmeldelser kan til enhver Tid ske hos Urmager Martin Petersen, Klosterstræde.

— — —

Efter at Generalforsamlingen var hævet, fortsattes det muntre Samvær til Midnat. Sangbøgerne blev flittigt be- nyttede — og Brugen af dem afslørede flere stemmebevagede Medlemmer! Enkelte glædede Selskabet med Solosang, andre »spandt en Ende« — og Timerne gled hastigt, saa den for- nøjelige Aften alt for hurtigt fik Ende.



## KØBENHAVNKREDSSENS MØDE DEN 20. MARTS 1924.

En hyggelig og fornøjelig Aften, som burde have talt langt flere Deltagere, der vilde være gaaet hjem med Udbyttet af et interessant Caseri over Livet i Nyboder, saaledes som dette formede sig i ældre Tider, meddelte som Førstehaandsviden og med Selvoplevelsens Ægthed af Fabrikant Julius Schultz, der i over en Time underholdt sine Tilhørere paa udmærket Maade.

Formanden, Grosserer *Valdemar Schou*, bød Velkommen og Flaget hejstes med Hønnør, hvorefter Medlemmerne underrettedes om ny tilkomne Kammerater siden sidste Møde. Ordet gaves derpaa til Fabrikant *Schultz*, der livligt og fængslende oprullede Billeder fra sine Barndomsaar, da han sammen med de andre raske Nyboderdrengene tumlede sig mellem de gule Længer med den toppede Brølægning og paa Resterne af Østervold, hvor Rebslageren gik sin Krebsegang under Kastaniernes Kroner langs Stokhusets Mure, medens de hvide Blomster dryssede over ham — et Stykke af det gamle København, som de fleste af os endnu erindrere, — en Mangfoldighed af Fortællinger og Træk af Livet blandt den djærve og usnobbede, raske og pligtro Befolkning i Nyboder. Taleren reciterede to af sine egne Digte fra Nyboderlivet og sluttede under langvarigt kraftigt Bifald. Efter at Formanden havde bragt Fabrikant *Schultz* en Tak for den interessante Underholdning, gik man tilbords og ved dette talte Fabrikant *Schultz* for Marineforeningen, medens Formanden henvendte en særlig Velkomst til de tilstedeværende Dæksofficerselever og en Del unge Værnepligtige af Marinen.

Vekslende med Sange af den blaa Bog holdtes der forskellige Taler, og Forstander *E. P. Jensen* glædede Medlemmerne med forskellige udmærkede Historier fra Marinetiden, og Kammeraterne hyggede sig godt i Bakkerne — kun burde der have været langt flere tilstede.

## LANDSFORENINGENS GENERALFORSAMLING

Søndagen den 6. April afholdtes Landsforeningens Generalforsamling i Weinolds Lokaler ved Nørrevold under god Tilslutning fra Lokalkredsene. Ca. 130 Sendemænd fra de fleste Kredse havde givet Møde, da Formanden, Kommandør *H. Kiær*, aabnede Mødet med en Velkomst til de Delegerede. Til Dirigent valgtes Overretssagfører *E. Schoustrup*, der straks gav Ordet til Formanden for Aflæggelsen af Aarsberetningen, gennem hvilken det konstateredes, at Marineforeningen har haft et roligt Aar med Fremgang i Medlems-tallet og i det Hele taget haft Glæde af det udrettede Arbejde paa alle Punkter. Formanden dvælede blandt Aarets Begivenheder særlig ved Majestæternes Sølvbrvllup og Foreningens Adresse til disse, ved det Flag og de Bordflag, der var givet »Niels Juel« med paa dennes Rejse. Mindestenen til Kaptajn *H. Ewalds Grav*, etc.

Kassereren, Direktør *Harhoff* aflagde det reviderede Regnskab, for hvilket der efter forskellige Interpellationer, specielt vedrørende Bladets særlige Regnskab, gaves enstemmig Descharge.

Fra forskellige Kredse var indkommet Forslag til Lovændringer, som gav Anledning til ret langvarige Diskussioner af megen Interesse. Af disse Forslag skal særlig nævnes et vedrørende Afholdelsen af Sendemandsmøder skiftevis i København og i Provinsen, hvilket vedtoges med stor Majoritet, ligeledes Forslaget om Oprettelsen af et Veteranfond.

De efter Tur afgaaende Bestyrelsesmedlemmer og Revisorer genvalgtes med Akklamation, hvorefter Dirigenten afsluttede Generalforsamlingen, der som i de foregaaende Aar havde udmærket sig ved den rolige og saglige Maade, hvorpaa alle Divergenser diskuteres og finder deres Afgørelse til lige Ære for Aanden i Foreningen og dem, der deltog i Diskussionerne, der stedse bæres frem af varm Interesse for Sagen og Foreningen. Efter en Tak til og et Leve for Dirigenten, begav man sig ind i de tilstødende Lokaler for kort efter at begive sig tilbords, hvor Formanden under Hønnør og under Afsyngelsen af Kongesangen lod Flaget hejse og derefter udbragte et med nifoldige Hurra besvaret Leve for Hans Majestæt Kongen, til hvem der afsendtes et Hyldesttelegram.

Under den fornøjeligste Stemning begyndte derpaa Spisningen, under hvilken Næstformanden talte smukt for Sendemændene, hvorpaa man sang Sendemandssangen. Fabrikant *C. C. Jensen*, Faaborg, talte varmt for Marineforeningen og dennes Fremgang, og man afsang derpaa Sangen for Sømanden.

Ved Kaffen foretoges som en smuk Indledning til Veteranfondets Skabelse en Indsamling ved hvilken hver Mænd gav sin Skærv i Raaberen, der fyldtes med et betydeligt Beløb.

Efter en kort Pause holdt derpaa Kaptajnlejtant *Vedel* et fortræffeligt Foredrag ledsaget af Lysbilleder om »Niels Juels« Togt til Sydamerika og glædede Forsamlingen ved

det Indblik, man derigennem fik i denne betydningsfulde Rejse, der ikke blot havde været til Støtte og Opmuntring for vore talrige Landsmænd dernede, men styrket disses Position og gjort Marinen, Landet og Flaget i høj Grad Ære og Gavn. Foredraget modtoges med meget kraftigt Bifald.

Hermed var Aftenens Program udtømt, og Stiftelsesfesten havde faaet et smukt og værdigt Forløb.

## ODENSE-KREDSSENS 10-AARIGE JUBILÆUM

DEN 8. MARTS 1924.

Under de festligste Former og med et Arrangement saa vellykket som vel muligt fejrede Fyns største Kreds den 8. Marts sin 10de Stiftelsesdag med et Krystogt, hvis Begivenheder sikkert længe vil mindes blandt Kredsenes Medlemmer og de talrige Gæster fra hele Landet, som den gæstfrie Kreds havde sendt sin røde Mobiliseringsordre.

Industripalæets smukke Festsal var omdannet til Korvetens Dæk, smykket med Flag overalt, og fra Broen i Salens Baggrund lyste Lanterneklart, medens man ud over Agterdækket havde Synet af Søen, og ude i Kimmingen Kending af de bøgkuplede danske Øer. Efter at de ca. 350 Herrer og Damer var tøret til Skaffebordene, der var festligt smykkede, gik Chefen, Telefonmester *Buchgreitz* paa Broen, og Ankeret lettedes, medens Kredsenes Æresmedlem, fhv. Lodsformand *Jørgensen* tog Rattet. Chefen lagde Kursen, og saa duvede Korvetten roligt udad for Damp, medens der gjordes klar til at sætte Sejl. Og medens *Axel Juels* Flagsang tonede ud over Salen, sunget af Hr. *Esbjørn*, bød Formanden Velkommen, og da 8 Glas lod gik Flaget til Tops med Hønnør, hvorefter Formanden under mægtig Tilslutning udbragte Hans Majestæt Kongens Skaal, efterfulgt af rungende nifoldigt Leve, og der afsendtes et Hyldesttelegram til Hans Majestæt.

Chefen havde i Dagens Anledning givet god Tid til Skafningen, der forløb monsterværdigt, og talte for de tilstedeværende Gæster, Repræsentanter for Hovedforeningen, Bladets Redaktion og Faaborg- og Assenskredsene ved henholdsvis Grosserer *Valdemar Schou*, Arkitekt *Marston*, Fabrikant *C. C. Jensen* og Havnefoged *Jacobsen*, og beklagede, at Hovedforeningens Formand, Kommandør *Kiær*, den tidligere Formand Kommandør *Mægaard* og Kontorchef *Axel Juel* ikke havde været i Stand til at komme til Stede.

Blandt de mange Taler maa nævnes Havnefoged *Jacobsens* for den jubilerende Kreds, hvem han ønskede Lykke fremad i Tiden og takkede for godt og hjælpsomt Samarbejde gennem Aarene, Chefens, Telefonmester *Buchgreitz'* Tale for de to Æresmedlemmer, fhv. Lodsformand *Jørgensen* og fhv. Skibsfører *Lydersen*, og for afdøde Kaptajn *Herman Ewald*, der sammen med den tilstedeværende Formand for Københavnskredsen, Grosserer *Valdemar Schou* var mellem Foreningens Stiftere, og til hvilken sidste han rettede en særlig Tak for hans uegennyttige og trofaste Arbejde og stedse hjælpende Haand. Arkitekt *Marston* talte for Flaget, og fhv. Skolebestyrer *J. Teisen* holdt under almindelig Jubel en ganske fortræffelig Tale, delvis versificeret, for Damerne i Almindelighed og Odense Marineforenings Damer i Særdeleshed, hvem han bragte en særlig Tak for deres store og altid beredvillige Hjælp til at gøre Kredsenes Sammenkomster saa vellykkede.

Formanden for Faaborgkredsen, Fabrikant *C. C. Jensen* talte smukt for Pressen, baade Dagspressen, der stedse havde vist Foreningen Forstaaelse og Velvilje, og Foreningens egen Presse, »Under Dannebrog«, for hvilken Tale Arkitekt *Marston* takkede. Bogholder *Nyhammer* talte under almindelig Tilslutning for de tilstedeværende Æresmedlemmer i deres særlige Egenskab af Veteraner fra 1864. Grosserer *Valdemar Schou* udbragte et Leve for Odense Marineforening med særlig Adresse til Formanden for denne, og Telefonmesteren hylledes for sit udmærkede og usvækkede Arbejde for Kredsen ved store Ovationer fra alle Medlemmerne og Gæsterne, — en Hyldest der gentoges, da ogsaa Overgartner *Gronenberg* senere talte for Formanden, der trods et ham overgaaet alvorligt Uheld havde været i Stand til at give Møde i Spidsen for sine Gutter til Festen. Sidst talte Kaptajn *Jørgensen* smukt for Fædrelandet, og Fru *Grundmann* paa Damernes Vegne for Foreningen. En særlig Tak rettedes af Formanden til alle dem, der dels havde givet deres Arbejde og Interesse til Festens vellykkede Forløb, dels glædet Kredsen med Gaver i Dagens Anledning. Adskillige udmærkede Sange blev afsungne, bl. a. af Bagermester *Rudolf Nielsen*, der alle gjorde megen Lykke, ikke mindst en til »Mønnen«, forfattet af Fru *Breum*, og disse Sange bidrog ikke mindst ved deres mange Allusioner til Kredsenes Liv til at sætte det vanlige Marinehumør adskillige Grader op. Ved Bordet oplæste Formanden Telegrammer, bl. a. fra Kommandør *H. Kiær*, Kommandør *Mægaard*, Kontorchef *Axel Juel* og fra Overretssagfører *Poul Kjær* samt fra Københavnskredsenes Skyttelav, hvilke alle modtoges med stort Bifald.



I det mønsterværdige Arrangement maa særlig fremhæves det Øjeblik da Bakstørnene, medens alle Lanterner slukkedes, bar den illuminerede Isservering rundt under Forsamlings Jubel. Musikdirektør *Gjorvilds* Orkester, der fungerede som Skibsorkester, var ganske fortræffeligt.

Efter Bordet samledes man i de tilstødende Sale om Kaffe-bordene, og der fremvistes et Udvalg af Marineforeningens Lysbilleder, og derefter tog Dansen sin Begyndelse. En af Bestyrelsens Damer udført og skænket Skib, fyldt med Buketter og Kotillonsordener og elektrisk belyst, ualmindeligt smagfuldt, gjorde mægtig Lykke og vakte end mere Respekt for det Arbejde og den Offervilje Kredens Damer lægger for Dagen.

Som det sig godt Søfolk høver blev Flaget under Honnorhalet ned ved 8 Glas, medens Chefen fra Broen takkede alle, der havde gjort Krydset med, og medens Korvetten holdt hjemad til sin Ankerplads efter vellykket Kryds fik Ungdommen endnu en Tid Lov til tjenestefri at tumle sig paa Fordækket, indtil der pebes til Køjerne for hele Besætningen og kun Lanternevagten maatte tage Tørn.

Fra alle Sider modtog Chefen og hans Bestyrelse velfortjent Tak for den mere end vellykkede Fest. En smukkere Optakt til kommende Aars Arbejde for og Samling i Odensekredsen kunde ikke godt tænkes, et Arbejde, hvortil ogsaa vort Blad slutter sig med de bedste ønsker og Tak for de 10 Aar som gik.

Fra Hans Majestæt Kongen indløb under Festen følgende Svartelegram: Bringer Odensekredsen min hjertelige Tak og Genhilsen.

*Christian R.*

#### SKAGEN-KREDSSEN

afholdt Søndag den 9. Marts sin aarlige Generalforsamling, som i Formandens Sygdomstorfald lededes af Næstformanden, Politibetjent *Hjalmar Møller*, der aflagde Beretning om det forløbne Aars Virksomhed.

Kassereren, Statsbetjent *A. Hansen*, fremlagde Regnskabet, som enstemmigt godkendtes.

Af Bestyrelsen afgik efter Tur Formanden, Fuldmægtig *Eisenreich* samt Statsbetjent *A. Hansen*, Fisker *Chr. Møller Petersen* og Købmand *P. Saxberg*, der alle nægtede at modtage Genvalg; Formanden indgik dog efter indtrængende Opfordring paa at modtage Genvalg, naar han fritoges for Formandshvervet. I Stedet for de 3 andre Herrer valgtes Toldassistent *N. Hansen*, Vognmand *Chr. Sørrig* og Telegrafkontrollør *Lowert*. Til Revisorer genvulges Strandkontrollør *Kietz* og Stationsforstander *Hansen*.

Bestyrelsen har konstitueret sig med Politibetjent *Hjalmar Møller* som Formand, Toldassistent *Hansen* som Næstformand og Telegrafkontrollør *Lowert* som Kasserer.



Modet den 12. Marts 1924.

De mange smaa spæde Skud paa Skydepladsen varslede om Foraar, men ved Bordet faldt et Mesterskud, næsten en Regn af Stjærneskud. Ikke mindre end 4 nye Brødre fik overrakt Stjærnen af Formanden, der talte smukt om dens Betydning.

Han mindede om de sidste Begivenheder og oplæste Takkeskrivelser fra de to Sølvbrudgomme, Kammeraterne *Hindholm* og *Erik Olsen*, der tilligemed Sølvbrudene fik sig et rungende Hurra.

Fra Odense-Kredens elskværdige Formand, Hr. *Buchgreitz*, var indløbet en ligesaa elskværdig Takkeskrivelse for en Lykønskning sendt til deres 10 Aars Jubilæum. Formanden talte varmt for de Odense Kammerater og bad den tilstedeværende Odenserepræsentant, vor gamle Lavbroder, Ingeniør *Mikkelsen*, om at tage alle Hilsenerne med hjem. Der lød et forjættende: »Til Sommer, til Sommer«, gennem Salen.

Den paafølgende »Kan Du huske Aften« indlededes af Kammerat *Hornung*, der med sin bedaaende Stemme sang Kapelmusikus Robertsens gennemdanske Marinekomposition, nydeligt og smagfuldt akkompagneret af stud. polit. *Mostrup-Schulz*. Begejstring.

Vor Kasserer, *Nath*, fortalte kvikt om en Flyvetur, og derefter »leverede« han lidt om en Finlandstur og udfoldede et forbløffende Kendskab til Land og Sprog. Han vidste nøjagtig, hvormange Søer der var, kunde sige: »Goddag, Farvel

og Kys mig« paa syv forskellige finske Dialekter. Megen Jubel.

Ogsaa *Mikkelsen* viste sig udtømmelig. Kammeraterne var meget glade for ham, og Glæden viste sig at være gensidig.

Til en vellykket Aften hører ogsaa Bingses Extravers (ogsaa kendt i Stige).

#### Sammenkomsten den 9. April 1924.

Lavet havde en stor og uventet Glæde, idet alle de fremmødte Gæster af den berømmelige Aargang 1888 meldte sig ind. Den lille Ceremoni ved den højtidelige Optagelse virkede efter Bestemmelsen, og grebet af det stemningsfulde Øjeblik takkede Maskinmester *Christiansen* fra Skodsborg paa de nye Brødres Vegne for Formandens smukke Velkomstord og lovede at overholde og hævde Lavets hæderværdige Traditioner.

Aftenens Foredragsholder var *Hans Torp*, der livligt og malende oprullede en Samling Billeder fra den unge Sømands Liv ombord, nogle lyse og muntre og andre knugende alvorlige. Man syntes bedre at forstaa, hvorledes den strenge Skole, som ogsaa Flaadens Befalingsmænd maa gennemgaa, altid har knyttet disse saa nøje til vore Befarne.

Den meget interessante Skildring baade morede og gav Stof til Eftertanke. Og da Formanden varmt takkede *Torp* for hans Beredvillighed til altid at yde et stort Arbejde for at glæde Kammeraterne, sluttede disse sig hertil under stærkt Bifald.

Resten af Aftenen var helligt 88'erne. Muntre Erindringer fra Turen blev draget op i Lyset, og da Lavet gav Punch, blev Stemningen snart tropisk. Det første Glas tømtes for Værten til Tak for hans Omsorg for Lavet, og han kvitterede med en ny Bolle. Hans overdaadige Blomsterarrangements, Konstruktor *Bønnelyckes* stillfulde Dekorationer, og vor ihærdige Kammerat *H. Nielsens* smagfulde Gave for den bedste Skytte, hvilken vandtes af Murermester *Thiel*, bidrog alt til Festens udmærkede Forløb. Med vor *Hornung* som Orkester veksledes Sange og Taler, og det mest vellykkede Vintertogt havde dermed sin Afslutning.

#### NAKSKOV-KREDSSEN

afholdt den 19. Marts en meget smuk Afslutningsfestlighed paa Vintersæsonen og havde den Glæde, at en meget stor Forsamling fyldte Hotel Skandinaviens Selskabslokaler i den Anledning.

Efter at Forsamlingen var kommen til Sæde, spillede Musikken »Holmens faste Stok«, og til dens Toner blev de to nye Æresmedlemmer i Kredsen, Veteranerne; fhv. Hovmester *H. Godfredsen* og Købmand *P. V. Jørgensen* fort op til deres Pladser, medens Forsamlingen rejste sig. Det var en meget smuk Hyldest til de to gamle, og de var da ogsaa meget bevægede derover.

Umiddelbart efter blev Flaget hejst under den sædvanlige Ceremoni, idet *Formanden* udtalte Flaadens Hilsen: »Gud bevare Kongen«, og 1. Vers af Kongesangen blev afsunget.

Formanden, Lokomotivfører *Nielsen*, tog nu Ordet og udtalte blandt andet: 60 Aar er henrundne siden vor ulykkelige Kamp for Sønderjylland. Netop i disse Dage kunde man, naar Vinden var vestlig, høre de hule Drøn fra Kampen om Dybbøl. Den Gang stred det bedste af Danmarks Ungdom og Manddom for Fædrelandet. Nu staar kun faa af dem tilbage blandt os. Naar derfor Marineforeningen i Aften har samlet sine Medlemmer for at hædre de Veteraner, vi har tilbage fra 1864, skal vi tillige mindes de, som vædede den danske Jord med deres Blod og de, som falt for Flagets Ære. Det er dem, om hvem Digteren skriver:

Saa svøbte man de døde i Flagets skønne Dug,  
krudtsværtet Haand fik viskel en Taare bort i Smug.

De Baade glider sagtelig vort Broderland imod,  
mens sænkte Faner vajer tungt, som drypped de af Blod.

Der hviler de, som frejdig sig selv for Danmark gav,  
og gode, milde Hænder har smykket deres Grav.

De, der ligger i fremmed Jord, Broderlandets Jord, sender vi en vemodig Tanke, men ogsaa med Stolthed mindes vi dem, fordi de, som Digteren skriver: »Frejdigt faldt for Flagets Ære«. Ogsaa i Hjemlandets Jord hviler mange, som faldt paa Ærens Mark, og Gravene i det genvundne Land, som under Fremmedaaget med Nationalfarver i Blomster vidnede om, hvem de skulde, fortalte om, hvad Kampen betød. I Aften skal her i Marineforeningen lyde en Tak og et »Ære være deres Minde.«

Efter Formandens smukke, bevægede Tale, der ikke lod nogen af de tilstedeværende uberørt, blev »Slumrer sødt i Slesvigs Jord« afsungen, og derefter fortsatte Formanden: Som Hædersgæster har vi her i Aften de to ærværdige gamle Mænd *Hans Godfredsen* og *Peter Viggo Jørgensen*. I to staar som de eneste to tilbageværende her i vor Kreds af



de, som i den danske Marine satte Livet ind for Fædrelandet i 1864. Bedst ved I, hvilken Hjælp, Flaaden den Gang gav Fædrelandet. I saa de bitre Øjeblikke, da den sprængte Hær blev taget om Bord under fjendtlig Ild fra Kysten paa Als. Derfor skylder vi Eder endnu en Tak, og det er mig en Ære og en stor Glæde at kunne udnævne Eder til og overrække Eder Diplomet som Æresmedlemmer af Marineforeningen for Nakskov og Omegn. Vi ønsker Jer en god og blid Livsaften, ønsker at I maa have Helbred og Kræfter til at se ofte herved til de yngre Kammerater, som er stolte af og glade ved at se Jer. Og dermed et Leve for Veteranerne.

Derefter holdt Bygningsinspektør *Lehm* et fortræffeligt og meget underholdende Foredrag om den tyske By Rothenburg, idet han meget livligt fortalte om denne middelalderlige Bys Udseende og illustrerede sin Fremstilling med nogle ualmindelig gode Lysbilleder, som han selv havde været Mester for at optage. At det smukt holdte Foredrag ogsaa blev hilst med et stærkt Bifald, siger sig selv.

Derpaa samledes man om Kaffebordene. Her aabnede Redaktør *Juul Christensen* Talernes Række med en Tale for Danmark, og umiddelbart efter rejste Havnefoged *Sorensen* sig og talte om de gamle Minder i Marinen. Han sluttede med et Leve for Dannebrog, efterfulgt af »Vift stolt«. Efter at en Sang var bleven sunget og modtaget med Bifald, blev der spillet op til Dans, og denne gik lystigt, til der hen paa Hundevagten blev peben »Klar ved Flaget«, hvorefter dette blev halet ned under Tonerne af »Kongernes Konge«. Saa gik Dansen videre, til der Kl. 2 $\frac{1}{2}$  blev peben til Køjs.

Den vellykkede Aften var forbi, og Marineforeningen havde atter vist, at den ved en udmærket Blanding af Alvor og Munterhed havde skabt en minderig Aften for sine Medlemmer.

#### ESBJERG-KREDSSEN

afholdt den 7. Marts Fastelavnsfest og Bal for Børn, senere paa Aftenen Bal for Voksne. Kl. 6 $\frac{1}{2}$  mødte Børnene med store Forventninger, som sikkert ikke paa nogen Maade blev skuffede. Man samledes i Restaurationslokalerne paa Hotel »Spangsberg«, og her blev Kongens og Dronningens Kvarterer pebet til Mønstring. Med Papirhuer af »maleriske« Virkning marcheredes til Tonerne af »Holmens faste Stok« ind i den med Flag dekorerede Sal, hvor de smukt pntede Tønder straks vakte Børnenes Begejstring. Her forklarede Næstformanden, vor gode Kammerat, Bøgholder *Hansen*, Børnene, hvorfor og hvorledes man i en Orlogsmænd gør Honnør for Flaget. Der blev pebet »klar ved Flaget«, og til de af os gamle Marinere kendte Triller øded Flaget til Tops. Kort efter drøede de første Slag paa Tønderne, ført med mere eller mindre Kraft, alt efter Alder og Størrelse. Da der var gaaet et Stykke Tid, i hvilken Børnene kun havde faaet gjort det af med Pynten paa Tønderne, skævede de gamle Marinere til hverandre, og i deres Hjerter tændtes Ønsket om at udføre det »grovere« Arbejde for de søde pntede Børn, fra Tanke til Handling var ikke langt, og nu kan det nok være, at Salen genlød af Slagene, det mindede om Skarpskydning med »de 24 Centimeters«. Da Tønderne havde faaet deres første »Lækage«, blev Resten overladt til Børnene, som dog endnu havde et godt Stykke Arbejde, inden de var færdige. Omsider kom dog Kattene, en sort fra Kongens Kvarter og en hvid fra Dronningens, og da Bunden hermed var ude af Tønderne, fik man snart den sidste Stump Træ slaaet ned, og Maalet var naaet. Næstformanden udbragte et af ca. Hundrede Børnestruber besvaret Hurra for de lykkelige, der var bleven Katte-Konge, -Dronning, -Kronprins og -Kronprinsesse, og som under denne Hyldest var fremme for det undrende Børnefolk med deres forskellige Trofæer. Da dette var overstaaet, lød Baadsmændspiben atter, Lyset slukkedes, Dørene for Enden af Salen aabnedes og ind tren »Baadene«, fulgt af fem gæve »Befarne« med Søstøvler, Sydvest og hvad dertil hører, medens man i det fjerne øjned Lanterneerne paa en Orlogsmænd. De fem gav en Opsang, opildnet af Tonerne fra Skibssorkestret, og lagssomt gled Orlogsmændene, en tro Kopi af Fregatten »Jylland«, forfærdiget af Kammeraterne Havnebetjent *A. Nielsen* og *Palmblad*, ind i Lejet, hilst af Begejstringsudbrud fra saavel Voksne som Børn. Det var et virkelig smukt Skue og af betagende Virkning, som de agerende hermed skal have Foreningens Paaskønnelse for. Da Fregatten var fortojet, stimlede hele Børneskaren sammen om den, og det viste sig da, at »Fregatten« havde Last om Bord i Form af Legetøj, Trompeter, Skralder, Sjøptove, Vifter og meget andet, som kan glæde et Barn. Disse Gaver uddeltes, og derefter var der Ringspil, hvor det gjaldt om med en Træsabel at fange en Ring, der ved Hjælp af Fjedere var ophængt i en rød og hvidmalet Kegle. Fregatten var imidlertid forhalet, jeg troede det var for Kulfyldning, men senere kom den tilbage med en Last af Appelsiner og Æbler, vild Jubel og Uddeling. Kort efter Uddelingen af disse Frugter, maatte man skride til Rengøring paa Banjerne, og da denne var tilendebragt, spil-

lede Skibssorkestret op til Dans for Børnene. Børneballet sluttede Kl. 10 $\frac{1}{2}$ , da der blev pebet »klar ved Flaget«, som derefter nedhaledes, men da var ogsaa de fleste af Marineforeningens smaa Gæster trætte og tjenlige til Køjen. Medlemmerne og deres Damer, som under Børnenes Dans havde siddet og trippet i Takt med Musikkens Toner, fik nu rig Lejlighed til at røre Benene, og med en kort Pause dansedes der til 4 Glas paa Hundevagten. Enkelte Marinere, som havde Landlov ud over denne Tid, fortsatte det kammeratlige Samvær, og alle var enige om, at denne Fest havde været enestaaende baade for Voksne og Børn, og at Marineforeningen maatte gøre Regning paa et større Rykind næste Gang, den kaldte til Fest. Foreningens Æresmedlemmer, Veteranerne, som havde overværet den hele Fest, glædede sig øjensynlig over, hvad Marineforeningen, takket være det gode Kammeratskab, havde præsteret.

#### SAXKØBING-KREDSSEN

afholdt den 20. Marts sin aarlige Generalforsamling paa Hotel »Saxkøbing«. Formanden aflagde Beretning om Aarets Forløb, den konstituerede Kasserer, Mægler *Christiansen*, oplæste det reviderede Regnskab, som godkendtes. Derefter foretoges Valg af 2 Bestyrelsesmedlemmer. Efter Tur skulde afgaa Mejeriejer *P. Rasmussen* og Købmand *H. Jacobsen*. Hr. *P. Rasmussen* genvalgtes, i Stedet for Hr. *H. Jacobsen*, som er bortflyttet, valgts Skibsmægler *H. Christiansen*. Til Revisorer genvalgtes Urmager *Ibsen* og nyvaltes kgl. Vejer & Maaler *Adrian Lund*.

Skibsmægler *H. Christiansen* er valgt til Kasserer i Stedet for Hr. *Jacobsen*. Maskinmester *Alb. Petersen* er genvalgt som Formand.

#### EBELTOFT-KREDSSEN

afholdt sin aarlige Præmieskydning paa Hotel Skansenskilde Søndagen den 23. Marts. Skydningen begyndte Kl. 9 Formiddag og varede til hen paa Eftermiddagen med en Times Midagspause. Resultatet var paa 12 Meters Afstand med  $\frac{1}{12}$  Skive følgende:

1. Pr. Slagtermester Viet, ved Fisker Alfred Olsens Skud.
2. » Bilejer Sørensen ved eget Skud.
3. » Frk. Marie Aastrup ved Herluf Nielsens Skud.
4. » Træhandler Hviid ved Uddeler Brøgers Skud.
5. Uddeler Brøgger ved eget Skud.
6. » J. Andersen ved eget Skud.
7. » J. Petersen ved eget Skud.
8. » Mejeribestyrer Hansen ved Uddeler Brøgers Skud.

(Alle med 35 Points.)

9. » Tømrer Westersø ved Alfred Olsens Skud.
10. » L. Jensen ved Herluf Nielsens Skud.
11. » Fisker Oxholm ved Urmager Olsens Skud.
12. » Herluf Nielsen ved eget Skud.

(Alle med 34 Points.)

Altsaa særdeles gode Præstationer. Om Aftenen sluttedes Sammenkomsten med Bal og fælles Kaffeord med Præmieuddeling.

#### FAABORG-KREDSSEN

har afholdt Generalforsamling paa »Rasmussens Hotel«.

Formanden, Jernstøber *C. C. Jensen*, bød Velkommen og mindedes de i Aarets Løb afdøde Medlemmer, Møller *Rasmussen*, Lyø, og Ostehandler *Mainz*, Faaborg.

Formanden aflagde derefter Beretning og omtalte de Sammenkomster, der havde fundet Sted, deriblandt Helgolandsfesten i Fjor i Odense, som Odense- og Faaborgkredsen havde arrangeret i Forening samt Kredsen 10-aarige Stiftelsesfest den 30. Januar i Aar. Kredsen Medlemsantal andrager nu 100 foruden Foreningens Æresmedlem, Helgolandsveteranen, fhv. Postfører *Rs. Jørgensen*, Auernakø.

Regnskabet, der balancerer med Kr. 1143,13, godkendtes.

De afgaaende Bestyrelsesmedlemmer, Jernstøber *C. C. Jensen*, Købmand *H. Larsen*, Fjellebroen, Smedemester *Lundorff*, Brahetrolleborg, Installatør *J. C. O. Jensen* og Planter *Jørgensen* genvalgtes. Ligeledes genvalgtes Revisorerne Inspektør *H. P. Knudsen* og Lods *Jørgensen*, Dyreborg.

Til Sendemænd ved Aarsmødet i København den 6. April valgtes foruden Formanden, Installatør *J. C. O. Jensen*, Havnefoged *Rasmussen* og Blikkenslagermester *Jensen*, Millinge. Til Flagbærer valgtes Værkfører *Olsen*.

Under »Eventuelt« drøftedes forskellige Foreningsanliggender, bl. a. Afholdelse af Helgolandsfest i Aar sammen med Odense Marineforening.

#### SKAGEN-KREDSSEN

afholdt Søndag den 24. Marts en særdeles vellykket Fest paa Clausens Hotel. Festen var arrangeret som en Slags Afsejlingsfest for vore Fiskere, der nu drager bort paa Fiskeri fra England. Navigationsskolens Elever med Damer samt Fø-



terne fra de i Havnen værende Skibe, som paa Grund af denne Vinters Ishindringer henligger i Havnen, var indbudte.

Ved 8 Glas hejstes Flaget under skyldig Honnør og med Afsyngelsen af Nationalsangen. Formanden, Politibetjent *H. Møller*, bød Kammeraterne med Damer velkommen og præsenterede Redaktør *Skjerning* fra Frederikshavn, som derefter oplæste forskellige Smaafortællinger (Skipperhistorier) baade af humoristisk og alvorlig Art. Oplæseren lønnes med stormende Klapsalver.

Alle samledes saa ved Kaffebordet, hvor den blaa Sangbog snart kom frem, og det viste sig, at Gutterne ikke havde glemt Stemmen hjemme. Strandkontrollør *Kietz* og Frue underholdt ligeledes med Sang og Musik, og alle gav deres Bifald til, Kende paa en saadan Maade, at Hotellet rystede. Derefter gav Redaktør *Skjerning* atter forskellige Numre, der igen lønnes med stærkt Bifald.

Formanden meddelte nu, at Bestvrelsen havde vedtaget at tildele den Elev, som havde bestaaet Sætteskippereksamen med den bedste Karakter, et Diplom, og en anonym Giver havde tilstillet Foreningen et smukt Sølvbæger, som samtidig skulde overrækkes Eleven. Desværre var den paagældende Elev, Fisker *Niels Jensenius Nielsen (Kruse)*, syg og kunde ikke personlig give Møde, men det overlodes Skolens Forstander, Hr. *Michelsen* at overbringe Eleven Diplomet og Hædersgaven. Der udbragtes nu et Leve for Eleven og hans Læremester, *Michelsen*.

Der blev holdt en Del Taler, blandt andet en for den aagaede Formand, Fuldmægtig *Eisenreich*, hvori han takkedes for det store Arbejde, han har udført for Marineforeningens herværende Afdeling baade før og efter dens Stiftelse.

Der blev nu pebet til Dans paa Dækket. Ved 8 Glas blev Flaget halet ned med fuld Honnør. Dansen til Harmonikatonerne vedblev til Kl. 2, da der blev pebet »skej ud over alt, skaffe«. De mest udholdne samledes saa om et fælles Smørbrødsbord, hvor Taler og Sang vekslede Slag i Slag.

Da Baadsmandspiben Kl. 4 meldte »klar ved Køjerner«, havde de gamle Gutter opfrisket mange gemvllige Minder, og ved Afskeden lød det »det var en rigtig Marinefest.«

#### FREDERIKSHAVN-KREDSSEN

afholdt Mandag den 24. Marts paa Hoffmanns Hotel en Torskespisning for Medlemmer med Damer. — Man samledes Kl. 7 til Hejsning af Flaget, og en Forsamling paa et halvt Hundrede Medlemmer samt en Del Fremmede fra Skibene i Havnen og ved Værftet blev budt velkommen af Formanden, Kapt. *Weber-Hansen*, som udtalte sin Glæde over den store Tilslutning og bad eventuelle Talere om under Spisningen at forholde sig passive, saa at Torsken kunde glide ned uden større Sindsbevægelser. — Anmodningen blev efterfulgt, men en desto større Veltalenhed udfoldede sig umiddelbart efter, at Maden var gledet ned. — Overværkfører *Thostrup* talte for Damerne, for Byen Frederikshavn, — hvor han, som saa mange andre, følte sig draget af den friske og smukke Natur — og endelig for Marineforeningen, hvor han i Søens Mænd havde fundet saa mange gode Personligheder. Kaptajn *Kiær* fra »Svava« udbragte en Skaal for Formanden og takkede paa Gæsternes Vegne for Indbydelsen; Maskinmesteren fra Kabeldamperen »Eduard Sønson« takkede for den gode Landlovsaften, som Foreningen havde beredt dem, hvorefter Formanden takkede for Skaalen og motiverede et Leve for Hovedforeningens Formand, Kommandør *Kiær*, Fader til Kaptajnen, som lejlighedsvis anmodedes om at overbringe Foreningens Hilsen til Kommandøren, hvem Formanden udtalte Haabet om engang at maatte se i Foreningen.

Efter et udtalt »Velbekomme«, hævdes Bordet og man drak Kaffen i de tilstødende Lokaler. Kl. 9 begyndte Dansen, som fortsattes med Liv og Lyst til henad Morgenstunden, hvor man forlod de glatte Brædder i Forvisningen om at have tilbragt en hyggelig og vellykket Marineaften.

#### BORNHOLM-KREDSSEN

afholdt den 1. April sin sidste Sammenkomst for denne Sæson.

Man samledes Kl. 7 i Haandværker- og Industriforeningen til et festligt smykket Bord, hvor der bødes paa Dyre-ryg og Dessert.

Det var en vældig fornøjelig Skafning, hvortil ikke mindst bidrog 5 udmærkede Sange, skrevet i Dagens Anledning.

Forfatterne var selvfølgelig anonyme; men Tonen var saadan, at vi røber ingen Hemmelighed ved at udtale, at i alt Fald de to af dem har tidligere glædet os med deres Lyrik, og vi kan tilføje, kom glad igen næste Gang, den er god nok.

Efter Bordet svang man sig lystelig til det høitidelige Øjeblik, da Kl. slaar 12 og Flaget hales ned med fuld Honnør.

Vor »Skipper« havde skaffet os Landlov til Kl. 2, — og det benyttede vi os af i fuldt Maal.

Nu glæder vi os alle til Sommerudflugten, som er fastsat til 1. Halvdel af Juni — den bliver sikkert god; det borger Festudvalgets Sammensætning for, det er nemlig det samme som i Fjor.

Altsaa Kammerater! Paa Gensyn!

### Kommende Møder:

*København-Kredsens Skyttelav* afholder Præmieskydning, hvortil man kan lade skyde for sig, Søndagen den 18. Maj Kl. 9 Fm. i Carlsberg Pavillonon, Strandvejen 20. Til Frokosten, Bøf, Ostesnitter, Kaffe og Øl à 4 Kr., ligesom til Skydningen bedes man indtegne sig hos Formanden, Øbro 3712. Begge Dele er bindende. Gaver er velkomne.

*Aarhus-Kredsen* indbyder Medlemmerne til Sammenkomst TiTrsdag den 13. Maj Kl. 7½ Em. i Haandværkerforeningens Lokaler. Der vil her blive Lejlighed til at hylde de gamle Veteraner fra 1864, som denne Aften er Foreningens Gæster; tilmed kan man samme Aften festligholde Sammenslutningen af de 2 lokale Foreninger, som nu har staaet sammen 1 Aar, og alt tyder paa, at Sammensvejsningen er af den mest solide og holdbare Art, som varsler godt for Fremtiden.

Det er lykkedes Bestyrelsen at kunne servere: Klipfisk, Brød, Smør og Ost samt Kaffe for 2 Kr. pr. Kuvert; Udgifterne maa saaledes i hvert Fald ikke kunne afholde vore Kammerater fra at møde talrigt frem.

Tegningen, som sker senest Onsdag den 7. Maj, kan finde Sted paa Lister, der er fremlagt hos: Skibshandler *Johansen*, Tlf. 1968, A. Daugaard, Tlf. 3694, Haandværkerforeningen, Tlf. 234, Konsul Anton C. Nielsen, Tlf. 950.

#### SØLVBRYLLUPPER.

Medlem af Marineforeningens København-Kreds, Repræsentant *Georg Nielsen Nyhammer* og Hustru kan den 7. Maj fejre deres Sølvbryllup.

Et hæderværdigt gammelt Par, fhv. Postfører *Rasmus Jørgensen* og Hustru, Avernakø, kan den 8. Maj i Aar fejre deres Guldbryllup. Jørgensen er født den 29. September 1839 paa Avernakø og har faret tilsøs fra 1861 til 1873. I Krigen 1864 deltog han ombord i Fregatten Jylland i Slaget ved Helgoland.

I 1884 overtog han efter sin Fader Stillingen som Postfører mellem Avernakø og Faaborg og varetog denne Stilling med aldrig svigtende Paalidelighed og ofte under vanskelige Forhold i haardt Vejr indtil han i 1898 maatte give op.

Brudgommen, der saaledes nu er ca. 85 Aar gammel, — født i Kong Frederik den Sjettes Dødsaar, er Æresmedlem af Marineforeningens Faaborgkreds, og han og hans 82-aarige Hustru Johanne vil sikkert paa Højtidsdagen kunne regne paa stor Deltagelse fra deres mange Venner og Bekendte.

Ogsaa Marineforeningen bringer den gamle Veteran og hans Hustru de bedste Lykønskninger og gode Ønsker for de Aar, som kommer.

#### FRA FREDERIKSHAVN-KREDSSEN.

Vort Medlem, Hotelvært *Poul Jensen*, Kurhotellet, Sæby, afgik den 20. Febr. d. A. ved Døden. Til hans Baare afsendte Foreningen Krans med signerede Baand.



## FRA FREDERIKSHAVN-KREDSSEN.

Ved Afslutning af Sætteskipperskolens Aarsprøve Lørdag den 15. Marts overrakte Formanden, i Henhold til Foreningens Bestemmelser, Diplom og en Guld-Tikrone til den bedst bestaaede Elev, *Aage Julius Møller*.

## MARINE-MINDER OMBORD OG I LAND.

AF AXEL THIESS.

Paa Roms Forlag har Tegneren Axel Thiess udgivet et Uddrag af sine Marineminder og tilegnet disse Marineforeningens Protektor, H. K. H. Prins Valdemar.

En ældre, men endnu ungdommelig tidligere Mariner har i denne Bog samlet Kvintessentsen af sin sorgløse Ungdoms uforglemmelige Minder fra Tjenesten under Splitflaget, Minder der gnistrer af Humør og samtidig af en Hengivenhed overfor vor Marine og dennes særprægede Personel, som Tidernes Skiften og de nye Former, hvorunder Livet i Marinen nu leves, har ladet uforandret.

Det er Minder fra Tiden før de tunge Panserskibe blev Typen, — fra den Gang, Flaaden endnu sendte sine Fregatter med de hvide Sejl, og Splitflaget under Gaffelen, ud paa Togter, hvor selv Værnepligtsfolkene fik en Anelse om Sømandsskab, hvor Livet paa Batteri og Banjer, paa Ræer og Salinger og i Arbejdet med Fald og Braser kunde svejse Mændene sammen som een Flok ved Dag og ved Nat, — i et Kammeratskab, som Tiden ikke slider paa efter at det gyngende Dæk er ombyttet med Landjorden.

Gennem disse Marine-Minder, hvoraf nogle har været gengivne i dette Blads Spalter, viser Forfatteren sig som den elskværdige Humorist, vi alle kender og skatter, hvis Elskværdighed og Finhed aldrig tillader ham at gaa for vidt, og hvis Kærlighed til og Respekt for Flaget altid sammen med den saltvandsfriske Djærvhed giver hans Beretninger en dyb Tone af Sympati for de Skibsfæller, fra de Højeste til de Laveste, mellem hvem han har færdedes og hos hvem han har samlet sine Minder.

Som en naturlig Ting er Forfatteren selv Illustratør af sine Fortællinger, og der findes mellem disse mange Illustrationer henrivende Tegninger fra Besøgene i England og Spanien.

Alt i alt en Bog, som vi haaber maa vinde den videste Udbredelse. En god Gave fra Fædrene til deres sølystne Sønner, — og en ikke mindre god Gave, som hvert Medlem af Marineforeningen bør give sig selv til Glæde og Ære for Forfatteren, den udmærkede Humorist, det elskværdige Menneske og derfor den prægtige Kammerat, — Kunstneren Axel Thiess.

E. M.

## DE SYV STORE OG MILLIONÆRSEJLADS.

Trænger man til Forandring og Rekreation, lejer man sig blot ind som Millionær paa det flydende Paladshotel, den britiske Liner »Majestic«, der med sine 1245 Kahytter er større end noget Hotel i Norden.

Man lejer sig ind som Millionær og faar anvist en Række Luksuskahytter, bestaaende af Sovekammer, Badeværelse, Dagligstue, Pigeværelse, Hustelefon samt Balkon med Udsigt over Oceanet.

Dagen gaar paa følgende Maade: Man staar op efter at have drukket Te paa Køjen, gaar i Badekaabe til Svømmehallen, driver Gymnastik, spiller Tennis eller gaar et Par Mil for Frokost.

Efter Lunch indtages Kaffen paa en Balkon, som ligger uden for egen Kahyt, hvor man ikke bliver forstyrret. Om Eftermiddagen er der The dansant paa Promenadedækket, og kort før Middagen læser man Radioavisen med de sidste Nyheder fra Amerika og Europa. Middagen, som er tilberedt af franske Kokke, indtages i den mægtige Spisesalon.

Under Serveringen spiller et ypperligt Orkester; man tror sig hensat til et af de store Hoteller i Paris eller New York, og ingen tænker paa, at Afstanden fra Land er 1500 Sømil.

Mellem Middagen og Ballet gaar man ind i Kinetografen og ser en eller anden pragtfuld Film. Ved 10-Tiden lyder Jazz-Hylene ud i den stille Luft, og Dansen varer til langt over Midnat.

Dog, »Majestic« er ikke det eneste Kæmpe-Søhotel paa Atlanten, Fjorten mægtige Oceanflyvere har forladt New-York paa samme Dag. Om Bord i disse Skibe var der tilsammen 10,000 Passagerer, og Fortjenesten paa Over- og Tilbagereisen for Transporten af Passagererne beløb sig til 5 Mill. Dollars.

Særlig taler man i Atlanterhavsfarten om de »syv Store«: »Olympic«, »Homerick«, »Mauretania«, »Beren-garia«, »Aquitania«, »Majestic« og »Leviathan«, som gennemsnitlig er paa 45,000 Tons.

Den spanske Armada var tilsammen paa 59,000 Tons, og nu er et enkelt Skib, »Majestic« lige saa stor.

Armadaen bestod af 132 Skibe, men en Armada paa 132 af Nutidens Oceanflyvere kunde med Lethed bringe hele United States samlede Befolkning paa 110 Millioner Personer til Europa paa 145 Rejser og paa Tilbagereisen medføre hele Frankrigs, Englands, Hollands, Belgiens, Schweiz og Danmarks Befolkning.

Til Trods for, at Rederierne har gjort alt for at gøre Rejsen mellem den gamle og den ny Verden saa behagelig som vel muligt, er Antallet af Passagerne i de sidste Aar sunket betydeligt.

I 1913, det sidste normale Aar, rejste 1,413,845 Personer paa 3die Klasse over Atlanten, og 472,781 vendte tilbage i samme Tidsrum. Det vil sige, at hver Maaned befordredes ca. 158,000 Personer over Atlanten. Statistiken for 1922 viser derimod, at Antallet af 3die Klasses Personer pr. Maaned nu kun beløber sig til 23,000. Dette Forhold skyldes dog hovedsagelig den ny amerikanske Indvandringslov, hvis Formaal er at holde udenlandsk Arbejds-kraft borte fra Amerika.

Det største Skib i Columbus' Eskadre, »Santa Maria«, var 86 Fod langt. Da »Majestic« er 100 Fod bred, kunde »Santa Maria« med Lethed staa paa Fordækket. Man ved ikke, hvor hurtigt »Santa Maria« kunde sejle, men »Majestic« kan holde 27 Knob.

Livet om Bord i Luksusdamperen er lyst for en Millionær. Elevatorer forbinder de 9 Dæk. En mægtig



Svømmehal, som rummer 130 Tons havblaat Vand, ligger midtskibs. Columbus' Skib »Santa Maria« var paa 30 Tons, det kunde saaledes med Lethed flyde i »Majestic«'s Svømmebassin. Om Bord findes særlige Saloner for Børn, mægtige Spisesaloner, 3 Gymnastiksale, Sportsdæk, Mørkekammer for Amatørfotografer, Butik-

ker, Barbersalon, Blomsterudsalg etc..

Som sagt i Begyndelsen, er De træt af Landjordens trivielle Liv, saa lej Dem ind som Millionær paa en af Atlantens Greyhounds. Køb Billetten, hvis De trænger til Rekreation. Ideen til Turen skænker jeg Dem gratis.

S—r.

## Agitér for Tilgang

af nye Medlemmer

## til Marineforeningen.

**MELCHIORS** *anerkjendte*  
**THE Specialiteter:**

Masagama..... 7 Kr. pr. 1/2 kg

Ceylon Or Peccor 5 1/2 . —

M G M..... 4 . —

— Prøv og De bliver tilfreds. —

**C. V. Petersen,**  
Bageri & Conditori,  
St. Kongensgade 91.  
Telefon 5712.

**V. Schmidt, Instrumentmager**  
Holmensgade 29

**Remington**  
Skrivemaskine  
skriver, adderer, subtraherer  
og har Key Set Tabulator.  
L. Kristensen, Vestergade 27.

**Vestfyens Kulimport,**  
Assens  
Kul. Kokes, Briketter, Brænde.  
Telefon: Assens 250  
Leverandør til den kgl. danske  
Marine.

**L. LEVISON JUNR.**  
AKTIESELSKAB  
ETABLERET  
1850  
TELEFON 7500  
KJØBMAGERGADE 50  
KØBENHAVN K.

**Pontoppidan & Simonsen.**  
Odensegade 4. Tlf. Øbro 6191.

Første Kl. Varer til billigste Priser.

Kartofler, Grønt. Frugt og Konserver en gros — en detail.

Leverandør til den danske Marine.

Detailudsalg:

Palæ-Kælderen, St. Kongensgade 77.  
Telefon Palæ 3877.

Frugtforretningen, Classensgade 5.  
Telefon Øbro 3551.

**UDDEHOLMS AKTIEBOLAG**  
MUNKFORS BRUK HAGFORS JARNVERK BRATTFORS BRUK  
Fabrikation og Salg af

SIEMENS, MARTIN- og BESSEMERSTAL samt  
LANCASHIRE-RAASTÆNGER af bedste Kvalitet

Koldt- og varmtvalset Jern og Staal; valset og smedet Værktøjs- og Borestaal, valset og trukket Jern- og Staaltraad, Staalstænger, Raaskinner, Baandsave, Traadsøm, Træ- og Metalskruer, Fjedre til Køretøjer og Jernbanevogne m. m.

Telegramadresse: UDDEHOLMS, UDDEHOLM, — Postadresse: UDDEHOLM  
For koldtvalset og trukket Staal og Jern samt Traadsøm: Post- og Telegramadr. MUNKFORS

**A. RINDOM & RESTORFF**  
AKTIESELSKAB  
FARVERGADE 8 - KØBHV. B.  
EXPORT AF DANSK SMØR

Drik  
**BLACK & WHITE**  
WHISKY!  
H. I. Wengel & Co.  
Tlf. 7366. — Bredgade 28. — Tlf. 7366.

— Champagne —  
**Louis Roederer, Reims**  
Leverandør til Hans Majestæt Kongen af Danmark  
Grand vin sec Extra dry. Carte Blanche 1906 Extra dry.

**Soignerings Anstalten**  
Telefon 3246.  
Udlejning af Haandklæder, Viskestykker, Dækketøj og Toiletskabe.  
**Vimmelskafte 38.**

**FITTINGS**  
+ GF +

P. E. Ehrhardt  
Studestr. 7. Tlf. 1793  
Trukne Rør, G. F.  
Randfittings samt  
alle tekniske Maskinartikler.

**M. Kjær s**  
Smedie og Maskinfabrik  
Aalborg

**BRUG ALTID**  
  
**Vibe-Hastrup's**  
**Sko-Creme**

**OTTO SUENSON & CO.**  
Dr. Tvergade 7, Telefon Central 482.  
Vin og Cigarer.  
Leverandør til Søofficersforeningen og Officersforeningen.

**Husk** at købe Deres Kolonial, Dekkater, Vine, Spirituosa, Cigarer, Cigaretter, Konfekt, Chokolader og Bodega Vine hos  
**C. V. Olsen, Korsør, Telefon 84.**  
Varene bringes overalt. Leverandør til Marinen.

**H. F. HANSEN,**  
Naboles 3,  
anbefaler al første Kl. Paalæg og Fedevarer, Røget Flæsk af egen Tilvirkning. Leverandør til Søværnets Kaserne.

**C. B. Møller & Co. S**  
Cigarer og Cigaretter  
er de mest velsmagende.