

# UNDER DANNEBROG

MARINEFORENINGENS MEDLEMSBLAD

## ORGAN FOR SØVÆRN OG SØFART

UDGIVET AF MARINEFORENINGEN.

REDAKTØR: AXEL JUEL

10. AARGANG  
1923.

BLÅDETS OG FORENINGENS KONTOR  
Møntergade 22, Mezz., København K.  
Telefon Byen 3448.

BLÅDETS ANNONCEEXPEDITION:  
Nyhavn 31, København K.  
Telefon 5869.

HÆFTE III.  
MARTS



### FORENINGSMEDDELELSER M. M.

Under Medvirkning af Arkitekt E. W. Marston og Grosserer Vald. Schou

#### 25-, 30-, 35- OG 40-AARS JUBILÆUM

Marinere af Aargangen 1898 agter at fejre 25-Aars Dagen for deres Indkaldelse til Søværnet ved en festlig Sammenkomst i Haandværkerforeningens Lokaler Mandag den 7. Maj Kl. 7 $\frac{1}{2}$  Eftm.

Med forventet Tilladelse aflægges om Formiddagen Besøg paa Orlogsværftet, hvor der efter Omvisning vil blive Frokost i Marketenderiet.

Fest-Komiteén, hvis Formand er Overgartner K. Brandt Klixbüll, Bispebjergvej, Tlf. Taga 965, har konstitueret sig.

Anmeldelse om Deltagelse i Sammenkomsten, i hvilken ogsaa Medlemmer, der iaar kan fejre 30, 35 eller 40 Aars Jubilæum for deres Indkaldelse, kan deltage, sker paa Marineforeningens Kontor, Møntergade 22, Kl. 10—3, hvor nærmere Program for Dagen vil blive meddelt. Prisen pr. Deltager er 15 Kroner.

#### PAATÆNKET MINDEFEST FOR AARGANG 88

Paa Foranledning af den Opfordring fra vor Kammerat Erik J. Nielsen, der fremkom i Februar-Nummeret af »Under Dannebrog« vedrørende en paatænkt Mindefest den 14. April i Aar, har et Møde været afholdt til Sagens Drøftelse.

Paa dette Møde blev man enige om ikke at arrangere nogen større Fest, og af forskellige Grunde, bl. a. følgende: Dagen er en Lørdag, der vanskeliggør det for Forretningsfolk at deltage. Endvidere kommer jo selve Foreningens 10 Aars Sammenkomst umiddelbart efter, samt 25 Aars Dagen for »98-erne«, som talte om eventuelt at slutte sig til.

Vi vedtog da at samles igen den 14. April i »Ny Rosenborg«s Restauration til en lille hyggelig »Kan Du huske Aften«, hvor vi ved et Glas Øl, Kaffe, eller hvad enhver især vil nyde, kan sidde og opfriske gamle Minde under saa tvangfri Former som muligt.

Altsaa, Kammerat! har Du Tid, Lyst og Lejlighed, kan Du træffe Kammerater i »Ny Rosenborg« Restauration den 14. April fra Kl. 8 Aften til Lukketid.

Flere »88«-ere.

#### KØBENHAVN-KREDSSENS GENERALFORSAMLING

DEN 22. FEBRUAR 1923.

Paa særlig højtidelig Maade begyndte man denne Kredsens 9de Generalforsamling, — den Aarsopgørelse hvortil der stedse knytter sig nogen Spænding for Ledelsen, de Ansvarshavende, trods de forudgaaende mange Aars Beviser paa og Tradition for, at Marineforeningens Generalforsamlinger er Mønstre paa saglig Drøftelse og Ro.

Paa Formandens Vegne besteg Næstformanden, Arkitekt Marston, Talerstolen og bød Forsamlingen, der talte ca. 200 Medlemmer, Velkommen, mindede om vor fraværende Formand og udtalte dernæst, at man, inden Forhandlingernes Begyndelse, vilde skride til Udførelsen af den af Kredsbestyrelsen truffne Beslutning, at udnævne 9 af Kredsens Medlemmer, der alle havde deltaget i Slaget ved Helgoland den 9. Maj 1864, til Æresmedlemmer. Af disse ni Herrer maatte vi desværre savne to, nemlig D'Hrr. Maskinmester Gjetting og Grosserer Sneedorf-Kryger, hvis Helbred ikke have tilladt dem at være tilstede, medens følgende Herrer havde kunnet give Møde nemlig Krigsassessor P. Lund, Skibsbygger Sv. Jensen, Kirkebetjent C. Jacobsen, Vognmand F. Kofoed, Søminearbejder Th. Olsen, Jordbruger F. Rejersen og Partikulier P. Sørensen-Dalby.

Efter at have mindet om Dagens Betydning for vort Land i moralsk Henseende i en trang og sørgelig Tid og det Lys, der dengang spredtes i Sindene ved Efterretningen om, at en lille Del af vor Flaade havde hævdet Flagets Ære og Flaadens Traditioner overfor en jævnbyrdig Modstander, omtalte Næstformanden den Betydning denne deres Ungdoms store og alvorlige Oplevelse havde haft for de Mænd som vi nu agtede at hædre i deres høje Alderdom og hvorledes de altid siden da havde holdt sammen som et Broderskab i Helgolandforeningen, der i 1914 gik over i Marineforeningen, der som en Ære paatog sig Forpligtelsen at bevare Helgolandforeningens Flag og som ogsaa nu, som en Tak for deres Ungdoms Gerning, vilde give dem et synligt Bevis for, at to Menneskealdre ikke havde bragt deres Daad til Forglemmelse.

Efter at have oplæst Navnene og medens Forsamlingen rejste sig, overrakte Næstformanden derpaa hver af Æresmedlemmerne hans Æresdiplom med en Lykønskning og et Haandtryk og sluttede derpaa Højtideligheden med at udbringe et trefoldigt Leve for dem.

De smukt kalligraferede Diplomer indesluttedes hvert i en Rulle, ombundet med et tykt, snoet, rød-hvidt Silkebaand, bærende Foreningens store Segl.

Generalforsamlingen indlededes derpaa med at Bestyrelsen til Dirigent foreslog Planteskoleejer Hastrup, der enstemmig valgtes og, efter at have konstateret lovlige Indvarsling, gav Ordet til Næstformanden, der derefter aflagde Aarsberetningen, der i Hovedtrækkene holdt sig til den af Bestyrelsen ved Indvarslingen udsendte, og som derfor vil være Medlemmerne bekendt. Taleren fandt særlig Anledning til nærmere at omtale den Glæde, det havde været for Kredsens, at kunne bidrage til to »Georg Stage« Elevers Udrustning, noget man haabede at kunne fortsætte med og hvortil Forsamlingen gav sin Tilslutning. Ligeledes havde Kredsens sam-

men med Hovedbestyrelsen flere Gange kunnet bidrage til Lindringen af Nøden blandt omkomne Vestkystfiskeres Efterladte, idet Aaret desværre havde bragt to beklagelige Ulykker derovre. Man haabede stedse at maatte kunne øve denne Art Virksomhed, hvori Foreningen havde en væsentlig Opgave, som de smaa Pengemidler desværre endnu satte stærkt indsnævrede Grænser for.

Næstformanden mindedes de i Aarets Løb afdøde Kammerater og udtalte, medens Forsamlingen rejste sig, et: Ære være deres Minde, og meddelte, at Kredsbestyrelsen i Anledning af Kaptajn *Herman Ewalds* Død og i Minde om hans store Fortjeneste af og Arbejde for Foreningens Stiftelse og Udvikling havde vedtaget at paasætte Kredsens Raaber en Sølv-Mindeplade med Kaptajns Navn, Fødsels- og Dødsaar.

Kredsens Stilling til Fregatten »Jylland« omtaltes, og ligeledes de Gaver man i Aarets Løb havde modtaget, og da særlig den af Bankkasserer *C. Nath*, Kredsens Sekretær, skænkede smukke Klokke, — og endelig rettede Næstformanden en Tak til alle, — Institutioner saavel som Medlemmer — der i Aarets Løb havde vist deres Velvilje overfor Foreningen og dennes Medlemmer og til enhver, der har givet Bestyrelsens Støtte i dennes Bestræbelser for at føre Foreningens København-Kreds fremad.

Kredsens Kasserer, fhv. Skolebestyrer, Translatør *J. Teisen*, aflagde derpaa det reviderede Regnskab, som vil findes aftrykt andetsteds i Bladet. Kassereren gennemgik de forskellige Poster og modtog enstemmig Descharge for sit energiske og dygtige Arbejde og Medlemmernes Tak ved kraftige Haandklap. Flere Talere havde Ordet til Bemærkninger vedrørende enkelte Poster paa Regnskabet, som man for Overksueligheds Skyld ønskede mere specificerede, hvilket Kassereren lovede at have sin Opmærksomhed henvendt paa.

Ved Dagsordenens Punkt 3: Indkomne Forslag, forelagde Næstformanden Forslag fra Kredsbestyrelsen til Oprettelsen af et frivilligt »Flagfond«, tilvejebragt ved smaa Bidrag fra de flest mulige Medlemmer og med det Formaal ved forekommende Lejlighed at kunne skænke Flag som Æresgave fra Kredsen eller fra Hovedforeningen til særlig fortjente Skibe. Bestyrelsen søgte ved denne Forelæggelse Bemyndigelse til at forelægge Sagen for Sendemandsmødet i April iaar, og dette vedtoges. I Diskussionen om denne Sag deltog bl. a. Mester *Borrild*, Fabrikant *Schultz*, Direktør *Burchard* o. fl., til hvis Forespørgsler Næstformanden gav Oplysninger, idet han tillige beklagede, at Tiden ikke havde tilladt at forelægge dette Forslag saa detailleret, som det havde Krav paa, hvilket Medlemmerne med Rette kunde anke over. Dette vilde imidlertid ske ved et senere Møde inden Sendemandsmødet, saaledes at det nu affattede Lovudkast, af hvilket enkelte Afsnit oplæstes, kunde foreligge fuldt gennemarbejdet og diskuteret for Sendemandsmødet.

Ved det derpaa foretagne Bestyrelsesvalg genvalgte hele Bestyrelsen med Akklamation, og ved Valg af Revisorer valgtes Revisorsuppleant, Kommandør *Hector Kiær*. Revisorerne, Grosserer *L. Tilly* og Kommandør *Kiær*, hilstes med kraftigt Bifald som Tak for deres store Arbejde.

Dagsordenens Punkt 7: Valg af Sendemænd, gav Anledning til nogen Diskussion. Fra Hr. *Otmar* var indkommet Ændringsforslag til Bestyrelsens Sendemandsliste, indeholdende ca. 40 Navne, hvoraf endel var fælles for begge Lister. Hr. *Otmar* udtalte som sin Anskuelse, at det burde være en uomgængelig Betingelse for at blive udtaget til Sendemand, at have givet jævnlige Møde i Kredsen, og havde i sit Forslag nærmere gjort Rede for et Antal Navne paa Bestyrelsens Liste om hvem dette efter hans Mening ikke kunde siges.

Næstformanden replicerede hertil ved at omtale Maaden, hvorpaa Bestyrelsen valgte de Sendemænd, hvis Navne forelagdes Generalforsamlingen til endeligt Valg. Manglende Fremmøde ved Kredsens Sammenkomster behøver ikke at være ensbetydende med manglende Interesse for Foreningen, the derpaa havde man talrige Beviser ved Vedkommendes Interessesytringer paa andre Maader, — og endelig var det gennem Aarene en fast Regel, at den udpegede Sendemand, der enten meldte Forfald eller ikke efter Valg gav Møde ved Sendemandsmødet, uvægerligt slettedes af Listen medens Suppleanten rykkede op.

I Diskussionen herom deltog bl. a. Hr. *Bockmann*, Bankkasserer *Nath* o. fl.

Næstformanden omtalte Vanskeligheden ved at finde en til alle Sider retfærdig og fyldestgørende Form for dette Valg indenfor Kredsbestyrelsen, idet det hverken er nogen særlig let eller taknemlig Opgave at udpege ca. 70 Navne uden at komme andre Meninger for nær hist og her. Bestyrelsen havde selvfølgelig sine Meninger om, hvem den ansaa for Interesserede og hvem ikke, og gik ved Affattelsen af Listens nye Navne ud herfra med den største Objektivitet, hvilket Listen formentlig i sig selv vidnede om. Bestyrelsen ønskede forsaavidt intet hellere, end at man kunde finde en Form for Valg, der befriede den for i hvert Fald en Del af dette Arbejde. Spørgsmaalet vil blive taget op til nærmere Behand-

ling. Ved den derpaa foretagne Afstemning om Ændringsforslaget forkastedes dette, hvorefter Bestyrelsens Liste vedtoges med betydelig Majoritet.

Man var nu naaet saa langt frem paa Aftenen, at der kun blev forholdsvis kort Tid til Dagsordenens Punkt 8: Eventuelt, uagtet der herunder vilde have været Stof nok til Behandling, forsaavidt som Medlemmernes særlige Ønsker og Henstillinger til Bestyrelsen bedst finder Lejlighed til at komme til Orde paa dette Tidspunkt. Enkelte Talere fremsatte dog Ønsker i Retning af Reformen med Hensyn til Formen for de almindelige Møder, — Borddækningen, Flagceremonielle, Salens Udsmykning, eventuelt færre Vintermøder eller enkelte af disses Overgang til Møder af mere festligt Tilsnit m. m., Sendemændenes Opgaver etc., — Ting, der saa godt som alle adskillige Gange har været drøftede indenfor Bestyrelsen, men som der maaske kan naaes til mere Afklaring af ved at debattere dem ved et almindeligt Møde, hvilket antagelig vil ske. Hr. Maskinmester *Salmenius* efterlyste de af ham tidligere ønskede Indmeldelseshefter med Afrivningskuponer, hvilken Tanke Bestyrelsen forsaavidt har optaget, som man længe fra Kontoret har kunnet faa Indmeldelseskort til at udfylde ved paakommende Lejlighed. Der fremsattes tillige den gode Tanke, at hvert Medlem burde betragte det som en Pligt i Aarets Løb at skaffe mindst eet nyt Medlem.

Af Hensyn til Tiden blev det nødvendigt at slutte af, og efter at Dirigenten havde erklæret Generalforsamlingen for sluttet, bragte Næstformanden ham en Tak for hans Ledelse af Forhandlingerne, hvortil Forsamlingen sluttede sig enstemmigt.

Næstformanden bød derpaa Aftenens Foredragsholder, Hr. Inspektør *Gronenberg*, Velkommen, og i den følgende Time oprulledes paa det hvide Lærred en instruktiv og spændende Fortælling om Guldlandet Alaska og Klondikes og Yuokonflodernes Løb gennem dette Polarland, hvor en af de pludseligste og største Folkevandringer i den nyere Tid fandt Sted i Slutningen af Halvfemserne i forrige Aarhundrede, — og hvor utalte Mænd maatte lade Livet paa Vejen til Dawson i det forjættede Land over Lenderman-Søen, gennem Passer og over Bjerge i bidende Kulde gennem en maanedlang Rejse, — og hvor de færreste naaede mere end ved det Guld, de gravede for andre og mere heldige Ejere af Guldlodder, — claims, — at kunne opretholde Livet. Om hele dette brogede og farefulde og ualmindelig barske Liv og Spil om Lykken, fortalte Hr. *Gronenberg* med Selvoplevelsens Anskuelighed og illustreret gennem en Mængde udmærkede Billeder. Med Rette takkede Forsamlingen ham ved stærkt Bifald for den glimrende Beskrivelse af en Landsmands Deltagelse i dette uhyre Kapløb om at naa først til de Steder Nord for Polarcirklen, hvor den frose Jord gemmer sine Skatte godt forvarede, — saa godt, at det kunde koste Maaneders strængt Arbejde for at naa ned til Klippen, hvor Guldaarene fandtes.

Ved den paafølgende Spisning takkede Næstformanden Hr. *Gronenberg* for hans Nærværelse og udbragte et Leve for ham, hvilket Foredragsholderen besvarede med en smuk Tale for Foreningen.

Paa vanlig fornøjelig Maade skiftede Taler og Sang i broget Række, — og ikke mindst glædede man sig og undredes over den sjældne Livskraft, hvormed et af vore nye Æresmedlemmer, Krigsassessor *P. Lund*, fortalte og foredrog Viser fra sin Ungdom for 60 Aar siden, en Livskraft der tyder paa, at vi endnu længe vil kunne bevare vore alderstegne Æresmedlemmer blandt os.

Ved 8 Glas paa Klokken pebes til Udskejning overalt og: »Op fra Batteri og Banjer«, og Kursen kunde lægges hjem- efter efter en indholdsrig og vellykket Aften.

Under Sammenkomsten indløb Telegram fra Esbjerg-Kredsen gennem dens Formand, Hr. *Thielfoldt* — hvilken Kreds netop samtidig var forsamlet til Flagindvielse.

#### KØBENHAVN-KREDSSENS REGNSKAB FOR AARET 1922.

##### Indtægter.

Kassebeholdning d. 1. Jan. 1922 .....	1717.42
Bankbeholdning d. 1. Jan. 1922 .....	4123.26
Bankrenter .....	262.63
Kontingent .....	3912.95
	-----
	10016.26
	-----

## Udgifter.

Foreningens Formaal .....	570.33
Kontorhold .....	1159.15
Tryksager .....	180.20
Porto .....	453.50
Inkassator .....	396.33
Diverse .....	378.70
Selskabelig Sammenkomst .....	1322.41
Bankbeholdning d. 31. Decbr. 1922 .....	5543.89
Kassebeholdning d. 31. Decbr. 1922 .....	11.75
	-----
	10016.26
	-----

## Balance den 1. Januar 1923.

## Aktiver.

Kassebeholdning .....	11.75
Bankbeholdning .....	5543.89
Kontingentrestancer .....	240.50
	-----
	5796.14
	-----

## Passiver.

Kapitalkonto d. 1. Jan. 1922 .....	1375.35
	÷ 967.97
	407.38
	-----
Fondet d. 1. Jan. 1922 .....	4734.83
+ 10 % af Kontingentet .....	391.30
+ Bankrenter .....	262.63
	-----
	5388.76
	-----
	5796.14
	-----

J. H. Teisen,  
Kasserer.

Revideret. Kassebeholdning eftersat og befundet rigtig.  
København, 6. Februar 1923.

L. Tilly. Hector Kiær.

## HORSSENS-KREDSSEN

afholdt Søndag den 21. Januar selskabelig Sammenkomst i Haandværkerforeningen.

Der var mødt ca. 60 gl. Marinere med Damer. Programmet var følgende:

1. Humoristisk Oplæsning og Deklamation af Kammerat Overportør *J. Spring*, Hatting.
2. Solosang af Kammerat *Hjalmar Gravesen*, Horsens.
3. Morsomme Historier af Kammerat Værkfører *Larsen*, Horsens.

Underholdningen var vellykket; alle de Optrædende hilstes med langvarigt Bifald.

Efter Underholdningen pebes der til Kaffe, og ved et smukt dækket Bord tilbragtes en hyggelig og fornøjelig Time, hvor der holdtes en Mængde Taler, bl. a. af vore Æresmedlemmer, hvoraf 3 deltog i Festen, ligesom Sangbogen blev flittig benyttet. Imidlertid begyndte de danselystne at blive urolige, hvorfor Formanden hævdede Bordet og Vagtchefen peb til Dans paa Dækket. Dansen gik lystigt til Kl. 2, da der pebes »klar ved Køjerne«, hvorefter der takkedes af og enhver gik til sit.

Som særlig Attraktion var der over en Dør anbragt et Skilt »Gallion« og ved Døren anbragt en Lunte, hvilket hensatte de gamle Marinere til Ungdommens Dage.

Fredag den 23. Februar afholdt Kredsen ordinær Generalforsamling med forudgaaende Torskegilde.

Der var mødt ca. 40 Medlemmer. Efter at Formanden, Kasserer *Hoy*, havde budt velkommen, blev Vagtchefen, Kammerat *Hugo Dethmer*, valgt til Dirigent og gav Ordet til Formanden, der afgav en kort Beretning om Foreningens Virksomhed og Tilblivelseshistorie.

Derefter gav Kassereren en Oversigt over Regnskabet for den forløbne Periode.

Regnskabet godkendtes. Sekretæren forelagde et Forslag fra Bestyrelsen om blandt Medlemmerne at søge tegnet et Obligationslaan paa 250 a 300 Kr., dels for at udligne det ved Foreningens Start fremkomne

Underskud og dels for at skaffe en kontant Kassebeholdning. Forslaget vedtoges enstemmigt, og paa en fremlagt Liste tegnede Kammeraterne sig for saa godt som hele Beløbet, ligesom Pengene straks indbetaltes.

Til Sendemænd valgtes: Næstformanden, *Johs. Nissen*, (Suppleant: Konstruktør *Rasmussen*), Sekretær *Laur. Jensen* (Suppleant: Blikkenslagermester *Lohmann*), Vagtchef *Hugo Dethmer* (Suppleant: Fabrikant *Jacobsen*) og Direktør *Hal-skov* (Suppleant: Blikkenslagermester *Chr. Beck*).

Under Eventuelt blev, paa Forslag af Formanden, d'Hrr. Godsejer *Schou*, Palsgaard, og Veteran, fhv. Dampskibseks-peditor *Søren Madsen*, optaget som Æresmedlemmer af Foreningen.

Efter Generalforsamlingen fortsattes det kammeratlige Samvær et Par Timers Tid.

## FREDERIKSSUND-KREDSSEN

har afholdt Generalforsamling paa Hotel »Isefjord«. Formanden, Slagtermester *Lund*, Jægerspris, indledede med nogle Mindeord om afdøde Veteran Æresmedlem af Foreningen, Smed *Peter Petersen*, Græse. Han aflagde derefter Beretning, og Kassereren, Baadebygger *J. Andersen*, Frederikssund, oplæste Regnskabet, som sluttede med en Kassebeholdning paa 148 Kr. Medlemsantallet er 80, Regnskabet godkendtes.

Til Bestyrelsen genvalgtes Mejeriforpt. *Arpe*, Gaardejerne *Krageskov*, Græse, og *N. P. Mortensen*, Tørslev. Nyvalgt blev Restauratør *Eriksen*, Frederikssund, der valgtes i Stedet for Mejeribestyrer *Larsen*, Stenløse, som ikke ønskede Genvalg. Revisorerne, Forretningsbestyrer *Grenaa*, og Direktør *Andersen*, genvalgtes.

Derefter behandlede et Forslag fra Mejeriforpagter *Arpe*, gaaende ud paa, at Medlemmerne skulde indskyde et Beløb, som atter skulde udbetales ved Medlemmernes Død. Efter forskellige anbefalende Udtalelser, blev Sagen udsat til nærmere Undersøgelser og Behandling paa næste Generalforsamling.

Efter Generalforsamlingen samledes Marinerne med Damer i den lille Sal, hvor der skulde have været holdt Foredrag af Hr. Bankkasserer *Nath*, som imidlertid ved Sygdom var blevet forhindret. Efter at Flaget var hejst, bød Formanden velkommen, udtalte sin Beklagelse over Hr. Naths Udeblivelse, men takkede Hr. Kaptajn *Pade* fordi han var kommen tilstede og gav Ordet til Kaptajnen, som holdt et meget interessant Foredrag om et Togt med »Ingolf« til de vestindiske Øer, ledsaget med Lysbillede.

Derefter var der Bal med forskellige fornøjelige Afbrydelser som Ballon-Dans og Maaneskins-Bal.

Endelig afholdtes Auktion over en Del »udlagt Løsøre«. Alt i alt en meget vellykket Fest.

## GRENAA-KREDSSEN

afholdt Søndag den 4. Februar selskabelig Sammenkomst paa Badehotellet.

Kl. 6<sup>1</sup>/<sub>2</sub>, blæste Havnefoged *Bilde* med Baadsmandspiben »Klar til Skafning!« og derefter marcherede Deltagerne ca. 80) ind i den smukt pyntede Sal og tog Plads ved Festbordet.

Formanden, Fiskeeksportør *Kirk*, bød paa Marineforeningens Vegne Velkommen, der blæstes »Klar ved Flaget!« og dette hejstes paa Marinevis til Fanemarschens Toner, og »Kong Christian« blev afsunget.

Hr. Kirk gav Meddelelse om Aftenens Program og oplyste, at nogle humoristiske Figurer, der var anbragt paa Tallerkenerne, gjaldt som Baltegn.

Senere talte Hr. Kirk for Kongen (9 Hurra og »Kong Christian«).

Derefter begyndte Spisningen (Suppe, kogt Rødspætte, Oksefilet og Is), og efter at den værste Sult var tilfredsstillet, sang man en Sang af *E. Marston* (en kendt Forfatter indenfor Københavns Marineforening): »Fædreland, Du er mit«.

Installatør *Sørensen* talte smukt for Fædrelandet (»Der er et yndigt Land«)

Man sang Plougs »Vaj højt, vaj frit, vaj stolt, vort Flag«, og derefter talte Driftsbestyrer *Hansen* hjerteligt for Flaget. (»Viift stolt paa Kodans Bølge«).

Holger Drachmanns »Du danske Mand« blev afsunget, og saa talte Havnefoged *Bilde*, der begyndte med at sige, at han havde læst, at Landbruget betalte <sup>1</sup>/<sub>8</sub> af de samlede Skatter i 1921, og der var altsaa andre, der betalte de <sup>7</sup>/<sub>8</sub>, og blandt dem var den danske Sømandsstand. Taleren pegede paa den betydningsfulde Opgave, Sømanden havde haft under Krigen ved at tilføre Landet haardt tiltrængte Varer, og paa, at trods dette, der kunde siges den Gang at have været en Livsbetingelse for Danmark, har Sømands-Erhvervet endnu ingen Fortaler i Lovgivningsmagten. Men Sømanden har endnu udfyldt en anden Opgave. I Fjor Vinter, da der var Tale

om at faa Skibene i Fart, gik Sømanden straks med til at reducere Lønnen med 40 pCt., og Skibene kom i Gang og sejler fremdeles. Hvis De ikke har Sønner, saa skynd Dem at faa nogle og send dem ud til Søs, thi Sømanden er Danmarks bedste Værn.

Lad os ønske, at de altid maa være det, og at vi altid kan sige, som der staar i Sangen: »Støt staar den danske Sømand paa Havet sin Viking-Vagt!« saa behøver Danmark ikke at frygte. Den danske Sømand længe leve!

Som sædvanlig havde Havnefogdens Arrangementstalent ogsaa udfoldet sig ved denne Lejlighed. Forfattermærket »Ulk & Co.« havde skrevet en Vise, hvis første Vers fandtes i en Konyvolut, 2 Vers var i en Papirshue, 3. som Hylster over en lille Dunk, 4. (efter at Proppen var taget af Dunken) som Indpakning om et Par Svøbelsbørn, medens 5. og sidste Vers endelig fandtes i Dunkens Bund, omhyggelig indsvøbt i Silkepapir. Visen og det muntre Paafund gjorde naturligvis megen Lykke.

Havnefoged *Bilde* udbragte i Tilslutning til Visen et Leve for Kvinden, Driftsbestyrelsen *Hansen* takkede »Ulk & Co.« for Visen, og Installatør *Sørensen* talte for Værten og Værtinden, Kammerat *Voss* og Hustru, med Tale for den gode Behandling, man altid faar paa Badehotellet.

*H. Møller Udsen* talte derefter for Marineforeningen, og kort efter hævedes Bordet, ved hvilket der som sædvanlig havde hersket en udmærket Stemning, og efter at Kaffen var indtaget, sluttede den fornøjelige Sammenkomst med et muntert Bal.

#### RIBE-KREDSEN

afholdt sin aarlige Generalforsamling i Industriforeningens Lokaler den 14. Februar. Formanden, Slusemester *Møller*, bød Velkommen og takkede Medlemmerne, fordi de var mødt saa talrigt. Dernæst afgav han Beretning om det forløbne Aar og mindedes to i Aaret afdøde Kammerater, Flaget kippedes, og Medlemmerne rejste sig.

Dagsordenen var følgende:

1. Valg af ny Bestyrelse.
2. Regnskabet.
3. Eventuelt.

Til Bestyrelsen valgtes *C. Møller*, Formand, *Th. Mikkelsen*, Næstformand, *Schade*, Kasserer, *L. Andersen* og *Nordahl-Christensen*, sidstnævnte som Sekretær. Til Flaggast valgtes *Barber Chr. Schou* og til Revisorer *M. Mikkelsen* og *Glarimester Cornild*.

Kassereren oplæste Regnskabet, der balancerede med 205 Kr. 90 Øre, og godkendtes.

Kassereren meddelte endvidere, at Kredsen nu tæller 32 Medlemmer — alle ægte Marinere.

Det vedtoges at afholde en Fest med Damer i Marts Maaned, Arrangementet overlodes Bestyrelsen, ligeledes fik Bestyrelsen Bemyndigelse til at arrangere en eventuel Udflugt i Sommerens Løb. Kl. 10 sluttede Generalforsamlingen, hvorefter fortsattes med et Par Timers kammeratligt Samvær, hvor der fortaltes mange morsomme Træk fra Orlogstjenesten.

#### HIRTSHALS-KREDSEN

afholdt Fredag den 16. Februar ordinær Generalforsamling. Bestyrelsen genvalgtes med Undtagelse af Hr. *O. Hall*, som blev afløst af Ingeniør *Borner*. Til at repræsentere Kredsen paa Sendemandsmødet valgtes Formanden Materialforvalter *F. Jensen*.

Minebøssen i Hirtshals har givet for 90 Kr. Kul til 3 Enker samt 25 Kr. til de forulykkede Fiskeres Efterladte i Blokhus, og har et Fond paa Kr. 270 i Behold.

#### SVENDBORG-KREDSEN

afholdt den 16. Februar en festlig Sammenkomst paa Wandalls Hotel. Efter at Flaget var hejst til Flagsangens Toner, og »Kong Christian« sunget med Appel, udbragte Formanden, Forstander *Tuxen* et: Kongen leve! besvaret af 9 kraftige Hurraer, som de kun raabes i Marineforeningen.

Formanden bød derefter i en smuk Tale Atfenens Foredragsholder, Kaptajn *Godfred Hansen* Velkommen, og denne veltalende Taler holdt derpaa sit saltvandsfriske, djærve, lunerige og skønne Foredrag om Kongerejsen i 1921 til Færøerne, Island og Grønland.

Efter det udmærkede Foredrag, der hilstes med varmt Bifald fremvistes en Række fornøjelige Lysbilleder, ledsaget af en fornøjelig Tekst, og til Slut rettede Forstander *Tuxen* en hjertelig Tak til Foredragsholderen og udbragte et Leve for den danske Marine og dens udmærkede Repræsentant, Kaptajn *Godfred Hansen*.

Øg saa ryddede man Salen og tog fat paa Dansen, til Marineorkestrrets animerende og taktfaste Toner.

#### SKELSKØR-KREDSEN

afholdt Tirsdagen den 20. Februar 1923 paa Hotel Postgaarden i Skjelskør Sammenkomst med Foredrag af Kaptajn i Flaaden *Godfred Hansen*, om Kongens og Dronningens Rejse til Island og Grønland med Forevisning af Lysbilleder.

Efter det udmærkede Foredrag samlede man til behageligt Samvær om Kaffebordene og tilbragte en fornøjelig Aften. Efter Kaffebordet fik man en Svingom med Damerne samt en Bolle Punch. Kl. 12 blev Flaget halet ned, og Festen sluttede.

#### ESBJERG-KREDSEN

afholdt Torsdag den 22. Februar Flagindvielse ved en Fest paa Hotel Spangsbjerg.

Denne Fest, hvortil Medlemmerne havde set hen med Forventning, forløb under de smukkeste og kammeratligste Former. Tilslutningen var over al Forventning, navnlig i Betragtning af, at Fiskerne, der leverer et ret stort Kontingent til Medlemsantallet, var gaaet til Søs for at udnytte det gode Vejr. I det hele er det vanskeligt for os her i Esbjerg at arrangere Festligheder, da Størstedelen af Medlemmerne, som nævnt er Fiskere samt Lodser, og Skibsbesætningerne i ringe Grad har Tiden til deres Raadighed og navnlig vanskeligt kan disponere paa langt Sigt; men vi havde dog den Fornøjelse at se en ret stor Forsamling af Kammerater fra D. f. D. S.'s Flaade, og ikke mindst disse Kammerater med deres friske Saltvandshumør prægede Festen gemyligt, da den mere alvorlige Del først var forbi.

Vi samlede Kl. 6 $\frac{1}{2}$ , marscherede til Bords, og Flaget hejstes med Hønnør. Det smukke Flag vakte almindelig Beundring, og Minderne om den Tid vi foer under Orlogsflaget, kaldte hurtigt den rette Skibsstemning frem.

Ved Bordet holdtes Taler for Flaget af Næstformanden, for Foreningen af Formanden, der ogsaa talte for Veteranerne, der var særlig indbudte, samt for Damerne af Fabrikant *Julius Rasmussen*, der med Behændighed løste sin Opgave og bragte Humøret nogle Grader op. Ordet blev derpaa givet frit, men Sangbøgerne var allerede da kommet frem, og de dyrkedes kraftigt baade ved Bordet og senere ved Kaffen. Ind imellem løb nogle smaa Historier af Stabelen, og da disse næsten alle havde Bud til Minderne om de svundne, glade Dage, havde vi »næsten« svært ved at rive os løs og lyde Dansemusikkens indsmigrende Indbydelse. De gamle Veteraner med deres snart 4 Snes Aar, dansede den berømte, ældgamle Fanødans og gjorde alle os yngre til Skamme, idet vi maatte erkende, at vi ikke formaadede at sætte Benene som denne Dans' krogede Love fordrer.

Kl. 2 stoppede vi, og denne Fest, der var den sidste store Sammenkomst i Vintersæsonen, har fastslaaet Esbjerg-Kredsens absolutte Succes.

#### FREDERIKSHAVN-KREDSEN

holdt den 22. Februar sin aarlige ordinære Generalforsamling paa Hoffmanns Hotel, hvis Vært, Hr. *Dalgaard*, er et skattet Medlem af Bestyrelsen og altid siger: »Værsgo, gratis Plads og Lys og Varme, naar Marineerne skal samles!« Da Generalforsamlinger i al Almindelighed er lidt tørre, endes man om at kombinere den med et Fællesmaaltid, for at kunne møde mætte og i Stemning, 50 Mand meldte sig hos den Vagthavende, og man indrettede Spisningen paa Orlogssvis, 5 Bakker a 10 Mand. Man mødte i Generalforsamlingsalen, fik sin Seddel udleveret, hvor Bakkens Nr. og Mandens Navn og »Stilling ombord« var noteret. Kl. 7 pebes til Bakmønstring; Mændene stillede op paa Stribe. Da Bakkerne var mønstrede og var færdige med at pille, afmærkedes der til Bakkerne, Flaggasten gik til Spillet og Splitflaget pebes op, som vor Skik byder. Saa skingrede Baadsmanspiiben og »Øl — skaffe« lød. I Løbet af 2 $\frac{3}{4}$  Minut havde alle Mand ved de emsige Bakstørns Hjælp Tallerkenen fuld af dampende Torsk o. s. v., og Formanden, Konsul *Jacobsen*, bød Velkommen. Talerne tog fat, da den første Hunger og Tørst var stillet: Fabrikant *Larsen* priste vort dejlige Land, Kaptajn *W. Hansen* talte for Hs. Maj estæt, der havde hædret vor gamle Flaade ved at lade Prinserne lære Krigens Haandværk i Marinen, Skipper *Chr. Hansen* talte for Modersmaalet, Kaptajn *Jensen*, Skagen, mindedes de kære Kvinder, der i Aften ikke var til Gilde men pænt sad hjemme og ventede til der stod »Bal« paa Programmet, Kassereren bragte en Hilsen fra Æresmedlem *Pæregaard-Christiansen* og fik Ordre til at hilse igen og diverse Taler faldt til Gunst for de mangeløse Bakstørn, der saa kvikt hentede de gode Sager og ikke veg tilbage for at hugge fra Nabobakkerne. Og Sangbogen var fremme efter hver Tale. Sangerne blev kaldt frem, og Formanden trakterede Pianoet med sand Virtuositet og fri Inspiration.

Det blev Generalforsamlingstid, og Formanden meddelte, at han bad sig fri for Hvervet og tolkede i smukke Ord sin Glæde ved, at have været med ved Starten og set den rette Aand, naar vi samles under Splitflaget. Derpaa samlede

man i Nabosalen. Formanden aflagte Aarsberetning og mindedes de 5 Kammerater, der i det svundne Aar var kaldt bort og som vi med Flaget havde viste den sidste Ære ved Jordefærden. Alle rejste sig. Saa aflagde Kassereren Regnskabet, der var revideret; det balancerede med Kr. 544.27 og udviste en Formue pr. 1. Jan. 1923 af 165 Kr., hvorved man blev saa betaget, at Kassereren fik et Hurra.

Næste Punkt var Valg af Bestyrelse. De syv genvalgtes, og i Stedet for Formanden, der ikke ønskede Genvalg og et udraadt Bestyrelsesmedlem, valgtes d'Hrr. Købmand *P. Glistrup* og Navigationslærer *Mygind*, Revisorerne genvalgtes; det er Overværkerfører *Thostrup* (Broder til Lods *Thostrup*) og Telegrafist *Löwert*. Alle genvalgtes samt nyvalgte takkede, og til Slut kaaredes den afgaaede Formand, Konsul *Jacobsen*, til Sendemand. Under »Eventuelt«, der slet ikke fandtes paa Dagsordenen, foreslog Maskinmester *Vestbo*, at Bestyrelsen mander sig op til at give lidt Sølv til Sejlklubbens store Kapsejlad, hvorpaa Bestyrelsen nikkede.

Saa fik Næstkommanderende, Kaptajn *Weber-Hansen*, et Hurra for brillante Dirigentevner, og man faldt i Bakkerne igen, hvor Kaffe m. m. ventede. Oblaterne, som Kassereren havde aftalt i passende Kvanta, fandt villige Købere, og saa haledes Flaget ned under Hønnør, Kongesangen lød og den officielle Del af Programmet for Aftenen var Slut. Men længe endnu sad man i Kammeraters Kreds.

#### SAXKØBING-KREDSSEN

afholdt den 22. Februar 1923 sin aarlige Generalforsamling paa Hotel Saxkøbing. Formanden gav en Beretning om Aarets Forløb, hvorefter Kassereren fremlagde det reviderede Regnskab, som enstemmig godkendtes. Ved Valg af Bestyrelse genvalgtes de efter Tur afgaaede 3 Bestyrelsesmedlemmer Postmester *von Linstow*, Blikkenslagermester *H. Lund*, og Maskinmester *Alb. Petersen*. Ligeledes genvalgtes Revisorerne Uhrmager *Ibsen* og Skibsmægler *Christiansen*.

Paa et senere afholdt Bestyrelsesmøde konstituerede Bestyrelsen sig ligesom tidligere med Maskinmester *Alb. Petersen* som Formand, Postmester *von Linstow* som Næstformand og Købmand *H. Jacobsen* som Kasserer.

#### SKAGEN-KREDSSEN

afholdt den 22. Februar sin aarlige Generalforsamling paa »Clausens Hotel«.

Formanden, Fuldmægtig *Eisenreich*, bød velkommen og aflagde Beretning om det forløbne Aars Virksomhed. Foruden Stiftelsesfesten havde der været afholdt 3 større Fester, nemlig ved Flagets Invielse, ved Udnævnelse af 6 gamle Marineveteraner til Æresmedlemmer, samt ved en Fest i Efteraaret. Der var holdt Foredrag med Lydbilleder af Formanden for København-Kredsen, Grosserer *Schou*, Næstformanden for København-Kredsen, Arkitekt *Marston*, og af Hs. Maj. Kongens Adjudant, Marinekaptajn *Godfred Hansen*. Formanden for Aalborg-Kredsen, Fabrikant *Stuhr*, havde vist Skagen-Kredsen stor Interesse og deltaget i alle de afholdte Fester, ligesom han havde skænket Kredsen dens Flag. — Bestyrelsen havde i det forløbne Aar holdt 12 Møder. Medlemsantallet havde været smaat stigende og udgjorde ved Aarets Slutning 80.

Derefter forelagdes Regnskabet, der viste en Indtægt paa 764 Kr. 18 Øre, hvoraf 493 Kr. 50 Øre var indbetalt til Hovedforeningen. Det sluttede med en Kassebeholdning paa 15 Kr. 63 Øre. Revisorerne havde intet fundet at udsætte paa Regnskabet, som derpaa enstemmig blev godkendt.

Der behandlede forskellige Sager af mindre Betydning, saaledes Fastsættelse af Bødestraf for ikke at møde med Emblemet ved Sammenkoster, samt at der bliver tilsagt Medlemmer efter Tur til at møde under Flaget ved afdøde Kammeraters Begravelse. —

Af Bestyrelsen afgik efter Tur: Politibetjent *Hjalmar Møller*, Signalør *Michelsen* og Fisker *Janus Christensen*, der alle genvalgtes; ligeledes genvalgtes Suppleanterne, Fiskehandler *Gajhede* og Cyklehandler *Marquardsen*. Til Revisor valgtes i Stedet for Lods *Pihl*, som var bortrejst, Stationsforstander *Hansen*; Strandkontrolør *Kietz* genvalgtes. Til Revisorsuppleant valgtes Kontormedhjælper *S. Lauritzen*.

Til Flagbærer valgtes fhv. Maskinmester *Fich* og til Reserveflagbærer fhv. Lods *N. Frandsen*.

Som Sendemænd til Hovedgeneralforsamlingen valgtes foruden Formanden, Politibetjent *Møller*, Maskinmester *Fich* og Fiskehandler *Gajhede*.

#### AALBORG-KREDSSEN

afholdt den 23. Februar sin aarlige Generalforsamling i Haandværkerforeningens Lokaler. Der var mødt ca. 150 Marinere. Paa Slaget otte Glas aabnede Formanden, Konsul *Im. Stuhr*, Mødet. Han bød i velvalgte Ord Medlemmerne vel-

kommen og omtalte, hvad der i Aarets Løb var udrettet indenfor Foreningens Rammer.

Hr. *Stuhr* mindedes først de gamle VeVteraner, og dem, der i Aarets Løb var afgaaet ved Døden, særlig dvælede han ved Brofoged *Hjorth*, og udtalte smukke Mindeord om ham, hvortil Medlemmerne gav Tilslutning ved at rejse sig. Formanden oplyste endvidere, at der i Aarets Løb havde været afholdt 14 Bestyrelsesmøder, 1880 Breve besvaret og at der er afsendt 4—5000 Breve til de forskellige Mdelemmer.

Dernæst omtalte han Festrne og Foreningsmøderne, der har været afholdt; bl. a. det store Skibsbal paa Fuldskebet »Vibenc«. Foredragene ved Kaptajn *Godfred Hansen*, Magister *Rosenberg*, hvor der var 1400 Mennesker tilstede, Grosserer *Vald. Schou*, »Ulkeftenen«, Bibliotekar *Dumreicher* og Redaktør *H. Jensen*. Ligeledes oplyste han, at Foreningens Stiftelsesfest vil blive afholdt den 27. Februar i Haandværkerforeningen.

Konsul *Müller* aflagde derefter som Kasserer Beretning og Regnskab. Han oplyste, at Foreningen nu tæller 485 Medlemmer, og er langt den største Soldaterforening i sin Retning udenfor København, samt oplyste, at Foreningens Regnskab balancerede med en Kassebeholdning paa 675 Kr.

Regnskabet godkendtes enstemmig, og saavel Formanden som flere af Medlemmerne benyttede Lejligheden til at takke Konsulen for det store Arbejde i Foreningens Interesse, hvortil Medlemmerne sluttede sig ved at rejse sig.

Efter at de forskellige Punkter paa Dagsordenen var udtømt, skred man til Valg af Bestyrelsesmedlemmer i Stedet for d'Hrr. Overlæge *Christensen*, Politibetjent *Høfler*, Konsul *Müller* og Konsul *Im. Stuhr*.

De genvalgtes alle med Akklamation.

Som Revisor genvalgtes Navigationsforstander *Gustavsen* og Havnefoged *Mølbak* og som Suppleant Hr. *A. Schiønning*.

Man skred derefter til Valg af Sendemand til Sendemandsmødet, der afholdes i København i Dagene den 29.—30. April. 18 af Medlemmerne valgtes.

Under Eventuelt benyttede Værftsmester *Christensen* Lejligheden til at omtale Foreningens udmærkede Orkester, og om der ikke under en eller anden Form fra Foreningens Side kunde vises det en særlig Opmærksomhed. Der udspandt sig en Diskussion, men saavel Musikkerne som øvrige Medlemmer var enige om det uheldige i at lønne Musikkerne, og man derfor at fortsætte, som man var begyndt.

Chefen talte derefter smukke Ord til Kaptajn *P. Sørensen*, »Frem«, og ønskede ham til Lykke i Anledning af hans Udnævnelse til Dannebrogsmænd samt udbragte et Leve for ham. Politibetjent *Høfler* talte kønt for gamle Toldassistent *Jessen*, der efter 37 Aars Tjeneste ved Toldvæsenet var traadt tilbage.

Chefen takkede til Slut sin Næstkommanderende og Bestyrelse samt iøvrigt alle Medlemmerne for den udmærkede Tone og Aand, der raadede indenfor Foreningen. Han bragte Orkestret og ikke mindst dets udmærkede Dirigent, Lods *Holmgård*, en Tak for, hvad der fra Orkestrets Side har været ydet i Aarets Løb, og rettede en Tak til alle Foreningens Velyndere blandt Byens Borgere, idet han endnu en Gang præciserede Marineforeningens Motto »Under Dannebrog« og dens Formaal, at samle unge og gamle Marinere til fælles Minder om den Tid, de tjente under Dannebrog.

Chefens Tale hilstes med Begejstring.

*Høfler* takkede Chefen for hans udmærkede Arbejde i Foreningens Interesse samt udbragte et Leve for ham, og ligeledes talte *Høfler* for Chefens gamle Fader, Veteran fra sidste Krig, Fabrikant *Stuhr*.

Efter at de forskellige Emner var udtømt, tog Orkestret fat, og saa gik det skiftevis med »den blaa Bog« og »der er Landlov i Dag« til noget hen paa Hundevagten

Kredsen fejrede den 27 Februar sin 6-aarige Stiftelsesfest i Haandværkerforeningens Lokaler.

Som altid, naar Marineforeningen fester, bliver der fra et særligt Udvalg lagt et stort Arbejde for Dagen, og det havde ogsaa denne Gang, navnlig Overflagmand *Lassen*, gjort sig megen Ulejlighed med at arrangere alt saa festligt som muligt.

Den store Sal var efter Sædvane omdannet til et helt Skibsdæk. I Baggrunden tonede et mægtigt Billede, forestillende en Orlogsmand for fuld Damp — en Kommandobro var bygget, og midtskibs var Marineforeningens Flagstang rejst. Sidelanterne og Topplanterne brændte, over Balkonen var anbragt et stort Billede, forestillende Kampen ved Helgoland. Salen var en Flagdekoration — det var smukt og stilfuldt alt sammen.

Paa Slaget otte Glaser blev der pebet »op fra Batteri og Banjer«, og et festklædt Publikum tog derefter Salen i Besiddelse. Den store Sal var fyldt til sidste Plads. Desværre maatte vi denne Aften give Afkald paa adskillige gode Kammerater fra Hirtshals, Sæby, Hjørring, Hals o. fl., fordi det blæste en forrygende Snestorm, og der var megen Sne i Op-

landet, men der indløb hen paa Aftenen Telegrammer med stor Beklagelse over, at de ikke var med.

Til Honnørmarchens Toner gik Flaget til Tops, og Chefen, Konsul Stuhr gik derefter paa Kommandobroen. I en smukt formet Tale bød han alle sine Gutter velkommen og takkede dem for god Opførsel under Sejladsen.

Derefter talte Konsul *Rützebeck* for Konge og Fædreland. I en Tale, der gik dybt til Hjerterne, mindedes han vor folkekære ligefremme Drot, og naar Hs. Maj. saa ofte var tiljublest af det danske Folk, saa var det, fordi han bogstaveligt var vor. Ligeledes manede Konsulen til, saa ofte der gaves Lejlighed, at se ud i Guds frie Natur, og samtidig beskue vort herlige Fædreland. Længe leve Hs. Majestæt Kongen og vort Fædreland. Man sang staaende Kong Christian.

Bankdirektør *Stephensen* sang flere smukke Sange, bl. a. *Axel Juel's* herlige for »Flaget« og høstede bragende Bifald.

Politibetjent *Hofler* talte for Flaget, og mindedes i kønne Ord vort smukke danske Flag, der paa Kærlighedens røde Bund har tegnet Korset i Sandhedens hvide Farver, og udtalte Ønsket om, at det al Tid maa vaje over et enigt og lykkeligt Folk, udbragte han et smukt motiveret Leve for Flaget.

Chefens Frue, Konsulinde *Stuhr*, sang derefter overordentlig smukt flere Sange, og maatte, da Bifaldet ingen Ende vilde tage, synge flere da capo.

Konsul *Müller* talte for Foreningen og mindede om, at naar vi havde en saa glimrende og stærk Forening, da skyldtes det først og fremmest det udmærkede Sammenhold, og at netop vi Marinere fra vor Soldatetid har saa mange fælles Minder. Længe leve Marineforeningen.

Chefen talte for Damerne i poetiske Vendinger, og en Sang til det smukke Kons. Ære ble vafsunget.

Fabrikant *Kjær* talte hjertevarme Ord for de gamle Veteraner og mindedes i sin Tale, at vi nu kun havde en tilbage, nemlig Chefens Fader, gamle Fabrikant *Stuhr*, der personlig var tilstede, samt udbragte et kraftigt besvaret Leve for Danmarks gamle Veteraner.

Man sang »Det var ved Helgoland.

*Hofler* takkede Chefen og udbragte et Leve for ham.

Saa ar den alvorlige Del af Festen forbi. Dækket blev ryddet. Orkestret blev placeret paa Kommandobroen og tog fat, og saa gled det hele i en gvlde Strøm fra For til Agter, og det blev som sædvanlig noget ud paa de smaa Klokkeslet, inden Baadsmændene fik pebet »klar ved Køjerne«.

Det var en udmærket Aften, som sent vil glemmes af Deltagerne.

#### HADSUND-KREDSSEN

afholdt sin første aarlige Generalforsamling Lørdag den 24. Febr. paa Hotel »Hadsund«. Medlemmerne havde ikke givet særlig talrigt Møde, og gaar man ud fra det gamle Ord: »Den der tier, samtykker«, maa man antage, at Medlemmerne er tilfreds med Kredens Love og Ledelse. Efter at Flaget var pebet til Tops, bød Chefen Velkommen og opfordrede til Valg af Dirigent; Kammerat *G. Grove-Vejlstrup* blev valgt. Chefen tog dernæst Ordet og aflagde Beretning for Foreningens første Aar, som alt i alt maa siges at være meget vellykket. Dernæst fremlagde Kassereren Regnskabet, som fremviste et Overskud paa ca. 25 Kr. Efter Lovene skulde, ved Lodtrækning, to af Bestyrelsesmedlemmerne afgaa. Loddet traf paa Næstformanden, Læge *Joh. Køniasfeldt* og Sekretæren, Maskinmester *E. Brendstrup*, som begge modtog Genvalg og blev enstemmigt valgt. 4. Punkt paa Dagsordenen var Forslag om Forandring af Lovenes § 2. Denne Paragraf tillader Optagelse af 20 pCt. ekstraordinære Medlemmer, disse 20 pCt. ønskedes forhøjet til 30 pCt., hvilket vedtoges. Endelig vedtoges det at yde et Bidrag til Marineforeningens Adresse til Kongeparrets Sølvbryllup. Da der ikke var flere, der ønskede at fremføre noget, blev Generalforsamling hævet, og Aftenen sluttedes med et hyggeligt og fornøjeligt Samvær.

#### HOLBÆK-KREDSSEN.

Søndag den 25. Februar Kl. 5 Em. samledes Medlemmer med Damer i et Antal af 63 til Flagindvielse med D.hrr. *Marston* og *Nath* som Gæster.

Efter at Formanden, Lokomotivfører *Viggo Møller* havde budt Velkommen hejstes Flaget til Honnørmarchen af Hr. *Nath*, der atter havde vist Kredsen sin Interesse ved at forære den Flaget. Hr. *Nath* talte i smukke Ord for Flaget og bad Formanden modtage det paa Foreningens Vegne, hvorefter Formanden takkede og i nogle Ord mindedes de Mænd, der under Verdenskrigen satte Livet til for Land og Flag, og Flaget kippedes første Gang til Ære for disse Mænd.

Derefter holdt Hr. *Nath* sit Foredrag »Paa Togt med Øvelsesskibet »Olfert Fischer«, og Damerne fik ved Hjælp af de udmærkede Billeder et lille Begreb om de Færdigheder, vi i vore unge Dage har været i Besiddelse af.

Efter Foredraget sattes Kursen mod den af Medlemmerne smukt pyntede Sal, forestillende »*Hejmdal's* Fordæk, omgi-

vet af Øvelseseskadren ved Kronborg. Flag og hvide og røde Tulipaner pyntede Bordene, hvor der yderligere var anbragt en Række smaa røde, grønne og hvide Glødelamper, der oplyste Salen ved Indmarchen, og uvilkaarlig gik der en Bifaldslyd gennem Selskabet.

Ved Bordet talte Hr. *Gustav Jensen* for Konge og Fædreland, Hr. *Marston* for Flaget, Formanden for Veteranerne, hvoraf Helgolandsveteranen, fhv. Smedemester *Rasmus Larsen*, med Hustru, var tilstede, Hr. *Nath* talte for Foreningen, og Hr. *Sagfører Scheel* i gemytlige Vendinger for Damerne.

Efter Talen for Veteranerne udnævntes fhv. Smedemester *Rasmus Larsen*, Holbæk, fhv. Skibsfører *Aug. Hansen*, Holbæk, og fhv. Smedemester *Chr. Knudsen* Allerup pr. Holbæk, der alle aftjente deres Værnepligt under Krigen 1864, til Æresmedlemmer.

Helgolandsveteranen takkede i smukke Ord paa Veteranernes Vegne for den Ære, der var vist dem og ønskede, at Marineforeningen maatte vokse sig stor og stærk.

En Sang af »Mexiko«, alias Paul Olsen, der uddelte en Del Smaahip, vakte almindelig Jubel.

Efter Bordet samledes man om Kaffebordene, hvorefter Dansen gik lystigt paa Fordækket til 6 Glas paa Hundevagten, da der blev pebet til Køjerne, men det blev et godt Stykke ind paa Førstevagten, inden de sidste Køjer blev hængt op. Ved 4 Glas haledes Flaget ned til Honnørmarschen og Af-syngelsen af »Kongernes Konge«, efter i ca. 9 Timer at have varet til en i et og alt vellykket Fest.

Desværre maatte D'hrr. *Marston* og *Nath* forlade Festen Kl. 9.



Helgolandsveteranen, Smedemester Rasmus Larsen og Hustru.

#### Æresmedlemmerne:

Fhv. Smedemester *Rasmus Larsen* er født 21. Decbr. 1837. blev indkaldt i April 1862 og var først 11 Uger om Bord i »Dronning Marie«, derefter 11 Uger med »Thetis« som Skoleskib og senere med Korvetten »Dagmar« paa Middelhavet, Vestindien og Sydamerika, hvorefter han blev hjemsendt, men indkaldtes igen og deltog med »Heimdal« i Slaget ved Helgoland.

L. fik i 1868 Borgerskab som Smedemester i Holbæk og virkede i 43 Aar som Mester, men er nu »lagt op« i Borgerstiftelsen.

Fhv. Skibsfører *Aug. Hansen* er født i Nyborg 24. September 1840 og gjorde i 1864 Tjeneste om Bord i en af Kanonbaadene i Alsund. Efter at have taget Styrmandsexamen, kom han i 1872 til Holbæk og blev i 1873 Fører af Sk. »Christian«; der tilhørte Rederiet Konsul P. Smith, Holbæk. Fik senere Sk. »Harald« for samme Rederi og førte denne, til han i 1910 »lagde op«.

Fhv. Smedemester *Chresten Knudsen*, Allerup pr. Holbæk, er født 30. Oktbr. 1842 og mødte paa Værftet Jan. 1864 og blev hjemsendt April 1865. Begyndte som Smedemester 1871 og virkede som saadan i en Menneskealder.

#### AARHUS-KREDSSEN

afholdt Onsdag den 28. Februar Kl. 8 Aften sin ordinære Generalforsamling. Formanden valgtes til Dirigent, og han indledede med at byde Forsamlingen Velkommen.

Formanden aflagde derefter Aarsberetning, og bl. a. meddelte han, at der af Minebøssens Fond var blevet udbetalt 20 Portioner a 5,00 Kr. til Skipperforeningens Hjælpekasse samt 5 Portioner a 50,00 Kr. til Enker efter krigsforliste Søfolk. — I det forløbne Aar er der blevet afholdt 3 selskabelige Sammenkomstr med Damer samt med Lysbilledforedrag, et Tor-skengilde samt den store Sommerudflugt til Ebeltoft, hvor man havde sat Grenaa- & Ebeltoft-Kredsenes Stævne. Desværre var der til denne Udflugt ikke saa stor Tilslutning, som ønskeligt

var, hvad der var dobbelt kedeligt, da Udflugten havde været vellykket over al Forventning. — Formanden udtalte paa Bestyrelsens Vegne sin store Beklagelse over, at Medlemmerne mødte saa sparsomt op til de fleste af Sammenkomsterne, og han sluttede Beretningen med at udtale Ønsket om, at dette Forhold vilde bedre sig i det kommende Aar. Sammenkomsterne er jo som Regel blevet arrangerede under Anstrengelser fra Bestyrelsens Side for at gøre dem saa fonøjelige og tiltrækkende som muligt. Medlemmerne opfordredes kraftigt til at møde op, saavidt muligt, naar Marineforeningen kalder.

Kassereren fik derefter Ordet, og han aflagde Beretningen over det reviderede Regnskab, som godkendtes af Generalforsamlingen.

Man gik herpaa over til Valg af Bestyrelse. Dirigenten meddelte, at Kammeraterne *J. P. Johansen, Brummerstedt, Hans Christensen* og *Møller Christensen* ikke ønskede at modtage Genvalg, og at han selv kun ønskede at fortsætte i Formandsværdigheden under visse Forbehold. — De resterende Bestyrelsesmedlemmer genvalgtes, ligeledes Formanden, som fik et mundtligt Tillidsvotum af Generalforsamlingen. Bestyrelsen bestaar saaledes nu af kun 5 Medlemmer, *Holm, Poulsen, Stitz, G. Knudsen* og *Herløv*, de øvrige 4 Mandater lod man staa aabne, idet man gav Bestyrelsens Lov til eventuelt i Aarets Løb at supplere sig efter eget Skøn.

Under Behandling af »indkomne Forslag« oplæste Dirigenten en Opfordring fra Hovedbestyrelsen til at yde et Bidrag til en Adresse, som skulde overrækkes Deres Majestæter Kongen og Dronningen fra Marineforeningen paa Sølvbryllupsdagen. — Der indsamledes et Beløb i Aftenens Løb.

Valg af Revisorer resulterede i, at bge de forhenværende, *Schmidt* og *Dynesen*, genvalgtes med Akklamation.

Som Sendemænd valgtes den samlede Bestyrelse med Ret til at supplere sig.

Under eventuelt drøftedes særligt Mulighederne for en Sæmmenslutning med den anden Marineforening her i Byen. Stemningen var for en Sæmmenslutning, og det vedtoges at søge at faa Forhandlinger i Gang herom. Disse Forhandlinger skulde føres af Bestyrelsen, idet denne fik Ret til at udtage Medlemmerne, som skulde deltage i Forhandlingerne.

Til Slut mindedes Formanden den nylig afdøde Helgolandsveteran, pens. Lods *R. Bang*, og Forsamlingen viste Formanden sin Tilslutning ved at rejse sig.

Senere konstituerede den nye Bestyrelse sig saaledes, at Forretningsfører *G. Knudsen* overtager Kassererposten, medens de øvrige fortsætter som hidtil.

Efter at Generalforsamlingen var blevet hævet, traadte Baadsmænd *Dynesen*, som allerede tidligere paa Aftenen havde vist sig med et flot Messing-Signalthorn, frem og meddelte, at han skænkede Foreningen dette Horn til Brug ved Sammenkomster. *G. Knudsen* blev stukket ud til Hornblæserposten, og begge fik et Hurra.

Resten af Aftenen forløb nu under Spøg og Munterhed. Der blev spundet adskillige gode Ender og mange livlige og morsomme »Oplevelser« blev fortalt, medens Kammeraterne fyldte deres Grog-Mugger.

#### EBELTOFT-KREDSEN

samledes den 28. Februar paa Hotel »Vigen« for at fejre Kredens Stiftelsesdag ved et Torskegilde og derefter afholde sin ordinære Generalforsamling. Formanden, *Toldbetjent Petersen*, bød Velkommen og mindede om, at det var Kredens 6-aarige Fødselsdag, idet den blev stiftet den 28. Februar 1917. Der udbragtes et Leve for Kredsen og man lod sig den udsøgte gode Torsk smage. Efter Bordet samledes man igen til Generalforsamlingen med Formanden som Dirigent og denne aflagde Beretning om, hvad der i Aarets Løb er sket i Kredsen. Bladet »Under Dannebrog« tilsendes som bekendt Medlemmerne gratis hver Maaned, og da Medlemskontingentet til Hovedforeningen kun er 1½ Kr. aarligt, har det haft uhyre vanskeligt ved at klare sig, hvorfor 3 af Marineforeningens Velyndere hvert Aar havde ofret 1000 Kr. paa dets Bestaaen, saaledes at det nu kan se Fremtiden lysere i Møde. Marineforeningen havde i Aarets Løb haft den Sorg at miste sin Stifter, Kaptajn *Ewald*, der var ualmindelig afholdt overalt i Kredsen. »Ære være hans Minde.« Kredsen havde sendt en Krans til hans Baare. Kredsen har haft følgende Sammenkomster i Aarets Løb: Skiveskydning, Besøg af Aarhus-Kredsen, Foredrag af Bankkasserer *Nath* og Lotterispil om Ænder, Gæs o. s. v. De sædvanlige Sommerudflugter til Hjelm og Fuglsø, havde man paa Grund af den regnfulde Sommer maattet renoncere paa. Man paa-tænker i denne Maaned at arrangere en Skiveskydning paa Hotel »Skansenskilde«, eventuelt med efterfølgende Foredrag

#### DET MUNTRE HJØRNE



og en Svingom. Kredsen havde sit smukke Flag med i Salen, og Formanden mindede om Foreningens Motto: »Under Dannebrog«, og der udbragtes et Hurra for Flaget. Kassereren fremlagde derefter det reviderede Regnskab, hvorefter Kredsen Kassebeholdning udgør Kr. 173.51. I Kontingent og Indskud var indkommen i Aarets Løb Kr. 326.50, hvorefter til Hovedforeningen Kr. 183.25. Indskud ved Indmeldelser er fremdeles 5 Kr. og det aarlige Kontingent 3 Kr. Desuden ejer Kredsen et Fond til vældædigt Øjemed paa Kr. 107.26. Fra Grosserer *Vald. Schou*, København, har Kredsen haft den Glæde i Aarets Løb at modtage en Baadsmanspipe og har i Udsigt fra en anden Velynder at modtage en Skibsklokke. Kredsen bestaar for Tiden af 94 Medlemmer, dels ordinære, der har aftjent sin Værnepligt ved Marinen, dels ekstraordinære. Bestyrelsen genvalgte og fordelte sine Hverv saaledes imellem sig: Toldbetjent *Petersen*, Formand, Købmand *P. M. Andersen*, Næstformand, *G. Holm-Petersen* Kasseer og Sekretær, *Engberg Sørensen*, *Petersen*, *Chr. Johansen*, Barber *Jensen*: Arrangementudvalg med Barber *Jensen* som Formand for samme.

Efter Generalforsamlingen samlede man ved den varme Punch, og der hævdedes endnu mange Røster blandt Deltaerne for Kredsen videre gode Trivsel. Ledsaget af smukke Ord overrakte Hotelejer *Mikkelsen* Kredsen som Gave en Sølvmedallie fra 1801 med Inskription: Fortjent ved Mod og Blod den 2. April 1801. De faldt, men Danmark stod. Formanden tkkede for den smukke og sjældne Gave, som det var Kredsen en Ære at modtage. Sangbogen kom frem, og til Helgesens Toner opriskedes de gode gamle Sømandsange.

#### FREDERIKSHAVN-KREDSEN.

Den nyvalgte Bestyrelse konstituerede sig den 28. Febr. med Fabrikant *A. Larsen*, som Formand, Kaptajn *Weber*

*Hansen* som Næstformand, Inspektør *Francke* som Sekretær og Inspektør *Borch* som Kasserer. Et Festudvalg nedsattes og kom til at bestaa af Formanden, Næstformanden og Kassereren. Dette gik strax i Gang med at planlægge en selskabelig Sammenkomst, og Kredsen Damer er allerede i Færd med Paradetøjet, Mændene kniber lidt paa det daglige Budget for at staa solidt rustet med Forstrækning den Dag, der er »Landlov i Venners Lag«, og Splitflaget samler os til Fest. Og heroppe bliver Marinefesterne til skønne Mindeblade, der ikke visner.

#### GAVE

København-Kredsen har haft den Glæde som Gave fra Hr. *Martin Schröder* at modtage et endog meget velbevaret Exemplar af »Frederich d 5tes Søe Krigs Artikler«, — en smuk og værdifuld Gave, der er indlemmet i Foreningens Arkiv paa Hovedkontoret. Vi bringer Hr. Schröder en Tak for hans Interesse og Velvilje overfor Foreningen, og haaber ved Lejlighed i vore Spalter at kunne bringe forskelligt af Interesse fra denne Bog, der gennem sine Reglementer og meget andet afgiver et ejendommeligt Billede af Forholdene indenfor vor dengang mægtige Flaade.

### MELCHIORS anerkjendte THE Specialiteter:

Masagama . . . . . 6½ Kr. pr. ½ kg  
Ceylon Or Peccor 5 „ —  
M G M . . . . . 3½ „ —

— Prøv og De bliver tilfreds. —

**C. V. Petersen,**  
Bageri & Conditori,  
St. Kongensgade 91.

Telefon 5712.

**V. Schmidt, Instrumentmager**  
Holmensgade 29

**Remington**

Skrivemaskine  
skriver, adderer, subtraherer  
og har Key Set Tabulator.  
L. Kristensen, Vestergade 27.

**Vestfyens Kulimport,**  
Assens

Kul. Kokes, Briketter, Brænde.  
Telefon: Assens 250

Leverandør til den kgl. danske  
Marine.

**L. LEVISON JUNR.**

AKTIESELSKAB  
ETABLERET  
1850

TELEFON 7500

KJØBMAGERGADE 50

KØBENHAVN K.

Drik  
**BLACK & WHITE**  
WHISKY!

H. I. Wengel & Co.

Tlf. 7366. — Bredgade 28. — Tlf. 7366.

**E. CHRISTENSEN,**

Frugt- og Grønhandel,

Jærgergade 25. Tlf Nora 2378

Leverandør til Marinen.

**BRILLER, fineste Optik.**

**13 PREISLER 13**

Købmagergade 13

**Alf. Michelsens**

Kød-Udsalg

Hindegade 1. — Tlf. Palæ 237 x.

Leverandør til Marinen.

**Dannemora Digelstøbestaal**

Stempler: „Dannemora“, „Special Dannemora“, „Dora“ og flere. — Bedste Værktøjsstaal. Fremstilles i alle smedelige Dimensioner. — Stænger, Æmner til Fræsere, Stansere, Presseværktøj m. m. — Hurtigstaal af bedste Kvalitet.

Forlang Katalog.

**Gimo Østerby Bruks Aktiebolag, Dannemora.**

**Th. Strandgaard**

BOGBINDER

Specialitet:  
Protokoller og Kontorarbejde  
PILESTRÆDE 66 TLF. 5166 y  
Leverandør til Orlogsværftet.

**HELLESENS**

VERDENS  
BEDSTE



ALDERSROGADE  
KØBENH. STR.

**KAY DYHR**

KØBENHAVN

**Maskinartikler**

Champagne

**Louis Roederer, Reims**

Leverandør til Hans Majestæt Kongen af Danmark  
Grand vin sec Extra dry. Carte Blanche 1906 Extra dry.

**Soignerings Anstalten**

Telefon 3246.

Udlejning af Haandklæder, Viskestykker, Dækketøj og Toiletskabe.

**Vimmelskiftet 38.**

**FITTINGS**  
+ OF +

P. E. Ehrhardt  
Studiestr. 7. Tlf. 1793  
Trukne Rør, G. F.  
Randfittings samt  
alle tekniske Ma-  
skinartikler.

**E. Hansens Fiskehalle**

Holmbladsgade 15

Levende Fangst tilføres daglig.

Leverandør til Marinen.

Tlf. Amager 1262 x

Tlf. Amager 1262 x

**OST**

altid bedst

J. Chr. Andersen

Vimmelskiftet 41 o. g.

Hjalmar Petersens Eftf.

St. Kongensgade 8

Udsalg: Nørrebrogade 161

**OTTO SUENSON & CO.**

Dr. Tvergade 7, Telefon Central 482.

Vin og Cigarer.

Leverandør til Søofficersforeningen og Officersforeningen.

**Husk**

at købe Deres Kolonial, Deltkatesser, Vine, Spirituosa, Cigarer, Cigaretter, Konfekt, Chokolader og Bodega Vine hos

**C. V. Olsen, Korsør, Telefon 84.**  
Varene bringes overalt. Leverandør til Marinen.

**C. A. ROLSTED**  
**Spiralmadrasser**

Telf. Nora 625 y. Læssøgade 15

Grundl. 1878

Leverandør til Marinen

**Jensen & Kjeldskov A/S**

Papirhandel

Skindergade 14. Telf. 887.

Spec.: Merk. Tryksager og Protokoller.

**C. B. Møller & Co. S**

Cigarer og Cigaretter

er de mest velmagende.