

# UNDER DANNEBROG

MARINEFORENINGENS MEDLEMSBLAD

ORGAN FOR SØVÆRN OG SØFART

UDGIVET AF MARINEFORENINGEN.

REDAKTØR: KAPTAJN H. EWALD

9. AARGANG  
1922.

BLADETS OG FORENINGENS KONTOR  
Møntergade 22, Mezz., København K.  
Telefon Byen 3448.

BLADETS ANNONCEEXPEDITION:  
Frederiksborggade 12, København K.  
Telefon Byen 3227.

HÆFTE III.  
MARTS



FORENINGSMEDDELELSER M. M.

(Ved E. W. MARSTON, VALDEMAR SCHOU og AXEL JUEL)

AARGANG 1897

Marinere af Aargang 1897, som kunne ønske at fejre 25. Aarsdagen for deres Indkaldelse, bedes anmelde Deltagelse paa Marineforeningen Kontor, Møntergade 22, hvorefter nærmere Program vil blive tilsendt dem.

## MARINEFORENINGEN

afholder STIFTELSESFEST i Studenterforeningens Lokaler Søndagen den 30. April 1922, Kl. 7 Aften.

FOREDRAG med Lysbilleder af Kaptajn Godfred Hansen: Kongefærden til Færøerne, Island og Grønland.

FÆLLESSPISNING: Varm Ret, Ost, Brød, Øl og Kaffe à Kr. 5,00 pr. Kuvert, Billetter erholdes indtil Fredagen den 28. April Kl. 3 Eftm. paa Marineforeningens Kontor, Møntergade 22, Telefon Byen 3448.

Marinens Musikkorps under Ledelse af Stabshornblæser Kofoed.

## ET BYGGEFOND

Redaktionen har modtaget følgende:

Forslaget om et Byggefond blev rejst paa Sende-mandsmødet ifjor. Det blev baade drøftet og velvilligt modtaget. Naar der ikke blev foretaget nogen Afstemning, beroede det paa, at Sagen ikke var behandlet i Pro-vinskredsene forinden.

Kravet om et eget Hus har jo ofte været paa Tale, og det turde være en stor Fejltagelse, hvis denne Sag antages kun at vedkomme Lokalkredsen i København.

Tværtimod, det vilde være af stor Betydning for Ma-rineforeningen i hele Landet, hvis vi havde et Hjem, præ-

get af os selv. Grebet rigtig an vilde det være et Aktiv, der nok skulde kunne mærkes. Ogsaa i maritim-kulturel Henseende kunde det komme til at betyde noget, idet sikkert mange Kammerater har Genstande fra Ind- eller Udlandet, f. Ex. Billeder og lignende af maritim Interesse, som de muligvis vil skænke til Bygningen, og hvorved den kan faa særlig Interesse og Karakter.

Før vi naar dette Maal, opfyldes vore andre Formaal ikke rigtig; derfor bør alle Kammerater nøje overveje Spørgsmaalet:

*Byggefond eller ej.*

MARINEFORENINGENS LOKALKREDS FOR  
KØBENHAVN OG OMEGN

## Aarsberetning.

Aaret er gaaet paa sin almindelige Vis uden nogen særlig Begivenhed. Som tidligere har Foreningen afholdt sine Sammenkomster i Maanederne Januar—Marts og Oktober—December med Foredrag, ledsaget af Lysbilleder. Følgende Herrer har holdt Foredrag: Marinekaptajn Godtfred Hansen, Arkitekt Marston, Astronom Köhl, Navigationsskoleforstander Funder, Købmand Philipson og Kaptajn Bagger.

Ved disse Sammenkomster var Medlemmerne mødt talrigt, og efter Foredragene samledes man som tidligere Aar til hyggeligt Samvær med Spisning, Taler og Sange.

I August Maaned var der arrangeret Udflugt til Amager,

efter Indbydelse af Kaptajn Engelhardt, for at se hans bekendte Redningsbaade, hvilket i høj Grad interesserede de mødte Medlemmer, og derefter foretoges en Tur til Dragør med Besøg paa Dragør-Fortet.

Medlemsantallet er nu imellem 1400 og 1500, og det er Foreningen en stor Glæde, at der har været god Tilgang af Medlemmer.

Hver Maaned har Foreningens Bestyrelse afholdt Møde, paa hvilke der er drøftet forskellige Sager for at lede Foreningen i den Kurs, der kan være til mest Interesse og Glæde for Medlemmerne, og Bestyrelsen er til enhver Tid lydhør over for Medlemmernes Forslag og Ønsker.

Det er derfor Bestyrelsens Ønske, at Foreningen, til Trods for de mindre gode Tider, fremdeles maa trives godt og gaa en smuk Fremtid i Møde.

Bestyrelsen.

## KØBENHAVN-KREDSSENS REGNSKAB FOR AARET 1921.

INDTÆGTER		UDGIFTER	
Kassebeholdning d. 1. Jan. 1921	227.28	Foreningens Formaal	392.50
Bankbeholdning den 1. Januar 1921	5886.83	Kontorhold	1198.40
Bankrente	221.43	Tryksager	318.85
Kontingent	3908.25	Porto	944.75
» (livsvarigt Medlem)	50.00	Selskabelig Sammenkomst	2960.23
Gave til Flag	1000.00	Inkassator	454.00
» » Administration	1000.00	Diverse	392.38
» » Selskabelig Sammenkomst	1000.00	Flagkonto	842.00
		Bankbeholdning d. 31. Decbr. 1921	4123.26
	13343.79	Kassebeholdning d. 31. Decbr. 1921	1717.42
			13343.79

## BALANCE DEN 1. JANUAR 1922.

AKTIVER		PASSIVER	
Kassebeholdning	1717.42	Kapitalkonto d. 1. Januar 1921	2512.03
Bankbeholdning	4123.26		1136.68
Kontingentrestancer	269.50		
	6110.18	Fondet d. 1. Januar 1921	3914.58
		+ 10 pCt. af Kontingentet	390.82
		+ Konting. af livsv. Medl.	50.00
		+ Bankrente	221.43
		+ Rest fra Flagkonto	158.00
			4734.63
			6110.18

Revideret. Kassebeholdning eftersat og befundet rigtig.

J. H. Teisen,  
Kasserer.

København, 8. Februar.

L. Tilly.

Saxild.

## KØBENHAVN-KREDSSEN

## Generalforsamlingen den 21. Februar 1922

For niende Gang samledes man atter til Generalforsamling, til Opgør over Aarets Begivenheder, store og smaa, den Dag, som enhver æreker Bestyrelse stedse imødeser med en vis Spænding, thi paa denne Dag skal der staas til Regnskab af dem, der Aaret igennem leder Maal og Midler, og den, der har noget paa Hjerte, føler sig ved denne Lejlighed som værende overfor sit rette Værneting, hvor Ordet er frit.

Og naar en saadan Regnskabs Dag er vel overstaaet — set med Bestyrelsens Øjne — da reflekterer denne sikkert over, at har dens Genvalg, — saaledes som sket er, bevist

den Medlemmernes Tilfredshed med Aaret, da kan den — saaledes som Bestyrelser altid gør det, naar Genvalg har fundet Sted — give Udtryk for sin egen Tak til Medlemmerne for deres Trofasthed, ikke blot i det sidste Aar, men i adskillige forud for dette, ikke Trofasthed mod Personerne alene, men Trofasthed i Arbejdet for den fælles Sag og den Kurs, der styres.

Formanden, Grosserer *Valdemar Schou*, bød Forsamlingen velkommen, og foreslog til Dirigent Fabrikant *J. Schultz*, der enstemmigt valgtes. Efter at Generalforsamlingens lovlige Indvarsling var konstateret, gav Dirigenten Ordet til *Formanden*, der gennemgik Aarets Begivenheder, og under Forsamlingens lydelige Bifald konstaterede, at Kredsen siden

sidste Generalforsamling var vokset med 100 Medlemmer og nu talte godt 1500. I det store og hele betegnede Formanden det forløbne Aar som meget vellykket, og man havde haft den Glæde, at *H. K. H. Kronprinsen* var indtraadt som Medlem, hvilken Meddelelse, der allerede i nogen Tid har været Medlemmerne bekendt, her gav disse Lejlighed til lydeligt at udtrykke deres Bifald. Efter at have omtalt Aarets Foretagsvirksomhed, Lysbilledarkivet, Besøget paa Kaptajn *Engelhardt's* Baadeværft og paa Orlogsværftets Modellsamling, samt at Kredsen havde ladet sig repræsentere ved Kaptajn *Thostrups* Hjemkomst fra Grønlandsekspeditionen m. m., Udflugten til Dragør og den paatænkte Fællestur til Sønderjylland, der af økonomiske Grunde havde maattet opgives indtil videre, samt at Kredsen havde overværet Marineunderofficerernes Idrætsopvisning i Koncertpalæet, omtalte Formanden Foreningens Repræsentation i det Fællesudvalg, der er nedsat af »De danske Soldaterforeninger«, som ved flere Lejligheder havde haft gode Resultater at opvise. f. Ex. ved Flagmasten paa Dybbøl, Veteranfesten m. m. Endvidere at Foreningen havde sendt Understøttelser til 3 Enker efter omkomne Fiskere paa Vestkysten. Endelig havde Foreningen haft den Glæde at kunne udsætte smukke Sølvpræmier til Sejrherrerne i de forskellige Idrætsgrene ved Marinens Idrætsstævne paa Orlogsværftet i Foraaret 1921.

Kredsen har i Aarets Løb modtaget en Del smukke Gaver. Fra Direktør *Fritz Svensson* 1000 Kr. til Anskaffelse af et Flag af større Dimensioner end det normerede og til Anvendelse ved særlig festlige Lejligheder, fra Bankkasserer *Nath* og Fabrikant *Johnsen* i Forening et stort Foreningsemlen med tilhørende Flagdekoration til Anvendelse ved Sammenkomsterne, og for selve Skjoldets Vedkommende smukt udført af Hr. *Bonnelucke*, samt endelig et rigget Bordflag fra Næstformanden, Arkitekt *Marston*.

Kredsen har i Aarets Løb mistet 7 Medlemmer, der er afgaaet ved Døden, og medens Formanden mindedes deres Navne, rejste Forsamlingen sig.

Til sidst bragte Formanden en velfortjent Tak til Kredsens Skyttelav og dets Formand, Fabrikant *J. Schultz*, for den Aand, hvori Lavet lededes af ham, og den Støtte, som Kredsen stedse fandt hos Lavsbestyrelsen og Lavets Medlemmer i Arbejdet for det Heles Vel.

Kassereren, Skolebestyrer *J. Teisen*, aflagde dernæst det reviderede Regnskab og knyttede dertil forskellige Bemærkninger af økonomisk Art for det sidste Aar og det, som man nu gik ind i, hvilke Formanden supplerede med en meget talende Sammenligning mellem f. Eks. Portoudgifterne i 1918, Kr. 147, — og i 1921 Kr. 900, — Lejeudgifterne til Lokale, der nu andrager ca. 700 Kr., medens man tidligere havde frit Husly, — altsammen noget, der uvilkaarligt maatte gøre Tanken om en Kontingentforhøjelse paatrængende, idet Answeret for Kredsens forsvarlige Administration ligefrem krævede dette. I den derom førte Diskussion deltog foruden Næstformanden tillige d'Hrr. *Julius Petersen*, Kommandør *H. Kjær*, *Lauritzen*, *Torp*, *Andersen*, *Schoustrup*. Fra flere Sider fremhævedes en Kontingentforhøjelse af 1 Kr. om Aaret som en absolut Nødvendighed, idet man ikke kan eller bør regne med den stadige og store Offervillighed, der særlig fra en enkelt — og velkendt — anonym Side stedse har klarer alle pekuniære Vanskeligheder for Kredsen. For at komme til Kundskab om Forsamlingens Stilling til dette vigtige Spørgsmaal, lod Dirigenten derefter foretage en Prøveafstemning, der viste saa godt som enstemmig Tilslutning til Vedtagelsen af en saadan Kontingentforhøjelse, og dette Spørgsmaal vil derefter finde sin Afgørelse paa en kommende extraordinær Generalforsamling, til hvilken der vil blive indvarslet snarest.

Ved de paafølgende Valg genvalgtes hele Bestyrelsen, hvorefter Revisorerne, d'Hrr. Kommandør *Kjær* og Direktør *Saxild* ligeledes genvalgtes med Akklamation, og modtog Forsamlingens Tak for deres Arbejde. De af Bestyrelsen foreslaaede Sendemænd til Hovedforeningens Generalforsamling i Maj 1922 — ialt 52 — valgtes enstemmig.

Formanden henvendte derpaa en Tak til Dirigenten for hans udmærkede Ledelse af Forhandlingerne, hvorefter denne udbragte et Leve for Bestyrelsen.

For at tilvejebringe mere Samling under Møderne har man ved de sidste Møder forsøgt en ny Bordordning i Stedet for den tilvante Opdækning ved lange Borde. De nye 10-Mands-Bakker synes at vinde Medlemmernes Bifald, og Enderne kan nu spindes over betydelig kortere Distancer end ved den gamle Ordning, hvor Prajeholdet ofte var lovligt langt.

Efter den mere alvorlige Del af Festen kom Smørrebødet nu veltilpas, og da Kaffen kom paa Bakkerne, var Tiden inde til at forevise Lysbilledarkivets sidste store Erhvervelse. Maskinmester *Overgaards* fortræffelige Billeder fra hans Farter i europæiske og amerikanske Farvande. Hr. *Overgaard* foreviste selv Billederne, og hans Forklaring af disse og de forskellige Minder, der knyttedes til de mange forskel-

lige Steder i Nord og Syd, hvor den danske Damper havde været, gav de smukke Fotografier forhøjet Interesse og viste Hr. *Overgaard* som en Mand, der forstaar at bruge sit Kamera paa en yderst fornøjelig Maade.

Den sidste Tid har bragt Bestyrelsen mange og kærkomne Løfter om Billeder fra danske Skibes Rejser i alle Verdens Have, Løfter, for hvilke vi takker mange Gange, idet vi udtrykker Haabet om, at vi maa faa Midler til at lade Lysbilleder fremstille efter Fotografierne. Særlig Lysbilleder af denne Art har megen Interesse, thi hvorledes skulde ellers de mange, der sidder herhjemme, kunne faa et Indblik i vor Flaades og Koffardimarinens Færden i Storm og Stille. At domme efter Medlemmernes Bifald og store Interesse for disse Billedopvisninger tror vi at kunne udlede, at vi ikke har grebet fejl ved at indføre denne Form for Underholdning og Belæring for os alle her i Kredsen og ude i vore Provinskrede, dem vi hellere end gerne delagtiggør i den Rigdom af Billeder, vi haaber at kunne tilvejebringe i Aarenes Løb.

Hr. *Overgaard* lønnedes med kraftigt Bifald til Tak for sin Beredvillighed, og hans Eksempel vil sikkert blive efterfulgt af andre.

Sluttelig fremviste Næstformanden en Del nyere Billeder, af hvilke særlig en Serie, optagne paa Vestkysten af Chefen for det hollandske Redningsvæsen under dennes Besøg i Sommer og velvilligst overladt Foreningen af Chefen for det danske Redningsvæsen, Departementschef *Saxild* i Marineministeriet, vakte megen Interesse, baade ved Motiverne og Fotografiernes Godhed.

Og hermed gaar vi ind i Kredsens 10de Leveaar med Onsket om ikke blot, at den med sine 1500 Medlemmer maa vokse yderligere i Tal, men ogsaa — hvad der er mere betydningsfuldt — ogsaa maa fremtidig staa som en fasttømret Helhed under Hovedforeningens Vinger i Arbejdet for vor Sag, indadtil og udadtil, til Lands og til Vands, i Bevarelsen af Minder og Traditioner og i Arbejdet for at sprede Kendskab til og Kundskab om vor Marine og Koffardiflaade i det danske Folk.

M.



Mandagen den 6. Februar oplevede Lavsbrødrene den mest fornøjelige Generalforsamling, de endnu har været ude for.

Efter Skafningen blev vor stadig lige friske Festsang afsunget og satte den rette Stemning, der dog forøgedes en Grad, da en anden Sang til Bestyrelsens Pris, forfattet af Kaptajn *A. Hauch*, løb af Stabelen til en meget munter Melodi. Hvor Sang hører hjemme, kommer de bedste Følelser frem, og det var kun Velvilje og Elskværdighed, der lyste Formanden i Møde, da han besteg Talerstolen for at aabne den ordinære Generalforsamling. Forinden oplæste han en telegrafisk Hilsen fra Kammeraterne *Gustav Olsen* og *Otto Dørge*, der grundet paa Sidstnævntes Sølvbryllup ikke kunde være med. En Lykønskning blev afsendt, og et af Formanden foreslaaet Leve for de to og Sølvbruden blev efterkommet med Appel.

Overrretssagfører *Schoustrup* blev foreslaaet til Dirigent og valgt med Akklamation.

Formanden aflagde Beretning over Aarets Begivenheder, der oprulledes som en Serie levende Billeder for Kammeraterne, og Begejstringen var stor ved Meddelelsen om, at Medlemsantallet sidste Aar var steget over 33 pCt., og den kulminerede, da vor Kasserer, *Nath*, fremlagde Aarsregnskabet og kunde vise en Balance paa næsten halvtredje Tusind Kr. Efter en begejstret Takketale af Kaptajn *Hauch* for det smukke Resultat, gaves enstemmig Decharge.

Overkanoner *Harald Jensen* bragte Bestyrelsen en varm Tak for dens store Arbejde for Lavet og de mange herlige Minder, den havde skaffet Brødrene.

Et Forslag af Værkmester *Olsen* om at udsende Brevkort med Meddelelser blev ikke vedtaget, da det fraraadedes af Formanden og vilde blive for bekosteligt.

Et andet Forslag, der drejede sig om at formene Damerne Adgang til vore Fester, vandt heller ikke Tilslutning i Forsamlingen. I Diskussionen herom deltog Arkitekt *Marston*, der fremhævede det stilfulde, der havde været ved vore Fødselsdagsfester netop grundet paa Damernes Deltagelse, samt Maskinmester *Andersen*, der varmt talte Damernes Sag. Det op-

livende Element nu som senere var vor buttede Ven *Lauritzen*, der haade paa Poesi og Prosa var en drabelig Damer-nes Ridder.

Formanden fremhævede, hvorledes de deltagende Damer ikke var de mindst ivrige i Agitationen for Marineforeningen, og raadede indstændigt til at tage Forslaget tilbage.

Afstemningen gav overvældende Majoritet for Damernes Tilstedeværelse ved de af Bestyrelsen besluttede Lejligheder.

Formanden, Fabrikant *Schultz*, Sekretæren, Ingeniør *Høffding*, og Forstander *E. P. Jensen* stod paa Omvalg. Kapt. *Hauch* holdt en begejstret Tale for den Alvor og Fædrelandskærlighed, som Bestyrelsen lagde i sit Arbejde for Lavet og talte for Bevarelsen af den nuværende Bestyrelse. Valget gik enstemmigt igennem. For første Gang i Lavets Historie valgte Kammeraterne selv Formanden.

Til Revisor valgtes i Stedet for Kapt. *Hauch*, der ikke ønskede Genvalg, Forretningsfører *Gustav Olsen*, som hidtil havde fungeret som Suppleant, og til den Stilling valgtes Grosserer *Sonnemann*.

Under »Eventuelt« ankedes fra flere Kammerater og med Rette over den ulidelige Kulde i Lokalet, medens det dog erkendtes, hvor store Vanskeligheder, der var ved at faa et andet Lokale, der helt kunde tilfredsstille.

Da Generalforsamlingen sluttedes, motiverede Formanden smukt et Leve for Dirigenten, og den Begejstring, hvormed det modtoges, vidnede om, at Kammeraterne ikke havde glemmt den gamle prøvede Fører.

#### NÆSTVED-KREDSEN

afholdt Generalforsamling i Industribygningen i Næstved d. 9. Februar. Der lagdes for Kl. 6 $\frac{1}{2}$  med »Klar ved Flaget«, der gik til Tops efter Baadsmændspibernes kendte Triller, og Medlemmerne samlede om et smukt dækket Bord til vor kendte Kammerat *Christiansens* velsmagende Biksemad med Tilbehør.

Formanden, Prokurist *Drewsen*, bød Velkommen, og mindede om, at det var vor etaarige Fødselsdag i Aften, og da Mændene havde faaet Humøret op, fik vi nogle gode Viser og Sange af den altid glade *Theodor Sveborg*.

Maskinmester *Olsen* talte for Bestyrelsen og takkede de Medlemmer, der havde været med til at vælge den heldige Bestyrelse. Formanden takkede og udtalte, at Bestyrelsen glædede sig over at høre Udtalelser af Tilfredshed med Udførelsen af de Pligter, de havde paataget sig.

Efter Kaffen samledes vi igen Kl. 8, for at Formanden kunde faa Lejlighed til at aflægge Aarsberetningen, i Tilslutning til hvilken han udtalte nogle smukke Mindeord om vor afdøde Kammerat og Ven, Tømrer *Andersen*, Lille Næstved. De tilstedeværende sluttede sig til disse Mindeord ved at rejse sig.

Kassereren, Fabrikant *Kraa*, oplæste Regnskabet, der balancerede med Kr. 958,45 og viste et Overskud af 29 Kr..

De afgaaende Bestyrelsesmedlemmer, Prokurist *Dinesen*, Fabrikant *Kraa* og Bankkasserer *Lehnfeldt*, samt Suppleanten og Revisorer genvagtes.

Det vedtoges at indmelde sig i »Sydsjællandske Soldaterforeningers Central-Sammenslutning«, der nu tæller 1250 Medlemmer, og deltage i den store Fest Søndag den 5. Marts.

Det er unødvendigt at sige, at vor Kammerat, Maskinmester *Olsen*, Magle Mølle, enstemmigt blev valgt til Dirigent, for han kan slet ikke undværes, hvor der skal handles hurtigt og bestemt.

Kobbersmed *Rasmussen* manede de tilstedeværende til alle at anskaffe sig Marineforeningens Sangbog.

Efter Generalforsamlingen havde vi det meget gemytligt; der blev spundet mange Ender. *Theodor Sveborg* fik Harmonikaen frem og gav mange gode Viser, og den blaa Sangbog fik mange gode Numre opgivet i Aftenens Løb.

Da vi ved otte Glas strøg Flaget og skiltes, ønskede alle, at der snart skulde være Generalforsamling igen.

*Bestyrelsen.*

#### FREDERIKSHAVN-KREDSEN

afholdt den 11. Februar sin aarlige Generalforsamling paa »Hoffmanns Hotel«. Efter at Flaget var gaaet til Tops, aabnede Næstformanden, Kaptajn *Weber-Hansen*, Generalforsamlingen.

Skibsminør *Francke* aflagde Beretning om det forløbne Aars Begivenheder og udtalte Haabet om, at Foreningens Fremtid maatte blive Starten lig, og Inspektør *Borch* gjorde som Kasserer Rede for Regnskabet.

Hele Bestyrelsen genvalgtes med Akklamation. Til Revisor genvalgtes Toldassistent *Madsen*, og i Stedet for Telegrafist *Lowert*, der ikke ønskede Genvalg, valgtes Overværkerfører *Thostrup*.

Som Sendemand til Marineforeningens Delegeretmøde valgtes Formanden, Konsul *Jacobsen*, med Skibsminør *Francke* som Suppleant.

Under »Eventuelt« førtes en Diskussion om Isforholdene ved Havnen; men da denne heldigvis, da disse Linier læses, er aaben og besøgt af en Mængde Skibe, er det overflødigt at komme ind paa en nærmere Omtale af denne Forhandling.

Fabrikant *Larsen* udtalte sin Glæde over at se fremmede Marinere i Foreningen.

Paa Forslag af Inspektør *Borch* vedtoges det enstemmigt, at Marineforeningen fremtidig skal overrække et Diplom og en lille Belønning til den Elev, der tager den bedste Eksamen paa Fiskeskipperskolen i Frederikshavn.

Inspektør *Borch* omtalte den smukke Sømandsdaad, »Oluf Bager« havde udvist ved, som tidligere omtalt, at redde en 6 Mands Skibsbesætning under meget farefulde og vanskelige Forhold, en Daad, som Taleren syntes burde have haft officiel Paaskønnelse. Han rettede sin Hyldest til den tilstedeværende Maskinmester *Dam* fra »Oluf Bager«, der udtalte, at det skulde være ham en Ære og Glæde at overbringe Marineforeningens Hilsen til hans Skibskammerater.

— Generalforsamlingen sluttede med Leveraab for Marineforeningen og Dirigenten, Købmand *P. Glistrup*.

De blaa Sangbøger kom nu frem, og alvorlige og muntre Sange afløste hinanden, indtil Flaget blev strøget med fuld Honnør.

#### SKJELSKØR-KREDSEN

afholdt den 14. Februar 1922 sin aarlige Generalforsamling paa Hotel Postgaarden.

Formanden, Købmand *O. P. Jensen*, indledede med en Oversigt over Kredens Virksomhed i Aaret 1921.

Kassereren, Toldassistent *G. F. F. Halby*, fremlagde og oplæste det reviderede Regnskab for Aaret 1921, der godkendtes. Den afgaaende Bestyrelse samt Revisorerne genvalgtes.

I Stedet for Suppleantflagbærer, Købmand *Johan Larsen*, der ikke ønskede Genvalg, valgtes Fisker *Carl Thoudahl*.

Det blev vedtaget at afholde en Ulkeaften med Biksemad den 28. Februar.

Den 28. Februar Kl. 6 Aften samledes man atter paa Hotel Postgaarden i Skjelskør; denne Gang til en Ulkeaften med Biksemad og koldt Bord. Ved Bordet holdtes der forskellige humoristiske Taler, ligesom der var en brillant Stemning hele Aftenen.

Ved samme Lejlighed indviedes en nydelig Klokke paa Egetræs Fod, skænket Kredsen af 3 af Medlemmerne. Foden, som det ene Medlem selv havde forarbejdet, var forsynet med Inskription i Sølvplader »Marineforeningen Skjelskør-Kredsen«.

Efter Bordet samledes man til Kaffe og senere Puncheboller og tilbragte en meget vellykket og fornøjelig Aften, der ikke vil blive glemmt foreløbig.

#### HIRTSHALS-KREDSEN

afholdt den 15. Februar ordinær Generalforsamling. 26 Marinere var mødt. Til Fløjens Toner hejsedes Flaget.

Formanden, Dykker *Jensen*, bød velkommen samt ønskede Medlemmerne glædeligt Nytaar. Han mindedes de to afdøde Kammerater, Fyrmester *Hinrichsen* og Fisker *Chr. Hansen*. Medlemmerne rejste sig, og Flaget kippedes en Gang paa Orlogsmåner, medens Formanden sluttede med et Ære være deres Minde!

Formanden fremviste en smukt forarbejdet Raaber med Inskription samt oplæste et Brev fra Giveren, Fabrikant *Kjør*, Aalborg, hvori han forærede Kredsen den som Fødselsdagsgave. Gaven vakte Beundring og Glæde blandt Medlemmerne.

Til Dirigent valgtes Ingeniør *Barner*, som gav Ordet til Formanden, der aflagde Aarsberetningen i versificeret Form.

Kassereren, *Chr. Jensen*, fremlagde Regnskabet, der godkendtes.

Formand *Jensen* og Næstformand *Aksel Nielsen* afgik som Bestyrelsesmedlemmer ved Lodtrækning. *Formanden* genvalgtes og *Fisker Jens Christensen* valgtes i Stedet for *Aksel Nielsen*, der ikke ønskede Genvalg. Ingeniør *Barner* og Gæstgiver *Jac. Jensen* blev Suppleanter. Ingeniør *Jensen* og Strandfoged *Jesper Thomsen* genvalgtes som Revisorer. Revisorsuppleant blev Ingeniør *Lunde*. *Fisker Aksel Nielsen* valgtes til Reserveflagmand og Inkassator blev *Fisker Chr. P. Christensen*.

Da Dagsordenen var udtømt, takkede *Formanden* Dirigenten for vel udført Førerskab og Medlemmerne for god Sejlads under Mødet og udbragte et Leve for Medlemmerne.

*Skibssergenten* pøb til Punch, og nu kom det gode Mænehumor til sin Udfoldelse. Ved den dampende Bolle og ved Røgen fra Snadde og Cigarer blev mangan Ende spundet og Sange sunget. Luften tykkedes mer og mer, indtil 6 Glas blev slaaet. Flaget haleledes ned med fuld Honnør, og der pebes Skej ud over alt!!

Og hver gik saa til sit, glad for Aftenens kammeratlige Samvær.

25. Februar afholdtes Stiftelsesfest paa Hirtshals Kro. Salen var udstyret som et Skibsdæk med Kommandobro, Rat, Telegraf og en rygende Skorsten i Baggrunden og Væggene pyntet med internationale Flag. Ved Otte Glas pebes fra Bakken og Banjer, og under Tonerne af »Ship ohøj« samledes Mænnen og Chefen med den gamle Veteran *Kristian May* ved sin Side, og Flaget hejstes med fuld Honnør, hvorefter Chefen fra Broen kommanderede en Mand til Rors og hiv op Anker og satte fuld Kraft frem paa Maskinen, gav Kurs, og saa sejlede man. Chefen bød derpaa alle velkommen, og særlig til den gamle Veteran, og ønskede Foreningens Medlemmer et godt Nytaar og en støt og god Fremgang.

Hornblæseren blæste derefter skaffe, og man samledes om Bordene, der var inddelt i 6 Bakker. Der blev serveret dejlig dampende Biksemad, efterfulgt af Ebleskiver, og der blev afsunget en Sang, digtet til Aftenen. Derefter fulgte Taler Slag i Slag. Chefen holdt en Tale for Kongen, som sluttede med et 9-foldigt Hurra.

Fyrmester *Johnson* holdt en Tale for Chefen, og Skipper *Rishøj* for det gode Samarbejde. Ogsaa *Glargard*, Brønderslev, talte.

Chefen oplæste et Digt »Skriv til din Dreng«, og under Kaffen blev der uddelt Pakker, der indeholdt Marinekraver og Huer. Efter Paaklædningen pøb Skibssergenten til Faldreb, Mænnen stillede i 2 Geledder, og Skibssergenten var skoede, at Havets Gud var ankommen. Ind traadte Neptun og holdt en Tale samt oplæste en af ham selv forfattet Prolog til Ære for den gamle Hædersmand, *Kr. May*, og overrakte ham paa Marineforeningens Vegne et Æresdiplom, omgivet af en smuk Ramme, skænket af Snedkermester *Chr. Jensen*, og et Silkeflag paa Stang, skænket af Skipper *Rishøj*. Veteranen, der var meget bevæget, takkede for den store Ære, der var vist ham, det skulde til alle Tider være ham et kært Minde. Under Sangen »Det var ved Helgoland« forsvandt Neptun.

Ved en Auktion over medbragte Pakker solgte Skipper *Rishøj*, der var Auktionholder, under megen Morskab hele Stadsen. Ved 7 Glas blev Flaget strøget under »Kong Christian«, der pebes til Dans paa Dækket, og Mænnen svang deres Piger til langt ud paa Hundevagten.

Under Festen kom der Telegram fra Brofoged *Hjort* og Maskinfabrikant *Kjær*, Aalborg, samt en Gave fra sidstnævnte, en smuk Raaber af Messing med Kobberindlæg. Ligeledes var der skænket nogle smaa Flag paa Stang af Snedkermester *Chr. Jensen*. At Salen var saa smukt pyntet og udstyret i Dæksstil, der havde kostet meget Arbejde, skyldes den energiske Chef, Kredsens Formand, *Dykker Jensen*, og Skipper *Rishøj*.

Hele Festen forløb paa en saa munter og selskabelig Maade med Opfriskning af gamle Orlogsminder, at det vil huskes længe.

#### KOLDING-KREDSSEN

har afholdt Generalforsamling paa »Palæ-Hotellet«. Forud afholdtes Fællesspisning, og saavel denne som den paafølgende Generalforsamling havde vundet god Tilslutning og forløb paa Marineforeningens sædvanlige fornøjelige, kammeratlige Maade.

Som Dirigent valgtes: Grosserer *J. Ræder*, der med Mynghed og Lune ledede Mødet.

Til Bestyrelsen valgtes: Tandlæge *Strange-Friis*, Rentier *Carl Møller*, Hotelejer *Hans Nielsen*, Konditor *Klaaborg* og Hotelejer *S. Th. Petersen*. Som Formand valgtes *Strange-Friis*. Revisorerne, Dyrlæge *Hørlych* og Fabrikant *J. Schrøder*, genvalgtes. Som Sendemænd valgtes *Formanden*, Fabrikant *Hansen*, Seest, *Klaaborg*, *S. Th. Petersen* og som Suppleanter *Carl Møller* og *H. Nielsen*.

Regnskabet godkendtes.

Som Æresmedlem vedtoges det enstemmigt med Akklamation at optage Veteran, Formd. for Vaabenbrødrene, Hospitalsforstander *Jens Jensen*, Kolding.

Efter Generalforsamlingen samledes Medlemmerne til et fornøjeligt Samvær, hvor Tale og Sange vekslede. Der bragtes Hotelejer *Hans Nielsen* en særlig Tak af Konsul *Lumbye* og Grosserer *J. Ræder* for det store Arbejde, han som Kasserer og Bestyrelsesmedlem havde udrettet for Foreningen gennem flere Aar.

#### RIBE-KREDSSEN

afholdt Torsdag den 16. Februar sin aarlige Generalforsamling. *Formanden*, Restauratør *Th. Mikkelsen*, aflagde Beretning om Kredsens Virksomhed i det forløbne Aar, hvorefter Kassereren forelagde det reviderede Regnskab, der balancerede med Kr. 120.36.

Til Bestyrelse valgtes Slusemester *C. Møller*, Formand, Restauratør *Th. Mikkelsen*, Pakmester *Skade*, *Fisker Lars Andersen* og Maskinmester *Ib. W. Hansen* samt som Repræsentant for Kredsens Medlemmer paa Landet Mejeribestyrer *Jochumsen*, Jødsted.

Sekretær *S. Wrangel* aflagde Beretning om Kredsformandsmødet i Aalborg.

Aftenen sluttede med et godt og gemytligt kammeratligt Samvær.

#### ODENSE-KREDSSEN

afholdt ordinær Generalforsamling den 19. Februar paa Industripalæet i Odense.

*Formanden* bød Velkommen og udbragte et kraftigt besvaret nifoldigt Leve for Hs. Majestæt Kongen, hvorefter Proprietær *Mayland* valgtes til Dirigent.

Efter at have takket for Hvervet, gav Dirigenten Ordet til *Formanden*, der aflagde Aarsberetning. Denne udviste, at Kredsens stadig gaar frem i Antal og nu har ca. 227 Medlemmer, hvoraf 13 er ekstraordinære; derefter omtalte *Formanden* de Sammenkomster, der har været afholdt i Aarets Løb.

*Kassereren* aflagde det reviderede Regnskab, der udviste en Balance paa 1872 Kr. 69 Øre og et Overskud af 162 Kr. 15 Øre. Minebøsefondet er nu 747 Kr. 14 Øre. Der gaves enstemmig Decharge for Regnskabet.

Under Punkt 4, indkomne Forslag, fik Bestyrelsen Bemyndigelse til at uddele Understøttelse af Minebøsefondet, saafremt dette i Aarets Løb naar op til 1000 Kr.

Fra Savværksejer *L. Larsen* forelaa Forslag om, at alle vigtige Valg skulde foregaa skriftligt. Ved en skriftlig Afstemning herom forkastedes dette Forslag med meget stor Majoritet.

Derefter foretoges Valg af 3 Bestyrelsesmedlemmer. De afgaaende: Overgartner *Gronenberg*, Bogholder *Nyhammer* og Installatør *Overgaard*, genvalgtes. Til Bestyrelsessuppleanter genvalgtes Direktør *Cl. Hansen* og nyvalgtes Klaverstemmer *Esbjørn*.

De afgaaende Revisorer og Suppleant samt Flagbærer og Reserveflagbærer genvalgtes enstemmigt, ligesaa genvalgtes de 9 Sendemænd og 5 Suppleanter og nyvalgtes Mejeribestyrer *Ottzen* og Proprietær *Mayland*.

Under »Eventuelt« meldte den frivillige Flagvagt sig igen for et Aar.

*Formanden* oplyste, at Mulstkassen indeholdt 26 Kr. Paa Forslag af Klaverstemmer *Esbjørn* vedtoges det at overgive Mulkterne til Minebøssen.

*Formanden* gav derefter Oplysninger om modtagne Skrivelser fra Hovedbestyrelsen angaaende Medlemsbladets finansielle Stilling og meddelte, at der endnu er et Aars Respit for anden Bestemmelse, takket være privat Tilskud. Derefter meddelte *Formanden*, at den 15. Marts vilde blive en Festdag for Marineforeningen i Odense, idet Kaptajn *Godfred Hansen* havde lovet at holde Foredrag med Lysbilleder om Kongens Grønlandsfærd, og at man til Festen havde indbudt de lokale Soldaterforeninger med Damer, og som særlige Gæster alle Vaabenbrødrene samt Pressen og enkelte Notabiliteter; han anbefalede at sikre sig Billet i god Tid.

Garmester *Jensen* anmodede Bestyrelsen om at arrangere Fisketurene noget tidligere paa Aaret, og Mejeribestyrer *Ottzen* henstillede, at fremtidige Generalforsamlinger maatte sættes til en Time senere paa Dagen, da det kneb for Medlemmerne paa Landet at naa ind med Togene.

Formanden lovede at tage begge Forslag til Efterretning. Derefter hævdes Generalforsamlingen med et Leve for Marineforeningen.

Straks efter Generalforsamlingens Slutning pebes til Skafning (Bøf og Ostespind), og man fik travlt med at finde Pladserne i Bakkerne efter Fordelingssedlerne, og efter at den fungerende Vagthef, Maskinmester *Larsen*, havde pebet »Bakstørene henter Brændevin«, begyndte et muntert, kammeratligt Samvær, der krydredes med Taler, der beviste, hvor udmærket Sammenholdet er imellem Medlemmerne i Odensekredsen.

Efter at Formanden havde udbragt en Skaal for de sidst paamønstrede og budt dem Velkommen i Kammeraternes Lag, fik Telefoningeniør *Jacobsen* Ordet paa de nyes Vegne for i en udmærket Tale at tolke den Glæde, som de følte ved at være bleven indlemmet i Marineforeningen. Den blaa Sangbog blev flittigt benyttet, og senere ved Kaffen og Punchen optraadte flere udmærkede Solosangere, Chokolade-fabrikant *R. Nielsen* og Lektor *Blach* m. fl., akkompagneret af Ingeniør *Jacobsen*, *Nyhammer* og Gartner *Buchgreitz*. Sømand *Hugger* optraadte som en habil Kunststepper og høstede meget Bifald. Lektor *Blach* sang *Axel Juels* Flagsang paa en saa udmærket Maade, at han maatte give den da capo, hvorefter Formanden udbragte en Skaal for Marinens Digter, *Axel Juul*. Der var endnu mange, som ønskede at bidrage til Festens glade Stemning, og denne holdt sig paa Højdepunktet, lige til den ubønhørlige Vagthef peb: Skej ud overalt!

I Aftenens Løb kom Telegram fra Faaborg-Kredsens Formand, Fabrikant *C. C. Jensen*, der havde haabet at kunne deltage personlig, men var forhindret. Telegrammet oplæstes og modtoges med Haandklap.

#### AARHUSKREDSSEN

afholdt Onsdag den 22. Februar sin ordinære Generalforsamling paa »Palæ-Cafeen« i Aarhus. Ved 8 Glas aabnede Formanden, Grosserer *Henriksen*, Generalforsamlingen, efter at Flaget var blevet hejst, og udbad sig Forslag til en Dirigent. Forskellige foresloges, men til Slut blev Formanden valgt til Dirigent, og han modtog Valget. Han konstaterede, at Generalforsamlingen var lovligt indvarslet og meddelte, at der ikke var kommet noget Forslag ind til Behandling, hvorfor Dagsordenen var i Henhold til Lovene. Han meddelte derefter, at der fra Minebøssen ved Juletid var udbetalt 300 Kr., samt at der paa en Sparekassebog for Minebøssens Indtægt indestod Kr. 487,02.

Herefter aflagde *Kassereren* Regnskab, som desværre ikke viste noget glimrende Resultat, idet det balancerede med et Underskud paa 70 Kr. Regnskabet godkendtes.

Man skred nu til Valg af nye Bestyrelsesmedlemmer, idet fire ønskede at nedlægge deres Mandater, nemlig Formanden, Grosserer *Henriksen*, Næstformanden, Konsul *A. C. Nielsen*, Sekretæren, Fabrikant *Buchtrup*, og Toldinspektør *Bang*. De øvrige Bestyrelsesmedlemmer, Befragter *Herlov*, Skibshandler *Johansen*, *Lods Holm*, *Ekviperingshandl. Hans Christensen* og *Kassereren*, Kapt. *S. Poulsen*, genvalgtes. Til at tiltræde Bestyrelsen blev flere bragt i Forslag, hvoraf Boghandler *Brummerstedt* og Overtoldbetjent *Stitz* valgtes, saa at Bestyrelsen nu kom til at bestaa af 7 Medlemmer. Afstemningen foretoges skriftligt. Forud for Valget blev der rettet en indtrængende Anmodning til ovennævnte fire Bestyrelsesmedlemmer om at blive siddende, hvilket blev afslaaet, idet de fremholdt, at de fandt det i Foreningens Interesse, at de trak sig tilbage, og særlig Formanden fremholdt, at Mangel paa Tid hindrede ham i at fortsætte Hvervet som Formand paa en for Foreningen gavnlig Maade.

Valg af Revisorer gav til Resultat, at de to hidtidige Revisorer, Befragter *Schmidt* og Mæglerfuldmægtig *Dynesen*, blev genvalgte. Den nye Bestyrelse fik Mandat til at supplere sig med 2 Medlemmer paa de to ledige Mandater.

Valg af Sendemænd fandt Forsamlingen det af flere Grunde heldigst at udsætte til senere, og det blev overdraget den nye Bestyrelse ogsaa at udpege disse, ialt 5.

*Dynesen* foreslog senere, at der blev trykt en Fortegnelse over Medlemmerne i Kredsen, for at man derigennem kunde holde sig a jour med, hvem man stod i Forening sammen med. Ligeledes foreslog han, at de 2 Veteraner *Bang* og *Borgløs* blev udnævnte til Æresmedlemmer. Da dette ikke kunde ske straks, dels fordi der ikke var sket Anmeldelse derom til Bestyrelsen rettidigt inden Generalforsamlingen, og dels fordi dette hører hjemme paa et Sendemandsmøde, blev denne Sag stillet i Bero.

*Dynesen* blev herefter med Akklamation genvalgt som Kredsens Fanebærer og Baadsmand.

Efter at Generalforsamlingen var blevet hævet, og Medlemmerne havde taget sig et lille Pust, samlede man igen omkring et med Rugklemmer med Makkedulle og »Roskilde Landevøj« veldækket Bord.

Ølmuggerne blev fyldte, og efterhaanden som man gik i Lag med at skylle Klemmerne ned med Skibsbøllet, saa man af og til paa Loggen og hev Loddet. En af Kredsens Medlemmer, Befragter *Herlov*, havde produceret nogle Sange, som blev afsunget enstemmigt af samtlige Deltagere.

Lidt efter gik Patronkaserne rundt, og hver af de skaffende Kammerater forsynede sig med Ammunition. Da man fik fat paa Patronerne, gik der Hul paa dem, og Granatstumperne haglede ned over de ulykkelige Gaster i Form af en Række Vers, som gav adskillige af Medlemmerne lettere Saar. Da man imidlertid havde faaet sig forsynet med Medicin, kom de dog alle uskadede ud af Ilden.

Under Skafningen blev der holdt flere Taler, deriblandt holdt den afgaaede Formand en Velkomsttale for vor Gæst paa denne Aften, nemlig Ingeniør *Holm* fra København-Kredsen, og denne takkede og ønskede Aarhuskredsen en god Fremgang.

Da man til sidst var færdige med Skafningen, blev Flaget ved 8 Glas paa Aftenvagten halet ned til de kendte Toner. Samværet fortsattes nu i et andet Lokale ved en Kop Kaffe. Repræsentant *Barnoe* rejste sig og henstillede til den nye Bestyrelse, at den instruerede de kommende Sendemænd om, paa Sendemandsmødet at agitere for, at Marineforeningens Medlemmer fik en Slipsnaal eller lignende med Foreningens Mærke til at gaa med til daglig, saa at man f. Eks. paa Rejser kunde se, naar man havde en forhenværende Mariner for sig. Dette Emne drøftedes og anbefalede varmt fra flere Sider.

Samtalen gik nu livligt, og der blev spundet mange morsomme Ender af forskellige Medlemmer, og der var alle Tegn paa, at der herskede den smukkeste Samfølelse og Harmoni og det varmeste Kammeratskab indenfor Kredsens samtlige Medlemmer.

#### HADSUND-KREDSSEN

afholdt den 22. Februar sin første ordinære Generalforsamling. Umiddelbart inden Generalforsamlingen havde Bestyrelsen konstitueret sig med Driftsbestyrer *Winslev* som »Chef«, Læge *Königsfeldt* som »Næstkommanderende«, Maskinmester *Brendstrup* som Sekretær og *Lods Olsen* som Baadsmand. Efter at Flaget var pebet til Tops, bød Chefen Velkommen og foreslog Valg af Dirigent. Ingeniør *E. Boech-Hansen* blev valgt. Bestyrelsens Forslag til Lovene blev oplæst og blev vel modtaget og med enkelte Ændringer saa godt som enstemmigt vedtagne. Efter at den alvorlige Del af Festen var forbi, kom »Mukkerne« frem, og der blev ved disse duftende Indhold sunget flere fornøjelige Sange og »spunden mange Ender«, saa Vagterne løb hurtigt til »8 Glas«, hvor der blev pebet »Klar ved Flaget«, og derefter »skejedes ud overalt«. Ved Ingeniør *Boech-Hansen* skænkede Cementfabriken »Dania« Kredsen en sjælden klangfuld Klokke, som har tilhørt et af Fabrikens gamle Skibe. Alt i alt har vi Grund til at være tilfredse med Kredsen Start; det ser ud til godt Sammenhold og Kammeratskab. Kredsen tæller nu over 50 Medlemmer.

#### MARIBO-KREDSSEN

afholdt den 23. Februar sin aarlige ordinære Generalforsamling paa Hotel »Dana«, Maribo, med Dagsorden i Henhold til Lovene.

Regnskabet, der udviste et helt antageligt Overskud, godkendtes. Bestyrelsen genvalgtes og bestaar fremdeles af d'Hrr. Mægler *Andersen*, Rødbyhavn, Købmand *Beck*, Maribo (Kasserer), Førstelærer *Frantz Hansen*, Skelstrup pr. Maribo (Formand), Propt. *Justesen*, Østoft, Direktør, Kaptajn *Kromann*, Maribo, og Havnefoged *Kølle*, Bandholm.

Efter Generalforsamlingen fortsattes Samværet med en lille Festlighed i Anledning af Havnefoged *Th. Kølles* 75 Aars Fødselsdag. Med Iagttagelse af den skyldige Honnør for Flaget gik man til Bords; der gaves god solid Sømandskost, nemlig: Gule Ærter og Flæsk, hvortil en Dram, samt Æbleskiver med Punch. Dette Traktement havde vundet fortrinlig Tilslutning og viste sig at være en brillant Grundvold for en kammeratlig og gemytlig Marineaften af den rigtige Slags. Ved det første Glas Punch holdt Formanden en lille Tale for Havnefoged *Kølle*, der var Hædersgæst, og udbragte hans Skaal med Fremhævelse af den gamle Havnefogeds rene, uplettede Sømandsskjold samt overrakte ham Diplom som Æresmedlem af Kredsen, en Opmærksomhed, der synligt glædede Hr. *Kølle* meget.

Nu var den ægte Stemning anslaaet, og den udløste sig i vekslende Tale, Sang og muntre Sømandshistorier fra de unge Dage; alle Deltagerne var enige i, at de havde tilbragt en udmærket Aften sammen.

## ASSENS-KREDSSEN

afholdt Søndagen den 26. Februar den ordinære Generalforsamling paa Marcussens Hotel. Medlemmerne havde givet flinkt Møde. Formanden bød Velkommen og valgtes til Dirigent. Han aflagde derefter Beretning, hvoraf fremgik, at Kredsen var i glædelig Fremgang med Hensyn til Medlemsantallet. Det vedtoges fremtidig at holde Foreningens Foraarssfest paa Kronprinsens Fødselsdag.

Generalforsamlingen paalagde Bestyrelsen at træffe Forberedelse til Opstilling af en Minebøsse paa Havnepladsen, dog at Tidspunktet, som man ikke fandt passende i Øjeblikket, vælges efter Bestyrelsens Skøn. De afgaaede Bestyrelsesmedlemmer genvalgtes.

## EBELTOFT-KREDSSEN

afholdt den 28. Februar Kl. 7 Aften sin ordinære Generalforsamling paa Hotel »Skansenskilde«. Formanden, Toldrørsbetjent *Petersen*, valgtes til Dirigent og aflagde Beretning om det forløbne Aar. Kredsen har afholdt Gevinstskiveskydning og et Gaase- og Andespil, der har givet Overskud; til Gengæld har to Udflugter kostet Foreningens Kasse et lignende Beløb. Ebeltoft har været gæstet af Krydseren »Valkyrien«, hvis Orkester var saa elskværdigt at glæde Byen med Musik paa Torvet. Man plejede jo paa General-

forsamlingsagen, Kredsens Stiftelsesdag, at have Fællesspining, men grundet paa de overordentlig slette Tider, Is-hindring for Fiskerne, renoncerede man denne Gang derpaa og foreslog Formanden hellere at yde et Bidrag af Kredsens Fond til erhvervsforhindrede Familiefædre blandt Medlemmerne, hvilket Forslag blev vedtaget.

Kassereren, *G. Holm-Petersen*, fremlagde det reviderede Regnskab, der ved Aarets Begyndelse udviste en Kassebeholdning af Kr. 24.06 og sluttede med en saadan paa Kr. 123.58 efter at Hovedforeningen har faaet sin Andel. Medlemsantallet er nu 97, idet flere er bortflyttede i Aarets Løb. Regnskabet godkendtes. Derefter blev der foretaget nogle Lovændringer dels om Tiden for Generalforsamlingens Afholdelse, dels om Optagelse i Bestyrelsen af 3 i Stedet for 2 ekstraordinære Medlemmer (Bestyrelsen tæller ialt 7). I Bestyrelsen indvalgtes Købmand *P. M. Andersen*, saaledes at denne nu bestaar af Toldrørsbetjent *Petersen*, Formand, Barbermester *Hjalmar Jensen*, Mekaniker *Engberg Sørensen*, Fisker *Oxholm* og *Chr. Johansen* samt Kassereren *G. Holm-Petersen* foruden ovennævnte nyvalgte Medlem. Til Revisor genvalgtes Fuldmægtig *Christensen* og nyvalgtes i Stedet for bortrejste Bogholder *Kajus*, Bankbogholder *Kaj Jensen*. Valget af Sendemænd overlodes Bestyrelsen. Angaaende Sammenkomster viste der sig mest Stemning for en Gevinstskiveskydning, som da vil blive afholdt i den nærmeste Fremtid. Paa større Festligheder maa Kredsen foreløbig give Afkald, til Fiskeriet igen kommer i god Gang.



## SØSPEJDERNE

Fremsagt af Forfatteren som Prolog  
ved Søspejderfesten i Yachtpavillonen  
28. Februar 1922.

*B*landt Oldtidens Minder om Danmarks Daad,  
der droges af Muld, var en Vikingebaad,  
den tømred engang vore Fædre —  
og gaar vi den etter, hvert Bord og Spant,  
ved al den Viden, vi siden vandt,  
vi kan ikke bygge den bedre!  
Thi frejdige Dreng med Øjne blaa  
— saa langt tilbage, vor Tanke kan naa —  
har tumlet ved Danmarks Strande  
med Baad paa de vuggende Vande.  
Og gaar vi, hvor Brisen fra Havet staar ind,  
da føler vi Slægtskabet dybt i vort Sind,  
da ved vi vort Hjerte for altid i Pagt  
med det, der gav Fortiden Styrke og Magt;  
saa ved vi, at her ved den grønklædte Strand  
kan fostres det Sind, der gør Drengen til Mand;  
her henter han Sundhed og Snille  
ved en udtømmelig Kilde.  
Og ser vi vor Fremtid og kender dens Krav,  
saa lad os da bruge, hvad Guderne gav:  
til Havs med vor Ungdom, blegnæbbet, forlæst —  
vi faar den tilbage vejrbitd og forblæst!  
Naar Verden, der styrted, skal rejses igen,  
det gælder: hvor fostres de braveste Mænd?  
Vi skal ikke søge dem længe  
blandt frejdige Søspejder-Dreng!  
For han har vist sjældnere klynket og grædt,  
der fører en Baad fra det gyngende Brædt,  
der klarer en Vending og bjærger et Sejl  
i Hast og dog støt uden Famlen og Fejl —

og ingen kan sove mer sundt i sin Seng  
end en Søspejder-Dreng!  
Det lærer han under det blæsende Hvælv:  
at handle for andre og glemme sig selv,  
og uden at spørge: hvad vilde nu Du?  
og uden til Hjælpen at skæve  
at klare det alt i et blinkende Nu  
med sit Snille, sit Mod og sin Næve!  
Han lærer at se bag ungdommelig Leg,  
at Livet er Alvor for Dig og for mig,  
at hver den bør æres, som lyder de Krav:  
vær frygtløs og ærlig, besindig og brav.  
Og døjed de sammen en munter Dravat,  
saa faar de Respekt for hver god Kammerat,  
ham husker de trofast og længe,  
de frejdige Søspejder-Dreng!  
Og hvor han end siden i Livet bli'r sat,  
med Liv og med Lyst ta'r en Søspejder fat,  
han lærte at lystre og lyde,  
han lærte uselvisk at byde.  
Og er han blandt dem, som Livet betror  
paa Statsskibet Post ved det knagende Ror  
paa Fart over farlige Vande —  
han lærte jo under det blæsende Hvælv  
at handle for andre og glemme sig selv —  
han véd, at det gælder vort Fædrelands Gavn  
og ikke hans Fordel og Ære og Navn,  
men: Skibet i Havn!

AXEL JUEL

# DET DANSKE REDNINGSVÆSEN

26 Marts 1852 — 26 Marts 1922.



Skagens gamle Kirke.

**E**n Statsinstitution af vidttrækkende Betydning for den Sømand, hvis Kurs fører ham forbi vore udstrakte og farlige Kyster, en Institution, der i egentligste Forstand har sin Rod i Folket selv, saa vist som de Mænd, der har tjent og tjener i dens Rækker, hører til vort Folks stouteste og kraftigste Repræsentanter, Fiskere og Sømænd, hvis Gerning, øvet i Stilhed uden Brask og Bram, har bragt vort Redningsvæsens Ry vidt om Lande og Have og vundet Hæder og Ære for vort lille Land! En Institution, hvis Virke har tjent til Frelse for Tusinder og atter Tusinder og spredt Glæde til Hjem i snart sagt alle Jordens søfarende Lande!

Intet vil derfor være naturligere end ved Udløbet af de syvti Aar at bringe denne samfundsgavnige Organisation i vort Statsmaskineri en Hyldest for den Tid, der er gaaet, og medgive den alle de bedste Ønsker for de Aar, som kommer. Vel er de syvti Aar Støvet Aar, regnet med menneskeligt Maal, den Tid, hvorefter Hvilen rettelig bør være beskaaret; men ikke saaledes her, hvor Udviklingen er i fuld Gang, og den Udvikling, som Tiden kræver, ogsaa paa disse Omraader, følges lydhørt. Stiltfærdigt, pligtopfyldende og roligt, saaledes som det er Skik blandt Søens Mænd, har Redningsvæsenet i de mange Aar røgtet sin Dont. Og er end denne Stiltfærdighed ganske i Overensstemmelse med, hvad Chef og Mandskab ønsker, vil dette dog ikke kunne hindre, at vi — de mange, der med Beundring og Ærbødighed for det

udførte Arbejde seer til — frembærer vor Tak og Lykønskning.

Medens endnu den Dag i Dag Rednings-Institutioner i mange af Europas Lande opretholdes ved privat Initiativ, betegner for vort Redningsvæsen Halvfjerdsdaarsdagen derimod den Dag, paa hvilken et mere end tiaarigt Arbejde lovfæstedes, et Arbejde, der var blevet støttet, dels af Privatmand, dels af Staten, der allerede i 1847 ydede et Pengetilskud af 5000 Rdl. Ogsaa Frimurerordenen havde været virksom i disse vort Redningsvæsens Barndomsdage ved at skænke en i England indkøbt Redningsbaad, der anbragtes ved Flyvholm paa Jyllands Vestkyst.

Allerede i mange Aar havde Fiskerne ved vore Kyster, naar Skibe strandede, med deres egne, ofte dertil kun lidet skikkede, store og tunge Baade, sat Livet og deres eneste Ejendom ind, ved at gaa ud i overhændigt Vejr for at bringe Hjælp til dem, for hvem alt Haab skulde synes ude, og mange havde sat Livet til derved. Særlig Jyllands Vestkyst var kendt og frygtet, og utallige er de Skibe, der paa den har maattet give op for Stormens og Søens Vælde, — utallige ogsaa de Mænd, der fra disse Skibe aldrig naaede ind. Ubemærket øvedes dér, i Havets og Klitternes barske Rige, utalte Heltegerninger, uden anden Belønning end den Bjergedes Tak og Sognemændenes Agtelse. Ubemærket sad derovre mangan Enke tilbage i det lyngdækte Hus bag Klitten, ofte med en stor Børneflokk, men uden Forsørger. — Han blev derude.





Redningsbaaden køres ud.

En Mand af store Fortjeneste i Redningsvæsenets Historie, var Sandflugtskommissær, Kammeraad C. B. *Claudi*, der i Trediverne i forrige Aarhundrede boede paa en Gaard i Vandborg Sogn paa Vestkysten. Allerede flere Gange havde han været Øjenvidne til ulykkelige Forlis, hvor de Skibbrudne af Mangel paa Redningsapparater var redningsløs fortabte, og i Erkendelsen af, at her var en Opgave at løse, henvendte han sig til »The Royal National Life Boat Institution«, der var stiftet i England 1826, i den Hensigt at faa Apparater som de, denne brugte, indførte her i Landet. Paa egen Bekostning foretog Kammeraad *Claudi* i 1845 en Rejse til England og indgav efter sin Hjemkomst et Forslag til Organisation af Redningsvæsenet for Jylland. Efter en ny Studierejse til England blev det ved hans Hjemkomst overdraget ham dels at foretage videre Forsøg med de i England indkøbte Redningsapparater, dels ved en Rejse langs Jyllands Vestkyst at finde saadanne Steder, der særlig maatte egne sig til Oprettelse af Redningsstationer. Efter at hele denne betydningsfulde Sag ved Oprettelsen af Indenrigsministeriet i 1848 var bleven henlagt under dette, skred man til at træffe en epdelig Ordning af de utallige Spørgsmaal vedrørende Materiel, Mandskab, Stationer m. m., og efter et energisk Arbejde af den derom nedsatte Kommission, der foruden Kammeraad *Claudi* bestod af Kaptajnlojtnant i Marinen *Ibsen* og Kaptajn i Artilleriet *Lundbye*, kunde man i 1850 fremkomme med Forslag til Oprettelsen af 20 Raketstationer paa den 330 Kilometer lange Kyst fra Skagen til Blaavandshuk, af hvilke de 12 Stationer tillige forsynedes med synkefrie, selv-læsende Redningsbaade. Desuden foresloges oprettet en

særlig Baadstation ved Agger. I Henhold hertil bevilgedes af Rigsdagen i 1850—51 15,000 Rdl. og ved Finansloven for 1851—52 yderligere 10,000 Rdl. Planens Gennemførelse skete i de to nævnte Aar for ved Vedtagelsen af Loven af 26. Marts 1852 at træde ud i Livet.

Omkostningerne ved Indretningen af de ovennævnte Redningsstationer ansattes til 24,784 Rdl. og de aarlige Udgifter, naar samtlige Stationer var organiserede, til 4083 Rdl. Medens man saaledes til en Begyndelse naturligt støttede sig til og benyttede sig af de Erfaringer paa Livredningens Omraade, som havdes i England, hvor man alt fra det nittende Aarhundredes Begyndelse havde eksperimenteret meget, navnlig for at fuldkommengøre Udkastning af Redningslinier ved Morterer, der udskød en med Modhager forsynet Kugle, der førte Linen, og senere naaede til at konstruere den Raket, der i alt væsentligst er den samme, som Nutiden bruger, har den mellemliggende Tid fra 1852 til nu givet danske Konstruktører Lejlighed til at udvikle Materiellet til en Højde, som fører det frem i allerførste Række, og har dannet Forbilledet for andre.

Det er da særlig Typen paa Redningsbaadene, der har været Genstand for et beundringsværdigt og genialt Arbejde af Mænd som Kommandør *Bonnesen* og Baadebyggerne *Frørup*, *Barmesen* og *Bonnesen*. I de første Aar benyttedes Baade i Lighed med den i England indkøbte Model, som roedes af 12 Mand, men allerede i 1857 havde *Barmesen* fremstillet en Model af noget ændret Type, der, selvfølgelig med mange Ændringer i Detaillerne, i alt væsentligst er den, der benyttes den Dag i Dag, og som, i sin mærkelige ydre Lighed med de gamle Vikinge-

skibe, vel maa siges at rumme i sig den højeste Grad af Sødygtighed og tillige en Elegance i Linierne, der næppe overgaaes.

Meget Arbejde er lagt og lægges endnu i ved Bygningen af disse Baade netop at give den enkelte Baad det, der gør den bedst skikket til det Sted paa vore Kyster, hvor den skal have sin Station. Dybgaende, Spring og Midtspantets Form er afvigende ved mange af Baadene,



Dansk Type af Redningsbaad.

og man har ved disse Overvejelser indhentet Erfaringer ogsaa fra de Fiskere og Sømænd, som paa de paagældende Steder vilde komme til at danne Baadens Mandskab. Fra 1876 byggedes Baadene paa Orlogsværftet af en privat Baadebygger, *Lund*, som leverede den første Baad til Skagen, senere overgik dette Baadebyggeri til Værftets egne Baadebyggere, og foruden til eget Behov er der herfra i Aarenes Løb udgaaet adskillige Redningsbaade til Udlandet, bl. a. 2 til Sverige og 7 til Portugal.

Der er eksperimenteret gennem aarelange Prøver med Baadens indre Udstyr, med og uden Luftkasser, selvsjende og selvlæsende, Aarenes Antal og hele Apteringen, og den Type, der i Nutiden er den almindelige, er en 30 a 32 Fod lang 10 Aarers synkefri og med Lænseventiler i Bunden forsynet Baad med stærkt Spring og ca. 1 Fods Dybgaende. En saadan Baad med tilhørende Vogn koster ca. 11,000 Kr. og er, hvad Materialets og Udførelsens Fortrinlighed angaar, en Øjenslyst for hver den, der forstaa sig paa Baadebygning, og selv den, der ingen saadanne Forudsætninger ejer for en Vurdering, vil ikke kunne undlade at betages rent umiddelbart ved Synet af en af disse Baade i et rygende Hav og derigennem lære at forstaa baade Baadformens og Arbejdets høje Værdi og Dygtighed hos dem, der er ombord.

Men vigtigere end alt dette er den klippefaste og berettigede Tillid, som Mandskaberne i Baadene nærer til disse og deres glimrende Egenskaber, en Tillid, som de Ulykker, vort Redningsvæsen lige saa lidt som alle andre Institutioner, der har med Søen at gøre, har kunnet undgaa, ikke har kunnet rukke. Besætningerne véd, at det Materiel, der gives dem til Udøvelsen af deres farefulde Hverv, er gennemprøvet til det yderste og Resultatet af mange Aars Erfaringer.

Ingen kan give mere end den, der giver Livet for

andre, og i de 70 Aar har Havet krævet mange Liv blandt Besætningerne i Redningsbaadene.

Den 21 December 1857 omkom 5 Mand af Baadbesætningen ved Blokhus, den 27. December 1862 8 Mand af Skagensbaadens Besætning under Forsøget paa at bringe Hjælp til den strandede svenske Brig »Daphne«, og i Marts 1897 10 Mænd af Lilørebaadens Besætning — Ulykker, der beklagedes dybt over hele vort Land og gav Anledning til store Indsamlinger til Fordel for de efterladte Hustruer og Børn. Ved Loven af 4. Marts 1857 var der iøvrigt truffet Foranstaltninger til Understøttelse af forulykkede Baadmænds Efterladte.

Fem Aar efter Loven af 26. Marts 1852 var man naaet til at have oprettet 24 Stationer i Jylland og 5 paa Bornholm, og da Justitsraad Claudi den 30. Januar 1869 efter en lang og fortjenstfuld Gerning trak sig tilbage og efterfulgtes af Vicekonsul *Andersen* i Lemvig, der i 9 Aar havde fungeret som hans Assistent, var der oprettet 32 Redningsstationer. I 1909, kort efter at have fejret sit 40 Aars Jubilæum, døde Vicekonsulen, og ogsaa i ham havde vort Redningsvæsen haft en fortrinlig Leder, hvis Virke i rigt Maal havde været til Gavn for dets Udvikling og til Ære for det selv.

Den 1. Juli 1909 afløstes Konsul *Andersen* af den nuværende Bestyrer, fhv. Skibsfører, Lodsoldermand *P. Kjelder-Nielsen*, der forud i 22 Aar havde haft Opsynet med og ledet Skagens-Stationen, og under ham er vel nok den største Udvikling sket, forsaavidt som man, i den siden hans Tiltrædelse forløbne Aarrække, i Marineministeriet har overvejet og gennemført Anskaffelsen af Motor-Redningsbaade, af hvilke der nu haves 7 paa forskellige Stationer. Ogsaa ved disse Baade har man ved Konstruktorernes Dygtighed opnaaet at fremstille forskellige Typer til de forskellige Stationer, med indbygget eller med fritliggende Skrue, alt eftersom Stranden og Forholdene i det Hele paa Stedet gør det nødvendigt, og disse Baade har alt paa forskellig Maade tilfredsstillet de Forhaabninger, man nærede til dem. Samtlige Motor-Redningsbaade, med Undtagelse af Skagens, transporteres paa Vogn ligesom de almindelige Redningsbaade, medens den i Skagens Havn stationerede — den største og kraftigste af Motorbaadene — udgaar fra Havnen, hvor den udsættes fra sit Baadehus ad en Slisk, og efter endt Arbejde atter vender tilbage til Havnen for ad Slisken eller Beddingen igen at bringes under Tag.

Der er næppe nogen Tvivl om, at disse moderne Baade vil komme til at udrette et stort og gavnligt Arbejde for vort Redningsvæsen. Ved deres Sødygtighed og store Aktionsevne vil de kunne lette det ofte, og ikke mindst ved Vintertide, overordentlig strenge Arbejde paa Havet.

Det vilde føre for vidt her at gaa i Enkeltheder og nærmere beskrive de Maader, hvorpaa Orlogsværftets Konstruktorer har forstaaet at overvinde alle de mange Vanskeligheder ved Anbringelsen af Motorerne i disse Baade, der ofte bevæge sig lige saa meget gennem Søerne som paa disse, uden at Lufttilførsel til og Afkøling af Motoren hindres eller afbrydes. Ved Velvillie fra Marinemisteriets Side har »Under Dannebrog« alt for et Par

Aar siden kunnet bringe Tegninger og Beskrivelser af enkelte af Motor-Redningsbaadene, Skagens Havn, Klitmøller og Læsø Østerby.

Med Udløbet af de halvfjerdsindstyve Aar staar Redningsvæsenet med ialt 61 Stationer i Jylland, paa Møen og Bornholm og med et Personal af ca. 670 Mand. Gennem et Net af Telefonledninger med 178 Meldestationer og ved ca. 70,000 Nattimers Udkig hvert Aar er der spundet et Aarvaagenhedens følsomme Net over hele vort Land, som til alle Aarets Tider og alle Døgnets Timer har skabt og fremdeles vil skabe en Sikkerhedsfølelse for Befarerne af vore Farvande, der er uvurderlig. I Forbindelse med Kysternes Fyr synes der saaledes paa alle Punkter at være gjort, hvad menneskelig Magt formaar for at skabe Sikkerhed for den Søfarende. Og for det Arbejde, der er udrettet, er Hædersbevisninger ogsaa i rigt Maal tilflydt Redningsvæsenets Mænd fra Indland og Udland.

Ogsaa paa anden Maade har Udlandet vist sin Fortaaelse og Anerkendelse og da i særlig Grad *Emile Robin*, der døde i 1915 som Præsident for det franske Selskab for Skibbrudnes Frelse, og som af sine private Midler efterhaanden skænkede vort Redningsvæsen Legater til et Beløb af ca. 114,000 Kr. til Gavn for Baadmændene og dissers Enker og Børn. Ogsaa Danske har skænket betydelige Beløb til samme Formaal.

Smukt vilde det være, om der blandt vore Rigmænd fandtes den, der vilde øge den Legatformue, Rednings-

væsenet ejer; der vil altid være Brug for Hjælp til dem, der efter lang og pligtro Tjeneste lægger op, eller for de Efterlevende efter dem af Baadmændene, der i aldrig svigtende Pligttroskab blev paa Havet.

Redningsvæsenet, der i 1906 henlagdes under Marine-ministeriet, gaar nu med Redningsbestyrer *P. K. Nielsen* som Leder af den nørrejydske og Dampskibsekspeditor *Ødbergesen* i Nexø som Bestyrer af den Bornholm-Møenske Afdeling ind i sit ottende Decennium. I Esbjerg har Havneingeniør *Barner* i en Aarrække fungeret som Leder af de sydligere Stationer.

Et Tilbageblik paa den lange Aarrække fra 1852 vil vise mægtig Udvikling og en Indsats af Dygtighed, Mod og Opofrelse, der vidner højt om, at alle indenfor Institutionen, fra den højeste til den laveste, har medvirket fuldtud til at skabe Ære for sig selv og for Nationen.

For alle dem, der har lagt deres Kraft i dette Arbejde i Aarenes Løb, vil sikkert Bevidstheden om, at de har deres Del i, at mere end Titusinde Menneskeliv blev reddede fra Døden ved dem og deres Forgængere, være den bedste Belønning.

Smukkere Minde kan Redningsvæsenet ikke sætte sig selv, herhjemme eller i Verden, hvor Sømænd færdes. Vi, der kun som Tilskuere kan være med i dette Arbejde, kan udtale Forvisningen om, at de Traditioner, der skabtes og bares oppe af Lederne og Baadenes kraftfulde Fiskerbesætninger, aldrig vil blive svigtede.

E. M.



Efter endt Øvelse.

## NEKROLOG

Den 7. Marts døde Stabshornblæser i Marinen *Victor Bentzen*, og Efterretningen herom vil sikkert ikke blot have vakt Sorg hos alle, der kendte denne dygtige og elskværdige Musiker, men ogsaa hos utallige af Marinens Værnepligtige fra de sidste 30 Aar og derved de fleste af Marineforeningens Medlemmer. Han var paa sit Omraade en fremragende Dygtighed, der med den fødte Musikers aldrig svigtende Interesse og Iver dyrkede sit Kald fra den tidligste Ungdom, indtil han nu, efter at have tjent gennem de forskellige Grader, stod som Marinens Musikdirektør.

Det er ikke Stedet her til at tale om Musikens Betydning for os om Bord under alle Forhold, — om Morgen, naar Flaget gik op, ved Aften, naar det haledes ned, og de kendte Melodier glædede og løftede, eller naar Hornets skarpe Toner for »Klart Skib« fik alle Mand til at ryge afsted hver til sin Post, eller naar efter Udskejningen Musikens Toner samlede »Mænnene« i stille Lytten eller til en rask Dans — men utallige af os, der har tjent under Flaget, mindes med venlige Tanker sikkert

afdøde, naar han med sit venlige Smil og ledsaget af sit Korps stillede op for at korte os Tiden inden Køjerne; han og hans Musikere hørte altid til vore bedste Venner om Bord.

Utallige er de Togter under alle Himmelstrøg, som Stabshornblæser Bentzen har gjort med, til Siam i 1899 og nu sidst til Grønland paa H. M. Kongens Rejse i Fjor, foruden overalt i hjemlige Farvande, og hans store musikalske Dygtighed og Smag og betydelige Kompositionstalent lod ham altid være en sikker Mand i de ofte vanskelige Situationer, en Dirigent kan komme ud for.

Vi vil mindes ham med Veneration som en baade dygtig og elskværdig Mand.

E. M.

## AFDØD VETERAN

Den 2. Marts blev den gamle Veteran og Æresmedlem af Frederikshavns Lokalkreds, *Th. Elling* begravet. Hans Kiste var dækket med Dannebrog, og Marineforeningen var repræsenteret med Foreningens Flag.



Hosstaaende Platte, der er udført i en særlig Gips-Afstøbning, som er meget holdbar og holder sig skinnende hvid i lange Tider, kan erholdes ved Henvendelse til

**Marineforeningens Kontor, Møntergade 22,  
København.**

Prisen er **1 Kr. 50 Øre pr. Stk.**, og Overskudet ved Salget tilfalder Marineforeningen.

Ethvert Medlem bør have denne smukke Platte hængende!

*Kredsformændene bedes hver i sin Kreds samle Bestillinger og sende disse til Foreningens Kontor.*

**Remington**  
Skrivemaskine  
skraver, adderer, subtraherer  
og har Key Set Tabulator.  
L. Kristensen, Vestergade 27.

**Vestfyens Kulimport,**  
Assens  
Kul, Kokes, Briketter, Brænde.  
Telefon: Assens 250  
Leverandør til den kgl. danske  
Marine.

**L. LEVISON JUNR.**  
AKTIESELSKAB  
ETABLERET  
1850  
TELEFON 7500  
KJØBMAGERGADE 50  
KØBENHAVN K.

**Th. Strandgaard**  
BOGBINDER  
Specialitet:  
Protokoller og Kontorarbejde  
PILESTRÆDE 66 TLF. 5166 y  
Leverandør til Orlogsværftet.

**HELLESENS**  
VERDENS  
BEDSTE  
ALDERSROGADE  
KØBENH. STR.



**OSCAR JOHANSEN**  
Glarimester og Forgylder.  
Overgaden n. Vandet 25. — Tlf. Byen 1937 x.  
Leverandør til Orlogsværftet.

**KAY DYHR**  
KØBENHAVN  
Maskinartikler

Champagne  
**Louis Roederer, Reims**  
Leverandør til Hans Majestæt Kongen af Danmark  
Grand vin sec Extra dry. Carte Blanche 1906 Extra dry.

**Soignerings Anstalten**  
Telefon 3246.  
Udlejning af Haandklæder, Viskestykker, Dækketøj og Toilettskabe.  
Vimmelskaftet 38.

**FITTINGS**  
+ GF +

P. E. Ehrhardt  
Studiestr. 7. Tlf. 1793  
Trukne Rør, G. F.  
Randfittings samt  
alle tekniske Ma-  
skinartikler.

**Husk** at købe Deres Kolonial, Delt-katesser, Vine, Spirituosa, Cigarer, Cigaretter, Konfekt, Chokolader og Bodega Vine hos  
**C. V. Olsen, Korsør, Telefon 84.**  
Varene bringes overalt. Leverandør til Marinen.

**C. A. ROLSTED**  
**Spiralmadrasser**  
Telf. Nora 625 y. Læssøgade 15  
Grundl. 1878  
Leverandør til Marinen

**Jensen & Kjeldskov A/S**  
Papirhandel  
Skindergade 14. Telf. 887.  
Spec.: Merk. Tryksager og Protokoller.

**C. B. Møller & Co. S**  
Cigarer og Cigaretter  
er de mest velmagende.