

UNDER DANNEBROG

MARINEFORENINGENS MEDLEMSBLAD

ORGAN FOR SØVÆRN OG SØFART

8. AARGANG

REDAKTØR: KAPTJAN H. EWALD

HÆFTE III

AARSABONNEMENT 3 KR.

UDGIVER: MARINEFORENINGEN
EKSPEDITION: FORENINGENS KONTOR
MØNTERGADE 22, MEZZANINEN, TELEFON: BYEN 3448
ANNONCEEKSPEDITION: DR. DAGMARS ALLÉ 22
VALBY — KØBENHAVN, TELEFON: VALBY 828 x

ENKELTE NUMRE 25 ØRE

FORENINGSMEDDELELSER M. M.

VED E. W. MARSTON, VALDEMAR SCHOU og AXEL IUEL

Af Hensyn til Bladets fremtidige rettidige Udkommen meddeles det herved Lokalkredsene, at Foreningsmeddelelser maa være Redaktionen, — Foreningens Kontor —, ihænde senest den 14de i den Maaned, i hvilken Meddelelsen eller Referatet ønskes optaget.

REDAKTIONEN

ORDENSDEKORATIONER.

Hans Majestæt Kongen har benaadet med Dannebrogsmændenes Hæderstegn vore Medlemmer:

Forstander for Lærlingehjemmet *P. Jensen* og
Fyrassistent ved Hirsholms Fyr *N. Olesen*.

KOLDING-KREDSEN

afholdt den 26. Januar paa „Palæ-Hotellet“ selskabelig Samvær med Foredrag, idet Grosserer *Vald. Schou*, København, havde vist Kredsen den store Velvillie at komme til Kolding og afholde sit, af Lysbillede ledsagede Foredrag om sine Rejser i Indien, hvilket Foredrag hørtes med stor Interesse af Medlemmerne.

Før Foredraget havde nogle af Medlemmerne samt Bestyrelsen en lille Souper sammen med Hr. *Schou*, og efter Foredraget endnu et Par Timers fornøjelig Samvær, hvor gamle Minder og Historier fra Tjenestetiden fremdroges. I et og alt en fornøjelig Aften, hvad alle var enige om, og man takkede Hr. *Schou* for hans altid store Offervillighed over for Marineforeningen.

HIRTSHALS-KREDSEN

Den 2. Februar Kl. 1 Eftm. mødte Hirtshals Lokalkreds' Medlemmer under Flaget ved Gæstgivergården for at følge Fyrmester *H. Hinrichsen* til hans sidste Hvilested. Ingeniør *P. Frydlund* fra Aalborg-Kredsen var ankommen med Kredsens Flag, da vort ikke var færdigt. Kl. 1 1/4 marcheredes ud til Fyret, hvor en stor Skare Mennesker var ankommen, deriblandt Fyrdirektør *Ravn* m. fl. Efter at Præsten havde holdt en Tale og en Salme var sunget, blev Kisten, der var behængt med Kranse, og som dækkedes af et mægtigt Dannebrogslag med Afdødes Ordner, firet ud af Vinduet, medens seks gamle Marinere tog imod med blottede Hoveder og bar Kisten mellem den af Marineforeningens Medlemmer dannede Kordon ud til Vognen. Med Flaget og alle de gamle Marinere forrest satte Toget sig i langsom Bevægelse ned ad Fyrbakken igennem Byen, hvor Flagene fra hvert et Hus paa halv Stang smældede i den friske,

kolde Luft og sendte den sidste Hilsen til Hirtshals gamle veltjente Fyrmester. Det var et imponerende Syn for Hirtshalsbeboerne. Ved Kirken dannedes Kordon igen; med Flaget forrest bar Gutterne Kisten ind i den flor- og blomstersmykkede Kirke til Alterets Fod med Flagmanden som Åresvagt. Efter Præstens Tale og Afsyngelsen af en Salme blev Kisten baaren ud til Graven, hvor den blev af-dækket og firet ned, medens Flaget langsomt kippedes en Gang og alle Tilstedeværende blottede Hovederne; den sidste Salme blev sunget og Ceremonien var forbi. Den nystiftede Lokalkreds havde paa en smuk og værdig Maade bragt den gamle Mariner sin sidste Hilsen.

Ære være hans Minde.

FREDERICIA-KREDSEN

afholdt den 21. Februar Generalforsamling i Hotel „Danmark“.

Da Formanden, Kaptajn *Christiansen*, for Tiden er paa Tjenesterejse til København, aflagde Næstformanden, Lokomotivmester *Erichsen*, Beretning om Virksomheden i det forløbne Aar.

Kassereren, Manufakturhandler *Aage Madsen*, fremlagde det reviderede Regnskab, der viste en pæn Status.

Beretning og Regnskab godkendtes.

I Henhold til Lovene afgik samtlige Bestyrelsesmedlemmer, nemlig d'Herr. Kaptajn *Christiansen*, Lokomotivmester *Erichsen*, Manufakturhandler *Aage Madsen*, Fiskeeksportør *H. Munch*, Købmand *M. Henriksen*, Togfører *C. F. Nielsen* og Reservefører *Olsbro*. De genvalgtes alle med Undtagelse af d'Herr. *M. Henriksen* og *Erichsen*, der ikke ønskede at modtage Genvalg. I deres Sted valgtes d'Herr. Blikkenslagermester *M. Ottesen* og Tømrermester *H. H. Petersen*. (Bestyrelsen har senere konstitueret sig og valgt Blikkenslagermester *Ottesen* til Formand.)

Ved Generalforsamlingen indviedes en af Togfører *Nielsen* til Foreningen skænket Skibsklokke. Denne Klokke har i sin Tid hørt til en Skonnert, der strandede paa Jyllands Vestkyst og blev Vrag.

Aftenen sluttede med almindeligt, selskabeligt Samvær under Marineforeningens velkendte af udmærket Humør prægede Former.

GRENAA-KREDSEN

Marineforeningen i Grenaa afholdt den 24. Febr. Generalforsamling paa Badehotellet.

Formanden, Havnefoged *Fr. Bilde*, bød Velkommen, og Driftsbestyrer *Hansen* valgtes til Dirigent.

Formanden aflagde derefter Beretning om Virksomheden i det forløbne Aar. Bl. a. omtalte han Festen paa Fregatten „Jylland“, der vilde staa som et uforglemmeligt Minde for de Veteraner og Andre, der var tilstede. Han udbad sig og fik Generalforsamlingens Tilslutning til at sende Godsejer *Schou* en telegrafisk Tak. Videre omtalte Formanden Minebøssens Indvielse.

Formanden oplæste derpaa Regnskabet for 1920.

Regnskabet balancerer med et Beløb af 2268 Kr. 24 Ø.

Minebøssens Regnskab balancerer med et Beløb af 395 Kr. 67 Ø. Af Indtægten anføres: Fra Genforeningsfesten den 9. Juli 150 Kr.,

Indtægt i Bøssen fra 26. Septbr. til 31. Decbr. 227 Kr. 84 Ø. Af Udgiften: Julegave til en Veteran 50 Kr., Afgift til Sømandsforeningen af 1856 en Tredjedel af Indtægten 131 Kr. 89 Øre.

Regnskabet godkendtes.

Formanden foreslog en Lovændring, gaaende ud paa, at Formanden i Stedet for af Generalforsamlingen skal vælges af Bestyrelsen.

Forslaget forkastedes, hvorefter Formanden altsaa som hidtil skal vælges af Generalforsamlingen.

Til Formand genvalgtes Havnefoged *Bilde* med Akklamation.

Til Medlemmer af Bestyrelsen genvalgtes ligeledes med Akklamation Kutterførerne *P. Balle* og *Jens Hansen*, til Revisor Skipper *Stausholm*.

Til Sendemænd valgtes *Formanden*, *Installatør Sørensen* og *Skpr. Anders Poulsen*.

Paa Forslag af Formanden vedtoges det, at Midler, der indkommer i Minebøssen, indgaa under Foreningens filantropiske Formaal, dog saaledes, at ogsaa Ikke-Medlemmers Efterladte kan faa Del i Uddeelingen af Midlerne efter Minebøssernes almindelige Hensigt.

Fabrikant *Wichmann* udtalte det Ønske, at Foreningen maatte fortsætte i det gode Spor som hidtil; de Fester, der holdes i denne Forening, er sikkert uovertrufne. Grenaa Marineforenings Formand og Bestyrelse leve!

Formanden takkede.

Under eventuelt forelaa en Skrivelse fra en Del Medlemmer, der anmodede om Tilladelse til Oprettelse af en Klub under Foreningen med det Formaal at anskaffe 2 eller flere Robaade til Oplæring af unge Mennesker i Roning. Generalforsamlingen tiltraadte, at der arbejdes videre for Sagen.

Endelig meddeltes det, at Sekretæren for Marineforeningens Hovedforening, Overretssagfører *Poul Kier*, København, der er Repræsentant for „Danske Atlas“, som hovedsagelig arbejder med Sø- og Transportforsikringer, har tilbudt at afgive en Tredjedel af sin Provision til Marineforeningen af de Forsikringer, der tegnes af Foreningens Medlemmer.

Generalforsamlingen sluttede med et Leveraab for Dirigenten og med et af Fabrikant *Wichmann* udbragt Leve for Bestyrelsen med Tak for godt Arbejde. Saa samlede man til et kammeratligt Samvær. Kl. 12 blev Flaget strøget med fuld Honnør, og Forretningsfører *C. C. Hansen* udbragte et Leve vort smukke og frie Dannebrog!



NAKSKOV-KREDSEN

afholdt Generalforsamling Fredag den 25. Februar.

Forud for Generalforsamlingen samlede ca. en Snes af Medlemmerne til et animeret Torskegilde. En Række Taler fulgte Slag i Slag og hidrog paa deres Vis til at forhøje Stemningen.

Ved 8-Tiden begyndte Generalforsamlingen, dirigeret af Bankdirektør *Østergaard*.

Formanden, Kammerjunker *Mathe Bruun*, aflagde Beretning. Han omtalte Indsamlingerne til Flagmasten paa Dybbøl, til Veteranhjemmet i Sønderjylland o. s. v. samt aflagde Beretning fra Sendemandsmødet.

Kassereren, Boghandler *Allerup*, oplæste Regnskabet, der balancerede med 569 Kr. 79 Øre. Kontingentindtægten havde været 192 Kr. Regnskabet godkendtes.

Til Bestyrelsen genvalgtes Boghandler *Allerup* og Lokomotivfører *Nielsen* og til Revisorer Bankdirektør *Østergaard* og Redaktionssekretær *K. Juul Christensen*. Ogsaa Sendemændene d'Herr. Lokomotivfører *Nielsen* og Produkthandler *Jørgensen* genvalgtes.

Under sidste Punkt paa Dagsordenen drøftedes en lang Række Emner. Der blev udtalt Ønske om at faa en Minebøsse opstillet ved Havnen i Lighed med de ca. 20, der staar i andre Havne, og Bestyrelsen lovede at sætte sig i Bevægelse for at faa en saadan opstillet. Videre blev der drøftet Afholdelsen af en Sammenkomst i Maribo for alle Stiftets Marineforeninger, ligesom der indgaaende blev talt om det formaalstjenlige i, at faa et Kontingent til Arbejdet for de lokale Formaal.

Da Dagsordenen langt om længe var udtømt, kom en Punchebolle paa Bordet, og Formanden spandt over denne en lang Ende om sin Deltagelse i Kong Christian IX's Tur til Island i 1874 om Bord paa „Jylland“, hvor hans Fader var Chef. Og sluttelig lod nogle af Sanghogens Numre, Men da var det ogsaa Midnat K. J. C.



AALBORG-KREDSEN

At skaffe et passende Lokale til det stedse stigende Medlemsantal har længe voldt Kredsens energiske Bestyrelse alvorlige Vanskeligheder. To af Byens større Lokaler er nemlig i Løbet af 1920 bleven nedlagt, og da Haandværkerforeningens Festsal, Byens største, ved Stiftelsesfesten den 27. Februar viste sig at være for lille til at rumme Foreningen og dens Gæster, aner man i Øjeblikket ikke, hvorledes man, naar der næste Gang kaldes til en lignende Fest, skal faa Tag over Hovedet.

Om selve Festen er der kun godt at sige, selv om det maaske nok, grundet paa den overvældende Tilslutning, gik lidt ud over den

Orden og Præcision, der ellers kendetegner disse Sammenkomster. Ved Næstkommanderendes og Skibsergeantens forenede Anstrengelser var Salen som sædvanlig smukt pyntet. Overalt straaede Flagets Farver en i Møde, og den til Kommandobro omdannede Musiktribune hensatte straks, med sine tændte Sidelanterne, sit Rat, Nathus og alt øvrige maritime Tilbehør, Deltagerne i den rette Stemning, der, trods Varmen og Trængselen senere hen paa Aftenen, dog holdt sig til Festens Slutning.

Efter at Flaget var hejst, viste Chefen, Fabrikant *Stuhr*, sig paa Broen og bød i velvalgte Ord de ca. 550 Deltagere velkommen om Bord, hvorefter man, medens Kaffen serveredes ved de lange Borde, gennemgik et smukt og vel tilrettelagt Program, i hvilket Tale og Sang vekslede i passende Blanding. Dommer *Hornemann* talte for Konge og Fædreland, Doktor *Carstensen* for Flaget og *Stuhr* for Veteranerne, af hvilke den 89-aarige, Christensen Mølbæk, under almindelig Jubel fik sit Diplom som Æresmedlem af Kredsen højtidelig overrakt.

Senere sang Bankkasserer *Stephensen* Solo, Oberstløjnant *Tychsen* talte for Damerne og Garver *Klitgaard* for Marineforeningen. To i Dagens Anledning forfattede Sange blev afsungne, og at den „blaa Bog“ blev flittig benyttet, siger sig selv. Aftenens bedste Nummer var dog det nyoprettede „Skibsorkester“, der her havde sin Debut og med Lods *Holmgaard* som Dirigent høstede fortjent Bifald for dets fortrinlige Præstationer, idet det 10 Mand stærke Korps, alle Medlemmer af Foreningen, trakterede de forskellige Instrumenter. Harmonikaer, Violiner, Mundharper, Trommer m. m., med en Færdighed, der vidnede om en lang og omhyggelig Indøvelse.

Som en af de mest kendte af disse Amatørmusikere nævner vi her den populære Overlæge *Erik Christensen*, der med Liv og Lyst slog Guitarens Streng og samtidig dampede paa sin uundværlige Snadde. Stortrommens „Skind“ var af Sejldug, som, tilbørlig fugtet, gjorde fortrinlig Fyldest. Med sin dumpe Lyd egner den sig sikkert til at anvendes som „Salutkanon“, naar mere eller mindre høje Gæster „lægger til Borde“.

„Skibsorkestret“ vil fra nu af indgaa som et fast Led i Kredsen mange udmærkede og originale Paafund, og Bestyrelsen benytter her Lejligheden til at sige Orkestrets Medlemmer Tak for det Offer, hver Mand personlig har bragt for at realisere denne udmærkede Idé, som nu, i Dagene efter Festen, er hele Limfjordsbyens Samtaleemne og forhaabentlig i Tidens Løb vil berede Kredsen mange muntre Aftener. At Navigationsskolens Elever var inviterede med til Festen, og at ca. 40 Stykker maritime Smaaskrifter, Johannes Knudsen: „Søvejen til Indien“, ved Lodtrækning gratis fordeltes blandt Medlemmerne, noteres kun for Fuldstændighedens Skyld. Fra den ny-stiftede Hirtshalskreds saavel som fra Kommandør *Mægaard*, der desværre, ved Sygdom, var forhindret i at overvære Festen, indløb der i Aftenens Løb Telegram, som omgaaende besvaredes.

Kl. 10¹/₂ ryddedes Salen og Dansen tog sin Begyndelse. Gulvet var til Stadighed mylrende fuldt af de gamle Gutter, som med Iver og Lyst svang deres Damer, medens der i Sidelokalerne, saavel oppe som nede, rørte sig et muntert Liv, saaledes at det blev langt ind paa Hundevagten, inden de sidste Par rettede Kompasser og satte Kursen mod Hjemmet, glade og veltilfredse med denne i Kredsen Annaler enestaaende Aften.



ODENSE-KREDSEN

afholdt ordinær Generalforsamling den 27. Februar paa Industripalæet i Odense med Dagsorden ifølge Lovene.

Formanden bød velkommen og motiverede et kraftig besvaret Leve for Hs. Majestæt Kongen, hvorefter Postbudformand *Plovstrup* valgtes til Dirigent og straks gav Ordet til Formanden.

Før Formanden aflagde Aarsberetningen, mindedes han i smukke Ord det afdøde Æresmedlem, Kaptajn *Møller*, hvorefter Forsamlingen rejste sig.

Af Beretningen fremgik, at der har været afholdt 4 større festlige Sammenkomster i Aarets Løb, og at der var mødt 9 Medlemmer til sidste Sendemandsmøde, at Formand, Næstformand og Sekretær havde deltaget i Veteranfesten ombord i Fregatten „Jylland“ efter elskværdig Indbydelse fra Godsejer *Schou*, at Kredsen har skænket 25 Kr. til Soldaterforeningens Flagmast paa Dybbøl Banke, at der var indsamlet 247 Kr. til Sønderjyske Veteranhjem, og at Kredsen tæller 206 Medlemmer, hvoraf 14 er ekstraordinære.

Beretningen godkendtes uden Diskussion.

Kassereren oplæste revideret Regnskab, der udviser Balance af 1552 Kr. 70 Øre og et Overskud af 656 Kr. 81 Øre. Til Reservefonden er deraf henlagt 300 Kr., saaledes at dette nu ejer 500 Kr. Derefter er Kassebeholdningen 356 Kr. 81 Øre pr. ¹/₄ 1921.

Minebøssens Fond er 324 Kr. 75 Øre pr. ¹/₄.

Regnskabet godkendtes eenstemmigt.

Derefter foretoges Valg af 4 Bestyrelsesmedlemmer. De afgaaende, Maskinm. *Azelsen*, Grosserer *Breum*, Telefonm. *Buchgreitz* og Fjerkræhdrl. *Fasting* genvalgtes med Akklamation; ligesaa den afgaaende Suppleant, Direktør *Cl. Hansen*, og nyvalgte Ingeniør *Holm*.

De afgaaende Revisorer, Overværkfører *Grundtmann* og Blikkenslgm. *Michelsen* samt Suppleant, Togfører *Steffensen*, genvalgtes ogsaa med Akklamation.

Det samme var Tilfældet med Flagbærer, Telefontechniker *Haslev*, Reserveflagbærer, Skomagern. *L. Hansen* og Vagtchef, Maskinmester *So. Larsen*.

Til Sendemænd valgtes: *Braum, Fasting, Glasenberg, Grundtmann, Cl. Hansen, Overgaard Nielsen, Nyhammer* og *Carl Pedersen*.

Til Suppleanter: *Holm, Jensen, Larsen, Michelsen, Pedersen* og *Steffensen*.

Under Eventuelt:

1. Det vedtoges ikke at røre Minebøsefondet førend næste Generalforsamling, da man ønsker et større Grundfond, førend Understøttelser uddeles.

2. Det vedtoges, til Brug for Meddelelser om fremtidige Begravelser at lade fremstille Clicheer af Foreningens Flag, og at avertere i alle Byens Dagblade (5 ialt).

Til frivillig Flagvagt ved Begravelser meldte sig *Fasting, Jensen, Trentemøller* og *Cl. Hansen*.

3. Bestyrelsen bemyndigedes til at købe en Salonriffel og Skydebuk for senere at lade afholde Præmieskydning.

4. Efter Forslag fra flere Medlemmer vedtoges enstemmigt at opkræve Mulkt på 25 Øre for at give Møde uden Emblem og for ikke at have medbragt Sangbog, naar dette er paakrævet i Indbydelserne, ligeledes for at tiltale Kammerater med „Hr.“ ved Sammenkomsterne.

Bøderne skal opkræves omgaaende.

Derefter hævdes Generalforsamlingen med Leve for Bestyrelsen, Marineforeningen og Dirigenten.

Efter Generalforsamlingen samledes Kammeraterne om Bakkerne, hvor der serveredes Bixemad med Ostepind, Øl, Snaps og senere Kaffe, efterfulgt af en Bolle Punch, og Aftenen tilbragtes i det mest fornøjelige Samvær, hvor Taler, Sange og Endespinding fulgte Slag i Slag. Formanden havde inviteret to unge, musikalske Mænd, der før har glædet Ulkene med deres Underholdning, og disse to Gæster bidrog deres til den hyggelige og fornøjelige Aften.



EBELTOFT-KREDSSEN.

afholdt den 28. Februar Generalforsamling med forudgaaende Fælles-spisning paa Hotel „Skandsenskilde“. I Betragtning af Tidernes Ugunst var Besøget ret tilfredsstillende, og den livlige Diskussion ved Bordet angaaende Kredens Anliggender beviste, at der er Interesse for Foreningens Sager. Til at lede Generalforsamlingen valgtes Redaktør *Elniff*. Formanden oplyste, at der i Aarets Løb havde været afholdt 7 Sammenkomster, nemlig en Aften med Andespil, en Salon-Skiveskydning, den ordinære Generalforsamling, Grosserer *Valdemar Schous* Foredrag om Ægypten, en Fisketur til Hjelm, en Udflugt til Fuglsø og et Marinebal i Anledning af et Undervandsbaadsbesøg. Men Hensyn til Arrangementer i det nye Aar havde Bestyrelsen endnu ikke taget nogen Bestemmelse. Kassereren, Vinhandler *G. Holm-Petersen*, aflagde derefter Regnskabsberetning. — Regskabet godkendtes. Der forelaa ingen indkomne Forslag og heller ingen Ansøgninger angaaende Fondets Udbetaling iflg. § 9. Af Bestyrelsesmedlemmerne afgik efter Tur: Barbermester *Jensen*, Fiskeeksportør *Johansen* og Vinhandler *G. Holm-Petersen*, hvilke alle genvalgtes, ligesom ogsaa Revisorerne Fuldmægtig *Christensen* og Bogholder *Kajus* genvalgtes.

Det overlodes Bestyrelsen selv at vælge sine Sendemænd til Sendemandsmødet. Dernæst afholdtes Bestyrelsesmøde. Formanden, Barbermester *Jensen*, frabad sig Genvalg som Formand paa Grund af Dødsfald i Familien, og i hans Sted valgtes enstemmigt Toldroretbetjent *Petersen* og som Næstformand Mekaniker *Engberg Sørensen* samt som Kasserer og Sekretær *G. Holm-Petersen* og som Arrangementsudvalg: Fiskeeksportør *Johansen*, Fisker *Oxholm* og Fisker *Alfred Olsen*.

Resten af Aftenen tilbragtes i fornøjeligt Samvær med Sang og Spil.



SKELSKØR-KREDSSEN

afholdt Mandag Aften den 28. Februar 1921, paa Hotel Postgaarden i Skelskør aarlig Generalforsamling.

Formanden Købmand *O. P. Jensen* aflagde Aarsberetning og Kassereren, Toldassistent *Halby*, aflagde og oplæste det reviderede Regnskab for Aaret 1920, hvilket godkendtes.

Den afgaaende Bestyrelse genvalgtes.

Til Revisorer valgtes Købmand *A. Jespersen* og Boghandler *Meyling*.

Til Sendemand til Sendemandsmødet valgtes Formanden, Købmand *O. P. Jensen*, og til Suppleantsendemand Fisker *Carl Berthelsen*.

Til Fanebærer genvalgtes Bogtrykker *Theilmann Slesen*.

Det vedtoges at foranstalte en Fællesudflugt i Sommerens Løb til Agersø for Foreningens Medlemmer med Familie.

Efter Generalforsamlingen samledes man om fælles Kaffebord, hvor man tilbragte et Par hyggelige Timer.



Tirsdagen den 1. Marts holdt Lavsbødrene atter Møde. Efter den smukke Skydning, som viste, at den i § 1 omtalte Kappelyst fuldtud er tilstede, samledes man til den ekstraordinære Generalforsamling, som enstemmig valgte Fabrikant *Johnsen* til Dirigent.

Formanden, Fabrikant *Schultz*, klarlagde Mening for Dagsordenens § 2. Vor Kammerat, Arkitekt *Marston*, talte vægtigt for Bestyrelsens Forslag, medens Kammerat *Elwardt* med sin aldrig svigtende Interesse for Lavet, talte mildt advarende imod. Efter et humoristisk Indlæg af Kammerat *Julius* vedtoges følgende Resolution enstemmig:

Kammeraterne i Skyttelavet giver Marineforeningen Tilsagn om de første 500 Kr. til Dannelse af et Byggefond.

Under Eventuelt forespurgt Kammerat, Forvalter *Thomsen*, hvorfor Lavets Emblem, Søstjernen, aldrig mere saaes ved Lokalkredsens Sammenkomster i Studenterforeningen. Formanden gjorde Rede herfor, men hævdede, at det ikke stred imod Lovene, og at det ikke kunde skade, tværtimod, ligesom Lokalkredsen aldrig havde haft noget at indvende derimod. Denne Opfattelse støttedes af Arkitekt *Marston*, der forøvrigt mente, at nogen særlig Reklame behøvede Lavet ikke. Man vedtog altid at bære Stjernen, naar Kammeraterne samledes indbyrdes, altsaa ogsaa i Lokalkredsen, men derimod aldrig udadtil, f. Ex. ved Begravelser, ved Besøg i Skibe eller andre Steder.

Efter Generalforsamlingens Slutning gik Lavsbødrene ind i Festsalen, hvor det traditionelle rimede Velkommen lød fra Formanden, der efter Festmaaltidet og Kaffen gav Ordet til vor egen Overkanoner *Harald Jensen*. Gamle Sejlsømænd lyttede og vuggedes blidt af Erindringens Toner, men Pansersømændene slugte hvert Ord som straalende Eventyr. Overkanoneren beskrev, saa det stod malende klart, Nordsøens Efteraarstorme, Damesejlsaden i Passaten, Ankomsten til Vestindien, Negeroprøret 1878 og adskilligt mere. Naar dertil kommer et Galleri af originale Fremtoninger, taget lige paa Kornet, og en Mængde pudsige Situationer, alt fremført paa den lune, tørre, fordringsløse Maade, der gav Gutterne den samme kriblende Fornemmelse som før Landlov i fremmed Havn, saa forstaas det, at Bifaldet ingen Ende vilde tage, da Slutningen kom.

Formanden tolkede Kammeraternes Tak og sammenlignede Lavet med en Perlefisker, der hentede Perlerne fra Havets Dyb, fra Mørket, hvor de ellers var bleven liggende. Som saadanne Perler nævnedes han Ingeniør *Mikkelsens* og Mester *Borrilds* Foredrag, og nu i Aften den sorte Perle. Overkanoneren havde tilføjet, og hvis Plads i Hjørterne var det sikreste Skatkammer. Saa tog Jubelen fat igen og kulminerede, da Lokalkredsens fungerende Formand, Arkitekt *Marston*, talte for den danske Søunderofficer og særlig rettede Talen til Overkanoneren. Han mente at have holdt den Tale før; men den var iklædt mange nye, fine Tanker.

Af en lille virkelig Hændelse fra Fregatten *Fyen* 1898 havde Formanden lavet en rimet Historie, kaldet „det 7. Billede“, der viste sig at være temmelig levende.

Flere Gange i Aftenens Løb lod Kammerat *Hornung* sin smukke Stemme høre, bl. a. sang han den stemningsfulde Fædrelandssang fra „Moderen“, accompaneret af *Sonnemann*.

Da Formanden i Lokalkredsen jo er født Medlem af Skyttelavets Bestyrelse, maa den fungerende ogsaa være fungerende født Bestyrelsesmedlem, en splinterny, aldrig tidligere praktiseret Stilling, der indbragte den fungerende fødte en Tale af Formanden, benyttet af Kammeraterne til en levende Ovation.

Inden sin Afrejse til Wilna, tog vor lille Jollerøer Afsked med Kammeraterne, der udtalte et rigtigt hjærteligt Paa Gensyn.

Til en fuldtud vellykket Aften hører *Bings* Extravers. Det manglede heller ikke.



KORSØR-KREDSSEN

afholdt den 1. Marts, Kredens Stiftelsesdag, paa Hotel Korsør sin aarlige Generalforsamling i Forbindelse med et vellykket Torskegilde. Desværre var Kredens Formand, Statsbetjent *Nielsen*, forhindret i at være til Stede. I Stedet for denne fungerede Styrmand *Buch*. Reservefører *Krenckel* valgtes til Dirigent. Af den gamle Hovedbestyrelse havde Kaptajn *Andersen* og Overlærer *Waldike* ikke ønsket Genvalg. I Stedet valgtes Kaptajn *Rask Larsen* og Matros *Clasen*. Regnskabet forelagdes af Togfører *Bendixen* og godkendtes enstemmig. Til Slut gav Togfører *Bendixen* en Skildring af Gode-ejer *Schou's* vellykkede Fest for Veteranerne i Juelsminde den 21. August 1920.

Efter endt Generalforsamling blev der pebet til Skafning, og man bænkedes sig nu om det veldækkede Bord, hvor man lod Torsken og

Ostepinden vederfares fuld Retfærdighed. En til Dagen forfattet udmærket Sang blev afsunget. Efter Skafningen indtoges Kaffen, og man tilbragte nu nogle fornøjelige Timer i kammeratlig Samvær og med Musik og Sang. Der var ikke ret mange Sange i vor udmærkede Sangbog, som gik Ram forbi. Efter at „Kongernes Konge“ var afsunget blev Flaget strøget med fuld Honnør, og man skiltes efter en udmærket tilbragt Aften. I. B.

HOLBÆK-KREDSSEN

afholdt den 4. Marts sin første ordinære Generalforsamling paa „Nicolaisens Hotel“. Efter Generalforsamlingen afholdtes et Torskegilde med efterfølgende fornøjeligt Kaffe- og Punschebord, hvor en Del Medlemmer fortalte Oplevelser fra Soldatertiden, navnlig Foreningens Alderspræsident, Skorstensfejermester *Holtzer*, der fortalte om sin Tjeneste ombord i Fregatten „Jylland“ paa Turen til Island og Færøerne med Kong Christian den IX i 1874, en Tur, som han gerne vilde gøre om i 1921 med Kong Christian X. Endelig underholdt Formanden, Dommer *Helms*, Medlemmerne med et meget interessant og fornøjeligt Foredrag om Færøerne, tildels støttet ved Kort og Fotografier.

FREDERIKSSUND-KREDSSEN

afholdt den 6. Marts Generalforsamling paa Hotel Isefjord. Formanden, Slagtermester *Lund*, Jægerspris, bød velkommen og gav forskellige Meddelelser om Foreningens Virksomhed i det forløbne Aar. Han omtalte Besøget til Veteranfesten paa Palsgaard, hvor Foreningen havde været repræsenteret. Foreningen talte nu 98 Medlemmer, og der havde ikke været nogen Afgang af Medlemmer med Undtagelse af et Par, der var bortrejste.

Der foretoges saa Valg af Bestyrelse. De afgaaende Medlemmer — Gaardejer *Mortensen*, Tørslev, Gaardejer *Kragsskov*, Græse, Mejeriforpagter *Arbe* og Mejerist *Larsen*, Stenløse, — genvalgtes alle.

Til Fanebærer valgtes Glarmester *Nielsen*, Frederikssund, og til Revisorer Bager *Vilh. Hansen* og Manufakturhandler *Grenaa*, begge af Frederikssund.

Til Sendemænd valgtes Blikkenslager *Vilh. Petersen* og Barber *Niels Larsen*.

Det vedtoges at afholde i Forening med Marinerne fra Roskilde og Frederiksværk en Sommerfest paa Kalvøen, hvor der skulde være Opvisning af Idræt.

VEJLE-KREDSSEN

afholdt den 6. Marts for sine Medlemmer og de stedlige Soldaterforeninger en Sammenkomst i „Skovbrynet“s Lokaler; Aftenen indlededes med Foredrag af Havnefoged *Schmidt*, Fredericia.

Ca. 150 Deltagere med Damer paahørte Havnefogdens fortællende Foredrag om „Skibsbygning og Skibsfart i Fortid og Nutid“ og ikke mindst de 80 Lysbilleder af Skibstyper, — Handels- og Krigsskibe fra det 15.—16. Aarhundrede til de allernyeste Modeller —, som illustrerede Beretningen, vakte berettiget Beundring. Foredragsholderen, der selv havde aftjent sin Værnepligt som Marinesoldat, sluttede med at vise et Billede fra det Øjeblik om Bord paa Krigsskibene, da Flaget hejses eller stryges, og denne militære Højtidelighed — Honnør for Flaget — vakte Minder hos de tilstedeværende Mariner og i hele Forsamlingen, der gav sig Udslag i et stærkt Bifald.

Bagermester *Andersen* takkede paa Marineforeningens Vegne Havnefoged *Schmidt* for den Velvillie, han havde udvist ved at holde sit Foredrag, og vedholdende Haandklap tilkendegav Forsamlingens udelte Tilslutning.

Saa blev Salen ryddet, og Baadsmanspiiben kaldte: „Alle Mand til — Dansen“.

KØBENHAVNS-KREDSSENS MØDEAFTEEN DEN 22. MARTS 1921.

Som to Gange før havde ogsaa denne Gang Observator *Thorvald Kohls* Navn formaaet at lokke en ualmindelig talrig Mængde Medlemmer frem, og da den fungerende Formand, Arkitekt *Marston*, besteg Talerstolen for at byde Velkommen, kunde han se ud over en Forsamling paa over 200. Idet han mindede om, at Foreningen ved dette Møde nu var naaet til det sidste i Vintersæsonen 1920—21, udtalte han Forhaabningen om, at den Sommersæson vi, efter Hovedforeningens Sendemandsmøde den 5te Maj, gaar i Møde, maa forme sig ligesaa godt som Vinterkampagnen har gjort det til Samling af Medlemmer og til Lokalkredsens og dermed Foreningens Vækst og Trivsel.

Efter at have hilst Foredragsholderen Velkommen gav han Ordet til denne, der i den følgende halvanden Time derpaa fastholdt Tilhørernes Opmærksomhed paa de uendelige Veje ud i Verdensrummet.

Foredragets Emne var „Beboede Verdener“, — o: Muligheden af saadanne udenfor vor egen Klode, — og det siger sig selv, at om end det kun kan blive Hypoteser og Sammenligninger mellem Leve-Muligheder paa vor Jord og paa andre, paa hvilke Spektralanalysen viser samme atmosfæriske Forhold og samme Konsistens, vil dog en Videnskabsmand formaa at fremdrage en saadan Uendelighed af interessante Enkeltheder om disse Ting, at ikke mindst en Forsamling, som Marineforeningens Medlemmer, af hvilke mange har astronomisk Viden, har særlig gode Forudsætninger for at følge Tankerne paa deres Flugt ud i Rummet til de Kloder, der, ved deres indbyrdes Stilling til hinanden og til vor, saa mangen Gang har været Vejvisere for dem og deres Skibe paa Vejen over Havene. Observatoren er i sjælden Grad „Kendt Mand“ i Verdensrummet, og han ejer en sjælden Evne til at gøre Sejladsen i disse Egne, med hans kyndige Haand ved Roret, til tankevækkende Oplevelser. En Mængde instruktive Lysbilleder, — deriblandt saavel Marsfotografier som Astronomernes forskellige Observationer af denne Planets mærkelige Linier og Kanaler, — og talrige andre Billeder morede og interesserede meget, — og indbragte til Slutning Hr. Köhl Forsamlingens Tak ved langvarigt og kraftigt Bifald.

Ved den paafølgende Spisning bragte den fungerende Formand Hr. Köhl Forsamlingens Tak og motiverede et Leve for ham, og Hr. Köhl takkede med et Leve for Marineforeningen. Senere talte Formanden om vor Flaades Minder, idet han erindrede om, at Dagen, — den 22. Marts, — er Aarsdagen for den berømmelige Kamp i 1808, da Linieskibet „Prins Kristian Frederik“ ved Sjællands Odde, under Kaptajn *Jessen*, udkæmpede den berømmelige Kamp med to engelske Linieskibe, i hvilken Kamp Willemoes, — vort Folks Helt fra Kampen den 2den April, — faldt. Med „Prins Kristian Frederik“ tabtes den sidste Orlogsmand af Danskens stolte Flaade, og Flaaden maatte opbygges paany, — men Minderne fra den Tid taber vi ikke, men bevarer i Erindringen som Vidnesbyrd om Folkets Livskraft midt i Modgangens tunge Aar.

Som sædvanlig talte vi ogsaa denne Gang blandt Gæsterne Værnepligtige af Søværnet, Navigations elever og Maskinelever. Paa førstnævnte Vegne takkede en af de unge Mænd for Gæstfriheden. Næste Aar haaber Foreningen at kunne indbyde ogsaa Repræsentanter for Søværnets Elevskole, — gerne saa vi jo langt flere end de 20 à 25 Gæster, vi hidtil har kunnet byde til os, — og vi bliver maaske ogsaa istand dertil, thi vi tillægger det stor Betydning, at særlig Ungdommen, der er midt i Ungdommens Arbejde og Pligter til Dygtiggørelse af sig selv og den Stand, de tilhører, og i Opfyldelsen af Pligterne mod Fædrelandet, saa tidlig som muligt lærer vor Forening og dens Maal at kende og faar Følelsen af, at deres Ve og Vel, nu og fremtidig, ligger os paa Sinde.

Med Sang og i kammeratligt Samvær sluttede saaledes Lokalkredsens ottende Vintersæson under de bedste Auspicier for Sommeren 1921. E. M.

VETERANHJEMMET I SØNDERJYLLAND.

Som det vil være Medlemmerne bekendt nedsattes der i sin Tid, paa Initiativ af Folkethingsmand, Forpagter *Ulrich*, et Udvalg til Tilvebringelsen af et Hjem for Veteraner fra vore slesvigske Krige, og beliggende i umiddelbar Nærhed af Dybbøl. Udvalget bestod, med Forpagter *Ulrich* som Formand, af d'Herr. Grosserer *Heine* og Overretssagfører *Hiorth* med Overretssagfører *Berendsen* som Sekretær, og tiltraadtes af Fællesudvalget for de danske Soldaterforeninger. Tanken var den, at man ved en foretagen Indsamling skulde søge at tilvejebringe Midler til at indkøbe en Gaard, paa hvilken aarlig et Antal Veteraner frit skulde kunne tilbringe en Tid i den Egn, hvortil deres Ungdoms store Minder knyttede sig, og sammen med gamle Kammerater opfriske Krigsaarets uforglemmelige Begivenheder samtidig med, at de ved omhyggelig Pleje og paa alle Maader, som det danske Folks Gæster, gaves et smukt Minde med hjem til deres sidste Leveaar.

Indsamlingen er iværksat og endnu stadig i Gang, og har indtil Dato indbragt ca. 28,000 Kr., — men dette er altfor lidt, saafremt man indenfor en rimelig Tid skal kunne faa Tanken realiseret, thi med den høje Alder vore Veteraner nu har, — 57 Aar efter vor sidste Krig, — maa der handles hurtigt, om den smukke Tanke, skal naa at komme til Udførelse til Glæde for dem, paa hvem den er rettet i første Række. Thi ikke blot vore gamle Veteraner skulde et saadant Hjem komme tilgode, men naar engang ingen af dem mere lever, skulde Hjemmet ogsaa kunne huse sønderjyske Invalider fra Verdenskrigen, af hvilke der jo er sørgelig mange.

Blandt Marinens Veteraner fra sidste Krig findes der jo endnu ikke faa livskraftige gamle Sømænd, der sikkert med Glæde fik sig en Rekreation derovre i den skønne Egn.

Da det indtil nu indsamlede Beløb som ovenfor nævnt er utilstrækkeligt til at skride til Indkøbet af en dertil egnet Gaard, og da man gerne snarest vil realisere Tanken, har Udvalget ved et fornyligt afholdt Møde med Repræsentanter for de danske Soldaterforeninger og Marineforeningen enstemmigt vedtaget, efter forudgaaende Bekendtgørelse i Pressen, at anvende en Del af det indsamlede Beløb til allerede iaar at skaffe ca. 50 Veteraner frit Ophold ved Sønderborg og Dybbøl, og at indgaa til Regeringen med Andragende om fri Rejse. Under Opholdet derovre vil der paa alle Maader blive sørget for de Gamle, Køreture foretagne etc. alt under Udvalgets Ledelse.

Foreløbigt mener man saaledes at kunne løse noget af Veteranhjemmets Opgave, men derfor er ikke Haabet opgivet om ved Medborgeres Støtte at kunne gennemføre Opgaven helt, saaledes, at der i Nærheden af den nu selvejende Institution „Dybbøl Mølle“ med Folkeparken og den af Soldaterforeningerne rejste mægtige Flagmast,

kunde komme til inden længe at ligge et Veteranhjem, som det danske Folks Gave til Veteranerne og dem, der bærer Arrerne fra den Krig, der bragte os en Del af Sønderjylland tilbage.

E. W. M.



MARINEUNDEROFFICERERNES IDRÆTSFORENINGS GYMNASTIKOPVISNING I ODD-FELLOW-PALÆET DEN 23. MARTS 1921

Ligesom i Fjor havde atter i Aar Marineunderofficerernes Idrætsforenings Bestyrelse vist Marineforeningen den Opmærksomhed at tilstille Lokalforeningen nogle Billetter til Idrætsforeningens Opvisning, der fandt Sted i Odd-Fellow-Palæets store Sal.

Fra i Fjor erindrer vi med stor Glæde Gymnastikopvisningen, der gav et tydeligt og betydeligt Indtryk af, med hvilken Energi og hvilket Materiale den kun 6 Aar gamle Forening arbejder i Idrættens og sin egen Dygtiggørelses Tjeneste, og Forventningerne til Opvisningen i Aar blev ikke gjorte til Skamme. Enhver, for hvem Idrætten overhovedet og Gymnastiken i Særdeleshed betyder noget som Faktor i Arbejdet for Slægtens Rankhed, baade legemligt og aandeligt, maa glæde sig ved at stifte Bekendtskab med ikke blot de, ved hele deres fortrinlige Uddannelse, ranke unge Underofficerer, men ogsaa ved den Lyst og Energi, hvormed de, hvem Uddannelsen betroes, selv tager fat.

Idrætsforeningen og dens Formand, Baadsmand *Hansen*, har den største Ære af Dagen.

Salen var fuldt optaget: Forsvarsministeren, Ekscellensen *Berntsen*, og en stor Repræsentation af Marineministeriets øverste Embedsmænd og Flaadens højeste Officerer samt talrige af Flaadens Underofficerer med Formanden for Underofficersforeningen, Kanoner *Schou* i Spidsen, — talrige Kadetter, blandt hvilke saas *H. K. H. Kronprinsen*, mange Medlemmer af Marineforeningen og endelig en talrig Skare Damer, blandt hvilke Marineuniformerne lavede op. Overalt saas Guldsnorene eller de blaa Kraver, — det var Marinen, der her var Vært, det kunde ingen tage Fejl af, og den Stil, der var over hele Sceneriet, var Marinens. Bag den store udbyggede Tribune dirigerede Stabshornblæser *Bentzen* sit Orkester.

Der knyttede sig til denne Opvisning særlig Interesse, forsaavidt som der, foruden den vanlige Lingske Gymnastik, ogsaa vilde blive Lejlighed til at stifte Bekendtskab med den nyindførte franske Militærgymnastik, — Héberts, — og det danske, — Bukhs — System.

Det var en stout Række unge Gymnaster, — 12, — som Føreren, Gymnastiklærer *Emil Hansen* præsenterede under Forsamlingens stormende Klapsalver, — en ualmindelig Række Mænd med pragtfuld fysisk Udvikling, — i hvid Dragt med et blaat Anker paa Brystet. Som vi tidligere har berørt det, — virker den diskrete Kommando meget tiltalende; at den kan anvendes har naturligvis ikke mindst sin Grund i den ypperlige Gennemarbejdelse af Øvelserne. Fremvisningen efter Lings System gik efter en Snor og passerede fra de fritstaaende Øvelser gennem Springning og Ringøvelser til Balancer paa Hesten, hvilke sidste Øvelser, der kræver stor Kraft og Elegance, blev glimrende udførte.

I Boksning vistes først en Letvægtskamp, der gennemførtes flot i to Omgange, derpaa en Mellemvægtskamp mellem Idrætsforeningens Lærer, *Frithof Hansen*, og en af dennes bedste Elever, Overkonstabel *Larsen*, og under hvilken man ret fik Lejlighed til at beundre den Elegance, Kraft og Hurtighed, der lagdes for Dagen af begge Deltagerne, — og tilsidst en Fluevægtskamp mellem to af Elevskolens Yngste, — der af Hjertens Lyst gik løs paa hinanden efter alle Kunstens Regler og under almindelig Jubel.

Saa kom Héberts System. Til Fløjtesignaler og efter Førerens forudgaaende Antydning saa man her en Del Gangøvelser og fritstaaende Øvelser med ret kraftige Ben- og Armbevægelser, — alt til Taktangivelse af Fløjten, — man følte sig ganske som om Bord igen, — dernæst Øvelser med Jernkugler og Kuglestang, Kasten af Jernkugler indbyrdes o. s. v., — sikkert muskelgivende, men ikke saa uniform som de Øvelser, vi er vant til at se. Der er noget slentrende over nogle af disse Øvelser, der minder om Synet af en fransk Militærafdeling, selv om denne Slentren i og for sig ikke behøver at betyde Slappelse af Disciplinen eller Individets Energi, — men, som sagt, — man skal vænne sig dertil, som til alt nyt. F. Eks. virker en Øvelse som: »Gang paa Hælene« noget overraskende, selv om man ikke kan frakende denne Øvelse Betydning for Udviklingen af Lægmuskulaturen. Alt i alt virkede disse Øvelser tiltalende og morsomt, hvad Bifaldet ogsaa tydede paa, — og i en alsidig Udvikling af Legemet har Systemet sikkert sin Betydning, — ellers var det næppe heller blevet optaget her. Der fulgte dernæst Sidespring paa Hesten, Barreøvelser og Smidighedsøvelser, der alle gik med Appel og, — til Slut, — i et rygende Tempo, — og efter en Kontra paa Fleuret vistes Bajonetfægtning af 8 Mand, der trakterede hinanden, saa det sang i Plastronerne og fik Bifaldet til at runge.

Man var nu naaet til fritstaaende Øvelser efter Bukhs System, — der tæller adskillige interessante Ting i sin Øvelsesrække. Det er, — om man saa maa sige, — Naturgymnastik, der støtter og udvikler Legemets naturlige, almindeligst forekommende Bevægelser, og dertil bøjer og knækker de stive Led, der sjældnest kommer i Funktion, — og herpaa saa man Prøver, der nok skulde faa en stiv Ryg til at høje sig villigt.

Reckøvelser og Bagspring paa Hesten og endelig Stokkeslag afsluttede Opvisningen, der paa alle Punkter forløb meget smukt og afrundet.

Programmets sidste Punkt var Overrækkelsen af en Fane fra Danmarkssamfundet til Idrætsforeningen, og dette skete med megen Højtidelighed, idet dettes Formand, Admiral *Richelieu*, efter at have rettet Ordet til Idrætsforeningens Formand, indslog det første Søm for Konge og Fædreland og udbragte et Leve for Kongen. Det andet Søm indsløges af Forsvarsministeren, efter at denne havde talt om Flagets Betydning for Folket som Samlingsmærket gennem de forbigangne og de kommende Tider, og det tredje og sidste Søm indsløges af Kanoner *Schou* for Flaget. Det smukke Splitflag af Silke overrakte derpaa til Idrætsforeningens Formand, der henvendte en Tak til Danmarkssamfundet og til Forsvarsministeren for den Interesse, der gennem Flagets Overrækkelse havde givet Idrætsforeningen dens officielle Præg, ligesom han ogsaa rettede en Tak til Marinens Autoriteter for den Velvilje, de viste Foreningen. Hurraraabene rungede gennem den store Sal som alle Tilskuernes Tak for det, man havde set, og for den energiske Forenings Trivsel i de kommende Aar, — og baaret af Gymnasternes højre Fløjmand bares derpaa Splitflaget til Tonerne af »Holmens faste Stok« og under Publikums taktfaste Haandklap ud fra Salen.

E. M.

FRA DEN SVENSKES MARINE

I vor svenske Kollega, — den svenske Marineforenings smukke Organ »VÅR FLOTTA«s Februarnummer — finder vi en Artikel om den svenske Flaades Forhold, der i mangt og meget minder om de tilsvarende hos os, og som vi derfor mener kan have Interesse her i Landet. I Oversættelse lyder Artiklen saaledes:

I et foregaaende Nummer af dette Tidsskrift, — Oktober 1920, har vi fremdraget dels hvor uafviseligt nødvendigt for Søforsvarets Livskraft det er, at Materiellets Slid og Forældelse erstattes ved jævnt fremadskridende Nybygning, dels hvorledes den i 1914 fastsatte Plan for Flaadens Nybygninger forlængst er fraveget. Denne Plan, der strakte sig over fire Perioder, begyndende med Aaret 1915, indeholdt bl. a. Bestemmelse om, at der under hver af disse skulde tilgaa Flaaden 4 Torpedojagere eller to Grupper, hver paa to saadanne Fartøjer.

Vi er nu naaet et Stykke ind i den anden Byggeperiode, og dermed burde Bygningen af den femte og sjette Jager idetmindste allerede være besluttet. Virkeligheden er den, at i alt kun 2 nye Jagere er tilkomne. Dette kan, om man vil, forklares derved, at den for Tiden herskende Prisstigning har gjort de een Gang bevilgede Byggesummer utilstrækkelige allerede under den første Byggeperiode. Under alle Omstændigheder vilde man dog kunne haabe paa, at der begæredes Midler til Bygningen af den tredje og fjerde Jager, siden den anden Byggeperiode forlængst er indtraadt.

Med dyb Misstemning erfor de mange, der paa historisk Grundlag og, naar det gælder vor nationale Tryghed udadtil, sætter mere Lid til egen Kraft end til smukke Fraser paa Kongressen i Genève og andetsteds, at deres Forhaabninger i denne Sag endnu en Gang skulde gøres til Skamme.

Man har i de senere Aar fra højeste ansvarlig Side søgt at vænne os til en Del af samme Slags. Det er gaaet tilbage og nedad med vort Forsvar, som det dog har kostet os store Anstrengelser og Ofre at bringe til den Højde, det havde naaet. Farten øgedes stadig nedad, uden at der gjordes noget for at holde igen, — og ikke at holde igen paa Farten nedad, er i denne Sag det samme som at skyde paa. Hvorvidt Forklaringen herpaa maaske bunder dybt i indrepolitiske Beregninger og Fremtidsdrømme, vil det blive Historiens Sag en Gang at udrede. Vi, som nu lever, har sandelig fuldgod Anledning til undrende og spørgende at se paa det, som uhjælpeligt skete.

Det varsler ikke godt, at det gode gamle Ord »Forsvars-sagen« nu gerne holdes op mod det bevisligt misvisende Ord »Militærsagen«. Naar det gælder Rigets Værn, maa vi alle have samme Interesse i at være med.

Det er ikke længe siden, at De Forenede Staters nyalgte Præsident fremkom med følgende smukke Udtalelse: »Jeg tror paa Afrustningsbestræbelsernes Fremgang og at den Dag snart vil gry, da selve Afrustningen skal blive til Virkelighed.« Hermed var imidlertid ikke alt sagt i denne Sag, — Fortsættelsen fulgte umiddelbart efter, — »men indtil den Tid er inde, ønsker jeg en Flaade, hvis Størrelse og Styrke svarer til Landets Behov.« Videre udtalte Præsidenten: »Jeg længes efter den Dag, da Amerikanerne er de første blandt de søfarende Nationer. En stor Handelsmarine og en stærk Flaade er nødvendig for vort Land!«

Dette Program er tydeligt nok udformet med Henblik

paa De Forenede Staters geografiske Beliggenhed, med ét Ocean i Øst og ét i Vest, og med et vagtsom Nation i hvert af disse Oceaners yderste Rande.

Med disse Udtalelser for Øje turde det falde vanskeligt at drømme Fredsdrømme i den nærmeste Tid. Og Drømmene forstyrres end mere ved Betragtning af os mere nærliggende Forhold. Frankrig og England er for nylig enedes om at afkræve Tyskland en Skadeserstatning af 226 Milliarder Guldmark. Hvorledes denne Enighed er fremkommet, og hvor varig den vil vise sig at være, maa blive en Sag for sig, — vi mener under alle Omstændigheder, at dette Krav ikke kan opfyldes. Og vi forstaar ogsaa, at hver en Pfennig af denne Sum vil blive et Hadets Frø, som een Gang vil bære Aks, — det faar saa blive før eller senere. Vort Lands Beliggenhed er ikke en saadan, at vi vil kunne haabe at forblive uberørte af de Begivenheder, som deraf vil kunne opstaa.

Medens Flammerne fra den forfærdelige Ildsvaade, som nylig gik over Verden, ogsaa fløj over vort Land, aflededes mere end een Gang Faren for Antændelse kun ved en beslutsom og paapasselig Indgriben af vore, forøvrigt saa ansvarsløst forøgede, Søstridskræfter. Hvor forældet vor Orlogsflaade delvis end var, formaaede den dog at skaffe Respekt for vor Neutralitetsvilje. Beviserne herfor er mange, og meget blev i sin Tid gjort for at udbrede Kendskabet hertil i vort Folk. Men næppe var Verdensbranden slukket, eller for denne Gang dæmpet —, førend Faren selv syntes at være glemt. Sindenes Reaktion mod det Uhyggelige, man havde oplevet, kom umiddelbart derefter, — en saadan Brand vilde man aldrig mere opleve. Man ser ikke, — eller vil ikke se, — det røde Brandskær, som vedvarer efter Ilden og vidner om, at denne endnu ikke er slukket helt.

Det Haab er vel ikke forgæves, at Forsvarssagen efter vor Regeringsforms fuldstændige Demokratisering skal kunne hæves op over Partistridighederne saaledes, som dette er skej i andre demokratisk styrede Lande. Sker dette ikke, da skal vort Folk ikke undgaa sin Dom og sin Skæbne. Vi mangler ikke Erfaring paa dette Omraade.

At lade Rigets Værn udadtil afhænge af den Interesse og de Midler, der bliver til Rest, naar alt andet har faaet, — det er værre end Letsind. En saadan Handlemaade kan aldrig tilgives dem, hvem Ansvar for et Folks Fremtid paahviler.

Saa mange er Ordene. Fyndigt og klart taler »VÅR FLOTTA« den svenske Flaades Sag, — thi der er saavist ingen Grund til at tro paa Fred blandt Evropas Nationer i al Fremtid, og roligt sætte sig hen i Troen paa Tusind-aarsriget, hvor Løven og Lammet bliver trofaste Venner. Maal og Midler kan være forskellige, — vi Danske ønske kun at værne om vor gamle Redes Neutralitet, hvis Stilling i kommende internationale Forviklinger er vel saa udsat som Sveriges, — og en Uffe hin Spage findes kun een Gang i et Lands Historie. Vi kan ikke laane Sværdet »Skræp-fra vore Fædre, naar vort svage Væрге er gennemhugget, — vi maa smede det selv saa stærkt, som vi formaar det, og vi formaar meget, naar vi vil løfte vort Værn op over Dagenes Strid og Splid.

