

UNDER DANNEBROG

MARINEFORENINGENS MEDLEMSBLAD

ORGAN FOR SØVÆRN OG SØFART

7. AARGANG

REDAKTØR: KAPTAJN H. EWALD

HÆFTE III

AARSABONNEMENT 3 KR.	UDGIVER: MARINEFORENINGEN EKSPEDITION: FORENINGENS KONTOR MØNTERGADE 22, MEZZANINEN, TELEFON: BYEN 3448 ANNONCEEKSPEDITION: DR. DAGMARS ALLÉ 22 VALBY — KØBENHAVN, TELEFON: VALBY 828 x	ENKELTE NUMRE 25 ØRE
----------------------	---	----------------------

FORENINGSMEDDELELSER M. M.

VED E. W. MARSTON, VALDEMAR SCHOU og AXEL IUEL

SØNDAG DEN 25. APRIL KL. 7 PR.

FEJRER MARINEFORENINGEN SIN

AARLIGE STIFTELSESFEST

I STUDENTERFORENINGENS BYGNING

FOREDRAG FORMENTLIG AF HR. KAPTAJN P. SINDING

Medlemmer, der ønsker at deltage i den efterfølgende FÆLLESSPISNING, kan faa Billet paa Marineforeningens Kontor, Møntergade 22, indtil Fredag den 23. April Kl. 3 Eftm. à Kr. 7,00 pr. Kùvert. Der serveres en varm Ret, 2 Stkr. Brød med Ost, Øl og Kaffe.

Emblem bæres.

Sangbogen medbringes.

BESTYRELSEN



KØBENHAVN-KREDSSEN

Aarsberetning for 1919. København-Kredsens Medlemstal er ved Aarets Udgang ca. 1400 Medlemmer. Der har i Aarets Løb været 60 Udmeldelser og 130 Indmeldelser; naar Tallet dog opgives ca. 50 Medlemmer lavere end forrige Aar, ligger det i, at Kontorchefen har foranstaltet en gennemgribende Revision af Medlemslisterne, som fra tidligere Tid udviste for store Tal.

Med Hensyn til den finansielle Stilling henvises til nedenstaaende Regnskab, paa hvilket Dyrtiden har sat sine Spor.

Den 3. Februar holdt Hr. Thorvald Køhl Foredrag om „Kometer og Verdens Undergang“.

Den 17. Marts afholdtes Generalforsamling, efter hvilken Pastor Storm holdt Foredrag om Vestfronten. Vi havde ved denne Lejlighed den Glæde at se nogle fra Fangenskab hjemvendte Sønderjyder iblandt os.

Den 29. Oktober afholdtes første Aften i Vintersæsonen. Forfatteren Carl Muusman holdt Foredrag om franske Krigssange, navnlig Marseillaisen, og Christian Gottschalk foretog disse og gav rundhaandet Prøver paa sin udmærkede Visekunst.

Kgl. Kammermusikus Fini Henriques ydede yderligere kunstnerisk Assistance.

Aarets Hovedbegivenhed har været Kredsens Deltagelse i Arbejdet for Dannelsen af et Fællesudvalg for de københavnske Soldaterforeninger. Det første Resultat af dette Samarbejde var den store Fest, som Soldaterforeningerne i Forening arrangerede i Idrætshuset paa Stadion den 31. Marts f. A. Deltagerne i denne Fest vil kunne bevidne, at Festen fik et fuldt ud stilfuldt og værdigt Forløb, som lover godt for fremtidigt Samarbejde. Siden den Tid er der vedtaget Vedtægter for Fællesudvalget, og dette har planlagt dels Rejsningen af en monumental Flagstang paa Dybbøl Bjerg og dels en kort Højtidelighed paa Stadion i Genforeningsøjeblikket for den generhvervede Del af Sønderjylland. Imidlertid er Arbejdet for Foreningen bl. a. herved vokset Kredsens Formand over Hovedet, og efter at han har fungeret i samfulde 5 Aar, ønsker han at trække sig tilbage ved den kommende Generalforsamling.

Ved samme Lejlighed vil der være at besætte to Bestyrelsesmandater, idet baade Tegneren Carl Winkel og Ingeniør Joh. Poul Sørensens har erklæret ikke at kunne modtage Genvalg.

København-Kredsen afholdt Generalforsamling i Citys Selskabslokaler Tirsdag den 16. Marts.

Fabrikant *Steenstrup* valgtes til Dirigent og Formanden Overretssagfører *Shoustrup* aflagde Aarsberetning. Overretssagføreren meddelte derpaa, at han af Mangel paa Tid ønskede at trække sig tilbage som Formand.

Hr. *Elwarth* takkede *Shoustrup* for hans udmærkede Ledelse af Kredsen, hvortil Forsamlingen sluttede sig ved at rejse sig.

Kassereren Hr. *Teisen* gennemgik Regnskabet, for hvilket der blev givet Decharge.

Et Forslag fra Bestyrelsen om at optage Kredsen's ældste Medlem *Rentier J. D. Clausen*, Veteran fra 1848—49—50, som Æresmedlem, blev enstemmigt vedtaget.

Ved Bestyrelsesvalget blev *Grosserer Valdemar Schou* valgt til Formand, og i Stedet for Ingeniør *Poul Sørensen* og Tegner *Winkel* valgtes Ingeniør *Höfding* og Bankfuldmægtig *C. Nath*.

De i Aarets Løb afdøde Medlemmer mindedes idet Forsamlingen rejste sig.

Til Revisor i Stedet for Bankfuldm. *Nath* valgtes [Bankdirektør *K. W. Savild*.

Under Punkt „Eventuelt“ blev forskellige Spørgsmaal drøftet, deriblandt særlig en bedre Ordning med Hensyn til at give Møde ved Kammeraters Begravelse og Flagets Tilstedeværelse ved denne Lejlighed.

Under Generalforsamlingen kom Kaptajn *Ewald* tilstede, ledsaget af Chefen for den herværende franske Torpedojagereskadre, Capitaine de frigate *Besson*. Dette gav Medlemmerne en kærkommen Anledning til at hylde denne Repræsentant for Frankrig ved alle som en at rejse sig og med kraftige Haandklap hilse ham Velkommen, — og den kærkomne Gæst overværede derpaa Forhandlingernes videre Forløb.

Efter at disse var førte til Ende, kunde man med rolig Samvittighed begive sig ind til Aftensbordet, ved hvilket naturligvis vor fremmede Gæst og vort nye og eneste Æresmedlem, *Rentier Clausen*, indtog Hæderspladserne til Højborde. Der blev her Lejlighed til at sige rigtig Velkommen til Capitaine *Besson*, ikke blot i Ord men ogsaa derved, at Medlemmerne som efter en Snor pludselig rejste sig og istemte *Marseillaisen* saa det rundede i Salen, hvilken Hyldest ved sin uventede Form gjorde synligt stærk Indtryk paa ham. „Kong Kristian“ fulgte umiddelbart efter, — og ustandselig fulgte derpaa Talerne til vor franske Gæsts Pris, idet man til ham udtrykte sin Taknemmelighed til Frankrig og dets Allierede, og i en fortræffelig Tale svarede Kaptajn *Besson* med at fremhæve Fællesskabet mellem dem, der farer tilsøs, og sluttede med en Skaal for den danske Marine og Handelsflaade. Med synlig Veneration hilste vor Gæst paa den 92-aarige *Rentier Clausen* som Veteran fra Tre-aarskrigen. Taler og Sange vekslede, — og baade „Den tapre Landsoldat“ og „Madelon“ tonede, — og „Der er et yndigt Land“ foruden de andre kendte af det faste Repertoire, og da Timen til Adskillelse kom, blev der pebet til Faldreb for vor Gæst, der mellem to lange Rækker af gamle Marinere passerede ud, medens Faldrebsgasterne sluttede op og lod „Madelon“ lyde helt ned til Udgangen. Det var en fornøjelig Aften, der ganske naturligt blev stærkt præget ved den franske Kaptajns Nærværelse, der udløste Følelser, som ellers ligger temmelig velforvarede hos den Enkelte, maaske fordi Lejligheden til at skaffe dem Luft mangler, — og vor Gæst har ikke kunnet tage Fejl af den Sympati der vistnes ham, og derigennem den franske Nation, af hver og en af de Tilstedeværende.

Aftenen vil blive optegnet i Marineforeningens Annaler som ualmindelig vellykket.

INDTÆGTER

REGNSKAB FOR AARET 1919.

UDGIFTER

	Kr.	Øre		Kr.	Øre
Kassebeholdning d. 1/1 19	151	28	Kontorhold	878	25
Bankbeholdning d. 1/1 19	5 643	35	Tryksager	393	90
Bankrente	284	60	Porto	399	60
Kontingent	3 818	80	Selskabelig Sammenkomst	1 345	70
			Diverse	483	30
			Bankbeholdning d. 31/12 19	6 293	20
			Kassebeholdning d. 31/12 19	54	08
	9 848	03		9 848	03

AKTIVA

BALANCE DEN 1. JANUAR 1920.

PASSIVA

	Kr.	Øre		Kr.	Øre
Kassebeholdning	54	08	Kapitalkonto d. 1/1 19	3 536	63
Bankbeholdning	6 293	20	÷ Fradrag til Fondet	21	33
Kontingentrestancer	270	00	Fondet d. 1/1 19	2 485	50
			+ 10 % af Kontingentet	381	88
			+ Bankrente	234	60
	6 617	28		3 101	98
				6 617	28

KASSEREREN

Revideret. Kassebeholdning efterset og befundet rigtig.

C. NATH

L. TILLY



Tirsdag den 2. Marts afholdt Lavet sin maanedlige Sammenkomst og havde denne Gang den Glæde foruden Lavsbrødrene at se ikke saa faa af Lokalkredsens Medlemmer som Gæster. Under Skydningen kunde disse fordrive Tiden med Kortspil, Læsning af de fremlagte Tidsskrifter og Optrækkning af gamle Minder ved Gennemsyn af de i Festsalen af vor ihærdige Kammerat *Søderlund* arrangerede store Samlinger af Marinebilleder.

Da man samlede om det smukt pyntede Smørrebrødsbord, bød Formanden Velkommen, og Kammeraterne mindedes Lavets sidst afdøde Medlem, Tømrermester *Holleufer*, hvis smukke Stemme saa ofte havde glædet dem.

Ved Kaffen begyndte Underholdningen med at Kammerat, Ingeniør *Höfding* oplæste et satirisk Digt, der vakte forstaaende

Munterhed, hvorefter han talte varmt for Kammerat *Søderlund*, som viste en aldrig svigtende Iver til at fremtrylle den festlige Ramme om vore Sammenkomster i Lavet.

Kammerat *Gammel Holm* sang en gemytlig Vise om *Thomasine*, hvorefter Kammerat *Sonnemann* foredrog *Henrik Ibsens* »Terje Vigen« helt udenad. At det djærve Digt kom fuldt ud til sin Ret, borgede først den lydløse Stilhed og siden det bragende Bifald for.

Dernæst fortalte Undertøjmesteren, Kammerat *Terp*, om sine Oplevelser som Messedreng. Skønt Emnet nok kunde friste til Overdrivelse, blev det helt igennem foredraget paa en saa diskret Maade og ofte kun med Antydninger, at det tvang Tilhørerne til at tage Fantasien til Hjælp. Ingen rutineret Forfatter kunde fortælle mere tilforladeligt, saa det var med den største Medfølelse, man fulgte »Lille Hanses« første Skridt til Søs, hvor *Stokke*, *Tampe* og *Hamp* pakninger spillede en større Rolle end egentlig foreneligt med moderne Borneopdragelse.

Den lille blaa Bog var flittigt i Brng til Kammerat *Sonnemanns* Akkompagnement, afvekslende med, at forskellige Kammerater gav deres muntre Erindringer til Bedste. Størst Lykke gjorde Kammerat *Stensen Nielses* Beskrivelse af, hvorledes han i »Beskytteren« forvandlede en holden Murarbejdsmand til en Nigger.

Aftenen forløb alt for hurtigt, saa Lysene maatte slukkes, inden man kunde bekvemme sig til at sige hverandre Tak for den behagelige Aften.

Ved næste Sammenkomst 6. April vil Lavets udmærkede Kasserer, Kammerat *Nath* fortælle om Flaaderevyen 1911 ved Spæthead og Kroningsfestlighederne i London.

Dermed sluttet Sæsonen og Sommersammenkomsterne begynder med en Præmieskydning Søndag den 2. Maj Kl. 10 Fm. paa Vangehuset, Strandvejen Nr 85, hvor alle Lokalkredsens Medlemmer er velkomne, selv om de ikke hører til Lavet. De kommer ikke til at kede sig!



Mandag den 16. Februar afholdt Straffebakken sin aarlige Faste-lavnsfest med Tøndeslagning og Gevinstkeglespil. Trods Epidemien var ca. 50 Deltagere til Stede. Festen begyndte Kl. 6 $\frac{1}{2}$ og man gik straks i Lag med at slaa Kegler. Kl. 7 $\frac{1}{2}$ begyndte Tøndeslagningen, hvorved Kammerat, Lokomotivfører *Juul* blev Kattedronning; derefter tog man igen fat paa Keglespillet til Kl. 8 $\frac{1}{2}$, hvorefter der blev pebet til Skafning. Ved Kaffen blev alle Præmierne uddelte, 3 Præmier for Tøndeslagningen og 26 Præmier for Keglespillet. Keglekonge blev Maskinmester *W. Böhmen* og næste Præmie tog vores allesammens *Julius*. Derefter Punsch og Sange af anonym Forfatter, Taler holdtes af Kaptajn *Ewald* for Sønderjylland, *Elwarth* for Skyttelavet og *Julius* for Straffebakken.



GRENAA-KREDSSEN

har paa Badehotellet afholdt en selskabelig Sammenkomst, der foruden at fejres til Minde om Foreningens Stiftelse tillige formede sig som en Slags Genforeningsfest. Kl. 5 $\frac{1}{2}$ samlede man i de forreste Lokaler og marscherede ind i Salen, der fyldtes til sidste Plads. Flaget hejstes til Fanemarschen, og man tog derpaa Plads ved de festligt pyntede Borde og lod den vel tillavede Mad vederfares Retfærdighed. Ved Bordet holdtes flere Taler bl. a. af Formanden, Havnefoged *Bilde*, for Flaget, Kredslege *Trautner* for Fædrelandet og Genforeningen, Redaktør *Lønskov* for Sømanden, Fabrikant *Wichmann* for de nationale Farver (Dannebrog), *Formanden* for Damerne. Flere andre Talere havde Ordet, og flere Sange blev sunget ved Bordet, bl. a. for Flaget, Fædrelandet og Sømanden. Endvidere en for Tilfældet skrevet Sang for Kvinden samt en for Kvinden, som hun kan være. Der herskede den mest gemytlige Stemning, og alle var i godt Humør.

Efter Bordet blev Kaffen drukket i de tilstødende Lokaler, medens Salen blev ryddet, og Dansen tog derefter sin Begyndelse. Kl. ca. 10 sang et Børnesangkor under Redaktør *Lønskøvs* Ledelse en af Hr. *Lønskov* forfattet Sang, passende til det malede Motiv Dybbøl Mølle, og medens Flaget hejstes efter Sengen, knælede to smaa Piger med foldede og opstrakte Hænder mod dette. Det hele fulgtes af de tilstedeværende i aandeløs Stillehed, og da det var forbi, løstes Stemningen i en endeløs Hyldningsjubel, og Korset maatte synge da capo flere Gange. Der sluttedes paa Foranledning af Formanden med 3-foldigt Hurra for et lykkeligt genforenet Sønderjylland.

Efter en lille Pavse fortsattes Dansen til Kl. 12 $\frac{1}{2}$. Kl. 1 sluttede Festen, og alle gik hjem med Bevidstheden om at have tilbragt en i enhver Henseende fornøjelig og stemningsfuld Aften.



GRENAA-KREDSSEN

har afholdt Generalforsamling paa Badehotellet.

Formanden, Havnefoged *Bilde*, bød Velkommen. Til Dirigent valgte Driftsbestyrer *C. C. Hansen*.

Formanden aflagde Beretning om Aarets Virksomhed. Foreningen har deltaget i Arrangementet af Flagfesten og fik herved et Overskud paa ca. 160 Kr. Indenfor Grenaa-Afdelingen var der til Medlemsbladet blevet indsamlet et frivilligt Bidrag paa 407 Kr. fra 59 Medlemmer. Form. omtalte de af Foreningen arrangerede Festligheder. Særlig Børnefesterne havde været mere end velbesøgt.

Form. oplæste det reviderede Regnskab. Foreningen har nu 185 Medlemmer. Kontingentet har givet 712 Kr. Festlighederne har kostet 928 Kr. 15 Øre. Balancen er 2182 Kr. 83 Øre. Foreningens Kasserer, Glarmester *Petersen*, havde skænket sine Diæter fra Sendemandsmødet til Foreningen. — Regnskabet godkendtes.

Form. forelagde derpaa et Forslag om Forhøjelse af Kontingentet til 6 Kr. aarlig (nu 4 Kr.), deri indbefattet Kontingentet til Medlemsbladet. Forslaget vedtoges enstemmigt.

Bestyrelsen fik Bemyndigelse til at uddele et Beløb til trængende Medlemmer efter sit bedste Skøn. Sidste Aar var der ingen Ansøgninger indkommet.

Formandsvalg. — *Dirigenten*: Vi kan vist næppe nogensinde faa saa god en Formand som den nuværende. Lad os bede ham tage mod Genvalg. — Havnefoged *Bilde* genvalgte med Akklamation og takkede for Valget, som han med Glæde modtog.

Til Bestyrelsen genvalgte Skipper *J. Bertelsen*, og nyvalgte i Stedet for Købmand *Emil Bang*, der trods kraftige Opfordringer nægtede at modtage Genvalg, Installatør *Sørensen*. Grenaa.

Til Revisor genvalgte Eksportør *Kirk*.

Til Sendemænd til Sendemandsmødet i København valgtes foruden Formanden, der er selvskreven, Glarmester *Petersen*, Eksportør *Kirk* og Fabrikant *Kirkemann*, der alle i Aar fejrer deres 25 Aars Jubilæum som Marinere.

Det vedtoges at søge opstillet en Minebøsse ved Havnen, og Bestyrelsen fik Bemyndigelse til at finde en passende Plads efter Konference med Havneudvalget.

I Anledning af den forestaaende Genforening med Sønderjylland havde Bestyrelsen tænkt at henvende sig til De danske Forsvarsbrødre om i Fællesskab at arrangere en Genforeningsfest i Grenaa, saaledes at det eventuelle Overskud deltes ligeligt mellem de to Foreninger, og Forsvarsbrødrenes blev givet til de gamle Veteraner og Marineforeningens til Minebøssen. Efter forskellige Udtalelser blev det overdraget Bestyrelsen paa bedste Maade at medvirke til Arrangementet af Genforeningsfesten.

Formanden sluttede Generalforsamlingen med et Leve for, at Dannebrog, hvor det efter Genforeningen blev hejst, maatte komme til at vaje til evig Tid, og tilsidst fik Dirigenten og Foreningens Bestyrelse og Formand et velfortjent Leve.



FRA ODENSE-KREDSSEN

Her i Odense deltog vort Flag i en gribende Højtidelighed ved at honorere 4 druknede Sømænds Baarer, der efter Barken »Albert Høegs« Forlis ved den svenske Kyst, kom med Banen her til Odense, for at overleveres til de sørgende Familier.

Desværre meddeltes det først Fredag Aften, den 20de i Dagbladene, at Baarerne vilde komme næste Morgen, saa der var ingen Tid til at faa vore Kammerater varskoet om at give Møde, men vor Flagbærer benyttede Aften og Morgen til at faa en Flagvagt samlet, som kunde give Møde ved Banegaarden; derefter benyttedes Lørdag Eftermiddag til at purre saa mange Kammerater som muligt ud til at give møde ved Begravelsen om Søndagen den 22de, og alle, hvem Budskabet traf, mødte for at vise de 4 unge Sømænd den sidste Ære.

Kl. 9 Lørdag Morgen førtes de 4 dannebrogssomvundne Kister fra Banegaarden ud i Ligvognene, hvor de for Tiden hjemmenværende Sømænd dannede Æresvagt ved hver Vogn, og Toget satte sig langsomt i Bevægelse med Marineforeningens Flag i Spidsen og derefter Sømændenes Fane. Paa Vejen fra Banegaarden til Kirken, var der sort af Mennesker, og næsten alle Mænd stod med blottede Hoveder imedens Toget passerede. I Kapellet talte Stiftsprovsten smukke Mindeord om de Døde og trøstefulde Ord til de sørgende Familier, og han fremhævede, at det maatte være de Efterladte en Glæde i Sorgen, at de 4 Unge var hentede af Døden, imedens de gjorde deres Pligt som danske Sømænd.

Til Begravelsen om Søndagen var mødt saa mange Mennesker, som vist aldrig før er set i Odense paa een Gang, sikkert over 10,000 vilde vise de døde Sømænd den sidste Ære. Kl. 2 satte Toget sig i Bevægelse fra Kirken med Marineforeningen i Spidsen, derefter 5 andre Foreninger med Fane, og saa de 4 dannebrogssomvundne Kister paa Vognene. Efter at Kisterne var sænkede i Gravene, bragte Marineforeningens og Sømandsforeningens Flag, den sidste Hilsen til de døde ved at blive sænket 3 Gange ned over Gravene.

Vi gamle Marinere her i Odense sender en sidste Hilsen til de 4 unge Sømænd, gennem »Under Dannebrog«, med Tak for deres Offer. De har gjort den danske Sømandsstand og det danske Flag Ære.

Ære være deres Minde!

Odense-Kredsen havde indbudt sine Medlemmer med Damer til Underholdning, Tombola og Bal, den 5. Februar, og havde, ved en Del interesserede Medlemmer, faaet samlet et rigt Udvalg af Præmier, der var skænket til Formålet. Bestyrelsen havde om Eftermiddagen haft travlt med Arrangementet, men alt var klart til om Aftenen Kl. 7. Saa skete det uheldige, at Politiet forbød Ballet, ifølge Forordning fra Ministeriet, paa Grund af »Den Spanske«. Der stod man saa, men at aflyse Sammenkomsten paa dette Tidspunkt kunde der ikke være Tale om, og man besluttede at gøre, hvad man kunde, for ikke at skuffe de Indbudte, og dette lykkedes i høj Grad, trods Balforbudet.

Der mødte cirka 100 Mennesker, som straks stormede Tombolaen, saasnart den aabnedes, og da der ikke var flere Gevinster i denne, afholdtes en fornøjelig Auktion over Resten af Gaverne, og man havde den Glæde, at Indtægterne var over Forventning, hvorfor Bestyrelsen inviterede alle Deltagerne til et sluttet Kaffebord. Orkesteret, der var mødt, koncerterede, og Sangbøgerne kom frem. Derefter fulgte Talerne og improviseret Oplæsning m. m.; senere morede man sig ved forskellige Selskabslege, og inden man anede noget derom var Kl. bleven 1, saa man havde, trods Forbud og spansk Syge, faaet en fornøjelig Aften.

Bestyrelsen benyttede Lejligheden til at rette en varm og hjertelig Tak til alle Medlemmer, der støttede os med Gaver, og til alle Deltagere i Sammenkomsten.

C. B.

Odense-Kredsen afholdt ordinær Generalforsamling den 29. Februar paa Industripalæet i Odense.

Formanden, Telefonmester *Buchgreitz*, bød Velkommen og udbragte et Leve for Hans Majestæt Kongen. Derefter udtalte Formanden smukke Mindeord om Ofrene fra »Albert Høeg«s Katastrofen i den svenske Skærgaard.

Medlemmerne rejste sig.

Bagermester *Carl Pedersen* valgtes til Dirigent og gav Ordet til Formanden, der aflagde Beretning for Aaret 1919. Foreningen bestaar af 203 Medlemmer, hvoraf 13 ekstraordinære. Der har været afholdt 5 selskabelige Sammenkomster i Aarets Løb. Beretningen godkendtes.

Kassereren, *Soph. Nyhammer*, oplæste revideret Regnskab, der udviste en Balance paa 1301 Kr. 70 Øre. Reservefonden ejer 200 Kr.; desuden ejer Kredsen et kontant Overskud af 70 Kr. 58 Øre, takket være Kontingentforhøjelsen og Tombolaens Overskud.

Regnskabet godkendtes enstemmigt.

Derefter foretoges Valg af 3 Bestyrelsesmedlemmer. De to afgaaede: Overgartner *Gronenberg* og Bogholder *Nyhammer* lovede at modtage Valg, og genvalgtes. Maskinmester *Nimb* frabad sig Valg paa Grund af manglende Tid. I hans Sted valgtes Installatør *Overgaard Nielsen*.

Bestyrelsessuppleanter, Revisorer og Suppleant, samt Flag- og Reserveflagbærer genvalgtes ligeledes.

Til Sendemænd valgtes:

Købmand *Breum*.
Fjerkræhandler *Fasting*.
Overgartner *Gronenberg*.
Overværkfører *Grundtmann*.
Direktør *Cl. Hansen*.
Bogholder *Nyhammer*.
Installatør *Overgaard Nilsen*.
Togfører *P. Steffensen*.
Bagermester *C. Pedersen*.

Til Suppleanter:

Maskinmester *Axelsen*.
Ingeniør *Holm*.
Blikkenslager *Michelsen*.
Savværksejer *Larsen*.
Eksportør *Pedersen, N, Aaby*.

Under Eventuelt oplyste Formanden, at Bestyrelsen havde ansøgt om en Minebøsse til Indsamling af Bidrag til forulykkede Sømands trængende Efterladte og havde faaet Lofte om en saadan Bøsse fra Sømandsforeningen af 1856; han anmodede Generalforsamlingen om Sanktion til at andrage Byraadet om at skænke Kredsen en Plads til Opstilling af Bøssen. Det bevilgedes enstemmigt.

Efter at Generalforsamlingen havde drøftet forskellige indre Anliggender og overvejet, hvorledes Genforeningsdagen med Sønderjylland burde fejres i Kredsen, overlod man Bestyrelsen at arrangere dette.

Formanden meddelte, at Vagtchefen, Maskinmester *Sp. Larsen* var valgt for Livstid, hvilket modtoges med Akklamation.

Derefter udtalte Formanden Bestyrelsens Tak for udmærket Samarbejde til det afgaaende Bestyrelsesmedlem, Maskinmester *Nimb*.

Med Hurra for Marineforeningen, Formanden og Dirigenten, sluttedes Generalforsamlingen.

Derefter samledes man om Fællesbordet i Salen ved Siden af, hvor der serveredes Biksomad, Ostepind og Kaffe, efterfulgt af Punsch. Her viste det sig, at jo flere Kammeraterne kommer sammen, desto hyggeligere og fornøjeligere bliver Samværet, og der har endnu ikke før her i Kredsen været et bedre Vennelag, og det siger meget i Odense-Kredsen. Sangbøgerne bringes med her, ligesom Emblemet, de to Ting hører sammen, naar Marineforeningen kalder, og Sangbogen benyttedes lige saa flittigt som Enderne blev spundne.

En Aften svandt, af dem man altid mindes med uddelt Glæde.
C. B.



EBELTOFT-KREDSSEN

afholdt under talrig Tilslutning Præmieskydning i Hotel Skandsens-kildes Sal den 8. Februar Kl. 10 Fm. Præmierne var fremlagt og bestod bl. a. af 2 smukke Barometre, Sølvskeer, Sølvcigaretetuiet o. s. v. Om Aftenen Kl. 8 fordeltes sammesteds Præmierne til de lykkelige Vindere. Resten af Aftenen tilbragtes i overordentligt gemytligt Samvær, hvortil navnlig bidrog, at flere af Medlemmerne skiftevis foretog forskellige morsomme Viser og Sange til Købmand Hellegrens Klaveracompaniment. Man sluttede med Fædrelands-sange og et Leve for Marineforeningens Trivsel.



AALBORG-KREDSSEN

afholdt den 16. Februar sin aarlige Generalforsamling, der var forholdsvis godt besøgt. Formanden, Fabrikant *Im. Stuhr*, aflagde Beretning, ifølge hvilken Foreningen nu har 350 Medlemmer. Kassereren, Konsul *Müller* oplæste Regnskabet for det forløbne Aar,

der sluttede med en Beholdning paa ca. 750 Kr. Det vedtoges at forhøje Kontingentet med 1 Kr., saaledes at det samlede Aarskontingent nu er 6 Kr. Som Opmuntring for Styrmandselever og Maskinister af Handelsmarinen udsattes en aarlig Præmie, »Marineforeningens Ærespræmie«, der i Fremtiden efter nærmere fastsatte Regler vil blive udbetalt til de bedste Eksaminander i Aalborg.

De efter Tur afgaaende Bestyrelsesmedlemmer Fabrikant *Kjær*, Lods *Christensen* og Brofoged *Hjorth* genvalgtes med Akklamation, ligesaa de to Revisorer, d'Hrr. *Mølbach* og *Schiønning*. Efter Valg af et Antal Sendemænd til det store Aarsmøde i København, sluttede Generalforsamlingen, hvorpaa man tilbragte et Par Timerstid i det sædvanlige gemytligt Samvær. Desværre har man, grundet paa Epidemien, maattet udsætte den til den 26. ds. berammede Stiftelsesfest, men haabende paa bedre Tider lover Bestyrelsen snarest muligt at kunne indfri alle i den Retning givne Løfter.



SAKSKØBING-KREDSSEN

holdt den 19. Februar Generalforsamling. Formanden, Bagermester *Møller*, bød Velkommen og oplæste Forhandlingsprotokollen fra de afholdte Bestyrelsesmøder. Kassereren, Købmand *Hermann Jacobsen*, oplæste Regnskabet, som balancerede med 227 Kr. 52 Øre. Paa Understøttelsesfonden indstaar 150 Kr. Til Bestyrelsen genvalgtes Postmester *Lindstow* og Købmand *Hermann Jacobsen*. Til Revisorer Mejeriejer *Rasmussen* og Mægler *Kristiansen*. Foreningen tæller nu 47 Medlemmer.



FREDERICIA-KREDREN

afholdt Generalforsamling den 21. Februar i Hotel »Danmark«.

Mødet var stærkt besøgt.

Formanden, Havnefoged *Schmidt*, bød Velkommen og udtalte nogle Mindeord over det afdøde Medlem, Tømrermester *Marius Petersen*, hvortil Forsamlingen sluttede sig ved at rejse sig.

Til Dirigent valgtes Blikkenslagermester *M. Ottesen*.

Formanden aflagde Beretning. Medlemsantallet er ca. 80 plus 4 Æresmedlemmer. Der har været afholdt 5 festlige Sammenkomster. Foreningen har faaet et Flag, og dette har deltaget i Processionen Valdemarsdagen, ved *M. Petersens* Begravelse og sidst ved Minebøssens Indvielse.

Kassereren, Fiskeeksportør *Holger Munck*, oplæste Regnskabet, som, trods de store Udgifter i Aarets Løb, dog udviste et Overskud af 400 Kr. (Dette Resultat hilstes med Bravoraab og Hurra for »Skibsintendanten«).

Beretning og Regnskab godkendtes.

Til Bestyrelsen genvalgtes Kaptajn *Christiansen*, Fiskeeksportør *Holger Munck* og Prokurist *Madsen*. I Stedet for Havnefoged *Schmidt*, Gasværksbestyrer *Bochsen*, Blikkenslagermester *Ottesen* og Kobbersmedemester *M. Møller*, der alle frabad sig Genvalg, valgtes Lokomotivformand *Eriksen*, Styrmand *Ohlsbro*, Strib, Togfører *Nielsen* og Manufakturhandler *M. Henriksen*. Til Suppleant valgtes Driftsingeniør *Jensen* og til Revisorer *Bochsen* og *Mar. Møller*; Suppleant blev *M. Ottesen*. Til Fanebærer valgtes Blikkenslager *Bernhard Jensen*.

(Ved et senere afholdt Bestyrelsesmøde konstituerede Bestyrelsen sig med Kaptajn *Christiansen* som Formand, Lokomotivformand *Eriksen* som Næstformand, Prokurist *Madsen* som Kasserer og Fiskeeksportør *Munck* som Sekretær).

Efter at Generalforsamlingen var sluttet, samledes Medlemmerne om en Bolle Punsch. Der herskede her en hyggelig kammeratlig Stemning og blev holdt en Række Taler for Flaget, Æresmedlemmerne, Marineministeriet, der havde skænket Minebøssen, o. fl.



NYBORG-KREDSSEN

afholdt den 29. Februar paa Industrihotellet et særdeles gemytligt Torskegilde.

Efter Torskespisningen holdtes Generalforsamling, hvor Direktør *C. Jensen* dirigerede.

De afgaaede Bestyrelsesmedlemmer, Baron *Haxthausen*, Købmand *H. Chr. Jensen* og Malermester *Petersen* genvalgtes, og Bestyrelsen supplerede sig med Politimester *Harhorn*.

Efter Generalforsamlingen gemytligt Samvær med flittig Brug af Sangbogen.



RUDKØBING-KREDSSEN

holdt den 8. Marts Generalforsamling paa Hotel »Rudkøbing«.

Formanden, Konsul *Alfred Nielsen*, var paa Grund af Sygdom forhindret i at være til Stede, hvorfor Havnefoged *Jørgensen* bød Velkommen.

Til Dirigent valgtes Kredslæge *Nyholm*.

Havnefoged *Jørgensen* afgav Beretning og oplæste Regnskabet, der balancerede med 280 Kr.

Begge Dele godkendtes.

De afgaaende Bestyrelsesmedlemmer og Revisorer genvalgte.

Det vedtoges at forhøje Kontingentet fra 3 til 4 Kr. aarlig.

Generalforsamlingen sluttede med Fællesspisning, hvor der herskede god Stemning og hvor flere Taler holdtes.

Ved Midnatstid sluttede det gemytlige Samvær.



EN GENFORENINGSSANG

er udkommen med Tekst og Musik af to baade i og udenfor Marinen velkendte Mænd, Overkanoner *Viggo Bachmann* og Stabshornblæser *Victor Bentzen*.



FLAGMAST PAA DYBBØL BAKKE

De »Danske Soldaterforeningers Fællesudvalg«, i hvilket Marineforeningen er repræsenteret ved Københavns-Kredsens Formand, har tænkt at rejse en Flagmast paa Dybbøl Bakke, paa hvilken Flaget paa Genforeningsdagen vil blive hejst som et varigt Minde om den historiske Dag.

Bidragsliste er fremlagt paa Marineforeningens Kontor, hvortil Medlemmer, som kunde ønske at yde et Bidrag, anmodes om at henvende sig.

De indkomne Beløb tænkes endvidere anvendte til Udsmykning af Kriegergrave samt til Indbydelse af Veteraner til Overværelse af Flaghejsningen paa Højtidsdagen.



FORELØBIGT PROGRAM FOR DE DANSKE SOLDATERFORENINGERS FEST PAA GEN- FORENINGSDAGEN

Festen afholdes paa Genforeningsdagen som en storstilet, pompøs Folkefest, hvis højtidelige Kulmination skulde naas i selve Genforeningsøjeblikket. I Programmet er dette Tidspunkt forudsat at skulle indtræffe Kl. 12 Middag, hvorfor Programmet vil være at ændre ved eventuelle Forandringer heri. Soldaterforeningerne har til Hensigt at ville skabe en virkelig folkelig, national Højtideligholdelse af Genforeningen, en Fest, der skulde være Udtryk paa een Gang for Folkets dybe Glæde i Genforeningsøjeblikket og samtidig dets taknemmelig Veneration for Veteranerne.

Festen afholdes paa »Stadion«, der udsmykkes paa følgende Maade:

Ved Indgangsportene opstilles Flagstænger med Vaabenskjolde og Flagrosetter.

Udgangen fra Idrætshuset til Stadion markeres ved Udsmykning med Flagdekorationer, stedsegrønne Planter etc. Under den lille Balkon paa Idrætshuset anbringes et stort Rigsvaaben omgivet af Flagdekorationer.

Hele Idrætsbanen indrammes af 100 Flagstænger, anbragte langs Tilskuerpladsernes nederste Barriere. Flagstængerne er prydede med Vaabenskjolde, Flagrosetter, eventuelt Løv, og indbyrdes forbundne med Flagguirlander. Ved hver af disse Flagstænger er posteret en Underofficer af alle de forskellige Vaabenarter. Flagene er ikke hejst, men Soldaterne er klare med Flaglinerne.

I Midten af Idrætsbanen er anbragt en kæmpemæssig Flagmast med Barduner. Flaget er heller ikke her hejst, men Underofficerer af Marinen staar klare ved Flaglinerne.

Festpladsen aabnes 1 Time før Festens Begyndelse.

For Veteranerne er reserveret Plads paa de foran Idrætshuset anbragte Stolerækker, sammesteds indtager de øvrige Indbudte deres Pladser. Samtlige Indbudte samles i Idrætshuset, og bliver ført til deres Pladser af Festudvalget.

Musiken er anbragt foran Idrætshuset og bestaar af et 100 Mands Horn-Orkester under Ledelse af Kapelmester *Schnedler-Petersen*.

Orkestret spiller, imedens Folk samles.

Festen begynder med, at et Fanetog under Tonerne af Riberhus Marsch marscherer ud af Idrætshusets Hovedindgang. Fanetoget er sammensat af samtlige herværende Soldaterforeningers Faner. Hver Fane bæres af vedkommende Forenings Fanebærer, flankeret af to Soldater (menige, Underkorporaler eller Korporaler) af det Vaaben, Foreningen repræsenterer. Resten af Fanevagten dannes af 6 af vedkommende Forenings Medlemmer.

Ved Udgangen fra Idrætshuset drejer Toget til højre, sænker Fanerne for de til højre siddende Veteraner og marscherer hele Stadion rundt, indtil de passerer de til venstre for Idrætshusets Indgang siddende Veteraner, for hvem Fanerne ligeledes sænkes. Fanebærerne begiver sig nu med Fanerne ind i Midten af Stadion, hvor de tager Opstilling rundt om den store Flagstang. Fanevagterne træder tilbage til Indgangen til Idrætshuset.

Festen forløber herefter saaledes:

Et kort motiveret »Kongen leve!«

Forsamlingen synger »Danmark dejligst Vang og Vænge«.

Kgl. Kammersanger *Peter Cornelius* synger en i Dagens Anledning skreven Sang.

Herefter holdes en kort Tale om Genforeningen. Taleren slutter i det Øjeblik, Genforeningen indtræder, og Taleren giver Ordre til nu at hejse alle Flag. Under Salut gaar samtlige Flag tilvejs, og Taleren udbringer et Leve for det nu atter samlede Danmark. Forsamlingen synger: »Der er et yndigt Land«.

Herefter holdes en kort Tale for Veteranerne, der slutter med et Leve for disse. I det Øjeblik Taleren bestiger Talerstolen træder samtlige Fanebærere frem paa Linie med Front imod Veteranerne og sænker Fanerne, naar Veteranerne hylde.

Musiken intonerer nu »Den Gang jeg drog af Sted«, og efter at første Vers er spillet, ordner alle Fanevagterne sig, hvorefter Fanetoget atter marscherer Stadion rundt og tilsidst ind i Idrætshuset.

Herefter er Festen forbi, og Forsamlingen skilles under Musik. Musiken spiller, indtil Folk har forladt Festpladsen.

Til Festen indbyrdes samtlige Veteraner og de civile og militære Autoriteter, Pressen m. fl.

Der sælges 12,000 Billetter, hvoraf Soldaterforeningernes Medlemmer paa Forhaand faar reserveret et passende Antal, medens iøvrigt offentligt Salg finder Sted.

Billetternes Pris er 1 Kr. 25 Øre inklusive Program og Sange.

Paaklædningen er tvangfri, Medlemmer af Soldaterforeningerne skal bære Emblem.

Overskudet af Festen gaar til trængende danske Veteraner og Veteranenker.



EN NYTTIG AARBOG

En overmaade nyttig og velredigeret Aarboeg for de danske Forsvarsbrødrereselskaber og Soldaterforeninger er udkommet, gældende for Aaret 1919—20 og udgivet og redigeret af Kaptajn *H. A. Hanson*.

Aarbogen, der ser Lyset som et Middel til at skabe yderligere Tilslutning til, Sympati og Interesse for de nu saa udbredte og for vort Samfund betydningsfulde Selskaber og Foreninger vil utvivlsomt afhjælpe et Savn for alle i disse Forhold Interesserede og blive anvendt som Vejleder for offentlige Myndigheder, Presse etc., idet den indeholder udførlige Oplysninger om: De samvirkende danske Forsvarsbrødrereselskaber, Danske Soldaterforeningers Fælles-

udvalg, Feltartilleriforeningen, Fæstningsartilleriforeningen, Gardehusarforeningen, De danske Garderforeninger, Intendanturforeningen, Kystartilleriforeningen, Marineforeningen, De danske Pionerforeninger, 1ste Regiments og 2det Regiments Soldaterforeninger samt Foreningerne 3die og 4de Regiment.

Men desuden vil denne Bog kunne læses med stort

Udbytte af alle, idet den indeholder, og lover ogsaa fremtidigt at ville indeholde et betydeligt nationalt Stof, der iaar bestaar af ypperlige, illustrerede Artikler vedrørende vor Hærs Historie og de sønderjydske Krige, underholdende og smukke Beretninger, der læses med stort Udbytte.

Aarbogen anbefales paa det bedste til alle Under Dannebrog's Læsere.



UNDERVISNING OG ADSPREDELSE I SCAPA FLOW

Ved Krigens Udbrud standsede selvfølgelig al Undervisning i de britiske Krigsskibe; der var jo saa meget andet at tage vare paa; og først i Oktober 1915 udstedtes en Flaadeordre om atter at organisere Undervisningen i Skibene. I flere af de større Skibe havde man allerede forinden undervist i Navigation, Historie etc., og da mange Folk efterhaanden søgte Undervisningen, ansatte Admiralitetet i 1916 en eksamineret Skolelærer i hvert Skib, lige ned til de lette Krydsere, samt en Lærer i hver Destroyer- og Undervandsbaads-Flotille, ja selv i Hjelpekrydsere oprettedes der Skoler. Efterhaanden forøgedes Lærernes Antal i de større Skibe, og Officererne afholdt Foredrag om specielle Æmner.

Drengene, som søgte Undervisning, blev allerede ved 17½ Aar forfremmet, forudsat at de bestod Prøven i Geografi, Historie, Matematik, Mekanik og Elektricitetslære. I »Grand Fleet« gik over 500 Elever op til Prøven samtidig, hvoraf ses, at den britiske Marine ikke glemte det opdragende Element selv under Krig.

I Juni 1916 tillod Forholdene at etablere Skoler for Underofficerer, og en bestaaet Prøve blev atter en af Betingelserne for Forfremmelse til et Speciale inden for Flaaden. Admiral Beatty anmodede senere alle Skibschefer om, at støtte ham i hans Bestræbelser for at faa Undervisningen saa god som mulig, idet Admiralen samtidig henvendte sig til den store Betydning det havde for Marinen at have vel lærte unge Søfolk og Drengene i Skibene. Efterhaanden blev Skolegangen paabudt for Drengene, og samtidig søgte man paa alle Maader at opmuntre de yngre Søfolk til at søge Kursus i Mekanik, Elektricitet og elementær Navigation.

Paa Grund af den store Forøgelse af Flaaden blev det ogsaa nødvendigt at oprette Specialkursus til Artilleri-, Torpedo-, Signal- og Radiotjeneste, og da det vilde være upraktisk at sende Folk til Specialskolerne i Land, fordi Skibene stadig skulde ligge kampklare, blev saadanne Kursus oprettede i Flaaden, hvor den teoretiske Undervisning blev givet af de særlige ansatte Lærere.

Ogsaa for de mindre Fartøjer — Destroyere og Undervandsbaade — blev Undervisningen drevet systematisk. Lokaler fandtes kun i Depotskibene, saaledes at Skolerne kun kunde passes, naar Baadene laa ved Land; her var tillige oprettet Afdelinger for Trawler-Besætningerne, som fik Lejlighed til at tage Skippereksamen.

Selvfølgelig blev Undervisningen af de unge Officerer og Kadetter ikke forsømt paa Grund af Krigstjeneste. Over 60 Lærere blev anvendt hertil, og forskellige Professorer besøgte Flaaden og holdt Foredrag.

Man kan ikke andet end beundre, at den britiske Marine midt under Krigens Besvær og Møje, ikke alene ikke tabte Opdragelsesmomentet af Syne, men gennemførte Undervisningen for alle de forskellige Korps.

Da Admiral Sturdee, Sejrherr fra Falklands Øerne, engang blev spurgt, om det ikke var et af de største Resultater i Krigens, at den tyske Orlogs- og Handelsflaade var bleven blæst bort fra »The seven Seas«, svarede Admiralen, at man aldrig maatte glemme, at for at vinde Sejr over Tyskerne

maatte den britiske Matros først vinde en endnu større Sejr over sig selv.

Ved Krigens Udbrud, fortsatte Admiralen, vidste jeg, at vi vilde faa Herredømmet til Søs i den Udstrækning, vi virkelig fik det; men hvis nogen havde sagt mig, at vi skulde holde til i den isolerede Havn, Scapa Flow, hvor Besætningerne i Maaneder ad Gangen var afskaaren fra den øvrige Verden, saa maa jeg indrømme, at jeg vilde have været bange for denne, den haardeste Prøve, som nogen Sømand maatte udholde, men i Stedet for at dale højnedes Moralen stadig, saa Flaaden for hver Dag, som gik, blev mere kampberedt. Den tyske Flaade, som hver Dag kunde give Landlov, var derimod fuld af Uro og Trusler om Mytteri.

Man forsøgte ogsaa at drive Sport i Land, skønt det var vanskeligt nok, da man altid skulde være klar til at gaa til Søs med 1 à 2 Timers Varsel; ogsaa Folkene fra Trawlerne og Patrouillefartøjerne tænkte man paa. Svømning, Roning og Sejlsport blev drevet.

I Land spillede man Kriket, Fodbold og Hockey, som var et bedre Spil i det fugtige Klima end Fodbold, og de forskellige Skibes Besætninger lod man konkurrere indbyrdes. Baade Officerer og Mandskab deltog i Løb i Land, dette betragtedes som noget af det bedste til at hærde Musklerne og gavne Legemet.

Noget ganske nyt for Flaaden var Biograf- og Teaterunderholdning. Det viste sig umuligt at faa en Skuespillertrup derop, den lange Søvej forhindrede det, og man havde heller ingen Steder, hvor man kunde anbringe Truppens Medlemmer, det vilde ogsaa tage Maaneder at komme alle Skibene igennem. Opholdt Skuespillerne sig i et Skib, blev de maaske vækket en Morgen paa Vej til en Søkamp; det kunde ikke gaa an.

Man tænkte paa at lave en Handelsdamper om til et Teaterskib, men der var jo Brug nok for Damperne til deres egentlige Beskæftigelse. Saa valgte man den Damper, som bragte Proviant til Krigsskibene, og som laa i 1 à 2 Dage langs Siden, og i en Fart blev en Scene og Tilhørerplads bygget uden at det generede Damperens Arbejde med at losse Proviant. Selvfølgelig var der længe mellem hver Forestilling, da Damperen var 2 à 3 Maaneder om at komme alle Skibene igennem, og Mellemtiden maatte udfyldes med anden Underholdning. Spørgsmaalet blev løst ved Biografen, og fra London sendtes de bedste Films op til Flaadens Post- og Depotskib, hvor de fordeltes mellem Skibene. I hvert Skib, var der nu Forestilling hver Aften, og Bekostningen beløb sig kun til 1 à 2 sh. pr. Mand om Maaneden. Krigsfilm og Kongens Besøg paa Flaaden var særlig søgte. Men de bedste levende Billeder, sagde en engelsk Matros, var dog dem, man saa fra Kupevinduet i det Tog, som førte Landlovsgasten Syd paa, medens Skotlands Skove gled forbi med en Fart af 60 miles i Timen.

Som man ser, blev der gjort alt for at holde Humøret og Moralen oppe i den britiske »Grand Fleet« under den store Kamp. Naar Moralen ikke svækkedes i de britiske Skibe, beroede det næppe paa Tilfældet, men var et Resultat af den Opgave, som de Ledende tog op.

C. I. SPEERSCHNEIDER



UNDER DANNEBROG

MARINEFORENINGENS MEDLEMSBLAD

ORGAN FOR SØVÆRN OG SØFART

7. AARGANG

REDAKTØR: KAPTAJN H. EWALD

HÆFTE IV

AARSABONNEMENT 3 KR.

UDGIVER: MARINEFORENINGEN
EKSPEDITION: FORENINGENS KONTOR
MØNTERGADE 22, MEZZANINEN, TELEFON: BYEN 3448
ANNONCEEKSPEDITION: DR. DAGMARS ALLÉ 22
VALBY — KØBENHAVN, TELEFON: VALBY 828 x

ENKELTE NUMRE 25 ØRE

FORENINGSMEDDELELSER M. M.

VED E. W. MARSTON, VALDEMAR SCHOU og AXEL IUEL



HELSINGØR-KREDSEN

afholdt Fredag d. 5. Marts Kl. 7 1/2 Aften aarlig Generalforsamling i Promenaden. Formanden aabnede Generalforsamlingen; til Dirigent valgtes Dr. Klubien; Formanden aflagde Aarsberetning; men forinden bad han Forsamlingen rejse sig og mindes vort kære afdøde Medlem Kaptajn, Konsul *Brünnick*. Kassereren aflagde Regnskabet, som godkendtes; der var et Overskud paa 104 Kr., som overførtes til næste Aar. Forslag om at udnævne Kommandør *Bardenfleth* til Æresmedlem blev enstemmig vedtaget. Formanden bad Forsamlingen rejse sig og udnævnte derefter Kommandør *Bardenfleth* til Æresmedlem af Marineforeningens Lokalkreds Helsingør, hvorefter Medlemmerne gav det nye Æresmedlem et kraftigt Leve. Kommandøren takkede Forsamlingen for den store Ære, Foreningen havde vist ham ved at udnævne ham til Æresmedlem.

Forslag om Forandring i Sammensætningen af Bestyrelsen: Det vedtoges at vælge Bestyrelsens hovedsagelig i Helsingør.

Valg af Bestyrelse: det vedtoges at forandre Antallet fra 9 til 7. Følgende Medlemmer blev foreslaaet: Kaptajn *Møller*, Dr. *Klubien*, *G. E. Olsen*, Købmand *Nærum*, Humlebæk, Købmand *Carlo Lindahl*, Skotterup og Fiskeeksportør *Emil Larsen*, som alle genvalgtes.

Da der ellers ikke var mere at forhandle, hævdedes Generalforsamlingen. Formanden takkede Dirigenten og bad Medlemmerne udbringe et kraftigt Leve for ham.

Efter Generalforsamlingen holdt det nye Æresmedlem Kommandør *Bardenfleth* et lille Foredrag om sine Erindringer fra den fransk-mexicanske Krig, som blev hørt med stor Interesse.

Derefter var der Fællesspisning med mange Taler, men desværre var der tidlig Udskjning, nemlig Kl. 11.



FREDERIKSSUND-KREDSEN

afholdt den 21. Marts sin aarlige Generalforsamling paa Hotel Issefjorden i Frederikssund.

Til Dirigent valgtes Mejerist *Arpe*, hvorpaa Formanden aflagde Aarsberetning. Kredsen er i stadig Fremgang og Medlemsantallet nu 88. Indtægterne havde beløbet sig til 640 Kr. og Udgifterne til 551. Foreningens Deltagelse i Flagdagen 1919 og dens forestaaende Deltagelse i Genforeningsfestlighederne sammen med de andre Soldaterforeninger omtaltes. Kredsen har afholdt mange fornøjelige Sammenkomster og optaget Fisker *Kasper Nielsen*, Skoven, som Æresmedlem.

Kassereren, *Andersen*, oplæste derpaa Regnskabet, som enstemmigt godkendtes.

De afgaaende Bestyrelsesmedlemmer og Revisorer genvalgtes enstemmigt.

Til Sendemænd valgtes Slagtermester *Lund*, Snedker *Jensen*, Jægerspris, Mejerist *Arpe* og *Jens Andersen*.

Det vedtoges at starte en Indsamling til et Veteranhjem i Sønderjylland, ligesom det vedtoges, at Kredsen yder Bidrag til Flagmasten paa Dybbøl Bakke.

Man vedtog yderligere, at der til Sommer arrangeres en Udflygt efter Bestyrelsens nærmere Bestemmelse.

Efter at Generalforsamlingen var hævet, tilbragte man et Par Timer i godt kammeratligt Samvær.

AALBORG-KREDSEN

Søndag den 18. April fejrede Kredsen omsider sin paa Grund af de vanskelige Forhold saa længe udsatte Stiftelsesfest. Som sædvanlig blev denne saa længselsfuldt imødesete Fest en straalende Succes fra først til sidst, og rundt om hørte man kun Lovord om det fortræffelige og stilfulde Arrangement.

Haandværkerforeningens store Sal var i Dagens Anledning omdannet til et veritabelt Skibsdæk med Kommandobro, Rat, Styrehus, Skorsten og Mast, og overalt i Lokalet var Flagets smukke Farver anvendt med megen Virkning. Et elektriserende Hornsignal, efterfulgt af de skingrende Baadsmanspiber, kaldte Deltagerne paa Dækket, og til Tonerne af „Holmens faste Stok“ placerede ca. 350 Damer og Herrer sig om de ventende Kaffeborde. Allerede straks fra Begyndelsen blæste den ægte, uforskedede Søbrise, som altid kendetegner de gamle Marineres Sammenkomster, gennem Salen for yderligere i Aftenens Løb jævnt at tiltage i Styrke, uden at det dog derfor blev nødvendigt at „stikke Reb“ i Merssejlene.

Efter at man, med sædvanlig Hønhør, havde hejst Flaget, viste Chefen, Fabrikant *Stuhr*, sig paa Kommandobroen og bød i djerre Ord det talrige Selskab velkommen om Bord. Straks efter serveredes Kaffen, og nu vekslede Taler og Sange i en Uendelighed. Chefen talte for Konge og Fædreland og mindede i smukke Ord om Dybbøldagens Betydning. Politibetjent *Høfler* talte for Flaget, hvorpaa Dommer *Hornemann* overrakte Kredsen en pragtfuld Raaber af Kobber, et helt Kunstværk, forarbejdet og skænket af Medlemmer, hvis Kærlighed og varme Interesse for Foreningen saaledes paany gav sig det smukkeste Udslag. Formanden takkede i bevægede Ord for den kostbare Gave.

Et Sangkor paa 12 Mand (af Sangforeningen af 1843) gav nu nogle Numre til Bedste. Sangen lød ualmindelig smukt i den rummelige Sal, og et mægtigt Bifald lønnede de Optrædende. Overretssagfører *Schoustrup*, der overværede Festen, bragte en Hilsen fra Kammeraterne i København og vakte megen Mmterhed ved sine vittige Ord. Man sang derpaa en omdelt Sang, „De danske Sømænd“, hvorefter Konsul *Møller* talte for Sømandsstanden. Senere talte Dommer *Hornemann* for Damerne. Formanden for de fire tilstedeværende Veteraner og *Høfler* for Familien *Stuhr*, af hvilken tre Generationer, *Stuhr* sen., Formanden og dennes to Sønner, var til Stede.

Mange andre havde Ordet, bl. a. Garver *Klitgaard*, der talte smukt for Marineforeningen, og medens Falderebsgasterne, fire Dreng i Uniform, fordelte de ved den foretagne Lodtrækning faldne Gevinster, ca. 50 Smaahefter med maritimt Indhold, tilbragte man en lille Tid ved Bordene, indtil Næstkommanderende, Brofoged *Hjorth*, sluttede denne Del af Festen ved, under almindelig Jubel, at fremvise Foreningens fortrinlige Samling af Lysbilleder, hvis Emner alle er hentede fra Livet om Bord i de danske Orlogsmænd.

Salen ryddedes derpaa, og til Tonerne af et fortrinligt Orkester svingede de forhenværende blaa Gutter deres Damer, medens de ældre Aargange i de tilstødende Lokaler nød Samværet og genopfriskede Minderne fra den Tid, de tjente under Dannebrog. Festen sluttede officielt Kl. 12, men det blev langt ind paa Hundevagten, inden de sidste Deltagere gik fra Borde og dermed sluttede en fornøjelig og stemningsfuld Fest, en Fest, der helt igennem tjente den energiske og initiativrige Bestyrelse til stor Ære.

