

HÆFTE
II

FEBR.
1927

Joh. Chr. Petersen & Søn,
Studiestræde 19. Telf. C. 300.

Alle Metaller: Bly, Kobber, Nysølv, Nikkel, Tin,
Zink etc. i Blokke, Stænger, Traad, Rør og Plader.
Slaglod Asbest.

Stort Lager. Forlang Offerter. Billigste Priser.

Brug dansk Accumulatorsyre.

Leveres i alle Styrkegrader fra:

A/s Dansk Svovlsyre & Superfosfat-Fabrik.



A/s Dansk Skinkekøgeri.

Telefon 9484.



Telefon 11484.

Absolut mest velsmagende Skinke. — Let roget, Let saltet, tilpas kogt.

Største Salg i Danmark.

Siden 1912 Leverandør til saa godt som alle Landets Hospitaler,
Sygehuse, største Restauranter, samt militære Kostforplejninger.
Højeste Udmærkelse i København 1923. Guldmedaille i Rio 1923.

A/s Accumulator-Fabriken

Leverandør af alle Typer Accumulatorer.

Vesterbrogade 53, København.

Telefon: 2161 - 7961 - 7981. — Fabrik i Lyngby.

Leverandør til Marinen.

C. V. Petersen,

Bageri & Conditori,

St. Kongensgade 91.

Telefon 5712.

A. C. REINHARDT
Hattefabrikant

St. Kongensgade 85. Telefon Palæ 3720.

Silkehatte af eget Fabrikat.

Stort Lager af fineste engelske og italienske Filthatte.

Stofhatte i stort Udvalg. Hatte afstrypes.

L. A. JØRGENSENS
Bogtrykkeri,

Rosengården 13.

Telf. Byen 1502. København K.

CHAMPAGNE
Louis Roederer, Reims

Leverandør til Hans Majestæt Kongen af Danmark
Grand vin sec Extra dry. Carte Blanche 1906 Extra dry.

Kedelrensning

Rustbankning

Ældst, bedst og billigst.

Det danske mekaniske Damprensningselskab
Nyhavn 57. Tlf. 5241 København

AKTIESELSKABET

C. OLESEN



MANUFAKTUR EN GROS OG FABRIKATION
DANSK PLYS OG MØBELSTOF-FABRIK I HÅSTRUP

Fritstaaende
Dampkedler

for Høj og Lavtryk.
Stor Ydeevne, hurtig Opfyring Økonomiske og billige.
Tilbud til Tjeneste.

Chr. Jacobsens
Maskinfabrik,
Horsens. Tlf. 1214.



Svend Andersen, Havnen 3,
Jens Andersens Eftf. **Horsens.** Tlf. 446
Slagter & Fedevareforretning.
Leverandør til Marinen.

Georg Jensen,
Havnen 5, **HORSENS** Tlf. 1125.
KOLONIAL — VIN — DELIKATESSE

Skibsproviantering.
Leverandør til Marinen.

Vilh. Foss' Eftfl. VINHANDEL
Gl. Mønt 2 - København - Telefon 840-11841.
Leverandør til Hs. Maj. Kongens Hof, Marinen, Københavns Raadhus, København.
Kommunes samtlige Hospitaler samt andre offentlige og private Institutioner.

Dansk Trykluft Kompagni A/s
Tlf. Central 1993 Bernstorffsgade 21 Tlgr.-Adr.: DATRYKO



Trykluftanlæg til Farvesprøjtning.

D. T. K. Malepistoler Nr. 50.

Aktieselskabet Randers Rebslaeri.

Hampetrosser, Manillatrosser, Kokostrosser,
:: Transmissionstouge, Staaltrasser, etc. ::

Lager i København: **ANTON JENSEN,** Strandgade 44
Telefon 12.665



JENSEN & OLSEN

ESBJERG JERNSTØBERI & MASKINFABRIK
MASKIN- OG SKIBSREPARATIONER
TELEFON 31, TELGR.-ADR. „THOR“

ESBJERG SKIBSBYGGERI

VED DOKKEN.
Telf.: Skibsbyggeriet 253. N. RAUN-BYBERG Telf.: Privat 1238.
Nybygninger og Reparationer udføres.
Lager af Materiel og Skibsinventar.

J. LAURITZENS KULFORRETNING A/S KUL- & COKE-IMPORT

TELEGRAMADRESSE: »CARBONIA«
TELEFON NR. 118 & 828. EFTER KONTORTID 1718.
STATSTELEFON NR. 70. ESBJERG.

A. Reimers Eftf.,
Faaborg. Tlf. 31.

1ste Kl. Rod- & Paalægforretning.
Leverandør til Marinen.

Frugt- og Grøntforretningen
„SAFRANO“
Torvegade 15. — Tlf. 1366 — ESBJERG.
— Altid friske Grøntsager. —
Moderate Priser! Leverandør til Marinen.

R. MOLLERS Skibsværft,

Telefon 246 — FAABORG — Telefon privat 415.
Patent Ophalingsbeding, 450 Tons.

Herman Agerup,

Strandgade 3, Faaborg. Tlf. 269.
Kolonial- & Skibsproviant-
forretning.
Leverandør til Marinen.

Lauritz Nielsen

Skibsproviantering,
Havnen, Frederikssund, Telf. 8.
Grundlagt 1884.
Leverandør til Marinen.

J. WIEDEMANN'S

statskontrollerede
Fedevare- og Pølsefabrik
RABESHAVE LANGEBROGADE 6
Telefon 798

OTTO SUENSON & CO.

Dr. Tvergade 7, Telefon Central 482.
Vin og Cigarer.
Leverandør til Søofficersforeningen og Officers-
foreningen.

Brødrene Henze, Bragesgade 8. - L.

Telefon 30 02 - 30 45
Nagler — Bolte — Møtriker m. m.

Faaborg Jernstøberi & Maskinfabrik

ved C. C. JENSEN anbefaler sig med

Støbe- og Smedegods til Fartøjer.

Specialitet: Jernknæ. Forlang illustreret Katalog

Brug Acetylgas paa Staalflasker.

Altid klar til Brug.
Mindre Iltforbrug.
Ren og kold Gas.

Jydsk Ilt- & Acetylgasfabrik A/S.
Horsens. — Telefon 750 - 751 - 752.

Arbo-Bähr & Co. A/S

Vodroffsvej 4 B. Tlf. 4600 & 4606.

Bedste Forbindstoffer. Faas gennem Apotekerne.

Jacob Holm & Sønners Fabriker A/S

Reberbanegade 3. Kjøbenhavn S.

Telegr.: Holmsønner. **Tougværk** Telefon: 1611. 9117.

J. S. V. WEILBACH



Grundl. 1755. - Kgl. Hoflever.
Niels Juelsg. 6. - Tlf. 1220.

Reglementerede Flag og Vimpler.

Leverandør af Marineforeningens Flag og Dekorationsflag.



PETERSEN & ALBECK ILTFABRIKKEN

ENGHAVE BRYGGE B. TELEFON: C. 4420
Alt til Autogen Sveisning og Skæring.

Kjøbenhavns Flydedok og Skibsværft

Maskin- og Skibsbyggeri
3 Flydedokke Tørdok Patentslip

Aktieselskabet Nordisk Kaffekompagni

København, Odense, Aarhus, Esbjerg, Haderslev, Helsingfors.
Største Brænderidrift i Norden.

Dampskibsselskabet „Atalanta“

Malmøgade 3. Telf. Central 1418.
Telf. Central 1418.

Reserveret.

Remington Fr. E. Jeppesen,

Skrivemaskine
skrivers, adderer, subtraherer
og har Key Set Tabulator.
L. Kristensen, Vestergade 27.

Murermester.
Forchammersvej 20.
Telf. Central 82 (12-2).

Nørre Central Kafé

Nørrebrogade 124
Telef. 7476 - 11361

Medlem af Marineforeningen.

V. Schmidt, Instrumentmager

Holmensgade 29

P. J. Storm,

Tømrermester,
Tesdaorpsvej 44.

Telefoner: Kontor og Privat C. 5172.
Værksted & Plads Godth. 1892.



V A L B Y G A A R D S V E J 6 2 .
Indenlandsk Salgsafdt. Telf. 8729.

Forlang hos Deres Handlende:
Royal Skinke, Royal Oxetunge og
Royal Svinetunge i Daaser.

1ste Præmie for udmærket behandlede Pro-
dukter paa den fransk-danske Udstilling.
Guldmedalje, København 1925.
Leverandør til Garnisonen.

Ryg

„FLAG“

hver Dag

en FLAG Dag.

Oscar Johansen,

Glarmester og Forgylder.
Overgaden n. Vaudet 25. — Tlf. Amager 6937 x.
Alt Bygningsarbejde udføres.
Leverandør til Orlogsværftet.

UNDER DANNEBROG

MARINEFORENINGENS MEDLEMSBLAD

ORGAN FOR SØVÆRN OG SØFART

UDGIVET AF MARINEFORENINGEN.

REDAKTØR: AXEL JUEL

14. AARGANG 1927.	BLADETS OG HOVEDFORENINGENS KONTOR Bredgade 25 C., København K. Telefon Palæ 2886.	BLADETS ANNONCEEXPEDITION: E. von Rosen Holbergsgade 10. Tlf. 8907.	HÆFTE II. Februar
----------------------	--	---	----------------------



FORENINGSMEDDELELSER M. M.

Under Medvirkning af Arkitekt E. W. Marston og Grosserer Vald. Schou.

ORDENSDEKORATION

Veteran, Fisker *Steffen Holm*, Sonderup Strand pr. Horsens, er benaadet med Dannebrogsmændenes Hæderstegn, som ved Horsens-Kredsens Formand overrakte Veteranen under en smuk Højtidelighed i denes Hjem.

LANDEVÆRNSMÆRKET

Fra Komitéen for »Landeværnsmærket« har Marineforeningen modtaget Anmodning om, at der maa blive agiteret for Salg af Landeværnsmærket blandt Foreningens Medlemmer Landet over.

Salget er paabegyndt, og Mærket kan faas:

I København: Nygade 4.
Paa Raadhusets Oplysningskontor.
Hos Boghandlerne.
I Kioskerne.

I Provinsen: Hos Boghandlerne m. fl.

KOLDING-KREDSENE

afholdt den 29. Januar sin aarlige Generalforsamling paa Palæhotellet efter forudgaaende rællesspisning.

Formanden, Tandslæge *Strange Friis*, valgtes til Dirigent og omtalte under Aarsberetningen Landsforeningens nye Formand, Admiral *Carstensen*, der i 1926 afløste Kommandør *Kiær*, samt at det aarlige Sendemandsmøde i Aar afholdes i Aalborg.

Endvidere mindedes Formanden de fem af Foreningens Medlemmer, der i Aarets Løb var afgaaet ved Døden.

I det sidste Halvaar har Arbejdet indenfor Bestyrelsen i særlig Grad staaet i Fregatten Jyllands Tegn, idet Bestyrelsen har fungeret som Lokalkomité for Indsamlingen til Fregattens Bevarelse, og opnaaet et godt Resultat.

Kasserer, Købmand *L. Larsen*, iremlagde det reviderede Regnskab, der godkendtes.

Formanden samt hele den øvrige Bestyrelse genvalgtes.

Efter Generalforsamlingen fortsattes det kammeratlige Samvær med Taler og Sang, og paa Forslag af et af Medlemmerne indsamledes der 100 Kr. til Landeværnet. Beløbet vedtoges det at tilstille »Kolding Avis«.

Den afgaaede og genvalgte Formand og Bestyrelse er: *H. Strange Friis*, Formand, Hotelejer *H. Nielsen*, Næstformand, Købmand *L. Larsen*, Kasserer, samt Kaptajn *Petersen*, Havnefoged *Fink*, Konditor *Klaaborg*, Tandslæge *Westerlund* og Revisorer: Teglværksejer *Hansen*, Anst. og Dyrlæge *Hørlyk*.

Til Sendemænd valgtes: Formanden, *H. Strange Friis*, *L. Larsen*, Direktør *Drejer* og Havnefoged *Fink*. Suppleanter: *Westerlund*, Rentier *Nielsen*, Lods *Kofod* og Restauratør *Legarth*.

Resultatet af Bestyrelsens Arbejde som Komité for Indsamling til Fregatten »Jylland« er følgende: der er solgt 100 Platter, 266 Askebægre og 545 Julegavekort samt i kontante Bidrag 232.25 Kr. Den samlede Sum andrager ialt 3304.25 Kr.

MORSØ-KREDSSEN

afholdt Søndag den 30. Januar sin 1-aarige Stiftelsesfest i Haandværkerforeningens store Sal. Programmet lød paa Foredrag, fælles Kaffebord og saafremt Forholdene tillod det, nogle Timers Dans.

I Salen stod de smukt pyntede Kaffeborde dækkede, og i dens ene Hjørne havde Foreningens Marineorkester — der i utrolig kort Tid var bleven udvidet fra 3 til 6 Mand — taget Stude.

Kl. 7³/₄ marcherede de ca. 70 Deltagere — til Tonerne af »Holmens faste Stok« — ind i Salen og indtog straks deres Pladser ved Kaffebordene, hvorfra Foredraget skulde paa-høres. Med fuld Honnør gik Flaget til Tops, og Formanden, Dommer *Horneman*, bød dernæst Deltagerne og Foredrags-holderen, Hr. *Holger Rosenberg*, hjertelig velkommen, hvorefter Ordet blev givet Hr. *Rosenberg*, der holdt et udmærket, interessant og belærende Foredrag, ledsaget af fortrinlige Lysbilleder, om en Rejse i Indien.

Under den mest fornøjelige Stemning indtog man Kaffen, og ind imellem Talerne koncerterede Marineorkestret. Første Taler var Formanden, der talte smukt for H. M. Kongen og Formanden betoned særligt den Tak vi skylder vor Konge for hans store Interesse for Marinen; derpaa fulgte Sangen »Kong Christian«, og dernæst talte Næstformand, Lods *Yttrup*, for Damerne, Maskinmester *Sørensen* for den danske Marine og Kaptajn *Brandt* for Flaget.

Deltagerne længtes nu efter at faa Benene rørt, og ved 10-Tiden tog Dansen sin Begyndelse efter Musik af et professionelt Orkester paa 3 Mand; men der ventede dog — lidt senere paa Aftenen — Deltagerne en Overraskelse, idet Maskinmester *Sørensen*, efter Pausen, havde faaet arrangeret et lille Tableau paa Scenen, og da Tæppet gik op, viste Marineorkestret sig, iført blaa Kraver og hvide Huer, og efter at Deltagerne kraftigt havde givet deres Bifald tilkendte, spillede Orkestret op til Dans i ca. 1/2 Time, hvorefter Byens Orkester fortsatte til Festens Afslutning Kl. 1, og der hersker ingen Tvivl om, at alle, der deltog, havde haft en udmærket fornøjelig Aften.

AALBORG-KREDSSEN

havde Tirsdag den 1. Februar indbudt alt, hvad findes af Soldaterforeninger i Staden, og det er ikke lidt, til en større Fest i Haandværkerforeningens Lokaler. Vi Marinere har forlængst vundet Ry for vore glimrende Fester, og det kan derfor ikke forundre, at Salen med Balkon og tilhørende Side-lokaler var saa overfyldt, da Skibssergenterne Lods *Christensen* og Flagmand *Lassen* paa Slaget otte Glas peb »alle Mand paa Dæk«, at man stod stuuet sammen som Sild i en Tønde.

Festen indlededes paa Marineforeningens sædvanlige stilige Maade, med at Chefens Kommandoord lød »Klar ved Flaget« — »Hejs Flaget«, hvorefter de 1200 Mennesker staaende sang første Vers af Kongesangen.

Chefen, Konsul *Im. Stuhr*, præsenterede Forfatteren *Holger Rosenberg*, og han fortalte om sin sidste Rejse gennem Bagindiens Jungle. Forfatteren var som sædvanlig livlig og underholdende, og hans Foredrag var meget interessant; desuden medførte han en glimrende Samling Lysbilleder og et Par udmærkede Filmsoptagelser fra Rejsen, og ved disse og Fantasiens Hjælp førtes Tilhørerne og Tilskuerne længere og længere ind i Junglen, snart ad dystre Floder med rivende Vandfald, og snart højt hævet paa Elefantryg.

Efter Foredraget bragede Bifaldet løs, indtil Chefens Røst

brød gennem Larmen; idet han takkede de mange, der med Interesse havde fulgt Foredragsholderen, meddelte han, at der nu var fælles Kaffe bord med en halv Times behageligt Samvær.

»Blaakraverne« og »Jenserne« tog ved fælles Hjælp alle Lokaler i Besiddelse, og snart sad enhver med sin Grog, — nej, — undskyld, Kaffe foran sig, og da det var et overstaaet Stadium, og Salen var ryddet, spillede Marineforeningens Orkester, der forlængst har faaet Certifikat som Verdens mærkeligste, men ikke mest uefne Amator-Orkester, op til Dans, og Charleston vekslede med Vals, ja, selv firkantet Sløjfe, til den lyse Morgen.

NÆSTVED-KREDSSEN

afholdt den 9. Februar sin aarlige Generalforsamling i Industribygningen. Til Dirigent valgtes Maskinmester *Olsen*, Magle Mølle.

Formanden, Barbermester *Christiansen*, aflagde Beretning om Foreningens Virksomhed i det forløbne Aar.

Kassereren, Maskinmester *Sager*, aflagde Beretning om Foreningens Regnskab, der balancerede med Kr. 994,17, og som enstemmig godkendtes.

Til Bestyrelsesmedlemmer genvalgtes Barbermester *Christiansen* (Formand), Konditor *S. Bundsen* og Fiskeeksportør *C. Martens*, og nyvalgtes i Stedet for Købmand *V. Jørgensen*, der frabad sig Genvalg, Barbermester *Scheibel*.

Til Suppleant til Bestyrelsen genvalgtes Gdr. *Fr. Madsen*, Hammer.

Til Revisor nyvalgtes Fabrikant *Jensen*. Til Flagbærer genvalgtes Desinfektør *Ploug*.

Før Generalforsamlingen afholdt Foreningen en Fælles-spisning, der havde vundet god Tilslutning; særlig indbudt var Kunstmaler *Hansen-Reistrup*.

Formanden bød Hr. Reistrup velkommen og bad ham endnu en Gang modtage Foreningens Tak for det smukke Billede af Fregatten »Jylland«, som Hr. Reistrup har skænket Foreningen. Under Honnør udnævnte Foreningen Hr. *Hansen-Reistrup* til Æresmedlem af Foreningen og Formanden hæftede et Sølvemblem paa hans Bryst.

Hr. *Reistrup* takkede for den Ære, der blev vist ham, og kunde kun udtrykke sin store Glæde over at faa Lov til at være sammen med de gamle Marinere.

Efter at forskellige Talere havde haft Ordet, gik man over til Generalforsamlingen, som ovenfor er refereret.

LEMVIG-KREDSSEN

afholdt Søndag den 13. Februar sin aarlige Generalforsamling og Ulkeaften i Industrihotellet i Lemvig, hvor ca. 30 Medlemmer havde givet Møde.

Tømmermester *Sørensen* valgtes til Dirigent.

Efter at Formanden, Politibetjent *Frandsen*, havde aflagt Beretning, oplæste Kassereren, Gasværksassistent *Bach*, Regnskabet, der balancerede med 3422 Kr. og 63 Øre, og Aaret sluttede med en Kassebeholdning paa 364 Kr.

Beretningen og Regnskabet godkendtes enstemmigt.

Af Bestyrelsen afgik efter Lodtrækning: Politibetjent *Frandsen*, Styrmand *Larsen*, Smedemester *Kjelddahl* og Installatør *Bjerre*.

Formanden og *Larsen* genvalgtes uden Afstemning, og i Stedet for *Kjelddahl* og *Bjerre*, der ikke ønskede Genvalg, valgtes Havnefoged *Rønberg* og Ingeniør *Gunder Nielsen*.

I Stedet for Politibetjent *Frandsen*, der frabad sig Formandsposten, valgtes Styrmand *Larsen*.

Den nye Bestyrelse bestaar herefter af følgende: Styrmand *Larsen* (Formand), Baadfører *Nipper* (Næstformand), Gasværksassistent *Bach* (Kasserer), Politibetjent *Frandsen* (Sekretær), Ingeniør *Nielsen* (Formand f. Festudvalget), Havnefoged *Rønberg* og Blikkenslager *Jocabsen*.

Ved Spisningen efter Generalforsamlingen herskede der som sædvanlig god Stemning, og der blev afsunget en udmærket Sang, og Musikdirektør *Kaspersen* oplæste et af ham selv forfattet Rim om »svundne Minder«, der gjorde stor Lykke.

FREDERIKSHAVN-KREDSSEN

afholdt Mandag den 14. Februar paa Hoffmanns Hotel Generalforsamling. Formanden, Kaptajn *Weber-Hansen*, bød velkommen og konstaterede Generalforsamlingen lovlige indvarslet, hvorefter Formanden overtog Dirigenthvervet.

Sekretæren aflagde Aarsberetningen. I Kassererens Fraværelse forelagdes det reviderede Regnskab og derefter fulgte Valg af Bestyrelsesmedlemmer. Bogholder *Christiansen* og Barbermester *Honoré* indvalgtes i Stedet for 2 bortrejste Medlemmer, men ellers genvalgtes den gamle Bestyrelse. Reviso-

rerne genvalgtes og som Sendemænd foresloges Formanden og Ingeniør *Thostrup*.

Medlemsantallet er i det forløbne Aar gaaet frem fra 127 til 138.

Efter at forskellige Forslag var taget under Overvejelse, hævdedes Generalforsamlingen og Bestyrelsen konstituerede sig. Kaptajn *Weber-Hansen* forbliver som Formand, Ingeniør *Thostrup* valgtes til Næstformand, Lods *Jensen*, Kasserer, og Inspektør *Francke* fortsætter som Sekretær.

KALUNDBORG-KREDSSEN

har afholdt Generalforsamling paa Grand Hotel. Under Honnør fra Forsamlingen blev Flaget hejst til Tonerne af »Vift stolt«, hvorefter Formanden, Lods *Plambech Hansen* udbragte et Leve for Konge og Fædreland.

Fhv. Gdr. *Chr. Olsen* valgtes til Dirigent, hvorefter Formanden gav en kort Oversigt over Begivenhederne i Aarets Løb. — Regnskabet i Fjor sluttede med et Underskud paa 14 Kr., medens vi i Aar møder frem med en Kassebeholdning, altsaa et Overskud, paa halvtredie Hundrede Kr. (Bravo.) Alle vore Sammenkomster har været i høj Grad vellykkede, men det atloverskyggende har dog været vor Indsamling til Fregatten »Jylland«s Bevarelse. Ved vor Fest i den Anledning fik vi et Overskud paa 420 Kr. og ved Listeindsamlingen fik vi 400 Kr. Yderligere solgte vi Julegavekort for 300 Kr., saaledes at der ialt — inklusive Salget af Platter — er indkommet 1270 Kr.

Foreningen har i Aarets Løb paa forskellig Maade tænkt paa sine Æresmedlemmer.

Kredsens Orkester, som Formanden bragte en hjertelig Tak, har medvirket til mange gode Formaal: ved de Gamles Skovtur, Koncerter paa Kysthospitalet og Blindeskolen, i Slagelse-Kredsen og ved en Fest i Mørkøv til Fordel for Fregatten »Jylland«, hvorved der indkom 78 Kr. Allevegne fra har vi faaet Tak og Lovord for vort gode Orkester.

Formanden sluttede sin Beretning med i smukke Ord at mindes en bortgangen Kammerat.

Kassereren, Lokomotivfyrbøder *Bjarne Fischer*, oplæste Regnskabet, der udviste en Indtægt paa 1424 Kr. og en Udgift paa 1186 Kr. Beretning og Regnskab godkendtes.

Maskinsmed *Axel Jensen* foreslog at oprette en Propafdeling under Foreningen og motiverede sit Forslag med, at han syntes, det vilde være en smuk Opgave for Marineforeningen, hvert Aar at kunne uddele nogle Udstyr til trængende Konfirmander. Vi bør lade Offentligheden mærke, at vi i Marineforeningen kan lave andet end Musik og Bal. En saadan Forening bør være selvstændig og ogsaa andre end Marineforeningens Medlemmer bør kunne optages, men det være vor Forening, der fører Tanken ud i Livet.

Maskinmester *Th. Jensen* syntes godt om Forslaget, men mente, at det burde være indenfor Marineforeningens egne Rammer.

Forslaget blev modtaget med Sympati af Forsamlingen og efter nogen Diskussion overlodes det til Bestyrelsen at forhandle med Forslagsstilleren og derefter foretage hvad man ansaa for betimeligt. Formanden takkede Medlemmer og Bestyrelse for godt Samarbejde og meddelte, at alle Kalundborg Bys Repræsentanter ikke vilde modtage Genvalg.

Denne Erklæring skabte stærke Protester og megen Diskussion, som resulterede i, at samtlige Bestyrelsesmedlemmer lod sig overtale til at fortsætte et Aar endnu. Til Revisor genvalgtes Købmand *H. C. Lund* og nyvalgtes Forvalter *Jensen*, Handelskompagniet, i Stedet for Toldassistent *Mølner*, som ikke ønskede Genvalg.

Paa et Bestyrelsesmøde efter Generalforsamlingen konstituerede man sig saaledes: *Plambech Hansen*, Formand, *Jens Larsen*, Raklev, Næstformand, *Carl C. Petersen*, Sekretær og Reservefører *Stumann*, Kasserer. Bestyrelsen bestaar iøvrigt af Lokomotivfyrbøder *Bjarne Fischer*, Bedstemand *Lindgaard*, *Rasmus Rasmussen*, *Bjørnstrup*, *Poul Andersen*, *Dalby*, og *Lars Rasmussen*, *Badstrup*.

FRA HIRTSHALS-KREDSSEN

En af vore gode, stoute Kammerater, Strandfoged *Lars Nielsen*, Tornby, har nu taget sin Afsked fra Redningsvæsenets Tjeneste i Tornby efter 40 Aars godt Redningsarbejde. Han har været med til at redde mange Sømand ved flere farefulde Strandinger. *Lars Nielsen* var Fører af Redningsbaaden; stot og rolig styrede han Baaden igennem Brændingerne og ledede Arbejdet med stor Dygtighed, hvorfor han benaadedes med Dannebrogskorset; desuden har han tysk og engelsk Redningsmedaille m. m. Vi er stolte af at have *Lars Nielsen* i vor Forening, hvor han stadig møder op, og viser ogsaa dér sin Dygtighed som Fører af Damerne til en ægte gammeldags Vesten om. Vi ønsker ham en god og fredfyldt Alderdom og haaber endnu i mange Aar at se ham hos os.

MIDDELFART-KREDSSEN

afholdt den 17. Februar, Aarsdagen for Kredsen's Stiftelse, Generalforsamling paa Hotel »Melfar«.

Formanden aflagde Beretning om Kredsen's første Aar. Han dvælede i Særdeleshed ved Indsamlingen til Fregatten »Jylland«s Bevarelse. Paa Marineforeningens Foranstaltning blev der gennem denne og de øvrige stedlige Foreninger indsamlet ca. 700 Kr., hvilket maatte siges at være en net Sum, naar man tager de vanskelige Forhold i Middelfart i Betragtning. Kassereren aflagde dernæst Regnskabet for det forløbne Aar, for hvilket der blev givet Decharge. Derefter blev ved Bestyrelsesvalget den gamle Bestyrelse genvalgt, nemlig: Havnefoged *P. Madsen*, Formand, Hotelejer *R. Andersen*, Næstformand, Sygehusforvalter *M. Jensen*, Kasserer, Fuldmægtig *P. Albech*, Sekretær, Barber *H. Møllgaard*, Kredsfornand paa Strib, samt fhv. Lods *H. Petersen*. I Stedet for Maskinarbejder *P. Clausen*, der var afrejst til Odense, valgtes fhv. Kaptajn i D. F. D. S. *Hardt*. Ligeledes genvalgtes Revisorerne: Maskinmester *C. Madsen* og Lods *H. Petersen*. Til Sendemænd ved det kommende Sendemandsmøde i Aalborg valgtes: Hotelejer *Andersen* og Kulgrosserer *Larsen*. Det blev bestemt, at den Dilettantforestilling, som Foreningen for Tiden lader indarbejde, skal afholdes den 11. Marts.

HIRTSHALS-KREDSSEN

afholdt Fredag den 18. Februar ordinær Generalforsamling i Kroen Kl. 8 Aften; der var mødt 14 Medlemmer.

Formanden bød velkommen og gik straks over til Dagsordenen ved Valg af Dirigent, Ingeniør *N. Jensen* blev valgt enstemmigt. Dirigenten takkede for Valget, og gav Ordet til Formanden, som afgav Aarsberetningen, der blev godkendt, ligeledes blev Kassererens Regnskab oplæst og godkendt. Indtægt var 918 Kr. 14 Øre, Udgift 647 Kr. 88 Øre.

De 3 efter Tur afgaaede Bestyrelsesmedlemmer: Fisker *Chr. M. Nielsen*, Fisker *Vilhelm Jensen* og Kassereren Sognefoged *N. Jensen* genvalgtes enstemmigt; ligeledes Suppleanterne: Kaptajn *Rishøj* og Overtoldbetjent *N. Hansen*. Som Revisor genvalgtes Ingeniør *N. Jensen* enstemmigt, og som Suppleant Tømmerhandler *I. P. Andersen*.

Til Sendemænd valgtes følgende 4: Tømrer *J. C. Christensen*, Sognefoged *N. Jensen*, Opsynsmand *N. Jensen* og Formanden: Fisker *Vilhelm Jensen* genvalgtes som Flagmand, og Opsynsmand *N. Jensen* til Reserveflagmand og Skibssergent.

Formanden oplæste Brev fra Hovedforeningen om Indsamling til Landeværnet, hvilket vilde blive foretaget paa Stiftelsesfesten.

Dirigenten hævdede Mødet Kl. 9, da der ikke var mere at drøfte. Der blev udbragt et trefoldig Leve for Marineforeningen.

SLAGELSE-KREDSSEN

afholdt sin aarlige Generalforsamling i Anlægspavillionen den 2. Februar Kl. 7 $\frac{1}{2}$ pr. Der var mødt 25 Medlemmer.

Formanden, Toldbetjent *E. Rosenby*, bød Forsamlingen velkommen og foreslog Valg af en Dirigent og Købmand *A. J. Nielsen* valgtes enstemmigt.

Dirigenten takkede for Valget og gav derefter Ordet til Formanden.

Formanden gjorde Rede for Arbejdet i de forløbne Aar, idet han gav et kort Resumé af de forskellige Sammenkomster m. v., der havde været, og at Kredsen nu talte 107 Medlemmer, samt udtalte Ønsket om, at flere Medlemmer vilde give Møde ved Kredsen's Sammenkomster.

Kassereren, Fabrikant *Jørgensen*, oplæste dernæst det reviderede Regnskab, der efter nogen Diskussion blev godkendt af Forsamlingen.

Forskellige Forslag blev fremsat saasom Forslag om en maanedlig Sammenkomst, der ingen videre Tilslutning fik. Det vedtoges at afholde Generalforsamling to Gange aarlig. Endvidere blev en Flagbærer valgt, og tillige vedtoges det at opkræve 25 Øre blandt Medlemmerne til Krans og Annonceering ved Dødsfald.

Bestyrelsen blev genvalgt med Undtagelse af Fabrikant *Raauga*, der ønskede at fratræde.

Bestyrelsen bestaar nu af: Formand, Toldbetjent *E. Rosenby*, Næstformand, Snedkermester *F. Thomsen*, Kasserer, Fabrikant *E. Jørgensen*, Sekretær, Trafikassistent *A. E. Sørensen*, Slagtermester *N. Hansen*, Fabrikant *A. Johansen* og Fuldmægtig *R. Andersen*. Til Flagbærer valgtes Viktauliehandler *Chr. H. Larsen*. Revisorerne, Mejerist *Christensen*, Serdrup, og Repræsentant *N. C. Nielsen*, genvalgtes.

Det vedtoges at sende 1 Sendemand til Sendemandsmødet 1927.

Formanden bragte Medlemmerne sin Hustrus Tak for en af Kredsen modtagen Gave, og Fuldmægtig *R. Andersen* bad Forsamlingen tilkendegive sin Tak for det af Fru Robenby for Foreningen udførte Arbejde ved at rejse sig.

Dirigenten hævdede herefter Generalforsamlingen og udbragte et Leve for Marineforeningen.

I kammeratlig Samvær samlede Medlemmerne paa Banerne til en lille Forfriskning.



KØBENHAVN-KREDSSEN

afholdt den 8. Februar sin aarlige Generalforsamling i Wejnolds Lokaler efter Skydningen. Der var mødt ca. 65 Medlemmer af et samlet Medlemsantal paa 181, altsaa et meget smukt Resultat. Af Regnskabet fremgik, at Indtægt og Udgift balancerer med Kr. 2361.78, en ikke ringe Sum af godt 13 Kr. pr. Medlem. Lavets Aktiver er Kr. 791.22, deri kun 3 Restancer à 2 Kr.

Lavet ejer nu ialt 6 Rifler, og der blev den Aften afgivet ca. 300 Skud med 5 af dem i Løbet af 1 $\frac{1}{2}$ Time.

Efter en Omtale af Aarets vigtigste Begivenheder (Holdkapskydningen i Randers, Kredsen's 10-Aars Fødselsdagsfest etc.), godkendtes saavel Aarsberetning som Regnskab, og ved det derpaa følgende Bestyrelsesvalg nedlagde *Hornung* sin Post som Formand paa Grund af Mangel paa Tid og til Trods for indtrængende Henstillinger om at blive; han foreslog til sin Efterfølger at vælge Kassereren, *J. Grønvold*, der med Akklamation valgtes og lovede at gøre alt for at føre Lavet videre i det gode, sunde Spor, det nu var inde paa.

Til ny Kasserer valgtes *Chr. Bønnelycke*, mens *Hornung* forblev i Bestyrelsen »uden Portefølje«; ligeledes genvalgtes Revisorerne.

Efter nogen Diskussion om de halvaarlige Præmieskydninger og lavets Flidspræmie, sluttede Generalforsamlingen med et Par Timers hyggeligt kammeratligt Samvær.

KOMMENDE MØDER:

København - Kredsen's Skyttelav: Til Mødeaftenen Tirsdag den 8. Marts planlægger Bestyrelsen en fornøjelig Underholdning efter Skydningen, med store Overraskelser i Form af hidtil ikke fremviste Opvisninger, hvorfor der imødeses meget talrigt Fremmøde.

Slagelse-Kredsen: Søndag den 13. Marts Kl. 7 afholdes kammeratlig Sammenkomst paa Hotel Postgaarden. Fastelavnsløjer: Katten slaas af Tønden — Fælles Kaffebord — Overraskelser — Præmieuddeling — Bal til Kl. 1.

Mød frem alle! Husk Sangbogen.



CHRISTIAN JACOBSEN DRAKENBERG



Yngste Billede.

Den gamle vidtberejste og vidt bekendte danske Sømand *Christian Jacobsen Drakenberg* døde i Aarhus den 9. Oktober 1772. Han var født den 18. November 1626 og blev altsaa 146 Aar gammel.

I Aarhus har en Kreds af Mænd, hvis *primus motor* er vort Medlem Skibshandler *Sophus Johnsen*, i de senere Aar rejst en ligefrem Drakenberg-Bevægelse til Hæder for den gamle Ulk og Udbredelse af Kendskab til hans Levned, og der virkes med Iver for dette Formaal.

Der er stiftet en Drakenberg-Forening med Skibshandler *Johnsen* som Formand og oprettet et Drakenberg-Fond med det Formaal, at hjælpe trængende af Sømandsstanden; for de aarhusianske Søspejdere er Drakenberg valgt til Skytspatron; et Hus ved Havnen, et Villakvarter og 2 Baade bærer hans Navn; alt, hvad der kan opspores, som har Tilknytning til ham, samles i et Drakenberg Musæum i »Den gamle Borgmestergaard«, i hvis Bod han i sin Tid købte sin Tobak, og hans Levnedbeskrivelse er genoptrykt og udgivet. Paa 300 Aars Dagen for hans Fødsel, den 18. November ifjor, foranstaltedes forskellige Drakenberg-Festligheder i Aarhus, der afsløredes en Drakenberg-Sten i Badehotellets Have ved Riis Skov, og i Fiskergade 82, det lille, uanselige Hus, hvori Drakenberg døde, afsløredes en Mindeplade af Marmor, der bærer følgende Indskrift:

*I dette Hus døde Verdens ældste Sømand,
Danmarks ældste Mariner,
Aarhus' ældste Borger
Christian Jacobsen Drakenberg.*

Samtidig udgav Skibshandler *Johnsen* et meget fyldigt og smukt udstyret Jubilæums Nummer af »Drakenberg-Posten«, der, ligesom det ogsaa af ham udgivne Blad »Søspejderen« forherliger den gamle Sømands Minde og den danske Sømands Liv og Gerning i det hele.

Man kan vel med nogen Grund mene, at der er et Misforhold mellem Drakenbergs Betydning i den danske Orlogs- og Koffardimarines Historie og de nævnte omfattende Bestræbelser for at hædre hans Minde, navnlig naar man ser hen til det forholdsvist lidet, der er gjort til Forherligelse af flere virkelig betydningsfulde Navne og til, at det, der adskiller Drakenberg fra mangen brav og djærv, men for altid navnløs, dansk Sømand, først og fremmest er hans enestaaende Konstitution og den usædvanlige høje Alder, han naaede, men man maa dog anerkende og beundre den Pietet og den Begejstring for den danske Sømandsstands ypperlige Egenskaber, der er det bærende i hele denne energiske Drakenberg-Propaganda. Og det kan heller ikke nægtes, at det ved denne Propaganda fremdragne Materiale har sin historiske Værdi og bringer et Pust med sig fra gamle Dage.

Da det derfor formentlig vil interessere »Under Dannebrog«s Læsere, at stifte nærmere Bekendtskab med denne, skønt ikke betydelige saa dog paa sin Vis enestaaende, Person, og da hans Levnedbeskrivelse rummer interessante Træk af Datidens Liv og Kultur, bringer vi i det følgende et Uddrag af Drakenbergs Levnedbeskrivelse samt Billeder af ham og Illustrationer til Episoder i hans Liv, velvilligst overladt os af Hh. *Johnsen*.

Den ved Hr. *Johnsens* Foranstaltning genoptrykte Levnedbeskrivelse, hvorefter efterfølgende berettes, udkom i Viborg 1774 og er forfattet af Forvalter *P. Mønster* paa Bygholm, som en Aarrække havde været Forvalter hos Hr. *C. Fischer* paa Allinggaard, just i de Aar, den gamle Drakenberg opholdt sig dér. Foruden andet Materiale, bl. a. mundtlige Meddelelser fra Drakenberg selv, hvis Fortrolighed Forvalter Mønster opnaaede, har denne haft til sin Raadighed et Manuskript, dateret København, den 2. November 1737 og betitulet: »Kort Optegnelse over Christian Jacobsen Drakenbergs Fødsel, Reiser, adskillige Tjenester og Alder«. Det var forfattet efter Befaling af »Hans Høigrevelige Excellence, Hr. General-Admiral-Lieutenant, nu Salig *Grev Danneskiold-Samsøe*«, der altid nærrede stor Interesse for Drakenberg.

En af Sognepræsten i Schede Aar 1732 foretagen Udskrift af Kirkebogen lyder saaledes:

»Monsieur *Christian Jacobsen Drakenberg* er barnefødt paa Blomsholm i Schede Sogn, da man skrev 1626 den 18. November, ar ærlige og ægte Forældre; hans Fader har været den Ærlige og Velbyrdige Herr Kaptajn *Jacob Drakenberg*, og Moderen den Ædle og Velbaarne Fru *Margrêthe Lisbeth Juul*; hvilket saaledes i Sandhed er, og af fordum daværende Sognepræst, Herr *Peder Johansen Wynsteen*, er blevet døbt og kristnet og ydermere blevet indskrevet af ham i Kirkebogen, det jeg underskrevne og selv har ekstraheret af den gamle Kirkebog og en ydermere attesteret med min egen Haand. Datum *Schede Præstegaard i Bohus Lehn*, den 2. December 1732.«

1634. Da han var otte Aar gammel, kom han til sin Farbroder, Kaptajn *Bernt Drakenberg* i Holland, og forblev i hans Hus i 5 Aar.

1639 begyndte han at fare til Søs med sin forannævnte Farbroder; dette varede i 5 Aar.

1644 kom han til at fare med en hollandsk Skipper, *Christopher van Flak*, hos hvem han forblev i 3 Aar.

1652 tog han atter Afsked med sin Farbroder og fo'r derefter med en norsk Skipper ved Navn *Stie Larsen* paa Grønland i halvandet Aar.

1654 sejlede han fra København med en engelsk Skipper, *Andreas Stulte*, til Danzig og derfra til England, paa hvilken Rejse Skibet forliste under Frankrig, hvorved ialt forløb halvandet Aar.

1655 drog han fra England til Holland og kom for tredje Gang i Tjeneste hos sin Farbroder, Kaptajn *Bernt Drakenberg*, og rejste med ham paa Spanien og Norge, ialt 3 Rejser.

1657. Da Krigen begyndte mellem Danmark og Sverrig, kom han paa den tredje Rejse med sin Farbroder til Kristiania, hvor han blev indrulleret i Kong Frederik den Tredies Søjteneste som Underkonstabel, og i denne Tjeneste forblev han, indtil

1660, da Flaaden efter Fredens Slutning indlagdes i København. Christian Drakenberg for-

blev 4 Aar i hans Majestæts Tjeneste som Kvartermester paa Holmen og var saaledes tilsammen 7 Aar i Kong Frederik den Tredies Tjeneste. Men da denne Stilhed ikke længere stod ham an, fik han

1664 om Foraaret Permissions-Pas fra Holmen for at fare med Koffardieskibe og rejste derpaa med en norsk Skipper først til Laurvigen i Norge, derfra til London i England, hvor han tog Afsked med ham. I Oktober Maaned kom han i Tjeneste hos en Skipper ved Navn *Peter Lax* og gjorde i et Tidsrum af 4 Aar adskillige Rejser med ham til Vestindien.

1668 kom han i Tjeneste hos en portugisisk Skipper, *Johan von de Mundt*, og sejlede med ham i 3 Aar paa Brasilien.

1671 kom han igen i engelsk Tjeneste hos en Skipper ved Navn *Jan Lorthie*; rejste med ham paa Virginia i 2 Aar, blev fanget af franske Sørovere, men kom dog løs igen og til England.

1673 kom han til at fare med Skipper *Thomas Hardie* paa Malta i 2 Aar.

1677. Da Krigen igen begyndte mellem Danmark og Sverrig, kom han i Kong Christian den Femtes Søjteneste og forblev der, indtil

1679, i September, da Freden blev sluttet, og han med Flaaden kom til København.

1681 fik han, sammen med flere, Afsked af Søjtenesten efter at have tjent Kong Christian den Femte i 6 Aar. Derefter gik han i Tjeneste hos Hans Høje Excellence, Hr. *Ulrik Frederik Gyldenløve*, og førte som Skipper en af hans Smakker i 5 Aar.

1686 fik han Afsked fra Hans Høje Excellences Tjeneste. Han fik derefter i København Tjeneste hos en Englænder, Jan Kybke, og rejste med ham paa Arkangel i Moskow i 2 Aar.

1688 kom han i Tjeneste hos en Engelskmand, Kaptajn *Richard Beritzen*, og fo'r med ham ind ad Strædet til Smyrna i Asien i 3 Aar.

1691 sejlede han med en engelsk Skipper til Kristiania, hvor han gik i Tjeneste hos en Hamborg-Skipper, *Herman Canold*; fo'r med ham fra Hamborg til Kadix i Spanien i 3 Aar og gjorde i denne Tid to Rejser derhen, men da han

1694 med forannævnte Skipper Canold gjorde den



Huset, hvor Drakenberg levede.



Drakenberg 132 Aar gammel.

trede Rejse fra Hamborg til Spanien efter Salt, Vin o. m., blev de fanget og opbragt af nogle Sørvøvere fra Algier, hvorefter han maatte tjene som Slave i 15 Aar og 15 Maaneder.

Da han kom til Algier forblev han der i 3 Dage, før han tillige med flere solgtes til en Tyrk fra Tripolis, hos hvem han blev i ca. 5 Aar; da døde imidlertid hans Herre, og baade Drakenberg og alle de andre Slaver tilfaldt nu Stor-Tyrken. I dette tripolitanske Slaveri var hans og de andre Slavers Vilkaar meget mere taalelige, end de i Begyndelsen havde ventet, eller end det de siden fik hos Englænderne paa Cypren. Naar de skulde dyrke Jorden, hørte der otte Mand til en Plov, som efter hans Beretning ikke kunde anses for noget tungt Arbejde i en Grund af den Beskaffenhed som der.

Efter at omtalte Tyrk var død, blev han bragt til Cypren, hvor han ligeledes forblev omtrent i halvsjette Aar som Slave hos en Englænder, der havde Vinplantagerne i Forpagtning af Stor-Tyrken. Men da denne Englænder, som viste mere Strenghed overfor Slaverne end Tripolitaneren, døde, og Forpagtningen igen blev overladt til Grækerne, blev Christian Drakenberg ført derfra til Aleppo, hvor han ligeledes som Slave maatte udholde 5 Aar hos en rig Jøde, der købte ham, og som var en Slags Proviantforvalter der paa Stedet.

Drakenberg tillige med fem andre Slaver, nemlig *Jens Jørgensen* fra Kristianssand i Norge, som siden blev Styrmand i dansk Tjeneste, en som var født i Sæby i Jylland, en ved Navn *Jens Petersen*, født i Haderslev, en Italiener og en Hollænder, som alle sukkede ef-

ter deres Frihed og Fædrelandet. Disse fik Bekendtskab med en Englænder, *Jan Smith*, som sejlede paa Levante. Han lovede dem en god Jolle, naar de kunde fremskaffe saa mange Penge, at de kunde betale denne. Det første Aar betalte de ham 100 Patagons (en Patagon var ca. 7 til 8 danske Mark), det andet Aar 10 og det tredje Resten, som var 40 Patagons. Fem Aar efter at han var ankommen til Aleppo, og da de havde udbetalt Englænderen sin Jolle, kom det kun an paa Lejlighed til en sikker Flugt, og denne indfandt sig saaledes:

Hos denne Jøde tjente en Svensker, *Stephen Johansen Ert*, som Jødens Haandskriver og dels som Kristendommens Postmester. Denne samlede sig anselige Midler, og hvert tredje Aar sendte han dem til sit Fædreland.

Han havde af Stor-Tyrken udvirket sig Tilladelse til, paa Tro og Love, at maatte rejse til sit Fædreland en vis Tid og derefter komme tilbage. Denne Rejse agtede han at gøre med den engelske Skipper, og hans Patron, Jøden, maatte følge med om Bord for at faa Kvittering for hans Aflevering. Jøden tog Drakenberg og to af hans Kammerater med sig ud paa Skibet, men de andre tre skulde opholde sig et bestemt Sted ikke langt fra Strandbredden. Englænderen, som gerne vilde hofordre Slavernes Flugt, opholdt Jøden, til det blev Aften. Han beværtede ham med engelsk Øl, saa han af denne uvante Drik blev beskænket og maatte bringes hen i Baadsmændens Køje for at sove Rusen ud. *Jens Jørgensen* roede derpaa en Baad mod Stranden og gik i Land, og ved Tegn af Fyrtøj kaldte han de

andre tre til, hvorpaa de alle fire roede tilbage til Skibet. Svenskeren og Englænderen gav derpaa hver af Slaverne en Sabel, en Flint, tolv Skud Krudt og Bly, et halvt Anker Vin, et Anker Vand og omtrent saa mange Smaabrød eller Kavringer som en Skæppe fuld, hvorpaa de alle seks

1710, den 17. Maj om Natten, gik i Jollen og brugte Sejl og Aarer det bedste de kunde. Elleve Dage og Nætter maatte de holde Søen med deres lille Forraad, om Natten sejlede de af alle Kræfter, men om Morgenen gik de i Land, snart paa en, snart paa en anden af de Levantiske Øer, og skjulte sig om Dagen i Udørkener, Huler og Buske, hvor de syntes at være mest sikre, indtil de endelig efter mange udstaaede Lidelser, Arbejde, Hunger og Nød naaede Malta, hvor de blev vel modtagne og forsynede med Klæder, Mad og Drikke. Her solgte de deres Jolle og Vaaben. Italieneren, som paa Søen havde arbejdet over sine Kræfter med at ro, døde imidlertid under Opholdet her.

Fra Malta sejlede Drakenberg og de fire andre med et Skib til Livorno, og efter at de der havde faaet et Pas af den derværende romersk-kejserslige Minister, gik de til Fods gennem Italien og Frankrig til Bordeaux, paa hvilken Rejse den ene af hans Kammerater, som var født i Sæby, døde. Da Drakenberg fik at høre, at der var Krig mellem Danmark og Sverrig, sejlede han fra Bordeaux med en Skipper, Christopher Skarre, til Ahrendahl i Norge.

1711 sejlede han med en Hukkert fra Ahrendahl til Spanien efter Salt, som de lossede i Irland, men blev paa Vejen derover forfulgt af en fransk Kaper, som de dog skiltes ved under Paaskud af, at de kun anløb Irland for at forsyne sig med Proviant. Da han ved Hjemkomsten til Norge ikke mere havde Lyst at gaa med Hukkerten, blev han

1712, i Maris Maaned, i Kristianssand antaget af Schouthbynacht Joris som Kvartermester paa den norske Galei-Flaade og ansat paa Galeien Stormarn, der førtes af Kommandør *Pahl*. I denne Tjeneste hændte det, da han med en Baad, kaldet Jægeren, og fire Mand blev sendt fra Frederiksstad til Kristiania efter Penge, at han i Kristiania fik en Disput med Løjtnant *Wessel*, siden bekendt under Navn af Tordenskjold, som stod i et Bislag, og blev fortrydelig over, at Drakenberg og hans Medfølgere ikke løftede paa Hatten for ham som Officer, da de gik forbi, hvorfor han sprang ud af Bislaget og gav Drakenberg nogle Slag med sin Kaarde; men Drakenberg, som i sit 86. Aar endnu ikke var mindre hidsig og forvoven, men stærkere end *Wessel*, river ham Kaarden ud af Haanden og kaster den over Huset. Han blev arresteret og sat i Arrest paa Ormen, som *Wessel* førte, men kom dog efter en Times Forløb igen paa fri Fod, som den der var i Kongens Ærinde.

Derefter sejlede han med *Pahls* Galei til Flaaden i Østersøen. Han nød meget godt af Kommandørens Frue, som var en engelsk Dame, fordi han kunde tale Engelsk med hende. Derefter sejlede han med Fregatten Søridderen, først under Kommando af *Lange*, siden af *Forsbein*, og var i Kong Frederik den Fjerdes Søjteneste under Krigen i næsten 6 Aar. Men da hans Syn Tid efter anden svækkedes saa meget, at han ikke dristede sig til længere at gøre Tjeneste paa Søen, fik han

1717, den 17. November, sin Afsked fra Flaaden og Kongens Tjeneste og gik derpaa med en hollandsk Smakke til Holsten, hvor Skibet i den bekendte, forfærdelige Storm, Juleaften den 25. December, forliste ved Husum.

Derpaa rejste han Landevejs til Lybeck og derfra til Lolland, hvor han opholdt sig indtil

1720, den 20. Juli, da Freden blev sluttet. Da gjorde han en Rejse til Sverrig for at gøre nøjere Bekendt-

skab med et Folk, han under 3 danske Konger havde tjent imod. Maaske snarere for at se, om ingen af hans Slægt endnu var i Live og besøge dem.

1722, i en Alder af 96 Aar kom han til Nørrejylland, hvor han besøgte og opholdt sig hos adskillige gode Folk, blandt andre hos velbaarne Fru Oberst-Løjtnantinde *Bjerregaard* paa Ørslevkloster, hvor han forblev i næsten 7 Aar, han havde eget Kammer og alting efter Ønske.

Medens han opholdt sig her paa Ørslevkloster, havde han en Hændelse, som noget karakteriserer hans Tænkemaade, skønt det iøvrigt er en Bagatel. Fru Berregaards Vogn kom en Torvedag paa Viborg Torv med Ost, og her var der en af Køberne, der kritiserede Varerne; dette hørte Drakenberg, og da han ansaa det for en Fornærmelse mod sin Velgørerinde, at nogen kritiserede hendes Ost, gav han sig straks i Slagsmaal med den, der havde gjort det. Drakenberg, der trods sin Alder var hidsig og stærk, slog Manden næsten til Skamme, men mange af de tilstedeværende tog den svages Parti og pryglede vor gamle Stridshelt, saa han maatte køres til Ørslevkloster, hvor han blev heftig syg efter de mange Prygl og i nogle Uger maatte gaa med Krykker. Ved denne Lejlighed formanede Præsten, Hr. *C. Busch*, ham meget til at betænke sit førte Levned og sine Synders Fortrydelse for at berede ham til den rimeligvis nær forstaaende Død. Han syntes ogsaa at tage imod Formaningerne, men svarede dog, at han vidste, han ikke skulde dø den Gang, men endnu før sin Død skulde forestilles for Kongen, hvilket ogsaa siden skete. Da han nogle Aar efter opholdt sig i København, sendte han Hr. Provst *Busch*, foruden nogle Dukater til dem som havde opvartet ham under hans Sygdom, et af ham selv veludført Portræt sammen med hans Levnedsbekræftelse fra hans Fødsel til hans Bryllup, nedskrevet gennem Aarene, og bad Provsten forære begge Dele til Fru *Bjerregaard*. Det blev siden udlaant til Hr. *N. de Poulson* paa Gunderupgaard; men dette Manuskript forsvandt siden sporløst.

1728, i Maj, i en Alder af 102 Aar, kom han til Hans Højgrevelige Ekscellence, Hr. Greve *Danneskjold-Samsøe*, som da boede paa Engelsholm i Jylland, og var her i 2 Aar, indtil han

1731, den 14. Juni, tillige med en Del andre af Hans Højgrevelige Ekscellences Folk rejste til København, hvortil han ankom den 18. samme Maaned. Han opholdt sig derefter 1¼ Aar i Grevens Gaard paa Christianshavn.

1732, i August Maaned, foretog han en Rejse over Land igennem Sjælland, Fyn og Jylland og derfra med Skib til Norge for at søge Efterretning og Bevis om sin Herkomst, Fødsel og Alder. Troværdige Folk, som havde det fra Øjensvidner, har fortalt, at Anledningen til denne Rejse var en Samtale, Greve *Danneskjold-Samsøe* havde med en udenlandsk Minister og nogle andre høje Gæster om Drakenbergs høje Alder og sjældne Fyrighed, medens han stod bag Grevens Stol. De talte Fransk og troede derfor ikke, at han forstod dem, men Drakenberg, som forstod det franske Sprog udmærket, blev fortrydelig over, at Gæsterne ikke vilde tro Hans Højgrevelige Ekscellences Forsikringer om hans høje Alder, gik derfor stiltiende ud af Stuen, og uden at sige et Ord om sit Forsæt til noget Menneske, begav han sig paa Rejsen. Det lignede i de mindste Enkeltheder meget af hans øvrige Adfærd.

1733, i Februar, kom han tilbage ad Landevejen igennem Sverrig og medbragte den Attest, som er anført foran. I denne Tid var han meget plaget af en indvendig Sygdom, som ingen kunde sige ham, hvad var, eller give ham noget Raad imod, men da han paa denne Rejse kom til at logere hos en Præste-Enke i Norge, udforskede hun nøje hans Tilstand og lavede en be-

synderlig Grød til ham, som han spiste. Morgenen derpaa fandt han i Natskrinet en stor Orm, som var gaaet fra ham — og siden befandt han sig vel.

1733, i September, rejste han med Hr. Greve Danne-skjolds Tilladelse igen fra København, denne Gang for at besøge sine Venner i Jylland. Den 1. December samme Aar vendte han tilbage til København.

1734, i Marts Maaned, rejste han atter til sine Venner og Bekendte i Jylland og kom

1735, i September, tilbage til Hr. Greve Danne-skjolds Gaard i København. Den 21. September samme Aar, da han var næsten 109 Aar gammel, havde han den Naade ved Hans Grevelige Ekscellence allerunderdanigst at blive forestillet for Hans Kongelige Majestæt, Kong *Christian den Sjette*, og den øvrige Højkongelige Familie paa Fredensborg Slot; og da det allerunderdanigst var blevet Hans Majestæt berettet, hvor gammel Drakenberg var, at han havde levet i fem danske Kongers Regeringstider og i 3 store Krige tjent tre danske Konger, var Hans Majestæt saa naadig at lade ham spise ved et lille Bord for sig selv i samme Gemak, hvor det Højkongelige Herskab selv spiste, og tilod ham at drikke en Skaal paa Herskabets Sundhed med de Ord: Gud velsigne Kongen og det ganske Kongelige Arvehus. Hans Majestæt gav ham en Tjeneste paa Holmen, uden Tvivl som Højbaadsmand eller rettere den dermed følgende Gage; desuden gav Hans Majestæt ham tolv Specie-Dukater til en Klædning, og Hans Kongelige Højhed Kronprinsen gav ham tre Dukater.

1737, den 15. April, rejste han igen fra København. Rejsens Maal var Aarhus, hvor han i Maj Maaned i Hr. Raadmand *Stæhrs* Hus havde Trolovelse med sin Kæreste, *Maren Michelsdatter Bagge*, en Enke efter afdøde Skipper Rasmus Larsen. Den 7. Juli derefter ankom han og den 27. Juli hans trolovede Kæreste til København, hvor deres Bryllup fejredes den 24. Oktober i mange høje Herskabers Overværelse. Brylluppet holdtes i Hans Højgrevelige Ekscellence Hr. Greve Danne-skjolds Hotel paa Kongens Nytorv, og Vielsen blev i Sognepræstens Fraværelse forrettet af Kapella-

nen ved St. Nicolai Kirke, Hr. *Christian Reenberg*, og Brudgommen var da paa 25 Dage nær 111 Aar, og Bruden 60. Men dette Ægteskab varede ikke længe, thi Konen døde nogle faa Aar efter i København, hvorefter Drakenberg fortsatte sin gamle Levemaade og opholdt sig snart i København, snart i Købstæderne og paa Herregaardene i Nørrejylland. Da han engang paa en saadan Rejse opholdt sig i Ørslevkloster, fik han og en ældre Karl der paa Gaarden samt en ung, rask og stærk Tjener Lyst til at løbe Væddeløb. Karlen var eftertænksom og lod den Gamle komme forbi sig, men Tjeneren, som var den hurtigste, kom først til Maalet. Dette ærgrede Drakenberg saa stærkt, at han tog Tjeneren uagtet hans Styrke og rullede ham sammen som en Bold, hvoraf han fik Blodspytning og døde.

1750, den 5. Maj, indfandt han sig paa Herregaarden Allinggaard i Nørrejylland, hvor han af Herskabet, Velb. Hr. *Christian Fischer* og Frue, blev meget gunstig modtaget og indrømmet et eget Værelse med Seng, Bord, Stole og Varme, og Husholdersken blev befalet, paa hvad Tid det end var, at give ham hvad Slags Spise og Drikke, han forlangte.

Anden Dagen efter hans Ankomst til Allinggaard blev han til sin store Forundring syg af Koldfeber, som tvang ham til i 3 Uger at holde Sengen. Han fortalte ved den Lejlighed, at han i 80 Aar ikke havde været syg, men for mange Aar siden ligeledes været angrebet af Koldfeber i Portugal, fordi han engang havde spist for mange Sardeller, han var bleven hjulpen af en Læge, der da lovede ham fri for den Sygdom paa Livstid, men som han nu forbandede, fordi hans Løfte nu efter 80 Aar slog fejl.

Naar man undtager nogle smaa Rejser hist og her omkring i Jylland, forblev han i nogenlunde Rolighed paa Allinggaard de to første Aar og nød saa god Omgang og Pleje, som han kunde ønske sig. Det var i den Tid, jeg (Forvalter Mønster) som Foged dør paa Gaarden, lærte ret at kende ham, og jeg véd snart ikke, hvoraf det kom sig, at han fattede en Slags Fortrolighed til mig, søgte ved Lejlighed min Omgang og forærede mig den førhen omtalte Fortegnelse af hans Lev-



Drakenberg fortæller.



Drakenberg og Tordenskjold.

nedsløb, den, som han meget sjældent viste til nogen. Det var næsten til mig alene og ikke gerne til andre, han undertiden vilde udtale sig om sine Hændelser, hvilket skete paa saadanne Tider, naar jeg enten af Historien, Jordbeskrivelsen eller af hans Fortegenelse kunde bringe ham paa Erindring herom, da han ved saadan Lejlighed kunde fare op i Glæde og med en Slags Sindsbevægelse raabte himmelhøjt: Ja, Far! Ja, Far! dér har jeg min S...d været, og saadan og saadan gik det til den Gang. Engang havde jeg nær spildt min Yndest hos ham, da jeg om den Hændelse med Tordenskjold krævede nogen bedre Forklaring, og derved foraarsagede ham den Ulejlighed og Eftertanke at beraabe sig paa adskillige Vidner og Omstændigheder, hvorved jeg maatte tie, give ham min Undskyldning og saaledes gøre det godt igen. Jeg kan heller ikke nægte, at Tildragelsen ligner ham saa nøje som to Draaber Vand.

1752, den 3. Juli, rejste han til Horsens, derfra til København, og efter nogle faa Ugers Forløb kom han tilbage til Allinggaard. Samme Aar i August rejste han til Skive Marked, hvor han blev indviklet i følgende fortrædelige Hændelse. Han tog Kvarter hos en Enke dér i Byen, hos hvem der desuden logerede 6 eller 7 tyske Glaskræmmere og Skærslibere. Henimod Midnat, da Drakenberg var gaaet til Sengs og falden i Søvn, kom disse noget beskænket hjem, og deres Støj, Sang og Dans, som de, trods hans nogle Gange gentagne Advarsel, ikke vilde ophøre med, satte den gamle Mand i en saadan Hede og Bevægelse, at han næsten i det bare Linned fo'r ud af Sengen og med en lang Kniv, som han havde hos sig, indlod sig i Slagsmaal med dem alle, saarede nogle af dem, især en Skærsliber, meget slemt, endog Værtinden selv, som forsøgte at bilægge Striden, og jagede dem endelig alle ud af Huset.

Denne Hændelse skulde ikke have bekommet ham helt vel, om ikke den daværende Byfoged *Dorscheus*, i Betragtning saavel af hans høje Alder, som Fischer paa Allinggaard og andre af hans fornemme Velyndere, havde reddet ham ud deraf og formaaet vedkommende til at frafalde deres Paastand om Arrest og Forfølgelse. Han gav dem derimod de Penge, han havde hos sig, til Badskærerløn og skænkede Enken 5 til 6 Slettedaler, hun skal have været ham skyldig. Han vilde vel aldrig have været denne Tildragelse bekendt, men den bekræftes saaledes som her er anført af mange. Da han kom til Allinggaard, som er 6 Mil fra Skive,

var han endnu saa stiv, brun og blaa, at han i 3 Uger maatte blive i sit Kammer og hver Dag lade sig vadske og smøre af sin Opvarterske, dog under Paaskud af anden Svagelighed.

1753. I Maj rejste han til Viborg, Aalborg og derfra til København, hvor han saa Lystlejren og besøgte sin høje Patron, Grev Danneskjold paa Søllerød, hvorfra han igen begav sig igennem Fyn og Jylland hjem til Allinggaard. Den 24. August samme Aar satte han sig til Hest paa Allinggaard og red uden noget Følgeskab til Viborg, 3 Mil, og kom om Aftenen Kl. 10 hjem igen; han var da 127 Aar. Han opholdt sig endnu næsten 1½ Aar derefter paa Allinggaard, og han fandt da atter paa at ville gifte sig med en smuk ung Bondepige der paa Godset, som han lovede at vilde udvirke hos Kongen, at hun efter hans Død skulde beholde hans Pension; men da Pigen ikke turde indlade sig derpaa, blev han derover meget fortrydelig, og

1755, den 25. Februar, efter næsten 5 Aars Ophold, tog han Afsked fra Allinggaard, til ikke liden Trøst for Husholdersken og de andre Piger, som sjældent kunde gøre ham til Maade, men maatte taale skarpe Irettesættelser, og takke Gud det blev derved.

Han flyttede derpaa til Lille-Ro, et Hus beliggende ved Foling Kirke i Hads Herred, en lille Fjerdingsvej fra Herregaarden Aakjær i samme Sogn. Dette Hus beboedes af Gartneren ved Aakjær, *Kristen Aachmann*. Drakenberg foregav selv, at Aarsagerne til denne Flytning var dels at være i Nærheden af Aakjær, hvis Herskab, Hr. Etatsraad *de Lasson* og Frue, altid paa hans Rejser rundt om i Landet modtog ham med særdeles Godhed, dels fordi Gartnerens Kone særlig vidste at ramme hans Smag i at lave Mad, hvori han var, om ikke just lækker, saa dog særsindet og vanskelig nok. Maaske ovennævnte Frieri og modtagne Kurv ikke har haft saa liden Del deri. Her betalte han for Kammer og Kost i 3½ Aar og var meget velfornøjet, indtil omsider den Vanskelighed og Ubestandighed, der havde bevæget ham til saa mange Forandringer, gjorde, at han forlod dette Sted og flyttede til Aarhus. Dette fortrød han dog siden, saa han derefter ofte, men forgæves forsøgte igen at faa Logi i Lille-Ro. Hans eneste Beskæftigelse, medens han opholdt sig i Lille-Ro, var næsten daglig, naar Vejret tillod det, at gaa til Aakjær, hvor han nød al mulig Godhed; men naar Tjenestefolkene paa mindste Maade fortørnede ham, løb han i Vrede derfra, og straffede da gerne Gaarden med sin Fraværelse i nogle Dage.

Fire eller fem Gange i den Tid, han opholdt sig i Lille-Ro, bejlede han trods sin høje Alder dels til Piger, dels til Enker, men det kan dog siges til hans



Den gamle Toldbod i Aarhus.

Undskyldning, at han Valg faldt mere paa Huslighed og Arbejdsomhed end paa Ungdom og Skønhed, skønt disse sidste Egenskaber heller ikke afskrækkede ham. I sine Bejlerier var han altid meget forelsket og heftig, kyssede sin Dame paa Haanden og sagde hende de kælneste Smigrerier. Og da han forestillede sig, at en ung Pige maaske kunde ækles ved altid at ligge hos en gammel Mand med et stort Skæg, tilbød han dem ogsaa en Seng for sig selv, hvilket Tilbud maaske fornemmelig gjorde, at han altid fik Kurven; men naar han ogsaa var vis paa denne, forvandlede hans Højagtelse og Kærlighed til Foragt og Had, saa han ikke vidste det onde, han vilde sig om dem. Disse Bejlerier gik endog saa vidt, at en ung Pige engang havde taget Fæstensgave af ham ventelig mere af Egen nytte end Kærlighed; men da en ung, frisk Smed imidlertid tilbød hende Ægteskab, troede hun at finde Fordel ved Byttet, og derfor gav vor Gamle Kurven. Af alle hans uheldige Bejlerier smertede dette ham mest, saa han var utrøstelig. Men da han fik sin Gave igen, satte Sorgen sig, og han lod sig nøje med den Hævn at sige, at den Pige, der kunde tage en sort Smed, ikke var saa køn en gammel Mand værd som ham.

Engang i den Tid han opholdt sig paa Aakjær, fik han i Sinde at følge med en Karet til St. Olufsmarked i Aarhus og havde da Sæde bag paa hos Tjeneren. Paa Hjemvejen blev Karet siddende med det ene Baghjul i et Hul, skønt dette ikke var ret stort og Føret forøvrigt godt. En hel Time arbejdede Folkene paa at drive Hestene til at drage Vognen op, men forgæves. I al denne Tid blev den gamle siddende bag paa Vognen, leende af ganske Hjerte. Endelig bebrejdede han Folkene deres lidende Erfarenhed, steg af Vognen, gik foran Hestene og puttede dem noget i Munden, hvorpaa de rask tog Vognen af Hullet. Dette var nok til at overtale Folkene til at tro, at han som Normand vidste mere end sit Fadervor, skønt Tildragelsen syntes at have været en Hændelse, eller at Vognen er blevet lettet ved, at han steg af.

I den Tid, og medens hans var i Aarhus, saa længe hans Kræfter tillod ham det, fortsatte han sin gamle Vane med at gaa om i Landet og gøre Besøgelser, særlig til Aakjær og Allinggaard (to Gange, medens han opholdt sig i Aarhus, besøgte han Provst Busch i Wadgaard; det var en Vejlængde paa 12 til 14 Mil), til hvil-



Drakenbergs Haandtryk.

ket sidste Sted han i de første 10 Aar, efter at han var flyttet derfra, ofte kom for at kommunikere, og hver Gang forblev han der i nogle Dage; men paa disse sine Rejser maatte han lade sig lede af en anden, thi hans Øjelaag blev straks efter, at han var flyttet til Aarhus, saa tunge, at han ikke kunde løfte dem. Til Bygholm ved Horsens, hvor Mønster i disse Aar var Forvalter, gjorde han næsten hvert andet, tredje eller fjerde Aar en Rejse, sidste Gang den 20. August 1771, men var dengang allerede meget skrøbelig. Han blev der Natten over, og om anden Dagen, den 21. August, tog han, med Taarer paa Kinderne og andre Venskabstegn, en meget bevæget Afsked, som endte med de Ord: Nu ser vi aldrig hinanden mere førend i Guds Rige.

I de 13 eller 14 Aar han boede i Aarhus — fra han flyttede fra Lille-Roe — havde han foruden den omtalte Hjælp fra Holmen i København al det øvrige til sit Underhold fra hans store Velgører, Greve Danne-skjolds Haand. Greven holdt paa femte Aar en gammel Kone ved Navn *Maren Bagers* og paa trettende Aar en gammel Pige, *Karen Jensdatter*, til hans Opvartning, og foruden frit Hus forsynede han ham med Mad og Drikke, ja, lod ham bringe Mad fra sit eget Bord. Men Drakenberg sagde, at han ikke kunde finde sig tilrette dermed og spiste hellere Mælk og Grød og anden saadan Føde. I lang Tid drak han hver Morgen varmt Øl med Smør eller Olie i, men tilsidst drak han kun Te. I de to sidste Aar laa han længe om Dagen i Sengen; han var næppe oppe mere end 6 til 8 Timer daglig; dog gik han hver Dag en Spadseretur med sin gamle Opvarterske, naar Vejret tillod det.

1767 faldt han i en græsselig Sindsuro over sit forbigangne, uordentlige Levned og en gruelig Frygt for Døden; denne Tilstand varede i 6 til 7 Uger, i hvilken Tid han bestandig laa til Sengs; senere kom han dog ved sin omhyggelige Sjælesørger, Hr. Provst *Middelboes* Bistand til den rette Sindsro og Munterhed, som fratog ham hans Frygt for Døden, ja, gav ham Længsel efter Forløsningens Time, — og efter den Tid levede han meget eksemplarisk. Det sidste Aar fik han en Rørelse, der dog gik over igen, men som fordunklede hans Forstand og frembragte en Slags Uvirksomhed i hele hans Person. I de sidste Tider var han bestandig plaget af en stærk Blodsusen for Ørene, uden Tvivl fordi Aarerne ved den lange Levetid var blevet haarde og bruskagtige og altsaa uskikkede til at befordre Blodets Gang, som derfor standsede. Dette vakte om Natten hans Fantasi, og ligesom Tankerne forestillede ham Ondt eller Godt, syntes han snart, det var Guds Engle, der sang for ham, snart at det var den gamle Kones Trolddom, der paaførte ham mange Tusinde Djævla.

1772, den 27. September, en Lørdag Morgen, fik han Hjertekvalmen og stærk Opkastning, og fra den Tid spiste han slet intet mere, havde heller ikke Lyst til at smage Brændevin og Øl, men blev læsket med The og lidt Vin. Trediedagen derpaa mærkede han, at hans Dødstime var nær, og han lod sig af Hr. Provst *Middelboe* betjene med Alterens Sakramente. Derefter blev hans Mæle mere og mere uforstaaeligt, og de to sidste Dage talte han slet ikke, men den trettende Dag efter Sygdommens Begyndelse, — det var den 9. Oktober, — sov han ganske roligt og stille hen efter at have opnaet en Alder paa 146 Aar paa 40 Dage nær. Man kan se af denne korte Beretning om hans Sygdom, at hans Død alene er forarsaget af Alderdommen uden nogen tilstedende Aarsag.

— Hvad hans Person angaar, da var han af Middel-højde, bredskuldret, af et fyldigt eller — som man kalder det — firskaaret Legeme, af stærke Muskler, Sener og Ben og af saa usædvanlige Legemskræfter, at

ingen vovede at maale sig med ham i denne Henseende; mindre syntes man om at tage ham i Haanden mere end en Gang, da han altid ved saadanne Lejligheder havde den Fornøjelse at aftvinge vedkommende et Skrig eller en usædvanlig Rødme, hvilket adskillige Gange hændte en eller anden Fremmed, som ikke kendte ham.

Der fortælles et Eksempel om ham, som viser, at han ikke saa gerne vilde anses for gammel. En haandfast Officer spurgte ham engang — uden Tvivl i Kolding —, hvor gammel han var. Drakenberg bad ham derpaa tage sig i Haanden, hvilket denne, der var en særdeles haandfast Mand, ikke tog i Betænkning. Men denne gamle Haand trykkede saa haardt, at Officeren segnede ned i sine Knæ, og da sagde Drakenberg: Se nu, om jeg ikke er 20 Aar; de hundrede har jeg kastet bort.

Han havde et pænt Ansigt og var pænere, end han paa Kobberstikket forestilles, skønt det ellers er truffet meget godt. I Ansigtet saa han rød og meget blodrig ud; han havde ogsaa en saadan Overflødighed af Blod, at han fire Gange om Aaret lod sig aarelade, men var iøvrigt usædvanlig frisk, rørig og munter, saa han saa godt som aldrig var sengeliggende undtagen i de sidste Aar, som foran omtalt. Han iagttog altid, at hans Aareladning skete under tiltagende Maane og var saa overbevist om Fornødenheden og Nyttens heraf, at han ærgrede sig, hver Gang han saa nogen handle derimod og tilskrev disse Tidens Menneskers korte Levetid og Svaghed, at de lod sig aarelade i Næet. For tillige at give en lille Prøve paa hans Haardførhed kan anføres et Par af de Husraad, han endog brugte i Lille-Roe, da han var 130 Aar gammel. Mod Forstoppelse, hvoraf han undertiden var plaget, brugte han intet andet Raad end at synke en Blykugle, som ved sin Tyngde skaffede ham den ønskede Virkning. Naar han i de Tænder, han havde tilbage, fik megen og lang Pine, brugte han aldrig Tandlæge; han stod op paa en Stol, bandt den ene Ende af en Traad fast om Tandens, den anden om et Søm i Loftet og sprang derefter ned fra Stolen, efterladende sin Tand og Tandpine ved Traaden.

Hovedet, hvorpaa han altid bar en sort Fløjlskalot, var ganske skaldet undtagen ved Ørene og i Nakken, hvor der endnu var nogle faa hvide Haar tilbage. Hans Øjne laa dybt i Hovedet og var temmelig svage, dog kunde han lige til sine sidste Aar om Dagen se at gaa omkring, hvor han vilde. Hans øvrige Sanser var temmelig gode, omtrent som en Mands paa 60 Aar. Men det, som gjorde hans Person mest ærværdig, var hans lange sølvgraa Skæg, som naaede ham fra hans Øren langt ned paa Brystet, og som han idelig vaskede, kæmmede og pyntede, ligesom han i alle andre Ting holdt sig meget renlig og net.

Hans Hukommelse var endnu temmelig god, og han kunde erindre sig endog Smaating, som mange Aar tidligere var hændt, dog bedst naar man bragte ham paa Tanke om dem. Naar han var munter, fortalte han gerne sine Tildragelser, og de blodigste af dem kunde han fortælle med stor Latter — ikke just til Ære for hans Gemyt. I Særdeleshed morede det ham, naar enten han selv havde haft Lejlighed til at hævne sig paa sine Fjender, eller dette var sket hos andre.

Hans Sindsbevægelser var meget heftige endog i den Alder, da man skulde antage, at Passioner burde være rent uddøde. Om hans Kærlighed — eller rettere Forelskelse — er tidligere fortalt, at han end ikke var fri derfor i sit 130. Aar, ja, maaske man endog fandt Spor af Lyst hos ham til Elskov i hans 140. Aar; men da man ikke kan berette Tildragelserne her nøje, udelades de. Hans Hævnerrighed kan man se i hans For-

nøjelse over Hævnen samt i nogle andre Tildragelser. Sagde man et Ord, som han ansaa for fornærmeligt, da var han som en Lynild og straks færdig til at hævne sig enten med Mund eller Hænder, og han var længe om at tilgive; desuden behøvedes der en stor Varsomhed for at undgaa hans Vrede, — saa vanskelig var han. Vovede nogen ret længe at sige ham imod, var han straks i Harnisk, og han kunde ved saadanne Lejligheder true sine Modstandere med det utroligste, og da ingen var i Tvivl om, at han vilde holde sit Ord, tog Modstanderne gerne det fornuftige Skridt at vige for ham.

Hans Sprog var Dansk med norsk Akcent; men han talte desuden temmeligt godt Fransk, ligesom han klarede sig udmærket med det engelske Sprog, og det var ham en meget stor Fornøjelse — endog i hans sidste Levetid —, naar han traf en eller anden, som kunde tale Engelsk med ham, og lige til hans Død mærkede man en besynderlig Godhed hos ham for det engelske Folk, som han gerne talte om, ligesom han iøvrigt i sin Alderdom gerne vilde vide, hvorledes det stod til i Verden, og han var glad, naar nogen vilde fortælle ham derom.

I den udvortes Gudstjeneste var han i sin Alderdom ganske ordentlig, og efter sin Maade endog andægtig og nidkær. Kirken forsømte han ikke gerne, heller ikke Skriftemaal og Altergang. Morgen og Aften læste og sang han med Andagt, og adskillige Bønner og Salmer kunde han udenad. I de sidste Aar da hans svage Syn ikke tillod ham at læse, maatte hans gamle Opvarterske daglig læse Morgen- og Aftenbøn for ham og synge Salmer med ham. I hans Ungdom havde han nok ført et uordentligt og ugudeligt Levned, men fra 1767 førte han, som omtalt, et skikkeligt Levned.

I hans Levemaade var han foranderlig og kræsen; han fandt snart paa et, snart paa et andet, naar han var paa et Sted, hvor han kunde faa det, og var der intet af det, han havde Lyst til, saa forlangte han sød Vælling og Ægge-Pandekage. Hvidløg kaldte han for en Delikatesse og spiste mange af dem. Han drak gerne et Glas godt Øl eller Brændevin; paa Slutningen drak han Mjød, dog aldrig i en saadan Mængde, at det besværede ham. Man har vel en Gang eller tiere set ham have en lille Rus, naar han kunde faa den gratis, thi han var en sparsommelig Husholder. Som gammel Sømand brugte han megen Tobak.

Saaledes levede og var denne — for sin Alderdom saa mærkværdige — Mand. Han havde oplevet syv danske Konger, nemlig Christian den Fjerde, Frederik den Tredie, Christian den Femte, Frederik den Fjerde, Christian den Sjette, Frederik den Femte og Christian den Syvende, og under tre af dem, Frederik den Tredie, Christian den Femte og Frederik den Fjerde, gjort Tjeneste ved Flaaden i tre store Krige mod Sverrig. Ikke mindre mærkværdig var hans Rejser, paa hvilke han havde set de fleste Lande; han havde besejlet Virginien, Brasilien og iøvrigt de fleste Steder i Amerika, Afrika, Lilleasien, de levantiske Øer, Malta, Italien, Spanien, Portugal, Frankrig, England, Irland, Holland, Grønland, Østersøen, Moskov, Danmark og Norge utallige Gange fra sit 13. til sit 93. Aar, og fra det Aar til sin høje Alderdom, ja, indtil Aaret før sin Død, gjort saa mange Omvandringer til Lands — endog til og fra Norge —, at hele hans Levned kan anses for en uendelig Kæde af lutter Sø- og Landrejser, saa man — endog i denne Henseende — kan paastaa, at et helt Tusinde Aar næppe skal frembringe hans Lige.

Han førte et ustadigt Liv og havde de mest heftige Sindsbevægelser, og uagtet alt dette blev han dog 146 Aar gl., ja, var i saa lang Tid endda ikke en eneste Gang sengeliggende, naar man undtager det Par Gan-

ge, han var forslaaet. Skulde man saa ikke synes, at alle de Regler, Lægerne foreskriver, er unødvendige, ja, snarere skadelige end til Nytte? Men man maa be-



Ebbesønnernes Kapel, ☞

tænke, at han var født i Norge, uden Tvivl af sunde Forældre og i de endnu næsten ufordærvede Tider, slap fri for kælen Opdragelse, blev hærdet ved haardt

Arbejde, og senere — sikkert det vigtigste — den megen og jævnlige Bevægelse, han fik paa sine lange Rejser til Fods.

Den 16. Oktober blev han begravet med al den Ære, man kunde bevise hans afsjælede Legeme. I begge Stadens Kirker blev der ringet med alle Klokker fra Klokkeren 12 Middag til henad Klokkeren 2; hans Lig blev henført paa Købmændenes Ligvogn og af Byens unge Mænd indsat i de Ebbesønners aabne Begravelse i Aarhus Domkirke. Følget bestod af Stiftsbefalingsmanden, Hr. Kammerherre *Rosenørn*, som gik nærmest Liget, Byens Magistrat, en Del fornemme Officerer, Gejstligheden samt de fornemste af Byens Borgere og en stor Mængde af uden- og indenbys Folk, som fyldte hele Kirken. Stiftsprovst *Monrad* holdt som Domkirkenes Sognepræst Ligprædikenen.

Paa hans Kiste var en Plade, som Klokkeren ved Frue Kirke i Aarhus, *Cramer*, lod opsætte til Ære for Drakenberg.

Mens Drakenbergs Kiste henstod i Ebbesønnernes Kapel, kunde Godtfolk for et mindre Vederlag faa hans Lig at se, men da Dronning *Caroline Amalie* i 1840 besaa Domkirken, sagde hun til Biskoppen: »Lad den Døde have Fred i Graven — hans Kiste bør tilnagles og hans Lig nedsænkes i Jorden«. Man fandt da en Plads til hans Kiste i en tidligere Stiftsprovsts Familiebegravelse bag Alteret, og her henstod den til 1868, da man skulde indlægge Varmeledninger i Kirken, og flere Gravkamre maatte sløjfes. Drakenbergs Kiste blev ved den Lejlighed flyttet over i Kirkens nordligste Gravkammer.



Huset, hvor Drakenberg døde.

Th. Lassen,
Frederikshavn. Tlf. 146.
1ste Kl. Kød- og Flæskesalg.
Leverandør til Marinen.

P. Schou & Co.
Skibshandlere.
Frederikshavn. Tlf. 12. Stats 17
Leverandør til Marinen.

IMPORTKOMPAGNIET A/S
Tlf. 33 & 34, Kalundborg Stats. 13, Telegr.-Adr. Importico.
IMPORT AF KUL, KORN OG FODERSTOFFER, SPC. LANGWITH,
STORE OG NØDEKUL TIL DAMP & HUSHOLDNINGSBRUG -
Leverandør til Marinen.

Niels Wulffs Enkes Eft.
Kalundborg, Tlf. 345.
Skibsproviant og Stores
Leverandør til Marinen.

Chr. Norups Kødudsalg,
Skibrogade 45, Kalundborg.
Telf. 141. Privat Telf. 246.
Leverandør til Marinen.

L. J. Skovbo,
Skibrogade 28, Kalundborg, Telf. 111.
1. Kl. Franskbrød & Wienerbrød
Leverandør til Marinen.

P. Larsen,
Frugthuset, Køge. Telf. 162.
Frukt, Grønt, Kartofler.
Leverandør til Marinen.

E. Bargsteen
KØGE Telf. 41.
Franskbrød & Rugbrødsbageri.
Leverandør til Marinen.

Køge Fiskehus,
Nørregade 8, Køge. Telf. 375.
Alle Slags forsk og røget Flsk.
Leverandør til Marinen.

Jul. Th. Petersen
Mønsterbageriet
TORVET 30 - KØGE - Telf. 294.
Leverandør til Marinen.

Peter Svendsen,
KØGE. Telf. 159.
1ste Kl. Kød- & Fedevareforretning.
Leverandør til Marinen.

Knud Hansen,
Masnedund, Tlf. Vordigb. 90.
1. Kl. Kød- og Fedevareudsalg.

Carl F. Petersen
Gasværksvej 9
København V.
Telf. C. 1138.
VÆRKTØJ - MØBEL- & BYG-
NINGS-BESLAG EN GROS.

„Fiskesalg“, Kerteminde.
Havnen. Telf. 238. Stat 8.
Flsk en gros & en detail.
Leverandør til Marinen.

P. THERS
Bageri, Konditori & Rug-
brødsfabrik anbefales.
Korsør. Telefon 86. Leverandør til Marinen.

Carl Hansen,
KORSØR, Telf. 7. Privat 373.
1. Kl. Kød- & Fedevareudsalg.
Leverandør til Marinen.

Th. Rasmusens Sønner,
Stats. 15. KORSØR Telef. 106
Import af Kul & Kokes,
Korn & Foderstoffer.

Harald Fischer,
KORSØR, Telf. 96 - 104 - 339.
Kolonial - Isenkram.
Leverandør til Marinen.

Husk at købe Deres Kolonial, Deli-
kateser, Vine, Spirituosa, Ci-
gare, Cigaretter, Konfekt,
Chokolader og Bodega Vine hos
C. V. Olsen, Korsør, Telefon 84.
Varerne bringes overalt. Leverandør til Marinen.

BERNHARD LARSEN
Sct. Annægade 38
Helsingør - Telf. 833
Smør - Mælk - Fløde
Leverandør til Marinen.

SØREN ANDERSEN
Fruktcentralen
Helsingør - Telf. 689
Frukt - Grønt - Kartofler
Leverandør til Marinen.

CARL CHRISTENSEN
Toldbodplads 2
Helsingør - Telf. 916
1. Kl. Wiener- og Franskbrødsbageri.
Leverandør til Marinen.

Edvard Møllers Eftf. Vordingborg
Masnedund.
Kul - Koks - Briketter - Brænde.
Tlf. Vordingborg. 17-170.
Masnedund 47.

Fiskernes Fællessalg, Havnen, Masnedund.
Telf. 438. - Alle Aarstidens Fiskesorter.
Leverandør til Marinen.

Skive Kulkompagni A/S
Tlf. 302.
Leverandør til Marinen.

BORNHOLMS MARGARINEFABRIK
TELEFON 216, - RØNNE, - TELEFON 599.
HOVEDOPLAG KØBENHAVN - HARALD PRIOR, BREDGADE 27.
Daglig friskkærnet Margarine i fineste Kvalitet.
Forlang den overalt.

A. L. Nielsen,
Tlf. 266. - Randers - Tlf. 224.
Skibsproviantering.
Leverandør til Marinen.

N. Buch, Karolinegade -
Randers, Tlf. 559.
Kødudsalg og Pølsefabrik.
Saltet & fersk Kød og Flæsk.
Fars & Pølser. Leverandør til Marinen.

M. S. Bonde,
Søndergade 2. RANDERS. Telf. 1029.
1. Kl. Wiener- & Franskbrødsbageri.
Leverandør til Marinen.

M. Søndergaards, Eftf.
O. Eriksen.
Skagen. - Tlf. 173.
Blomster, Frukt og Grøntsager.
Leverandør til Marinen.

Skagen Mejeri
ved VALD. NIELSEN. Tlf. 29.
Medlem af Marineforeningen.
Altid første Klasses
Mejeriprodukter.
Leverandør til Marinen.

P. SAXBERG,
HAVNEN, SKAGEN
SKIBSPROVIANTERING
Leverandør til Marinen.

A/S KULKOMPAGNIET
HAVNEN - THISTED - TLF. 35. STATS. 2.
LEVERANDØR TIL MARINEN

CHR. OLSEN
(Korsør)
Havnens Torvehal.
Telefon 3163. Revet 5, AARHUS
Frukt, Grønt, Kartofler m. m. - Altid friske Varer
Diverse Grøntsager i Daaser.
Leverandør til Marinen

SOPHUS E. JOHNSEN & Co.
SKIBSHANDEL, DRAKENBERGHUS
Telegramadresse: Sejus. Telf. 2859, Riis Skov 157.
Medlem af Marineforeningen.
Alt. som kan udføres fra Frilager.
HAVNEGADE 32, AARHUS

Andreas Skaarup, Aarhus.
Colonial- og Delicatessforretning.
Telefon 865, 866. Skolegade 29.
Leverandør til Marinen.

M. P. JØRGENSEN
JOMSBORG, AARHUS - Tlf. 389
1. Kl. Kød- og Fedevareforretning
Leverandør til Marinen.

N. E. Petersen,
Rudkøbing. Telf. 9 - 243.
Skibsproviant & Stores.
Leverandør til Marinen.

John Hintzes Enke,
Rønne. Tlf. 129.
Skibsproviantering.
Leverandør til Marinen.
Medlem af Marineforeningen.

Gotfred Petersen,
Strandvej - Nyborg, - Tlf. 134.
Skibsproviantering.
Kolonial og Delikatesse.
Leverandør til Marinen.

Fruktforretningen VIOLA
THISTED. Telf. 344.
Frukt, Grønt, Konserver
Chokolade & Konfekurer
Leverandør til Marinen.

Møller & Hansen,
Lille Torv, Thisted. Tlf. 217.
1ste Kl. Kød- og Fedevareforretning.
Leverandør til Marinen.

Carl Andersen,
Skagen. Telf. 18.
Kolonial & Skibsproviant
Leverandør til Marinen.

Fr. Møller.
Nyt moderne Bageri & Conditori.
Ringsted. - Telf. 221.
Leverandør til Marinen.

KRYGER
Hundested, Tlf. 75.

1. Kl. Bageri & Konditori.
Leverandør til Marinen.

Chr. Rasmussen,
Damgade 7, - Assens. - Telf. 96.
Assens største Udsalg i Kød & Paalæg.
Leverandør til Marinen.

A. Jensen,
Østergade 58, Assens. Tlf. 15.
1. Kl. Kød- og Fedevareudsalg.
Leverandør til Marinen.

Vestfyens Kulimport,
Assens
Kul, Kokes, Briketter, Brænde.
Telefon: Assens 250
Leverandør til den kgl. danske
Marine.

AKTIESELSKABET DET ØSTASIATISKE KOMPAGNI

(The East Asiatic Company, Limited)

KØBENHAVN — Filialer: BANGKOK og SINGAPORE

Egne Agenturer: Soerabaya, Shanghai, Hankow, Tsingtau, Tientsin Dalny, Harbin, Vladivostock, Seattle, San Francisco, Valparaiso, Durban og Johannesburg.
Regelmæssig Rute paa Siam, Kina, Japan, Sydafrika, Australien, Java, Vestindien, Meksiko og Vestkysten af Nord- og Sydamerika.
Import til Europa af østasiatiske og andre oversøiske Produkter. Teak og andre Træsarter.
Eksport til oversøiske Pladser af europæiske Produkter. — Skov- og Savmølle drift i Siam.

Alle nærmere Oplysninger er holdes ved Henvendelse paa Kompagniets Hovedkontor, Holbergsgade 2, København K.

STRÖMSNÄS JERNVÄRKS AKTIEBOLAG

DEGERFORS (SVERIGE)

FREMSTILLER ALLE SORTER SIEMENS MARTIN STAAL & JERN AF FINESTE KVALITET —
SPECIALITETER: KEDEL- & SKIBSBYGNINGSMATERIALE TIL KRIGSSKIBE

REPRÆSENTANTER:

V. LÖWENER VESTERBROGADE 9 B. - KØBENHAVN B.
TELEF. C. 7885. TELEGR.-ADR.: STAALLÖWENER

DET OVER HELE VERDEN ANERKENDTE

ORIGINALE DANNEMORASTAAL

FREMSTILLES AF

GIMO-OSTERBY BRUKS A/B DANNEMORA

ALLE SLAGS LEGEREDE OG ULEGEREDE DIGEL-
STØBESTAAL. SÆRLIG SPECIALLEGEREDE STAAL
— — — FOR SKIBSBYGGERIVÆRKTØJER — — —

LEVERES OMGAÆNDE — FORLANG TILBUD

TELEGRAMADR. „DANNEMORAVERKEN, ÖSTERBYBRUK“

KRIGSMATERIEL

OG LANDFORSVAR, **Bofors** LUFTBEHOLDERE
KANONER TIL SØ TIL TORPEDOER M.M.
PANSERPLADER, ALLE SLAGS
PROJEKTILER. SMEDEGODS OG
STAALSTØBEGODS

A.-B. BOFORS. BOFORS.

Svenskt Kvalitetsstål

är en garanti för hållbarhet och
slitstyrka hos verktyg och redskap.

Vi tillverka:

Liestål, Yxstål, Plogbillstål, Fjäderstål,
Borrstål, Verktygstål, smidda Stålspekt
och övrigt Smide, Skruv, Rör och Rördelar
samt kallvalsat och draget Stål. Allt av yppersta kvalitet.

Uddeholms Aktiebolag, Uddeholm,
Sverige.

C. P. Lauritsen.

Import og Lager af alle Sorter

Kul & Cokes.

SVENDBORG Telef. 172.

Efter Kontortid 29.

Leverandør til Marinen.

**FITTINGS
OF**

P. E. Ehrhardt
Studelestr. 7. Tlf. 1793
Trukne Rør, G. F.
Randfittings samt
alle tekniske Ma-
skinartikler.

P. H. BONDE,

KLOSTERGADE — KOLDING — TELEFON 238

SLAGTERFORRETNING

Leverandør til Marinen.

Rylander & Rudolfs

Fabriks A. Bol.

Generalagentur:

Nytorv 5. Köpenhamn.

Försälja torrelementer, telefonkel
och dynamoborstar, lämpliga för alla
i marknaden förekommande appa-
rater och maskiner. Begär offert.

TELEFONER:

Centr. 72 (10 Ledn.)

Statstelefon 13

Telegram-Adr.:

HANSEN



KØBENHAVN

Amaliegade 35.

C. K. HANSEN

DAMPKIBSREDERI

Dampskibs-Ekspedition, Klarering, Havari-Agentur.
Befragtning, Køb og Salg af Damp- og Sejlskibe.

Korresponderende Reder for Dampskibsselskabet „Dannebrog“.

Bunkerkul-Afd. Telegr.-Adr.: Bunkerdepot.

KØBENHAVNS-BUNKERKUL-DEPOT

Prima Kvaliteter. Ingen Udgifter. Hurtig Ekspedition.

Skandinavisk Olie-Forretning.

Rascino Olie

Leverandør til Marinen.

Vald. Mogensen,

Hadsund. — Telf. 154 — 26

Frukt - Grønt - Kartofler - Blomster.

Leverandør til Marinen.

H. Petersen.

HADSUND. — Telf. 32.

Bageri & Conditori.

Leverandør til Marinen.

SEE FABRIKS AKTIEBOLAG

SANDVIKEN (SVERIGE)

PRIMA KOLDTRUKNE SØMLØSE RØR AF JERN og STAAL
TIL DAMPKEDLER FOR KRIGSSKIBE. TIL BYGNING AF FLYVEMASKINER OG TIL FLYVEMASKIN-
AKSLER MED ca. 110 kg. pr. mm² BRUDSTYRKE.

REPRÆSENTANTER:

V. LÖWENER

TELEFON C. 7885

TELEGR.-ADRESSE: „STAALLÖWENER“

VESTERBROGADE 9 B. KØBENHAVN B.

A/S NIELSEN & WINTHER

Blegdamsvej 60 — Telefon Central 225

Værktøjer og Værktøjsmaskiner, Starretts Værktøjer.
Böhler-Staal, B. S. A. Værktøjer, Norton Slibeskiver.

Carl Weinreich.

Ost en gros.

Studelestræde 21. Telefon 6905.

Leverandør til Marinen.

J. J. Jensen,

Tømremester.

Frederikssundsvej 194.

Telf. Bella 108.

Den danske Manometerfabrik.

Nyhavn 31. — Palæ 1048 y.

Produkt 50,000 Manometre.

Leverandør til Marinen.

Iwer Hess,

Nørre Havneg. SØNDERBORG, Tlf. 458.

Alle Aarstidens Fiskesorter føres.

Røget Fisk & Konserves.

Leverandør til Marinen.

W. COOPS,

Havnegade 37 — VEJLE — Telefon 542.

Skibsproviantering.

Leverandør til Marinen.

Vald. Jacobsen

Frederikssund, Telf. 83.

1ste Kl. Rød- og Flæske-Udsalg.

Leverandør til Marinen.

Willy Hoppe,

Blikkenslager & Aut. Gas-
og Vandmester.

Vesterbrogade 54.

Telf. 11.274.