

UNDER DANNEBROG

MARINEFORENINGENS MEDLEMSBLAD

ORGAN FOR SØVÆRN OG SØFART

UDGIVET AF MARINEFORENINGEN.

REDAKTØR: AXEL JUEL

11. AARGANG
1924.

BLADETS OG FORENINGENS KONTOR
Møntergade 22, Mezz., København K.
Telefon Byen 3448.

BLADETS ANNONCEEXPEDITION:
E. von Rosen
Holbergsgade 10. Tlf. 8907.

HÆFTE X.
OKTOBER



FORENINGSMEDDELELSER M. M.

Under Medvirksomhed af Arkitekt E. W. Marston og Grosserer Vald. Schou

MARINEFORENINGENS KØBENHAVNS-KREDS

afholder

Sammenkomst Torsdag den 6. November Kl. 7 $\frac{1}{2}$ præcis

i Weinolds Selskabslokaler, Nørrevold 23.

Foredrag med Lysbilleder

af Grosserer *Valdemar Schou*: »Erindringer fra en Rejse i Mexico«.

Efter Foredraget Fællesspisning: **Gaasegilde**, ved hvilket der serveres Gaasesteg med Rødkaal og Kartoffler, Smør og Ost, Øl og Kaffe à 5 Kr. 50 Øre pr. Kuvert, exclusive Skat og Drikkepenge.

Billetter, som maa afhentes paa Kontoret, faas indtil Onsdag den 5. November Kl. 3 Møntergade 22, samt de to foregaaende Aftener Kl. 6—8 sammesteds.

Et stærkt begrænset Antal Billetter vil eventuelt kunne faas Mødeaftenen i Lokalet til en Pris af 6 Kr. 50 Øre.

Emblem skal bæres.

BESTYRELSEN.

Sangbog medbringes.

ORDENSDEKORATIONER

Efternævnte Medlemmer af Marineforeningen er under 13. Oktober benådede med Dannebrogsmændenes Hæderstegn:

Veteranerne fra 1864:

Fisker Mads Andreasen, Hadsund.

Fisker Niels Hansen, Lillehedinge pr. Rødvig.

KØBENHAVN-KREDSENS

første Møde i Vintersæsonen 1924—1925. »Teddy«-Aftenen.

Under ganske overvældende Tilslutning fra Medlemmerne, aabenede København-Kredsen sin Vintersæson den 2. Oktober 1924 i Weinolds Lokaler. Vi erindrer ikke gennem Kredsens 11-aarige Levetid at have oplevet et saa talrigt Fremmøde af

Interesserede — et glædeligt Faktum, der i hvert Fald vidner stærkt om den Interesse, hvormed man herhjemme har fulgt og følger alle Begivenheder i og om vort store Ørige under Polarkredsen, Grønland, navnlig efter at Koloniserings- og Fangstforholdene deroppe i de senere Aar har paakaldt Oflentlighedens Interesse i en hidtil ukendt Grad.

At blive stillet Ansigt til Ansigt med en Kreds af de Mænd, hvis Indsats i Grønlandsarbejdet, og hvis Kampe under dette Arbejde i ualmindelig Grad har trukket deres Landsmænds Tanker og Haab mod Grønland, var en Begivenhed, som i ualmindelig Grad formaade at trække de Hundreder af vore Medlemmer frem, der ellers ikke kommer.

Med stor Velvilje havde »Teddy«s stoute Chef, Orlogskaptajn *Bistrup* sammen med Søløjtnant *Rostock-Jensen* lovet at tale om »Teddy«-Færden, og Kredsen havde desuden den Glæde at se omtrent Halvdelen af Skibets Besætning af Søfolk og Jægere følge Invitationen, desuden Bestyrelsen for Østgrønlandske Handelskompagni — Formanden, Grosserer *Møller*, og Konservator *Manniche*, Deltager i »Danmark«-Expeditionen under *Mylius-Erichsen*. Af Besætningen var

mødt Maskinist *Carl Hansen*, Letmatros *Alfred Andersen*, Jægerne *Arthur Andersen*, *Peter Tutein*, *Hans Ludvig Jensen* og *Viggo Riis*. *Peter Freuchen* fra Thule var indbudt, men forhindret i at komme. Som Gæster var yderligere tilstede Dæks-officerslevere og værnepligtige Marinere.

Formanden, Grosserer *Valdemar Schou*, bød Velkommen, og efter at Flaget var hejst med Hønnør, gav han en kort Oversigt over Sommerens Forløb og den glædelige Tilgang af nye Medlemmer. En særlig Velkomst rettedes til alle de tilstedeværende Teddy-Mænd og disses Chef, og da Ordet derpaa blev givet til denne og han viste sig paa Talerstolen, modtog Forsamlingen ham med Klapsalver, som sikkert vil have tilkendegivet Orlogskaptajnen den Sympati, hvormed han og hele Expeditionen omfattedes.

Støttet til tre store Kort, gennemgik Foredragsholderen derpaa Expeditionens Forløb gennem Ishavet op til Germanialand og Kompagniets Stationer der, Besøgene og Jagtturene, og »Teddy's Besæt i Isen, efter forgæves Arbejde for at slippe ud gennem Isbæltet, — Motorens Svigten paa de afgørende Punkter trods alt og ofte døgnlangt glimrende Arbejde af Maskinfolkene, indtil det Punkt, da man maatte forlade Skibet og efter en 140 danske Mil lang Drift paa Isflagen endelig skimtede Land 10 danske Mil øst for Angmag-salik og havde det første Møde med de Østgrønlandere, der paa saa enestaende vennelsel Maade tog sig af Teddy-Mændene og hjalp dem frem til Kolonien, indtil de 8 Maaneder senere endelig kunde tiltræde Hjemturen til Danmark. Med stor Opmærksomhed fulgtes denne spændende Beretning, og da Orlogskaptajnen sluttede, lønnedes han med stormende Bifald.

Man gik derpaa tilbords, og efter at den første Sult var stillet, tog Formanden Ordet og talte for Foredragsholderen og udbragte et Leve for ham. Efter Afsyngelsen af en Sang for Grønlandsfarerne, forfattet af Næstformanden, Arkitekt *Marston*, og som gjorde megen Lykke, talte denne for de Gæster, Foreningen havde den Glæde at se ved sit Bord, takkede atter Orlogskaptajn Bistrup, fordi han havde stillet sig saa imødekommende overfor Foreningens Ønske, talte for »Teddy's Besætning og Kompagniet, som havde sendt dem ud, mindedes de Mænd, som havde gjort et stort Arbejde i og om Grønland, og takkede sluttelig Pressen ved dennes nærværende Repræsentanter for den Velvilje, der steds vises Foreningen og dennes København-Kreds.

Af Formanden, Grosserer *Schou*, udbragtes derpaa et med kraftige Hurra besvaret Leve for alle Teddy-Mændene. Kaptajn Bistrup talte kort efter for Marineforeningen og ønskede den Held og Fremgang. Efter at Kaffen var indtaget, begav man sig til Foredragssalen, hvor Søjtnant *Rostock-Jensen* gennem Lysbilleder derpaa gav smukke Illustrationer til de Begivenheder man ved det forudgaaende Foredrag havde lært at kende. Han knyttede en Mængde oplysende Bemærkninger og Forklaringer dertil paa sin djærve og fornøjelige Maade, saa at man fik et stærkt Indtryk af baade det gode Kammeratskab, der havde været mellem alle Færdens Deltagere og det uforknytte Mod, hvormed alle Mand, trods al Modgang, havde arbejdet mod samme Maal. En herlig og storslaaet Natur aabenbarede gennem disse fortrinlige Billeder, som forhaabentlig mange maa faa Lejlighed til at stifte Bekendtskab med.

Efter at man med kraftigt Bifald havde kvitteret for denne sidste Del af den vellykkede Aftens Program, sluttede Mødet, og Deltagerne gik hjem med et Udbytte af Kendskab til Verdens største Ø og Viden om de virkelige Vilkaar for dens Besejling — en Viden, der aftvinger Respekt for de Sømænd og andre Danske, hvis Virke har skrevet Danmarks Navn udsletteligt paa Historiens Tavle som Grønlands Kulturbringere og de indfødte Stammers Beskyttere og Hjælpere gennem Aarhundreder.



SAMMENKOMSTEN DEN 14. OKTOBER 1924.

Lavet var flyttet til Vinterlokalerne.

Bosserne havde lige været hos Doktoren og viste en aldeles forbløffende Livsglæde, idet de spredte Kuglerne til alle Verdenshjørner som smaa Mitraileuser.

Men Gutternes Livsglæde var ikke mindre, da de fylkedes om de tæbesatte, flag- og blomstersmykkede Borde. Traditionen tro smældede efter Kaffen vor prægtige Slagsang rytmefast gennem Hallen, hvorefter Formanden oplæste elsk-

værdige Takkeskrivelser: fra den nye Ridder, Faaborg-Kredsens kendte Formand, Fabrikant *C. C. Jensen*, fra vor egen landsskattede *Hornung*, Lavets Caruso, og fra Sølvbrudgommen, Skomagermester *Andreasen*, hvilke Kammerater Lavet havde sendt smaa Opmærksomheder.

Som Gæst havde vi Hr. Prokurist *Nielsen*, Formanden for 5. Junis Skytteforening, der deler Skydebanerne med os. En Skaal for ham for udvist Imødekommenhed blev taktfast besvaret og kvitteret med en Tale for Lavet.

Vor populære Kammerat, *Gustav Olsen*, havde til Tak for sin Kongeværdighed medtaget sin Nevø, den unge Tenorsanger *Knud Olsen*, der underholdt Skydebrødrene med en Række ovenud morsomme Sange og Viser. En af dem om Amerika, blev gengivet med en saa fænomenal rivende Tungefærdighed, at Ørene ikke kunde følge med, saa de to sidste Vers endnu lød, efter at Sangen var sluttet.

Den unge Kunstner takkedes med kraftige Applaus fra Kammeraterne og en hjertelig Tale fra Formanden for den livlige Underholdning.

Endelig foretog vor Formand et lille Digt om vort kære Fædreland, hvilket efter Bifaldet at dømme, lod til at falde i Kammeraternes Smag, og i den lune, stjernefyldte Efteraarssnat vandrede Gutterne hjemad efter en vel tilbragt Aften.

FRA ODENSE-KREDSSEN

Søjtnant Nielsen.

Da man med Sorg læste i Dagspressen den 11. September om Chefen paa U-Baaden Galatea's sørgelige Død ved den uheldige Hændelse, da han i Farvandet ved Samsø blev skyllet overbord, uden at kunne reddes, var der allermindst i Odense nogen, der anede, at Kredsen her skulde komme til at bevidne vor Medfølelse i Anledning af den unge og dygtige Søjtnant Nielsens Død. Men Skæbnen vilde, at hans Lig skulde findes i Nærheden af Odense og føres her til.

Da Odense Søndag den 28. September var iklædt sit smukkeste Festskrud for at modtage Landets Konge og Dronning, og Festligheden ved Majestæternes Ankomst var forbi, blev Søjtnantens Lig fundet ved Gabet af Stenfisker *Henriksen*, og derefter sejlet til Odense i al Stilhed. Officerer fra Kongeskibet tog sig af Liget, der af Falck senere kortes til Sygehuset, og først Mandag Eftermiddag anede Marineforeningen noget om Sagen. Der blev da gjort alt for at faa Oplysning om, hvornaar Ligfærden skulde foregaa, for at vi kunde vise den Afdøde den sidste Ære. Først Kl. 5 fik vi Besked om, at Liget skulde føres fra Sygehuset til Havnen Kl. 6, men trods den korte Frist, kunde vi møde med vort Flag og en repræsentativ Flagvagt foruden en Krans med signerede Baand.

Værkstedsskibet Grønsund samt 3 U-Baade var ankomne i Havnen Kl. 4 $\frac{3}{4}$, og Mandskabet for disse Fartøjer, Officerer, Dæksofficerer og Menige mødte paa Sygehuset, og disse samt Marineforeningens Flagvagt udgjorde Følget til at begynde med, men inden vi naaede Havnen, kunde Følget tælles i Tusinder, og paa hele Strækningen stod Folk stille paa Gaden, Mændene med blottede Hoveder, mens Liget passerede.

Ved Ankomsten til Havnen, hvor Besætningerne paa Kongeskibet og de 4 Orlogsfartøjer gjorde Hønnør ved at blotte Hovederne, gjorde Ligoget Holdt foran for tværs af Grønsund, hvorefter Marinere bar Kisten hen til Agterdækket, hvor en Æresvagt var opstillet. Da Kisten var anbragt paa Plads, forlod alle Agterdækket med Undtagelse af 2 Marinere, der havde den første Tørn som Æresvagt for den unge Chef. Alle tilstedeværende stod med blottet Hoved, og i ca. 2 Minutter hørtes ikke en Lyd i lang Omkreds, en Hyldest til ham, der døde paa sin Post. Derefter passerede Marineforeningens Flagvagt forbi Kisten, med Flaget sænket imod Jorden. Dette var Odensekredsens sidste Farvel til den forulykkede Søjtnant.

Ære være hans Minde.

C. B.

JORDEFÆRD

Under stor Deltagelse og almindelig Flagnings paa halv Stang i Byen jordedes Onsdag den 8. Oktober paa Skagens Kirkegaard den gamle Veteran Martin Edvard Jensen. Marineforeningen, hvoraf den Afdøde var Æresmedlem, parade-rede med sit Flag, og talrige af Foreningens Medlemmer var mødt. Ogsaa Vaabenbrødrene var mødt med Fane, men der var kun mødt et Par Medlemmer, da det tynder svært ud i de gamle Rækker. Den Afdøde, der havde været en dygtig og ihærdig Fisker, havde adskillige Gange sat sit Liv i Vove for at redde Skibbrudne, og han var ogsaa dekoreret med Medaillen for Druknendes Redning.

I Kapellet talte Sognepræsten, Pastor Busch, smukt over den Afdøde og om, hvorledes han havde været med til at kæmpe for sit Hjem, hans gamle Fædreland, hvorledes han havde slidt for sit lille Hjem her paa Jorden og vundet megen Anseelse i sin Virksomhed, hvorledes han havde fundet

sig et godt Hjem indenfor den kristne Menighed for endelig at gaa hjem til det store Hjem, hvortil han længtes, og hvortil den smukke, nys afsungne Salme »O Gud ske Lov det hjemad gaar«, passede saa godt.

Jordpaakastelsen foretoges af Pastor Busch, og Lærer Jacobsen bragte paa Familiens Vegne en Tak for den store Deltagelse.

TIL KREDSFORMÆNDENE

Vi retter herved en indtrængende Opfordring til alle vore Kredse om ihærdigt Arbejde for den Sag, der ved sidste Sendemandsmode modtoges med saa stor Forsaaelse og enstemmigt vedtoges, nemlig

INDSAMLINGEN PAA KREDSSENS STIFTELSESDAG

altsaa een Gang aarlig, til Fordel for Marineforeningens Veteranfond, hvis Opgave er den at kunne gøre de endnu levende af vore gamle Marinere fra Krigen 1864 en Glæde ved Tildelelsen af en Hædersgave i Kontanter, for hvilken der adskillige Steder er haardt Brug.

Det maa være vore Kredse en Æressag paa de respektive Stiftelsesdage ved frivillig af smaa eller store Bidrag blandt Medlemmerne — alt efter hver enkelt Vilje og Evne — at fejre Dagen ved ogsaa at give vore gamle Sokrigere et synligt Bevis for, at man vil være med til at glæde dem i deres høje Alderdom.

Til den kommende 61-Aarsdag for Helgolandsslaget haaber Hovedbestyrelsen at kunne uddele nogle Hædersgaver af Fondets hidtil tilvejebragte beskedne Midler, men Kredsenes Støtte maa til, og til denne appellerer Hovedbestyrelsen i Forvisning om, at Tanken gennem vore Kredses Arbejde vil kunne faa en for Foreningen værdig Losning til Trost og Glæde for Marineveteranerne.

»VALKYRIEN«

1899—1924.

25-AARS FESTEN

Der er forløbet 25 Aar siden Krydseren »Valkyrien« hejste Kommando for at begive sig paa Tøgt til østasiatiske Farvande. Mindet herom lever endnu, naturligvis stærkest hos Deltagerne, men tillige i ikke faa Menneskers Erindring, særlig om de paa nogen Maade har haft Tilknytning til Danmarks Interesser paa de fjærne Kyster.

Hist ude havde da vindskibelige Mænd grundlagt Foretagender af forskellig Art. Initiativet, den personlige Indsats, er selvfølgelig den afgørende Værdi i saadanne Virksomheder, og dette finder da ogsaa sin Trivsel og Vækst i hine fjærne Egne, baade fra redelige Mænds og Spekulanter Side. Men det danske Flag havde da i de Dage det ærefulde Hverv at hævde dansk Gerning som ærlig Mands Værk, tilbørlig fyldt af Livslyst, men tillige ledsaget af Respekt og alvorlig Agtelse for det redelige Haandens og Aandens Arbejde. At »Valkyrien« Færd saadan set var en berettiget Interesse fra Hjemlandets Side overfor dansk Arbejde, det skulde kommende Tider tilfulde belyse.

Man tænker paa O. K. og Store Nordiske som lysende Eksempler.

* * *

Den 18. Oktober samledes »Valkyrien«s Besætning for at fejre Mindet om dette Tøgt. Man mødte Kl. 10 Fmd. ved Værftsbroen, hvor Kommandør Topsøe-Jensen bød alle Velkommen. Formiddagen tilbragtes paa Marinemuseet, Modelsamlings, Baadebyggeriets Samling af Fortidens Kongechalupper og Gymnastikhuset. Alt dette besaas under kyndigste Ledelse — vi nævner her en Valkyriemand, Løjtnant F. V. Nielsen, — men mon det ikke snarere var en Sammenrystningstur. 25 Aar er dog en Tid. Den sætter sit Præg paa mange Mennesker, og de Genkendelsesscener, der fandt Sted,

var derfor af en ganske munter og oplivende Art. Med Alderen faar man let et lyst Hoved, Ansigtet faar Rynker, Briller, m. m., og — oh ve! — den menneskelige »Tonnage« stiger i en betænkelig Grad. Man tør vel nok paastaa, at det havde været til at se paa Amningen, om »Valkyrien« nu skulde have begyndt et nyt Tøgt.

En hyggelig Frokost paa forbedret Skibskost i Marketenderiet bragte Humøret godt i Vejret. Kommandør Topsøe-Jensen, den energiske Komité's aktive Formand, holdt en Velkomsttale, og af Marinens djærveste Sømand, ogsaa en »Valkyriemand«, — hans Navn fly os sent af Minde — blev der givet en Oversigt over Festens kommende Begivenheder, ledsaget af Uddeling af Skytsedler. Saa drog man ud, dels til Flyvebaadsstationen, hvor et af disse Nutidens Amfibier startede for vor Skyld, dels til Undervandsbaadene, hvor der gaves et fortræffeligt Indblik i disse moderne Havuhyrer og endelig derfra til Kasernen, den nuværende Erstatning for Batteri og Banjer paa gamle »Sjælland«.

Saa samlede man hen paa Eftermiddagen ved Hovedvagtten, hvorfra Faadens »Fremad« lod os prøve en lille Sørejse til nordre Toldbod.

I sluttet Skare gik vi op til Prinsesse Marias Monument paa Langelinie. Det var det eneste lidt vemodige Øjeblik paa Dagen; Kommandøren mindedes i faa Ord Prinsessens store Betydning for Valkyriens Mænd og nedlagde en Blomsterbuket ved Monumentets Fod. Mange af os sendte en Tanke til dem, der i de forløbne Aar er traadt ud af Rækkerne, vi tænkte vel paa, at dengang var vi unge, da havde vi let ved at bringe Hjertet paa Læberne, mangt et lystigt Leve udbragtes i hine svundne Dage, men aldrig mere frejdigt og hjerteligt end naar det gjalt Prinsesse Marie, det være sig ved Julfesten i Singapore eller da Prinsessen modtog os ved Frankrigs Kyst udfor Le Havre. Mindet over Prinsesse Marie vil altid æres højt af Valkyriens Mænd.

* * *

Om Aftenen samlede vi atter. Ved Velvilje fra Chefen for Kadetskolen havde vi faaet dennes Gymnastiksal til Raadighed, og skønnere og mere stemningsfuldt Festlokale til Marinefester findes næppe, nærmest at ligne ved en nordisk Gildeshal. Paa Balkonen stod Besætningen opstillet, da Chefen, Hs. kgl. Højhed Prins Valdemar, ankom og gik rundt for at hilse hver enkelt og med mangt et muntert Ord mindes den forgangne Tid. Vor Næstkommanderende, Kommandør Mægaard, ledsagede ham ved denne hyggelige Modtagelse, derefter fulgte flere af Skibets Officerer fra Tøgtets Dage.

Og saa gik man til Bords, nydeligt og festligt arrangeret af Kommandør la Cour. Serveringen ikke overdaadig, men som det sømmer sig for den, der har kendt Søens Vilkaar, Humøret og Stemningen var saa meget mere munter og naturlig.

Chefen bød Velkommen, og udbragte et Leve for Kongen, ved hans Ord: Gud bevare Kongen! følte vi os atter ombord paa det kendte gamle Skibsdæk en Søndag Morgen. Hurraabene klang fuldt og taktfast. Musikken spillede, og Nationalsangen blev afsunget.

Saa gik Festen sin Gang, der blev talt af mange, baade hjertelige og muntre Ord og kraftige, manende Tanker, ofte maaske lidt ideelt, lidt højt over Dagens Slid, naa, men det var jo en Festaften, en Stund fuld af Minder om Ungdommens Dage; hvad Hjerterne var fyldte med, maatte Læberne tolke, — og det var visselig værdigere og bedre Ord end den Grammofontale, der nu altfor ofte leveres ved Dagens Jubilæer.

Vor Chef var vistnok den flittigste Taler, adskilligt vakte stormende Jubel, det glemmes ikke let. Kommandør Mægaard talte for Prins Valdemar og mindedes Prinsessen, Forfatteren Axel Svedstrup — Valkyriens eneste nulevende Civilist — for Marinen, Kommandør Topsøe-Jensen for Valkyrien og dens gode Chef, Kommandør La Cour for Næstkommanderende, Fabrikant Kjær for Danmark og vort Flag, Afdelingschef Sørensen for Minderne om de svundne Tider

og Sprøjtefører Andresen for Festen og Festkomitéen. Der var tillige kommet en Del Telegrammer, fra Kongen, fra Ø. K., Store Nordiske, m. fl.

Efter Kaffen holdtes en kort Pause, og da man atter satte sig til Bords — ved Punchebollerne — var Lysbilledapparatet i Orden, og nu fik vi under Løjtnant Nielsens Ledelse en Gentagelse af Togtet i skønne Billeder fra de fjærne Lande. Lad os ikke forglemme de mange muntre Gensyn, adskillige oplevede ved at staa overfor deres 25 Aar gamle Kontrafej, ofte i pudsige Situationer.

* * *

Tiden nærmede sig Midnat, da Prins Valdemar brød op og takkede for Samværet med sin gamle Besætning, og saa tog man Afsked med mangt et hjerteligt Levvel for de kommende Dage. Festen sluttede Kl. 12, paa Hundevagten skulde Skolen have Nattero.

* * *

Det var en Fest for Mænd, saadan er nu engang Sømandens Mindedage. Vor moderne Tid har med sine Skatter og Valuta ogsaa taget stærkt paa Bægersvinget. Saa tales der mere nøgternt og roligt, og de, der modtog Hyldest, det være sig Fædrelandet eller Festens Deltagere, de kan indkassere den med Bevidstheden om, at der var mere Redelighed og Sandhed til Stede, end naar et Leve udraabes ved skummen-de Bægeres Klang eller i Ilden fra Ero's lette Skyts.

Vi kan være enige med en af de ærede Talere i, at der er megen Sundhed i Marinen; Mænd, der har kendt Havet, selv kun i kort Tid, har staaet overfor Naturens rigeste Sundhedskilde, den renser for megen Egoisme, og den vender Hjertet mod højere Maal.

Dermed være »Valkyrien« kommet i Hu; maatte dette erindre Deltagere i andre af Marinens store Togter om den Glæde, der kan være ved at samles, naar Tiden siden Togtet tælles i Snese af Aar eller smaa Menneskealdre.

J. F. Johansen.

DAGBOG

OVER MIN REJSE MED FREGATTEN »GEFION« OG MIT TYSKE FANGENSKAB 1848

Af L. Larsen.

(Stuttet.)

Dagbogens Forfatter, den i 1897 afdøde Bogholder i Københavns Magistrat, Lauritz Larsen, var født i Nyboder den 2. Marts 1833, en ægte Nyboderdreng, og han var saaledes kun 15 Aar gammel, da han kaldtes til Tjeneste i Marinen og kort efter deltog i de Begivenheder, som han har nedskrevet i sin her gengivne Dagbog, der vidner om en hos en saa ung Mand ikke almindelig Intelligens og Iagttagelses-evne. Sikkert har Dagbogens unge Forfatter aldrig tænkt sig, at de nu gulnede Dagbogsblade med den smukke gothiske Haandskrift nogensinde vilde blive kendte udover Familiens Kreds, — og at dette er sket, takker vi Forfatterens Sønnesøn, Underbibliotekar, Cand. theol. K. Hasselbalch-Larsen for, der med stor Beredvilighed har stillet Dagbogen til vor Raadighed.

Red.

Midt om Natten blev vi opvartet med varmt Øl og faldt snart efter i Søvn, forglemmende Slag, Døde og Saarede og alt andet. Løvedag Morgen fik vi atter Brød og varmt Øl, men man maatte slaae sig igennem for at faa noget. Vi kunde ogsaa faa Kaffe,

Hvedebrød og andre Ting at købe hos Koner, som fik Lov til at sælge i Kirken. Om Middagen fik vi Grynssuppe, omtrent som den man faar ombord, Mandskabet blev inddelt i Bakker og begyndte at blive husvant, nogle tog Kirkestolene, i Besiddelse og indrettede sig Lukaffer, selv Daaben, Skriftestolen. Galerierne m. m. maatte tjene som Beboelses-Lejlighed. De, som ingen saadan Lejlighed fik, maatte indrette sig Lejlighed paa Gulvet i Halmen, og afskildrede dem med Bænke og Træstumper fra Kirken.

Paaskemorgen den 8de April var kun sørgelig for os, vi havde frosset dygtig om Natten, da ingen havde Tæpper og vort Tøj endnu ikke var kommen. Om Middagen fik vi Ærter og et ubetydeligt Stykke Flæsk, men Maden var tilstrækkelig til at mætte os.

Den 9de April fik vi vort Tøj udleveret; der var ikke meget bortkommet, men en stor Del, som tilhørte de Døde, og ikke var blevet bjærget fra Fregatten, blev sendt hertil og uddelt iblandt dem, som intet havde. Vi bleve i det hele taaleligt behandlet og Kommandanten lader til at være en meget skikkelig Mand.

Den 13. April var det en Uge siden vi kom hertil, og den er gaaet ganske hurtigt, — jeg frygter det ikke bliver Tilfældet med de kommende. Nu er Pengene tildels slupne op, og det begynder at knibe med Rationerne. Om Morgenen Kl. 8 faar vi en Portion varmt Øl, om Middagen Kl. 12 faar vi Middagsmad, som enten bestaar i Ærter med ganske lidt Flæsk, eller ogsaa Grynssuppe uden Kød, og om Aftenen faar vi varmt Øl med en Beskøjt til; hver 5te Dag faar vi et Brød. Det er vor Levemaade, og den er tarvelig nok. Endnu har vi ikke faaet Lønning, men Kommandanten har lovet, at saasnart de højeste slesvigholstenske Herrer kan blive enige skal vi faa saa mange Penge, at vi kan klare Vadsk med, faar vi intet maa vi tilsidst foregaa i Ureenlighed. Idag er Holstenerne blevet afløst af Preusserne, som lader til at være strængere. Vore Knive og Tobakspiber ere blevne os fratagne tillige med Fyr-tøyer. Trods Fangenskabet er der dog trængt dunkle Rygter ind til os om, at den danske Armee skal slaas godt; gid det var sandt, men naar jeg seer og hører om alle de Forbindelser af Preussere, Bayere, Hannoveranere og Saxere samt mange andre, da skjælver jeg for Danmark, som vel staaer ene i en saa ulige Kamp. Holstenerne maa have et underligt Begreb om Ære, de brouter nemlig af deres store Mængde og hvor urimeligt det er for det arme Danmark at slaas mod das grosse Vaterland. Naar de siger det, da svarer man gjerne: hvorfor de ikke har erobret Danmark eller idetmindste Jylland, — de lette da paa Skulderen og sige: dat gib sig wohl.

Kommandeuren fra Linieskibet har besøgt os idag tillige med vores Chef, de spurgte om vores Tilstand, og lovede at de, som trængte haardest, skulde blive forsynede med Linned og Strømper. Kommandeuren yttrede det Haab, at Fangenskabet ikke vilde vare længe, — gid det var saa vel, men Gud bedre det.

Den 14. April. Idag er blevet uddelt endeel Strømper, som er kommet godt tilpas, men Penge har vi endnu ikke hørt noget om. Rygtet gaar, at vi skal flyttes til Glykstad eller Stade, men det er nok ikke afgjort endnu.

Den 15de April. Idag er blevet uddelt en Deel uldne Tæpper til dem, som intet havde.

Idag den 16de April har vi faaet Ordre til at pakke vort Tøj sammen og holde os klare til at rejse imorgen tidlig, da de ikke veed hvem af os, der kommer bort.

Idag den 17de April er alle Mand ført til Glykstad paa 300 Mand nær, som skal blive her tilbage i Rendsborg. Det øvrige af Dagen tillige med næste Dag anvendtes til at gjøre rent i Kirken, derpaa blev der indrettet Baase til at ligge i og om Aftenen flyttede alle Mand ind i Kirken.

Den 11te August om Eftermiddagen Kl. 3½ afrejste jeg fra Glückstad paa Jernbanen og ankom om Aftenen henimod Kl. 8 til Rendsburg, hvor jeg tillige med mine Kammerater blev indlogeret i Ridehuset og blev trakteret med varmt Øl og Smørrebrød. Den 12te August om Morgenen Kl. 4½ fik vi igen varmt Øl og Smørrebrød, og Kl. 5½ marscherede vi hen paa Torvet, hvor der holdt henimod 200 Vogne, som skulde befordre os afsted. Vi bleve fordelte omkring paa Vognene, og Kl. 7 kørte jeg ud af Rendsburg.

I Blyantnotits er senere tilføjet:

Kl. 7 kørte vi ledsagede af slesvigholstenske Dragoner ud fra Rendsborg. Om Eftermiddagen ankom vi forbi Dannevirke gennem Slesvig til Gottorp Slot, hvor vi gjorde Holdt og blev trakterede med Smørrebrød og røget Flæsk. Derpaa gik Rejsen videre, om Aftenen ankom vi til Smedeby, hvor vi bleve indlogerede hos Bønderne. Om Morgenen den 13de fik vi friske Heste og Vogne og kørte til Lou, hvor vi atter fik friske Heste og Vogne. Her blev vi modtagne med Hurraskrigen af Bønderne, som beklagede sig meget over, at de danske Tropper ikke var kommen, da de maatte døie meget af de Slust. Gendarmen, som plagede dem utaaleligt. Paa eet Sted havde de endog slaaet en Karl ihjel. Derpaa kørte vi videre gennem Gravensteen, hvor der var rejst en Æresport for de tyske Fanger, men den var ikke færdig og er nok heller ikke senere bleven det. Om Eftermiddagen Kl. 5 ankom vi til Dybbøl, hvor vi holdt en Time, men maatte køre tilbage,

da de tyske Fanger ikke vare komne endnu. Vi kørte til Herregaarden Fiscbæk, hvor vi blev indlogeret i Laden og Frokosteret med Smørrebrød og Mælk. Den 14de blev ligeledes trakteret med det samme, om Middagen fik vi Ærter og røget Flæsk, og om Eftermiddagen Kl. 4 maatte vi marschere til Broager, hvor vi blev indlogeret i Kirken. Der var ikke Plads til alle, hvorfor nogle indrettede sig Barakker paa Kirkegaarden, andre maatte ligge under aaben Himmel. Her vare Folkene dansksindede, og tilbød os, dersom vi vilde desertere, at skaffe os over til Als. Den 15de om Eftermiddagen maatte vi marschere tilbage til Gravensteen, hvor vi skulde forblive til vi skulde udvexles. Her var Kosten meget daarlig, vi fik ikke andet end tørt Brød og lidt daarlig Kaffe, om Middagen fik vi en Slags Suppe af Vand og Gryn og så et Stykke Kød. Vi var indlogeret paa Slottet og jeg med flere laa i Slotskirken.

Brev fra Dagbogens Forfatter til hans Forældre:

Til C. Larsen boende i Rosengaden Nr. 18 i

Nyboder.

Kjøbenhavn.

Afsendt fra Fregatten „Gefion“.

Onsdag, den 27. September 1848.

Kjære Forældre! Jeg vill lade dem vide, at jeg er rask og haver det godt og jeg ønsker, at høre det samme fra dem, kære Forældre og Sødskende. Vi ligger nu for Anker ved Cuxhaven, hvor vi haver ligget en 8 Dages Tid og hvor vi nok skal blive liggende til at vi skal hjem, som ei kan vare længe, da vi hver Dag venter at faa Ordre. „Havfruen“ skal nu gaa hjem og „Bellona“ og vi skal blive liggende, — her er meget kjedelig at ligge, da vi ei faar Lov til at gaa i Land, da de er bange for at Mandskabet skal gjøre Spektakel med Tydskerne herinde. Jeg har hørt af Baadsmanden, at vi kommer til at rejse hjem paa Lørdag, men hvor vidt det er sandt veed jeg ei. Nu veed jeg intet videre uden een flittig Hilsen til alle gode Venner og Bekjendtere, men først og sidst til mine kjære Forældre og Sødskende.

Lev vel det ønskes af eders kjære trofaste Søn

Lauritz Larsen.

Er Peter Nyrup kommen hjem saa hils ham mange gange fra mig tillige med hans Forældre.

Fregatten „Gefion“.

STØT VETERANFONDET

„Marineveteranerne Fortæller“,

Pris 3 Kroner.

Faaes paa Marineforeningens Kontor, Møntergade 22.

Sælges til Fordel for Marineforeningens Veteranfond.

ERINDRINGER FRA KRYDSEREN »VALKYRIEN«S TOGT TIL MIDDELHAVET 1913

(Sluttet.)

Juleaften fejredes efter god, gammel Orlogsskik; allerede om Formiddagen var der Travlhed med Forberedelserne; i Kabysen, hvorfra en behagelig Stegeduft trængte ud, kildrende vore Lugteorganer, jonglerede Kokken med Pander og Gryder, og det var just ikke Juleønsker han sendte de værnepligtige, der tilfældig kom ind paa hans Kurs; travle Oppasere og Koksmater strøg langs Dækket med alskens lækre Sager, der tog de befarnes Interesser fangne i en betænkelig Grad, og paa Banjerne, hvor ingen turde vove sig ned for Skibssergenten, var Festkomitéen (Skibssergenten m. fl.) i fuld Aktivitet med Udsmykningen og Opstilling af Juletræerne.

Det havde været taaget fra om Morgenen, saa Venezianerne ikke havde kunnet se vore mange Flag, der var hejst i Anledning af Hendes Majestæt Dronningens Fødselsdag; men til Gengæld kunde de om Middagen høre vore 27 Salutskud, der dumpt rullede ud i den graa Taage og blev kastet tilbage fra de talrige Kanaler med et mangedoblet, hult Ekko; Skibsklokkerne ringede, som om alle Aander var sluppet løs, Dampflojterne forlystede os med deres nervepirrende Tuden, og over Vandet lod Gondolierernes hæse Raaben, snart nærmere, snart fjernere; en klam Mur omgav os paa alle Sider, og man kunde knapt se en Snes Meter frem for sig; men heldigvis klarede det op hen paa Eftermiddagen, og da Julefesten nu snart tog sin Begyndelse, herskede der en forventningsfuld Stemning fra for til agter.

Kl. 5 kaldte Skibsklokkens manende Slag til Gudstjeneste, og i Stilhed samledes vi alle paa Banjerne. Overalt var pyntet med Flag, Vaaben og Grankviste, og fra det festklædte Juletræ sendte de mange Lys deres Skær ned over de mange alvorlige Ansigter, som alle var rettede mod Chefen, der under Dannebrog oplæste Prædikenen og derefter holdt en kort, gribende Tale, der vendte Tankerne mod Grundpillen i vor Tilværelse, Hjemmet deroppe i vort lille Fædreland, hvor vore kære samtidig fejrede den højtidelige Fest, og hvorfra der sendtes mange kærlige Tanker til det lille Stykke Danmark her i Venedig. Chefen sluttede med at ønske sin Besætning en „Glædelig Jul“, hvorefter de gamle, danske Julesalmer tonede fra Gutternes Struber ud over de stille Kanalers Vande.

Efter Gudstjenesten uddeltes Gaverne. — Officerer, Underofficerer og Menige stillede op i en lang Række, ind imellem hinanden, og ventede taalmodig hver især paa sin Tur til at trække et Nummer i Lykkehjulet; thi af dette Nummer afhang det jo, om man skulde lyksaliggøres med en Lommekniv, et Cigaretrør, en Tobakspung, en Sofapude, en Tegnebog, en Solvblyant eller et Barberspejl. — Velmente Juleønsker udveksledes indbyrdes, og efter nogen Tids Samtale kom næste Punkt paa Dagsordenen: Risengrød og Flæskesteg, Intendantens Juleoverraskelse til Besætningen, for hvilken behagelige Over-

raskelse man gerne glemte, at han ikke altid havde været videre forhandlingsvenlig ved Udbetaling af Forstrækning i de forskellige Havne. — Derpaa kom de uddelte Cigarer og Cigaretter frem, og medens Vesterhavsfiskerne med deres Cigarer frembragte veritable »Røgskjul«, gik Samtalen livligt, Gaverne besaas, og Juleposten læstes, indtil Intendantens anden Overraskelse: Ekstraration af Sherry, kom paa Bordet, nu satte de befarne med deres Cigarer Dampen op, som om de var klar til at lette.

Den hellige Aften forløb paa den bedst tænkelige Maade, henset til, at vi var borte fra Hjemmet, og Glæden forøgedes ved, at der til Chefen ankom et Telegram fra vor øverste Krigsherre, Hans Majestæt Kongen, med Ønsket om en „Glædelig Jul“ for Skibets Besætning.

Hjemturen gennem Middelhavet formede sig som en Række festlige, solfyldte Dage, med uforglemmelige Ophold i Neapel, Villefrance og Marseille, men altting faar jo en Ende, og snart stod vi ud i „Biskayen“.

Nu bar det hjemover; Søen skyndede paa os, som vidste den, at man, naar man efter nogen Tids Ophold i Udlandet stævner mod Hjemlandets Kyster, ønsker at komme ind i den fædrene Havn saa hurtigt som muligt; med vældig Kraft kom den ene skumklædte Bølge rullende efter den anden, slog mod Krydserens Laaring, saa det sang i alle Pladerne, førte i Himmelflugt Skibet med et Stykke paa sin brede Ryg, Skruerne slap Vandet, piskede et Øjeblik rundt i Luften, saa det dirrede i hele Skroget, derefter gik det i en behagelig Gliden ned i den efterfølgende Bølgedal, medens Bølgen brummende for videre, og vi allerede saa den næste Sø taarne sig op, visende sine hvide Tænder. — Flojknappene skrev i store Buer deres Himmelskrift, Røgen væltede i sorte Hvirvler op gennem Skorstenen, førtes straks ned i Læ af den jagende Vind, hagede sig et Øjeblik fast i Bølgetoppene, stod som en truende Uvejrs sky og opløstes derefter. — Søen væltede i Kaskader ind over Bro og Dæk, slog med Drøn mod det opstaaende, ramte Skorsten og Skorstenkasse med en sydende Lyd, og forsvandt derefter hvislende gennem de læ Spygatter tilbage til den vrede Amfitrites Rige. — De sonderrevne Skyer jøg som store, fantastisk formede Skygger over den malgraa Himmel, og Vinden legede sin vilde Tagfat i Krydserens Rig, barsk og bidende hilste den os velkommen til de hjemlige Himmelstrøg, barsk førte den Bølgernes Skumtoppe i Vandtaager hen over Søen, og barske Tag tog den i vort stolte Skib, der imidlertid nu som saa ofte før klarede alle Vanskeligheder; som en Maage flød Krydseren paa Søen, støt og sikkert bar det hjemover for dens regelmæssigt arbejdende Maskiner.

Nu er „Valkyrien“ ikke mere, elektriske Mejsler har sønderdelt Krydserens gamle Skrog; den er gaaet ind til en velfortjent Hvile, og vor Marine er desværre bleven et stateligt Skib fattigere; men Mindet om dens mange, berømmelige Togter vil leve længe, og Krydserens Færd vil, saalænge Dannebrog vajer, i vor Flaades Historie danne et smukt og hæderfuldt Blad, som vil fylde enhver Danskers Hjerte med Glæde og Stoltthed.

Dens Færd var ganske vist fredelig; men hvor i Udlandet den viste sig, vakte den Interesse for vort Folk, den bragte Bud til vore mange Frænder derude, og den frembragte Ønsker hos fremmede Nationer om nærmere at kende og at komme i Handelsamkvem med den lille, driftige Nation, som „Valkyrien“ repræsenterede paa saa smuk en Maade. At den danske Marine paaskønner „Valkyrien“'s lange Virksomhed viste sig ved, at Forsvarsministeren — efter at Skibet var udgaaet af Flaadens Tal — over-

rakte Hans Majestæt Kongen en Erindring om Krydseren: en Malplade, der har deltaget i de mange Togter paa Toppen af Skibets Ankerspil, og som nu er indrammet i „Valkyrien“'s Attributter, udført i Egetræ fra Orlogsskibet „Mars“ og forsynet med en Sølvplade, der fortæller om Hovedbegivenhederne i Krydserens „Levnedsløb“.

Meget har forandret sig siden de Dage, da ovenomhandlede Middelhavstogt fandt Sted, og meget ligger gemt i Fremtidens Skød; dog tror jeg, at enhver dansk Sømand, der selv har set noget til og taget Del i Livet derude i den store Verden, vil enes med mig i Ønsket om, at vort Folk til enhver Tid vil have saa megen Samhørigheds- og Selvstændighedsfølelse, at det kræver, at en af Flaadens særlige Opgaver i Fredstid skal være: *at vise Flaget i Udlandet, naar dette skønnes ønskeligt til Støtte for Danmarks Handelsinteresser eller i officielle, særlige Statsojemed*.



Vildt TELEFON 6013
Fisk TELEFON 6013
Hummer TELEFON 6013
Fjerkræ TELEFON 6013

Eduard Nielsen
Nørrebrogade 39

Henry Fisker & Co.
Kolding. Tlf. 206.
Skibsproviantering.
Leverandør til Marinen.

Café Helmerhus
C H R. M E T Z

CARL OLSEN & CO. - FLÆSKEBØRSEN
FLÆSK OG KØD EN GROS
— Leverandør til Marinen —



PETERSEN & ALBECK
ILTFABRIKKEN
ENGHAVE BRYGGE B. TELEFON. C. 4420
Alt til Autogen Sveising og Skæring.

Weinolds Selskabslokaler

Nørrebøld 23. - Telef. 1230

Samlingssted for Marinerne

C. MØLLMANN & CO.
MALERMESTRE

NØRREGADE 18

TELEFON 1404



ns N. Jensen, Nørregade 24 —
Køge. Telf. 36.
Kolonial — Vin — Delikatesser — Cigarer
Skibsproviantering. Leverandør til Marinen.

Køge Fiskehus,
Nørregade 8, Køge. Telf. 375.
Alle Slags fersk og røget Fisk.
Leverandør til Marinen.

ul. Th. Petersen
Mønsterbageriet
Nørregade 30 — KØGE — Telf. 294.

ANTON NIELSEN
Herre-Mode-Magasin.
St. Kongensg. 1. Hj. af Kg. Nyt. Tlf. 4160
Etablissement for fint engelsk Skræderi.
Fuldstændig Herreekvipering.



Vilh. Larsen, Glarmester
St. Kongensgade 95.
Nyboder. Telef. 9795.
1. Kl. Arbejde.
Billige Priser.

L. Larsen,
Lynæs. Tlf. Hundested 40.
Kød- & Fedevareudsalg.
Leverandør til Marinen.

Chr. Petersens Eft., Lynæs. - Tlf. 7.
Kolonial & Skibsproviant.
Leverandør til Marinen.

A. Leth & Co. Kul- og Kokes Import. A. Leth & Co.

YORKS PASSAGE B. Telef. Central 2115
Pladskontor: - - - Telef. Centr. 14495

Specialitet: Prima engelske slaggefri Kokes af højeste Varmeevne.
Leverandør til Orlogsværftet.



Alle Slags

STAALTOVE

Højeste Kvalitet.

Lesjöfors Aktiebolag,

Lesjöfors.

Chr. Hansen Hoff,
Nørrebro 82, Odense. Tlf. 3042.
Franskbrød og Wienerbageri.
Leverandør til Marinen.

Thomsens Eft. K. Christensen,
Nørrebro 100, Odense. Tlf. 2726.
1. Kl. Kød- & Fedevareudsalg
Leverandør til Marinen.

P. Taabel & Co.

Havnen - Thisted - Tlf. 326.

Skibsprovianterings- & Kolonialforretning.

Leverandør til Marinen.

G. Lundbeck, Storegade 8,
Thisted. Tlf. 160.

N. Buch, Karolinegade —
Randers, Tlf. 559.
Kødudsalg og Pølsefabrik.
Saltet & fersk Kød og Flæsk.
Fars & Pølser. Leverandør til Marinen.

J. Wallentin,
Karolinegade 4,
Tlf. 763. Randers. Tlf. 763.
Bageri & Konditori.
Medlem af Marineforeningen.
Leverandør til Marinen.

Havnegades Viktualieforretning.
Nykøbing M. Tlf. 251. Vildt & Fjerkræ.
Leverandør til Marinen.

Ludv. Bove's Eff. Magnus V. Petersen.
Nykøbing M. — Kolonial & Material.
Leverandør til Marinen.

P. THERS
Bageri, Konditori & Rug-
brødsfabrik anbefales.
Korsør Telefon 86 Leverandør til Marinen

Th. Rasmussens Sønner,
Stats. 15. KORSØR. Telef. 106
Import af Kul & Kokes,
Korn & Foderstoffer.

S. P. Henriksen,
Algade 29, Korsør, Telef. 156.
Frugt — Grønt — Kartofler
Leverandør til Marinen.

KORSØR KORSØR
A. H. Schrøder's
Kødudsalg
Tlf 72. Algade Tlf. 72
Leverandør til Marinen.

Husk at købe Deres Kolonial, Dell-
kasser, Vine, Spirituosa, Ci-
garer, Cigaretter, Konfekt,
Chokolader og Bodega Vine hos
C. V. Olsen, Korsør, Telefon 84.
Varene bringes overalt. Leverandør til Marinen.

Briller
med buede Glas **Kr. 6,00**
Preisler, Købmagergade 13

COGNAC
OPTIMA

AUG. STRØHS VINHANDEL
Ved Stranden 8 — Telefon 3745

C. Lunds Efterflgr.
C. JOHANSEN
Gjarmester - Graabrødretovr 9
Alt Gjarmesterarbejde udføres.
ASSURANCE TEGNES

Skelskør Frugtsaft
garant. uden Tilsætn. af nogen Art.
A. Moesgaard
St. Kongensgade 73. - Telefon 1247.
Leverandør til Marinen.

Martin Leffers, „Torvehallen“
Nykøbing Mors.
Proviand Dæks — Maskin Stores.
Tlf. 156. Telegr.-Adr.: »Leffers«.
Leverandør til Marinen.

G. Woer, Havnen, Nykøbing
Mors. Telf. 498.
I. Kl. Wiener & Franskbrødsbageri.
Leverandør til Marinen.

Joh. Hansen, Slagtermester,
Havnegade, Nykøbing Mors. Telf. 106.
Prima Varer, saavel i Kød som i al Slags Paalæg.
Leverandør til Marinen.

V. Schmidt, Instrumentmager
Holmensgade 29

Albert Pfeiffer, Slotsgade 5, Nykøbing F.
— Tlf. 533. —
Mit Bageri anbefales til Skibene.
Leverandør til Marinen.

Skibsprovianteringsforretning.
Alt i Konserver, Frugt og Grøntsager til billigste
Priser. Carl Larsens Frugtforretning, Slotsgade 15,
Nykjøbing F. - Tlf. 378. - Leverandør til Marinen.

V. Rasmussen, Slotsgade 32, Nykøbing F.
— Tlf. 409. —
I. Kl. Kød- & Paalægsforretning.
Leverandør til Marinen.

Dansk Rekyllriffel Syndikat
Rekylvej, Frihavnen Telefon Central 10,045 - 10,065
Geværer — Pistoler.

R. MØLLERS Skibsværft,
Telefon 246 — FAABORG — Telefon privat 415.
Patent Ophalingsbeding, 450 Tons.

A/S KULKOMPAGNIET
HAVNEN — THISTED — TLF. 35. STATS. 2.
LEVERANDØR TIL MARINEN

Pontoppidan & Simonsen.
Odensegade 4. Tlf. Øbro 6191.
Første Kl. Varer til billigste Priser.

Kartofler, Grønt, Frugt og Konserver en gros — en detail.
Leverandør til den danske Marine.
Detailudsalg:

Palæ-Kælderen, St. Kongensgade 77.
Telefon Palæ 3877.
Frugtforretningen, Classensgade 5.
Telefon Øbro 3551.

DET OVER HELE VERDEN ANERKENDTE
ORIGINALE DANNEMORASTAAL

FREMSTILLES AF
GIMO-ÖSTERBY BRUKS A/B DANNEMORA
ALLE SLAGS LEGEREDE OG ULEGEREDE DIGEL-
STÖBESTAAL. SÆRLIG SPECIALLEGEREDE STAAL
— — — FOR SKIBSBYGGERIVÆRKTØJER — — —
LEVERES OMGAAENDE — FORLANG TILBUD
TELEGRAMADR. „DANNEMORAVERKEN, ÖSTERBYBRUK“

Enhver Kammerat
bør drikke

Albani Øl.

Drik
BLACK & WHITE
WHISKY!
H. I. Wengel & Co.
Tlf. 7366. — Bredgade 28. — Tlf. 7366.

Champagne
Louis Roederer, Reims
Leverandør til Hans Majestæt Kongen af Danmark
Grand vin sec Extra dry. Carte Blanche 1906 Extra dry.

POUL HOLM
11. Silkegade 11.
Sports-Beklædning, Støvler og Sko.
Storst Udvalg, billigste Priser.

A. RINDOM & RESTORFF
AKTIESELSKAB
FARVERGADE 8 - KØBVN. B.
EXPORT AF DANSK SMØR

Torvets Kødudsalg,
Kattesundet 6, SVENDBORG. Tlf. 444.
I. Kl. Kød- & Fedevareudsalg.
Leverandør til Marinen.

Martin R. Høyer,
Assens, Tlf. 63.
Kolonial & Skibsproviantering.
Leverandør til Marinen.

Holger O. Jensen,
Bagermester, ASSENS. Tlf. 192.
Leverandør til Marinen.

Assens Skibsværft & Maskinværksted,
O. C. Olesen. Tlf. 311.

R. N. Hansen,
Østergade 58, Assens. Tlf. 15.
I. Kl. Kød- og Fedevareudsalg.
Leverandør til Marinen.

Vestfjens Kulimport,
Assens
Kul, Kokes, Briketter, Brænde.
Telefon: Assens 250
Leverandør til den kgl. danske
Marine.

P. Haase & Søn
Boghandel
Løvstræde 8. København K
Telefon 5130 & 5178.

Dansk og udenlandsk Litte-
ratur. Spec. Svensk og norsk.
Abonnement paa udenlandske Tids-
skrifter modtages

BRUG ALTID

Vibe Hastrup's
Sko-Creme

OTTO SUENSON & CO
Dr. Tvergade 7, Telefon Central 482.
Vin og Cigarer.
Leverandør til Søofficersforeningen og Officer-
foreningen.

Forlang hos Deres
Købmand
Den fineste Spiseolie
ATKA OLIE
Asiatisk The Compagni
Aktieselskab

H. F. HANSEN,
Naboløs 3,
anbefaler al første Kl. Paalæg og
Fedevare, Røget Flæsk af egen
Tilvirkning. Leverandør til Søværnets Kaserne.